

Oecumenische viering 23 september 2018

H. Lucaskerk  
Thema: Generaties voor Vrede



<b>Voorgangers</b>	<b>: Ds. Guus Fröberg</b>
<b>Pastor</b>	<b>: Henri Egging</b>
<b>Koor</b>	<b>: Cantorij van de Bethelkerk o.l.v. Ed Saarloos</b>
<b>Organist</b>	<b>: Hans Treurniet</b>

## Openingslied

### Daglicht gaat stralen



1. Dag - licht gaat stra - len als nieuw ge - scha - pen,
2. Zoet is de re - gen, he - mels het zon - licht,
3. Ik vang het zon - licht en groet de mor - gen



1. me - rels gaan zin - gen als nooit ge - hoord. \_\_\_\_\_
2. fris ligt de dauw op het eer - ste groen. \_\_\_\_\_
3. breng aan de Ma - ker mijn eer - be - wijs. \_\_\_\_\_



1. Voor de - ze din - gen moet ik U dan - ken,
2. Dit is als E - dens bloei - en - de tui - nen,
3. Prijs, al wat a - demt, ie - de - re mor - gen



1. want zij ont - sprin - gen uw eer - ste woord. \_\_\_\_\_
2. waar wij Gods schre - den vin - den als toen. \_\_\_\_\_
3. als nieu - we schep - ping, als pa - ra - dijs! \_\_\_\_\_

**Allen:** couplet 1 en 3

Cantorij: couplet 2

### Begroeting en inleiding (door pastor Henri Egging)

Onze hulp is in de Naam van de Heer

**Allen:** die hemel en aarde gemaakt heeft

In de Naam van de Vader en de + Zoon en de heilige Geest.

**Allen:** Amen.

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

**Allen:** En met uw geest.

### Lied: Gij zijt in glans verschenen

## Lied: Gij zijt in glans verschenen



1 Gij zijt in glans ver - sche - nen,  
ver - sche - nen voor al - tijd.  
Hoe ook in dood ver - dwe - nen,  
ons straalt uw heer - lijk - heid.  
Hoe bit - ter ook de pij - nen  
door ons U aan - ge - daan,  
Gij blijft in glans ver - schij - nen,  
ziet ons in glo - rie aan.

## Kyrië gebed (door pastor Henri Egging)

Bidden om ontferming  
Je hoofd buigen  
Je hart openen  
Met open handen opkijken naar die Ander



koor: Heer, on - ze Heer, ont - ferm U o - ver ons.  
allen: Heer, on - ze Heer, ont - ferm U o - ver ons.

God ontferm U over mij  
Ik buig mijn hoofd  
Ik sta hier met mijn handen uitgestrekt naar U  
Mijn hart wil U ontmoeten



koor: Heer, on - ze Heer, ont - ferm U o - ver ons.  
allen: Heer, on - ze Heer, ont - ferm U o - ver ons.

God ontferm U over ons  
Leer ons, onze handen uit te strekken naar U en elkaar Geef ons vrede in ons hart  
Help ons om te buigen,  
zodat wij anderen van de grond omhoog kunnen helpen



koor: Heer, on - ze Heer, ont - ferm U o - ver ons.  
allen: Heer, on - ze Heer, ont - ferm U o - ver ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,  
ons vergeven als wij tekortgeschoten zijn  
en ons geleiden naar zijn rijk van vrede. Amen.

### Gloria lied: Alle eer en alle glorie

1 Al - le eer en al - le glo - rie  
geldt de luis - ter - rij - ke naam!  
Vier de vre - de die Hij he - den  
uit - roept o - ver ons be - staan.  
Aan - ge - zicht vol van licht,  
zie ons vol ont - fer - ming aan!

### Drempelgebed (door ds. Guus Fröberg)

**Lezing:** Deuteronomium 6,4-9

Luister, Israël: de Heer, onze God, de Heer is de enige!»! Heb daarom de Heer, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

### Voor mensen

Liedboek 647

1. Voor men - sen die naam - loos, kwets - baar en weer - loos  
door het le - ven gaan, ont - waakt hier nieuw le - ven,  
wordt kracht ge - ge - ven: wij krij - gen een naam.

**Allen:**

**2.**

Voor mensen die roepend,  
tastend en zoekend  
door het leven gaan:  
verschijnt hier een teken  
brood om te breken,  
wij kunnen bestaan

**Cantorij**

**3.**

Voor mensen die vragend,  
wachtend en wakend  
door het leven gaan:  
weerklinken hier woorden,  
God wil ons horen,  
wij worden verstaan.

**Allen:**

**4.**

Voor mensen die hopen,  
wankel gelovend  
door het leven gaan:  
herstelt God uit duister  
Adam in luister:  
wij dragen zijn naam.

**Evangelie lezing:** Marcus 9, 14-29

Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze een grote menigte om hen heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij, die met hen aan het discussiëren waren. De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen, en liepen meteen naar hem toe om hem te begroeten. Hij vroeg hun: 'Waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren?' Iemand uit de menigte antwoordde: 'Meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten; steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit die hem op de grond, en dan komt het schuim hem op de mond te staan, hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet.' Hij zei tegen hen: 'Wat zijn jullie toch een ongelovig volk, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie verdragen? Breng hem bij me.' Ze brachten de jongen bij hem. Toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuip trekken, en met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. Jezus vroeg aan zijn vader: 'Hoe lang heeft hij hier al last van?' Hij antwoordde: 'Al vanaf zijn vroegste jeugd, en hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden; maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons.' Toen zei Jezus tegen hem: 'Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.' Meteen riep de vader van het kind uit: 'Ik geloof! Kom mijn ongelof te hulp.' Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon toe en zei: 'Geest die doof en stom maakt, ik gebied je: ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug.' Onder geschreeuw en met hevige stuip trekkingen ging hij uit hem weg; de jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op. Hij ging een huis in, en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem: 'Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?' Hij antwoordde: 'Dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven.'

## **Overweging** (door ds. Guus Fröberg)

### **Geloofsbelijdenis.**

♩ *God, ik geloof in uw scheppende kracht*

God ik geloof in uw scheppende kracht  
uw liefde voor iedere mens.

Ik geloof u als vader die steeds op ons wacht en in ons geluk als uw wens.  
Ik geloof in uw geest die ons nimmer ontbrak, hij houdt ons in liefde bijeen.

*Refrein:*

Maar sterk ons geloof, zo wankel en zo zwak,  
door twijfels en moeilijkheden heen.

Christus de zoon van de levende God,  
op aarde verschenen als mens.  
Ik geloof u als eerlijk begaan met ons lot,  
en in ons geluk als uw wens.  
Ik geloof dat het lijden en sterven u brak,  
en dat u weer levend verscheen.

*Refrein:*

Maar sterk ons geloof, zo wankel en zo zwak,  
door twijfels en moeilijkheden heen.

Samen verenigd rond Christus de Heer,  
zo vormen wij allen de kerk.  
Ik geloof in haar ware gestalte en leer,  
haar eenheid in liefde en werk.  
Ik geloof in het vuur dat de heer eens ontstak,  
door dood en verrijzenis heen.

*Refrein:*

Maar sterk ons geloof, zo wankel en zo zwak,  
door twijfels en moeilijkheden heen.

## **Dankgebed en voorbede** (door pastor Henri Egging)

Goede God, wij danken U voor het visioen van vrede dat U heeft laten opbloeien in uw weg met uw volk.

Wij danken U voor het voorbeeld van uw Zoon Jezus, die uw vrede onder ons mensen heeft belichaamd.

Hij heeft woorden van vrede gesproken, onrecht aangeklaagd en omgezien naar mensen in nood.

Telkens weer zocht Hij in gebed de verbondenheid met U, zijn en onze Vader. Wij danken U daarvoor, en wij willen in zijn voetspoor gaan. Daarom bidden wij...

Goede God, delend in uw verlangen naar vrede, een wereld zoals door U bedoeld, zien wij zoveel onbegrijpelijk lijden. Daarom bidden wij met heel ons hart om vrede voor al uw mensen. Laat ons zingend bidden...



Heer, on-ze God, wij bid-den U, ver-hoor ons.

Spreek ons aan, God, hartstochtelijk als uw Zoon, Jezus Messias. Leer ons, zoals Hij, uw mensen in nood te zien, die worden gekleineerd, geknecht en misbruikt. Open onze harten voor mensen die op de vlucht zijn.

Laat ons zingend bidden...



Heer, on-ze God, wij bid-den U, ver-hoor ons.

God, doe ons omzien naar uw mensen, onze naasten. Zorg dat wij uw wereld steeds op ons netvlies houden. Laat ook ons handelen gericht zijn op vrijheid en bevrijding. Dat wij elkaar zien door uw ogen.

Laat ons zingend bidden...



Heer, on-ze God, wij bid-den U, ver-hoor ons.

God, wij denken aan al die gebieden waar mensen leven onder de voortdurende dreiging van oorlog en terreur. Wij zien mensen voor ogen die getroffen worden door rampen, en mensen die onrecht wordt aangedaan die arm zijn gemaakt.

Laat ons zingend bidden...



Heer, on-ze God, wij bid-den U, ver-hoor ons.

God, wij proberen onze harten te openen voor mensen die vergeten worden, wij staan stil bij nood en onrecht die het nieuws niet halen. En wij bidden U voor mensen in nood dichtbij: mensen voor wie het leven zwaar valt, of die getroffen zijn door ziekte; mensen die rouwen om het verlies van een dierbare.

Laat ons zingend bidden...



Heer, on-ze God, wij bid-den U, ver-hoor ons.

Goede God, wek in ons uw diepe verlangen naar vrede. Beziel ons met uw Geest, opdat wij mensen worden die met ons hart en met onze handen werken aan vrede, in navolging van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

## **Onze Vader**

### **Collecte**

De Cantorij zingt.....

Geef vrede door van hand tot hand,  
je moet die schat bewaren;  
bescherm haar als een tere vlam,  
behoed haar voor gevaren.

Geef vrede door van hand tot hand  
met liefde, onze redding;  
wees vriendelijk in woord en daad,  
bewogen om Gods schepping.

Geef vrede door van hand tot hand,  
als brood om uit te delen;  
kijk iedereen met warmte aan,  
zo kunnen breuken helen.

De sterke, zachte hand zij dank,  
die meer dan troost kan geven:  
als woorden stokken, spreekt de hand  
in vriendschap, steun en zegen.

Geef Christus door van hand tot hand,  
zijn liefde schenkt ons leven.  
Geef vrede door, geef haar een kans:  
een schat om uit te delen.

**Vredescanon**

Vre - de gaat van hand tot hand,  
vre - de wil thuis zijn in ie - der land;  
Vre - de van mens tot mens,  
Gods har - ten - wens.

### **Vredegroet** (door pastor Henri Egging)

Heer Jezus Christus, Uw eerste woord was altijd: 'vrede'. 'Vrede laat ik u na, mijn vrede geef ik u', hebt u aan uw apostelen gezegd. En U heeft ons opgedragen mensen nabij te zijn in hun nood: door ons gebed, en door onze handen uit de mouwen te steken.

Geef ons weer vertrouwen als wij tegenslag of weerstand ondervinden op de weg van de vrede. Geef vrede in uw naam en maak ons één. U, die leeft in eeuwigheid. Amen.

De vrede van de Heren zij altijd met u.

### **Allen: en met uw geest.**

Wensen wij elkaar de vrede, van hand tot hand.

### **Psalm 153 – God van mensen nabij**

Op afstand zien we mensen lijden, strijden, doden  
Andere mensen, andere levens, ander leed  
Op afstand lezen we hun verhalen, met mitsen en maren Propaganda, nepnieuws,  
verborgen agenda's.



Op afstand oordelen we over waarheid en onwaarheid  
In de kerk, in de moskee, op de comfortabele bank  
Wij roepen rustig: Heer, ontferm U (over hen).

Oorlogen beginnen op afstand, besloten door leiders op afstand  
Honderden, duizenden, miljoenen, en nog meer slachtoffers  
Oorlogen eindigen van dichtbij, bevochten door leiders van dichtbij  
Gruwelijke verhalen, in woord en beeld, geven we door Plechtig beloven we 'nooit  
meer', slechts tot een volgende keer  
Leed vervaagt, de herinnering vervaagt, elke generatie weer  
Wij roepen veilig: Heer, ontferm U (over hen).

Mozes - Christus - Mohammed;  
Thora - Evangelie - Koran  
Wie zegt waarheid, waarheid, waarheid?  
En wie zegt afgoden, demonen, valse profeten?  
Economie - uitbuiting - plundering; geld - macht - politiek  
Wie zegt waarheid, waarheid, waarheid?  
En wie zegt afgoden, demonen, valse profeten?  
Wij roepen verward: Heer, ontferm U (over ons).

Wie zet zijn eigen kinderen in om voor ouderen te vechten?  
En wie zet zijn toekomst in om te strijden voor een gedroomd verleden?  
Het hart spreekt wanneer de lach oordeel en vooroordeel breekt  
Het hart leeft wanneer andermans traan op onze schouders kleeft  
Wie zet dan zijn religie in voor de religie van anderen?  
En wie zet dan zijn veiligheid in voor de veiligheid van anderen?  
Wij roepen in twijfel: Heer, ontferm U (over ons).

In nabijheid voel ik de moeder, de vader en het kind  
Ze worden mijn familie en hun leed is mijn last  
In nabijheid zijn hun verhalen waarheid, zonder mitsen en maren  
Hun verlangen naar veiligheid blijft bij mij, één en verbonden  
In nabijheid worden mijn beelden verpulverd tot as  
In het gebed, in de aanraking, in die heilige ontmoeting  
Ik roep: Heer, ontferm U (over mij).

(tekst: Enis Odaci Stichting Humanislam)

### **Zegen en zending** (door pastor Henri Egging)

Droom de wereld open  
Zing tegen beter weten in  
Zing en droom van de mens die je zijn mag in Zijn Naam

Gezegend je hand die uitreikt naar de ander  
Gezegend je woorden die de ander geluk wensen  
Gezegend je voeten op weg naar de ander,  
op weg naar recht en vrede

Laten wij gaan gedragen door de Eeuwige  
Die ons de moed geeft om op te staan voor recht en gerechtigheid dat wij elkaar zo  
tot zegen zijn.

Moge de Eeuwige ons zegenen en behoeden en ons met Vrede omgeven.

**Allen: Amen.**

## Slotlied: Ga maar gerust



1 Ga maar ge-rust, want Ik zal met je mee-gaan.  
Ik ben je ba-ken, ook in die-pe nacht.  
Ik ben de stem die steeds in jou zal op-staan.  
Ik ben de hand die op je vriend-schap wacht.  
Ik ben het licht dat voor je voe-ten uit-gaat.  
Ik ben de wind waar-door je a-dem haalt.

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.  
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.  
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.  
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.  
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.  
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.  
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.  
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.  
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,  
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

We hopen u na deze viering te ontmoeten op het kerkplein.  
En daar, onder het genot van een kopje koffie of thee,  
met elkaar in gesprek te gaan over het thema

## Generaties voor Vrede