



Activiteiten 2021-2022

Bethelkerk

Burgmeester Verkadesingel 26 3135 KZ Vlaardingen
Tel. (010) 435 09 47

www.ambachtoost.nl

Protestantse wijkgemeente Ambacht-Oost



Bij het ter perse gaan van dit activiteitenboekje was het nog niet duidelijk **of** en **hoe** alle voorgenomen bijeenkomsten door kunnen gaan....

Raadpleeg steeds de website: **www.ambachtoost.nl** voor het laatste nieuws.

Jaarthema 2021-2022: 'Van U is de toekomst'

We leven in een buitengewoon onzekere tijd waarin alles op losse schroeven lijkt te staan. Midden in deze tijd lanceert de Protestantse Kerk een nieuw jaarthema, 'Van U is de toekomst'. Dit thema staat centraal op de Startzondag én het seizoen dat daarop volgt.

Kern van het jaarthema: Jouw kijk op de toekomst bepaalt hoe je nu in het leven staat.

We hebben een verwarrende periode achter de rug van Lock-downs, vaccinaties, protesten en soms heftige discussies. Een periode ook van verdriet waarin we mensen verloren door de COVID-19 of waarin mensen een lange weg van herstel moeten gaan. Toch durven we weer voorzichtig vooruit te kijken. Want er staat veel op het spel.

We worden geconfronteerd met belangrijke vraagstukken die ons allemaal en bovenal de komende generaties raken: de klimaatcrisis, de tweedeling van de samenleving, de toeslagenaffaire en alles wat daarmee samenhangt.

Dit zijn geen zaken die we kunnen negeren.

Het is onze toekomst. Maar ook: 'Van U is de toekomst'.

Van U is de toekomst! Dat klinkt alsof we de toekomst uit handen geven, maar laten gebeuren, stil maar wacht maar..'

We verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een wereld van vrede en recht. Vanuit die verwachting leven we in het heden, waarin de toekomst nog een spannende vraag is, en waarin we één ding zeker weten: de toekomst is aan Hem die is, die was en die komt. Vanuit die verwachting willen we leven, aan die toekomst willen we met hoofd, hart en handen meewerken.

Ook als kerken, ook als kerken in Vlaardingen, ook als Bethelkerkgemeente.

Ds. Guus A.V. Fröberg

Vieringen in de Bethelkerk

Kerkdienst iedere zondag om 10.00 uur

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie.



Bethelkerk kerk-tv
Vlaardingen

Sinds februari 2020 beschikt de Bethelkerk over de mogelijkheid om de kerkdienst live uit te zenden met beeld en geluid. In de afgelopen "Coronatijd" is dat een zeer waardevolle vervanging en later aanvulling gebleken. Ook in het nieuwe seizoen zijn alle kerkdiensten te volgen via **YouTube** / Bethelkerk Vlaardingen, of:

Ga naar **www.kerkomroep.nl** en zoek de Bethelkerk. Ook daar is de kerkdienst iedere zondag live of later mee te beleven. Voor een complete handleiding kijkt u op www.ambachtoost.nl

Vieringen met een speciaal accent

STARTZONDAG, Zondag 26 september

Deze zondag is een bijzondere zondag.

Thema van deze zondag is het thema waarvan we hopen dat het door het hele seizoen gegeven wordt:

'Van U is de toekomst'.

Aan de dienst werkt o.a. de cantorij **en** een gelegenheidskoor van de voorzangers, die 'de lofzang gaande hielden' in een periode dat er geen gemeentezang mogelijk was.

Welkom in de Bethelkerk!

Bethel Bijzonder dienst 2021-2022

Na een bijzonder seizoen waarin weinig mogelijk was, wil de Bethel Bijzonderegroep onvermoeibaar en als ieder jaar uitermate geïnspireerd de draad weer oppakken.

Het afgelopen jaar was er slechts één Bethel bijzonderdienst, maar wel werd er de Bethelmovie gerealiseerd. Een uniek project, waar door velen met veel plezier aan is gewerkt.

Dit seizoen hopen we weer een aantal Bethel bijzonder diensten te plannen.

Vieringen samen met de H. Lucaskerk

Om te beginnen zondag 19 september om 10.00 uur in de Bethelkerk.

De tweede viering is zondag 16 januari 2022.

Amnesty International

Iedere **eerste zondag** van de maand staan mensen voor wie Amnesty zich inzet centraal in de voorbeden. Na de dienst kunnen gemeenteleden de brieven tekenen die die maand verstuurd worden.

Voedselbank

Op de **eerste zondag** van de maand zamelen we voedsel in voor de Vlaardingse Voedselbank. Dit gebeurt enerzijds om de Voedselbank te voorzien van producten om uit te delen, en anderzijds om de gemeente d.m.v. het inleveren van dit voedsel diaconaal betrokken te houden bij gezinnen en personen die heel moeilijk rond kunnen komen.



Avondgebeden

Advent en veertigdagentijd zijn tijden van bezinning.

Daar staan we in de adventstijd op woensdagavond 15 december en de woensdagavonden in de veertigdagentijd (vanaf 2 maart) bij stil.

Taizégebeden seizoen 2021-2022 in de Bethelkerk

Vol enthousiasme willen we ook in het nieuwe seizoen in Vlaardingen weer een viertal Taizégebeden houden. Het is voluit een oecumenisch project.

We komen vier keer samen om met elkaar de liederen van Taizé te zingen te bidden, om te luisteren naar de woorden, de muziek en het geluid van de stilte.

In de vieringen is hopelijk iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.

De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.

De volgende vieringen zijn gepland op zondagavond:

zondag 26 september

zondag 28 november

zondag 30 januari

zondag 27 maart

- In de Bethelkerk
- Alle gebeden vangen aan om **19.00 uur**.
- Voorafgaande aan de Taizégebeden om 18.30 uur wil Jaap van Toor met ons nieuwe liederen instuderen, soms meerstemmig, die we in de viering zingen.
- Na de vieringen is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, ervaringen te delen of wat na te praten.

Met een hartelijke groet,

namens de voorbereidingsgroep:

Ds. Guus A.V. Fröberg

tel. 0622524299

predikant@ambachtoost.nl

Cantatediensten

De uitvoering van de cantates vindt plaats zoals dit ook oorspronkelijk het geval was in de Thomas Kirche in Leipzig, waar J.S. Bach cantor was, namelijk als cantatedienst waarin naast de uitvoering van de cantate er schriftlezing en een korte theologische uitleg zijn, afgewisseld met orgelspel, koorzang en samenzang.

Onder voorbehoud van de ontwikkelingen van de coronacijfers en de hieraan gekoppelde maatregelen hopen we in de komende periode weer een viertal cantatediensten te kunnen organiseren.

Voor 2021 zijn de volgende diensten gepland:

- **3 oktober**, cantate BWV 150, 'Nach dir, Herr, verlanget mich';
- **14 november**, cantate BWV 140 'Wachet auf, ruft uns die Stimme';

Voor het voorjaar van 2022 worden eveneens twee diensten voorbereid, hiervan staan de data nog niet definitief vast:

- februari, een nog nader te bepalen cantate;
- mei, cantate BWV 11 'Himmelfahrts-oratorium';

Ook zal in de maand mei de eerder geplande thema avond met een lezing van Jos van Veldhoven gehouden worden.

Houd u de Onderweg en onze eigen berichtgeving van de wijkgemeente goed in de gaten.

De diensten beginnen om 17.00 uur en duren ongeveer één uur.

De cantates worden uitgevoerd door beroepssolisten, het Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam en het Collegium Delft.

Zowel het kistorgel als het grote orgel wordt bespeeld door Arjen Leistra, die tevens de orgelsoli aan het begin en einde van de uitvoeringen voor zijn rekening neemt.

De gehele muzikale leiding is in handen van dirigent Bas van Houte.

Er is een gedrukte orde van dienst

U wordt van harte uitgenodigd om deze diensten bij te wonen.



Voor verdere informatie zie de website van Stichting Cantates Vlaardingen:
www.cantatesvlaardingen.nl

Jeugd en jongeren

Kinderoppas

Iedere zondag tijdens de kerkdienst
Contactpersoon: Arianne van Rijn

06-18325063

Kindernevendienst

Iedere zondag tijdens de kerkdienst
Contactpersonen: Greetje van Rijn
Willy van Bree

010-4600930

010-4744636

Jeugdkerk

Iedere **eerste en derde zondag van de maand** is er tijdens de kerkdienst jeugdkerk voor alle jongeren tussen (ongeveer) 11 en 16 jaar. Een serieus gesprek, een leuke activiteit, gewoon gezellig aan de thee in ons 'nest' of samen met andere jeugdkerken iets organiseren of doen. Rondom vakanties kan de opkomst op een andere zondag plaatsvinden. Wil je op de hoogte blijven? Stuur dan een bericht naar 06-55733476 met je naam, zodat je in onze WhatsApp groep kunt komen. Nieuwsgierig? kom dan gewoon een keer meekijken. je bent altijd welkom!

Basiscatechese

Contactpersoon: Kees van der Sar

010-4602297

Provider

zondag 19.00-20.30 uur

start 19 sept. om en om met club 12-16 jaar.

Contactpersoon: Astrid Roozendaal

010-4352563

clubs CJV

contactpersoon: René Buckers

010-4359008

Kees van der Sar

010-4602297

coördinatie kamp: Ploni Koevoet

010-4348965

Groep

Dag

Tijd

10-12 jaar

dinsdag

19.00-20.00 uur

8-10 jaar

donderdag

19.00-20.00 uur

tieners 12-16 jaar

zondag

19.00-20.30 uur

om en om met Provider.

Kliederkerk

Alle jonge gezinnen zijn welkom. Mochten papa en/of mama niet kunnen, dan mogen opa en/of oma of een andere begeleider ook gezellig meekomen. Met z'n allen mag natuurlijk ook. De Kliederkerk is een keer per maand in de Windwijzer aan de Schiedamseweg 95 van 15.00 tot 17.00 uur. Inloop vanaf 14.45 uur. Mocht het lukken dan is het leuk wanneer we vooraf weten op hoeveel kinderen (en begeleiding) we kunnen rekenen. Geef dit door aan **kliederkerkvlaarding@gmail.com**. Heb je je niet opgegeven, maar wil je toch komen, dan kan dat natuurlijk gewoon.



Kijk op geloof

Over de/jouw/onze toekomst

Kring voor 18-35 jarigen

Om eventueel – maar niet noodzakelijk – belijdenis te doen.

Wat zou het een goed idee zijn om dit jaar waarin het jaarthema 'Van U is de toekomst' met elkaar in gesprek te raken over de toekomst. We hopen het met elkaar te hebben over jouw toekomst, onze toekomst, de toekomst van de aarde en alles wat er op is, de toekomst van de kerk en van het geloven.

Hoe zie jij de toekomst?

Heb je elkaar daarvoor nodig?

Heeft geloven nog toekomst?

Heb jij geloof/vertrouwen in de toekomst?

Ik hoop op een aantal mooie gesprekken waarin we ook wat antwoorden vinden op al deze vragen.

Misschien wil je die serie afronden door het doen van belijdenis.

Laat weten of je mee wilt doen

Met elkaar bespreken we dan wat de beste avond is om samen te komen en hoe vaak we dit zullen doen.

Bel of mail of app naar:

ds. Guus Fröberg, 06 22524299 predikant@ambachtoost.nl

KRING JONGE OUDERS

Het afgelopen seizoen kon de kring geen doorgang vinden. In het nieuwe seizoen willen we weer vol enthousiasme van start gaan.

Wat wil ik mijn kinderen meegeven? Wat geloof ik zelf?

Hoe leer ik hen respectvol om te gaan met anderen?

Je bent niet de enige ouder die zich dit afvraagt.

Deze en allerlei andere vragen die opkomen rondom geloven met opgroeiende kinderen komen ter sprake in onze gesprekken. Drie of vier keer per jaar komen we op een doordeweekse avond in informele setting bij elkaar om verhalen te delen, ervaringen uit te wisselen en onze 'rugzak' te vullen met inspiratie om geloof met onze kinderen te delen.

Data en thema's worden in overleg afgesproken.

Wil je een keer meepraten?

Deze kring wordt gecoördineerd en begeleid door ds. Guus Fröberg en kerkelijk werker Annabell de Jong.

Van harte welkom! Stuur een mail naar: predikant@ambachtoost.nl of pastor@ambachtoost.nl en we nemen je mee in de datumprikker!

leerhuizen, studiebijeenkomsten

Bijbelleerhuis op woensdagochtend seizoen 2021-2022

Het vorig seizoen waren we net begonnen met elkaar met het lezen van en spreken over de psalmen toen we alweer moesten stoppen. De paar keer die we bij elkaar kwamen, smaakten naar meer ochtenden over de psalmen

Hopelijk kunnen we dit het komende seizoen goed maken met een nieuw serie van ochtenden over de psalmen.

De psalmen zijn een onuitputtelijk bron van inspiratie, van troost en bemoediging.

Maar het zijn soms ook teksten die vragen oproepen, irriteren en schuren. Velen van ons kennen psalmteksten uit het hoofd.

Op maandagmorgen een versje opzeggen, betekende vaak een psalmcouplet opzeggen.

Psalmen begeleiden ons op onze levensweg. De psalmen zingen van geboorte en dood, van heel de levensreis over bergen met uitzichten en diepe duistere dalen.

Het zijn liederen die ons niet loslaten.

We lezen uit verschillende vertalingen: o.a. de N.B.V. en Naardense Bijbel en de vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde en we willen kennismaken met 'de Nieuwe psalmberijming', die maart 2021 verscheen. (<https://www.denieuwepsalmberijming.nl/>)

Maar daarnaast zullen we ook vrije vertalingen van Huub Oosterhuis en gedichten van Karel Eykman en de psalmteksten uit het Liedboek lezen. Van harte welkom!

Wanneer: eenmaal per maand op
woensdagochtend:

2021

1 september
29 september
3 november
1 december

2022

5 januari
2 februari
2 maart
6 april
4 mei
1 juni

Tijd: van 10.30-12.00 uur

Plaats: Bethelkerk

Leiding en opgave: Ds. Guus A.V. Fröberg,
tel. 010 4348433

e-mail: predikant@ambachtoost.nl



Marc Chagall, "King David"

Alle dingen nieuw

Erik Borgman is lekendominicaan en hoogleraar publieke theologie. Dit boek is het eerste deel van een theologisch meerjarenproject. In drie delen wil de auteur een theologie voor de eenentwintigste eeuw schetsen. Het eerste nu uitgegeven deel heet 'Invocatio' (aanroeping) en schetst de theologische krijtlijnen waarbinnen de auteur zich wil bewegen.

In dit boek legt Erik Borgman verantwoording af, zegt hij, 'van de hoop die in mij leeft.' Hij ontwerpt in dit boek een theologie en is daarbij in gesprek met veel stemmen uit de cultuur.

Dit deel gaat over de theologie zelf. Volgens de auteur heeft de theologie zich te vaak gepresenteerd als het antwoord op een probleem. Theologie bevat geen antwoorden en kan God niet ondubbelzinnig tonen. Uitgangspunt voor het denken is en blijft de concrete wereld. Maar daar kan het niet bij blijven. Uitgangspunt is dat 'alle dingen nieuw' worden.



Uit recensie in Trouw: 'De weg die Borgman schetst is wel degelijk relevant. In een tijd waarin grote verhalen geen zeggingskracht meer hebben, laat hij zien hoe de kerk en de theologie een nieuwe ontvankelijkheid moeten leren ontwikkelen. Naar de cultuur om ons heen, maar vooral: naar wat zich daarin als nieuw aandient, naar wat daarin van God is. Zo presenteert Borgman een voluit missionaire theologie, maar wars van ieder activisme. Want hij laat niet na te benadrukken: het is nooit in onze hand, maar altijd afkomstig van God.'

Het belooft aan de hand van dit boek een boeiend gesprek te worden.

De avonden worden gehouden op **donderdagavond**
De laatste twee avonden konden het afgelopen seizoen niet worden
gehouden.
Deze twee avonden vinden nu plaats in het nieuw seizoen op
donderdagavond

21 oktober en 11 november,

Tijd: van 20.00 uur

Plaats: Bethelkerk

Leiding en opgave: Ds. Guus A.V. Fröberg,

tel. 010 4348433

e-mail: predikant@ambachtoost.nl



Afscheid van domineesland

De titel van deze avonden is met een knipoog een verwijzing naar het boek 'Afscheid van domineesland' van Menno ter Braak. Een boek geschreven in 1931.

De titel is mede ingegeven door het rapport 'Geroepen en gezonden' van de Protestantse Kerk in Nederland, waarin afscheid wordt genomen van de klassieke opleiding van predikanten en er naast de predikant een pastor komt.

De titel van de rapport had ook 'Afscheid van domineesland' kunnen heten.

Maar het is niet de bedoeling dat ik met u deze vijf avonden ga terugblikken in de zin van "vroeger was alles beter in de kerk".

Deze avonden willen we proberen te verzamelen wat ik in de jaren dat ik predikant was en ben zelf belangrijk tot zeer belangrijk vind en welke zaken ik vind dat belangrijk zijn voor de kerk.

Op de allereerste avond zal allereerst de vraag gesteld en beantwoord worden 'waarom theologie, bijbelse theologie?'

Op de volgende avonden komen dan o.a. aan de orde:

'Kerk en Israël' onopgeefbaar verbonden, wat betekende het toen en wat betekent dit nu.

'Order, order please' over de noodzaak van liturgie.

'Begrijpt gij wat gij zingt' over de vreugde van het zingen in de kerk.

'Kerk en wereld, kerk en schare' over de kerk als apostolaire, missionaire gemeenschap.

'We zijn vierende, maar ook een lerende en dienende gemeente.'

Nog zo'n lastig thema: spiritualiteit. Over geloven met 'hoofd, hart en handen'.

Tenslotte 'de Vreugde voert ons naar dit huis.' Over de vreugde van het predikant zijn.

Dit is een voorlopige schets van de themata op deze avonden.

Veel inspiratie en stof tot nadenken vond ik in het boek van de

Duitse theoloog Günter Thomas 'Im Weltabenteuer Gottes leben.'

Dit zal ongetwijfeld doorklinken op deze avonden.

Voor deze serie zijn voorlopig vijf donderdagavonden gereserveerd.

4 november

2 december

6 januari

10 februari

10 maart + gezellige

afsluiting

In de Bethelkerk

Aanvang 20.00 uur.



Ontmoeting en gesprek

gezelligheid en gezang

Gespreksgroep 30+

Een huiskamergroep van rond de tien leden.

Op vijf zondagavonden per seizoen van 20.00 tot 21.30. De eerste keer op **26 september**.

De onderwerpen worden steeds in onderling overleg afgesproken. Nieuwe leden kunnen zich melden bij: pastor@ambachtoost.nl

Gespreksgroep 'Jonge Mensen'

Een reeds lang bestaande huiskamergroep. De groep komt maandelijks bijeen op zondagavond bij een van de deelnemers thuis. Een gesprek over maatschappelijke en religieuze onderwerpen. Nieuwe leden zijn welkom!

Contactpersoon: Frank Christiaansen 010-4346285

Ouderensoos

Wekelijkse ontmoeting voor ouderen. Een middag gevuld met een korte meditatie, zang, spelletjes en gezelligheid.

Misschien vanaf november pas op dinsdag 14.30-16.30 uur.

Contactpersonen: Marry van Wijk 010-4341195
Corrie van Putten 010-4350214

Cantorij Ambacht-Oost

De cantorij biedt vocale ondersteuning bij sommige vieringen.

Repetities **dinsdagavond** 20.15 -22.00 uur.

Dirigent: Niec Saarloos

Contactpersoon: Heleen Horsman 010-4352051

Op de koffie bij de dominee

KOFFIEOCHTEND en LUNCH

Derde **woensdagochtend** van de maand

De Bethelkerk is open om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.
Dit is van 10.30 -12 uur.

In de glazen zaal van de Bethelkerk.

De koffie met een koekje staat klaar.

Er is ook de mogelijkheid om aansluitend aan de koffieochtend met elkaar te lunchen.

Dat is om ongeveer 12.00 uur.

Hiervoor is het wel noodzakelijk om je op te geven.

Dit kan bij Cobie Plantinga; cobieplantinga@ambachtoost.nl ;

tel.010 4347162

of Anneke Rodenburg ; tel. 010 4340055.

Het is mogelijk om of alleen koffie te drinken of alleen te lunchen.

Iedereen is van harte welkom.

Data **2021**:

15 september

20 oktober

17 november

15 december

Data **2022**:

19 januari

16 februari

16 maart

20 april

18 mei en

15 juni

Tot ziens!



Burendag 25 september

25 september is het Burendag

De Bethelkerk is dan van 13.00 – 16.30 uur open voor alle burenen, dichtbij en ver weg.

We zijn weer open. Na een periode waarin heel veel activiteiten niet of slechts online plaatsvonden, zijn we blij dat we weer open zijn om ook onze burenen te ontvangen.

De Bethelkerk is deze middag open. U kunt koffie, thee en limonade drinken, de kerk bekijken, je kunt er oud-Hollandse spelletjes spelen en er wordt muziek gemaakt. Verschillende musici uit de buurt komen die middag musiceren.

Van harte welkom op zaterdag 25 september van 13.00 -16.30 uur in de Bethelkerk.

Ds. Guus A.V. Fröberg

Diversen

Collectebonnen

Collectebonnen zijn te bestellen bij het Kerkelijk Bureau door het bedrag aan bonnen over te maken op:

IBAN: **NL93 RABO 0373 7308 45** t.n.v. Prot. Gem. Vlaardingen met vermelding van de soort bonnen

Deze bonnen zijn gevat in boekjes:

een boekje met 20 bonnen van € 1,00 kost € 20,00

een boekje met 12 bonnen van € 1,50 kost € 18,00

een boekje met 10 bonnen van € 2,50 kost € 25,00

De bonnen zijn daarna af te halen op het Kerkelijk Bureau aan de Reigerlaan 47a op maandagochtend. Met bijbetaling van € 2,00 voor portokosten worden de collectebonnen bij u thuisbezorgd.

Evenementen

BMZ en BVZ

Op dit moment durven we nog niets te zeggen over het al dan niet doorgaan van deze bijzondere zangmiddagen eind januari, begin februari.

Contactpersonen: Chris Mooij en Monique Roessen.

Lentemarkt

Een jaarlijks terugkerend fleurig festijn. Dè kans om leuke spullen en plantjes voor de tuin aan te schaffen.

De opbrengst is zoals altijd voor een goed doel. **april 2022.**

Adventsmarkt

Een gezellige markt in en om de Bethelkerk.

De opbrengst is bestemd voor de adventsactie.

Vrijdag 17 december 16.00-19.30 uur

veertigdagenkalender

Het thema van de 40-dagen tijd, en dus ook van de kalender, wordt eind 2021 vastgesteld.

Uw bijdragen voor deze kalender kunt u dit jaar aanleveren aan Kees Nieuwstraten, via keesnieuwstraten@ambachtoost.nl (maximaal 250 woorden en eventueel een illustratie).

Dienstverlening

Praktisch aanpakken

Klussendienst/ tot uw dienst

Iedere maandagmorgen in de Bethelkerk.

informatie: Kees Sterrenburg 06-49628284

Oud Papier OPA

Eerste zaterdag van de maand

Oud papier Goudenregenstraat 09.00-12.00 uur.

Tweede zaterdag van de maand

Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30-12.00 uur.

tevens boekenmarkt in de Windwijzer.

Oud metaal OMA

Naast de oud-papier-actie OPA, is er ook de **Oude-Metalen-Actie**, OMA

Oud ijzer, lood, koper, elektriciteitssnoeren, computers, printers, lampen, stofzuigers, stoelen en oude pannen zijn geld waard.

Geef het af of geef het door op de klusmaandagen in de kerk.

Gered Gereedschap

We verzamelen overbodig geworden gereedschap voor 'Vraag & Aanbod International'.

Inzamelpunt: de gereedschapskist bij de zijdeur.

Vervoer naar de kerk

Wilt u hulp ontvangen bij het vervoer naar de kerkdiensten of meehelpen met het vervoer naar de kerk neem dan contact op met:

Marianne de Wilt: mariannedewilt@ambachtoost.nl of tel 4343588.

repro@ambachtoost.nl

U kunt bij ons uw documenten of het clubblad van uw vereniging laten vermenigvuldigen en ook tot 10 vel laten vergaren, vouwen en nieten (A5 boekje van 40 blz. dus).

Alleen zwart/wit en tot 120 grs. papier.

Zeer billijk tarief

Contactpersoon: Kees Sterrenburg,

tel 06-49628284

e mail: repro@ambachtoost.nl



Repro@ambachtoost.nl

De in dit boekje genoemde contactpersonen zijn ook per e-mail te bereiken. Schrijf de naam in kleine letters voluit zonder puntjes of spaties en voeg toe: @ambachtoost.nl

Predikant: ds. Guus A.V.Fröberg 010-4348433

Pastor: Annabell de Jong 06-58911135

Scriba: Heleen Horsman
e-mail: scriba@ambachtoost.nl 010-4 35 20 51

Koster: Frouwke Vermaat 010-4359790

Gebouw/ verhuur

Monument uit 1939, gerenoveerd interieur, lichte kerkzaal, royale bijruimtes, voorzien van moderne keuken met uitgebreide apparatuur.

Voor verhuur: inlichtingen bij de koster of kosters@ambachtoost.nl

Wilt u ons werk financieel steunen?

De wijkgemeente heeft een wijkkas en daarnaast ook een diaconale wijkkas.

U kunt ons steunen door uw gift over te maken:

Voor de wijkkas (koffie, drukwerk, activiteiten):

Bank **NL62 INGB 0000 6632 57**

t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost

Voor de diaconale wijkkas:

Bank **NL 18 INGB 0005 3441 05** t.n.v. Wijkdiaconie Ambacht-

Oost,

hiermee steunt u het werk van de wijkdiakenen en het pastoraat.

Volg ons ook op



Twitter: @BethelkerkVld

en



Facebook

kerkdiensten op



YouTube

: Bethelkerk Vlaardingen