

Over de diensten met ingang van 14 november 2021

(Uitzondering: de Gedachtenisdienst op 21 november 2021.

Voor deze dienst zijn **uitsluitend uitgenodigde kerkgangers** welkom, in verband met het aantal reeds uitgenodigde nabestaanden.)

Kom alleen als u gezond bent en geen corona-gerelateerde klachten hebt. Ook al bent u gevaccineerd! De vaccins beschermen wel goed tegen ernstige covid, maar men kan het virus nog steeds doorgeven.

U wordt welkom geheten bij de **hoofdingang** door commissie van ontvangst die namen afvinkt op de alfabetische namenlijst. De zijingang is alleen voor rolstoelen en dergelijke.

Houd 1½ meter afstand

Draag een mondkapje.

Op de zitplaats mag het kapje weer af.

Desinfecteer altijd de handen.

Neem uw jas mee de kerkzaal in.

Dit voorkomt onnodig heen en weer loop.

Ga, als het fysiek mogelijk is, ook naar boven.

Zit u boven en wilt u koffiedrinken na de dienst, loopt u dan alstublieft via de hoofdingang, buitenom naar de glazen zaal.

De stoelen blijven opgesteld staan zoals afgelopen zondagen maar de rijen moeten nu om en om gebruikt worden. Voor de duidelijkheid liggen er nu, net als op de banken, kaarten met 'niet gebruiken'.

Zowel de zijuitgang als hoofdingang blijven gehandhaafd als uitgang.

Bij de hoofdingang kunt u ook uw gaven kwijt in de collectezakken.

Bij het koffiedrinken na de dienst ook de nodige afstand bewaren. Loopt u alstublieft door naar de koffiezaal, daar begint de koster met koffie schenken.

Geen handen geven na de dienst, ook in de toekomst niet meer.

Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kan het toch gebeuren dat iemand positief getest wordt. De kerkenraad stelt het erg op prijs als dat doorgegeven wordt aan de scriba. De overige kerkgangers van die zondag kunnen dan gewaarschuwd worden zonder uiteraard de naam van die persoon te noemen.

We hopen u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

Heleen Horsman, scriba.