

Bij de dienst van zondag 26 oktober

'Want zonder zondebok, wat is de mens?' (Tom Lanoye)

De zondebok is van alle tijden en van alle culturen.

In de Bijbel vinden we de zondebok en de functie daarvan in Leviticus 16 beschreven. Op Grote Verzoendag werd door de hogepriester een bok met de zonden van het volk beladen en de woestijn ingestuurd.

Wanneer het tegen -economisch, sociaal, cultureel- zit kan een mens er toe verleid worden de schuld van het kwaad niet bij zichzelf te zoeken, maar bij een ander. De mens geeft in zijn agressie vervolgens niet zichzelf maar de ander, het object van zijn jaloezie de schuld.

Alle opgekropte frustraties richten zich op één persoon of groep die wordt aangewezen als de bron van het kwaad. Vervolgens wordt dit individu of deze groep collectief uitgedreven.

Er is een zondebok gevonden en dat scheidt een band.

De zondebok is nog steeds niet verdwenen. Het lijkt erop dat we hem af en toen nodig hebben.

Dit is het thema van deze eerste Bethelbijzonderdienst van dit seizoen.

We verheugen ons dat aan de dienst muzikale medewerking wordt verleend door Guus Korpershoek (orgel), Ria Korpershoek (piano), Annemieke Storm (zang). Tevens horen we de première van het door Loes van Hutten geschreven 'zondeboklied'.

Iedereen van harte uitgenodigd.

Wij gedenken ds. Ate Piebe Nauta

Hij is zaterdag de 17e oktober in de leeftijd van 91 jaar overleden te Middelburg.

Hij was als predikant verbonden aan de Bethelkerk van 1966-1976.

Hij kwam van Middelburg en ging daarna naar Meppel. Na zijn emeritaat in 1987 ging hij weer terug naar Middelburg.

In het jubileumboekje ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Bethelkerk schrijft ds. Nauta: 'Wat mijn gezinsleden en mij altijd bij zal blijven is het feit, dat we ons in de Bethelwijk voelden opgenomen in een gemeenschap met hechte onderlinge banden.'

Tevens memoreert hij in hetzelfde boekje de gemeenschappelijke diensten en in 1976 het gezamenlijk avondmaal van Hervormden en Gereformeerden.

Vrijdag 24 oktober vindt dankdienst en aansluitend de begrafenis te Middelburg plaats.

Wij zijn in gedachten en gebeden bij de kinderen Nauta en hun gezinnen.

Vormen van Herinneren

vindt dit jaar plaats op begraafplaats Emaus.

mede vanwege het karakter van deze bijzondere begraafplaats is het thema: 'wat een familie'.

Op allerlei manieren zal er naar dit thema worden gekeken. Op woensdag 29 oktober is er een thema-avond in de Windwijzer, waarbij Jan de Geus de schrijfster Kitlyn Tjin a Djieu interviewt.

Vormen van Herinneren is al jaren een uniek gebeuren. Heel veel Vlaardingers, maar ook bezoekers van buitenaf gebruiken deze avond om in de sfeer van herinneren te komen en zo verhalen met elkaar te delen. In de bezuinigingsgolf van de gemeente Vlaardingen zal de subsidie voor Vormen van Herinneren wegvallen. Om een bodem te creëren voor subsidie-aanvragen is er dus een ander draagvlak nodig. Dat vragen

we nu vanuit de bevolking. U kunt op een symbolische manier een lichtvogel adopteren voor € 5,= per stuk.

Elma en Jan van Stichting Flagen zullen na de Bethel Bijzonderdienst bij de koffie zijn zodat u Lichtvogels kunt adopteren.

Elma Oosthoek

Beste jeugd!!

LET OP!!!! MIS DIT NIET!!!!

Laat deze kans niet aan je voorbij gaan!!!!

Namelijk je eigen kerkdienst in elkaar zetten. De Bethelbijzonderdienst van 30 november gaat door jullie in elkaar gezet worden.

Daarom willen wij op 26 oktober bij elkaar komen om dit met jullie in elkaar te zetten.

Er zijn wel een paar regeltjes maar het is aan jullie om de woorden, de muziek en de beelden te kiezen.

Dus kom zondag 26 oktober in de avond naar de Bethelkerk om 19.00 uur. Het duurt tot 20.30 uur.

MIS DEZE KANS NIET!!!!

Wil je wat meer informatie dan kun je mailen naar: Marianne: molly70@kpnmail.nl
of Rianne: vandorpr@gmail.com

Kerstmarkt Ambacht-oost

Ook dit jaar willen wij weer een kerstmarkt houden op vrijdag 12 december a.s. van 18.00 uur tot 21.00 uur. Kijk uw kerstspullen weer eens na, misschien zijn er spullen die u niet meer gebruikt? Dan maakt u er een ander blij mee, en de opbrengst is dit maal voor 2 doelen!...een gedeelte gaat naar Marcel en Mariska in Malawi...en we willen nieuwe "aankleding" voor onze kerstboom in de kerk!!

U kunt uw spullen inleveren: maandag 8 dec. 10-12 uur, dinsdag 9 dec. 14-16 uur, woensdag 10 dec. 19-20 uur donderdag 11 dec. 14-16 uur en vrijdag 12 dec.10-16 uur.

Ook verzorgen wij weer de **kerstpost in Vlaardingen**, in samenwerking met voetbalvereniging **CWO**, u kunt deze post voorzien van postcode voor € 0,30 per stuk, inleveren....zondag 7 dec. na de dienst, en op bovengenoemde tijden en op de kerstmarkt, voorzien van contante betaling.

medewerkers zijn van harte welkom....

Wilt u bakken, koekjes of zo.....,of helpen uitpakken en klaar zetten?

kerststukjes maken, zelf nog een leuk idee hebben, of gewoon een handje helpen? verkopen op de avond zelf? opruimen? vele handen maken licht werk.....dus meldt u aan!!

Er komen intekenlijsten in de zaal te liggen, of geef U op, of info bij Corrie Vellekoop tel. 4347575 of Marianne de Wilt j.wilt1@chello.nl

We hopen er met elkaar weer een fijne avond van te maken!!

CANTATEDIENSTEN IN BETHELKERK

Gedurende een lange reeks van jaren werd er in de Grote Kerk vier keer per jaar op zaterdagavond een dienst belegd waarin een Cantate van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd.

Deze diensten kenden vaste bezoekers en zijn mede daardoor een traditie geworden. Een meerderheid van het bestuur van de Stichting Cantates Grote Kerk heeft tot teleurstelling van velen helaas, om haar moverende redenen, besloten met deze diensten te stoppen.

Een werkgroep van enkele voormalige bestuursleden en andere betrokkenen heeft de mogelijkheden onderzocht om met behoud van de muzikale kwaliteit de opgebouwde traditie in een andere vorm voort te zetten.

Wij kunnen u thans mededelen dat in 2015 in de Bethelkerk in een aantal vesperdiensten op zondagmiddag, onder verantwoordelijkheid van de wijkgemeente Ambacht-Oost, de Cantates van Bach opnieuw zullen klinken.

Als data voor de eerste twee diensten zijn gekozen 12 april en 10 mei. De aanvang van de diensten is 17.00 uur.

Muzikale medewerking zal, evenals in het verleden, verleend worden door het Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, het West Nederlands Bach Orkest, enkele solisten en de organist Arjen Leistra.

De algehele muzikale leiding is in handen van Bas van Houte.

De voorganger in de diensten zal nog nader bekend gemaakt worden.

De inbedding van de cantate in de eredienst doet volledig recht aan het eigen karakter van de cantates, die immers geschreven zijn als muzikale invulling in de (oorspronkelijk) Lutherse zondagse eredienst.

De werkgroep en de kerkenraad van de wijkgemeente Ambacht-Oost hopen met dit initiatief dat opnieuw een grote groep mensen deze diensten zal bijwonen.

Te zijner tijd zullen nog nadere berichten volgen in Onderweg.

Ook op de website www.cantatesvlaardingen.nl is de nodige informatie te vinden.

Werkgroep nieuwe opzet Cantatediensten Vlaardingen.

Giften

Harriëtte Burger mocht ontvangen:

1x € 20,-- en 1x € 10,-- bestemd voor de wijkkas.

Verder vermelden we een gift via Henny van Daltsen voor de Bloemenpot in de Wijkkas € 20.-

Alle gevers héél hartelijk bedankt.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichtjes kunt u sturen naar

de scriba Anneke Vat: scriba@ambachtoost.nl of

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 26 oktober

Bethel Bijzonderdienst	10.00 uur
Tienerclub	19.00 - 20.30 uur

Maandag 27 oktober

Klussenclub	09.30 - 12.00 uur
Jongensclub 8-12 jaar	19.15 - 20.15 uur

Dinsdag 28 oktober

Ouderensoos	14.30 - 16.30 uur
Meidenclub 10-12 jaar	19.00 - 20.00 uur
Cantorij	20.30 - 22.00 uur

Woensdag 29 oktober

Jongens-/meidenclub 6-8 jaar	18.45 - 19.45 uur
Basiscatechese groep 7 en 8	19.15 - 20.00 uur

Donderdag 30 oktober

Meidenclub 8-10 jaar	19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch	20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 31 oktober

Messengers

20.00 uur

Zaterdag 1 november

Oud papier Goudenregenstraat

08.30 - 12.00 uur

Voor deze week en daarna:**Seizoenen**

Ik sprokkel late stukjes
zomer in fragmenten
geel. De lente laat ik heel.
Het schuchter groen - nog nooit
kon ik wat aarzelt breken.

Jouw geur vliegt onvergeten door het gras.
Weet jij de bomen nog? En nog
waarom het was dat ooit
de herfst begon en onze dromen
met de vogels weken?

Nee, spreek niet van de winter -
het wordt nacht - de winter wacht wel
want de tijd beweegt zich
zonder haast nu
van ons af.

Kom, sluit je ogen en vergeet
voor even alle storm, de kou
en laat het donker aan voorbije dagen
en laat de zon aan wat niet meer zal zijn.
Ik open de gordijnen.

Dan, in het strijklicht van de maan,
herken ik je
en heb ik je
nog even
lief.

Margreet Spoelstra

ds. Guus A.V. Fröberg

Toegevoegd: Mediatief Moment**'Meteen' in Marcus en verder**

Om meerdere redenen herlees ik momenteel het Marcusevangelie.
Eén van de kenmerkende woorden in het evangelie naar Marcus is het woordje
'Meteen'. (in de oorspronkelijke taal het Grieks: εὐθύς – euthus) Het betekent:
'rechtstreeks', 'direct', 'onmiddellijk'.

Het komt er 41 keer voor. Alleen al in het eerste hoofdstuk elf keer. Je raakt er van buiten adem.

In de verschillende vertalingen wordt dit woordje verschillend vertaald als: 'terstond' (St.V.) en 'meteen' (N.B.V. (soms), Naardense Bijbel en Bijbel in Gewone Taal).

Dit woordje is het cement in het verhaal waardoor het zó bondig wordt.

Het geeft dit kortste van de vier evangeliën een zekere snelheid. De gebeurtenissen volgen elkaar snel op, ze haken in elkaar. Het duidt op de vaart in Gods geschiedenis met zijn volk. Er wordt niet meer getalmd. God gaat zich in Jezus een volk toerusten om zijn weg te bereiden onder de volken.

Er kan geen tijd gemist worden om het 'goede gerucht' verder te vertellen.

Haast is geboden.

Is dit woord 'Terstond', 'meteen' een woord van deze tijd of juist niet?

Want we leven in een snelle tijd. In het mailverkeer wordt verlangd dat we 'terstond' antwoorden. En tegelijkertijd: er wordt soms zo snel geantwoord, zo slecht gelezen, dat het vaak ook te snel gaat en er dingen verkeerd worden begrepen en er misverstanden ontstaan, die weer een heleboel tijd kosten.

We leven in een snelle tijd. Voor een nachtje er over slapen om alles te laten bezinken lijkt geen tijd.

We leven in een snelle tijd.

Wee doen tien dingen tegelijk, we schakelen snel, steeds sneller van het een naar het ander. Op een receptie, borrel, moet je in één zin duidelijk kunnen maken, waarom het interessant is om met jou te blijven spreken, anders is het contact alweer voorbij.

Anderzijds klinkt er het geluid dat we moeten onthaasten. We moeten weer leren langzamer en aandachtiger te leven. 'Slow', langzaam is het slagwoord van deze tijd aan het worden. De 'slow'cultuur is in opkomst. Tenminste als we tijd voor hebben.

En hoe staat het met het woordje 'terstond' in het kerkelijk leven?

Eigenlijk net als in het gewone leven.

Er is weinig tijd en die kun je maar één keer vergeven.

Dus wat je in de kerk haalt moet goed zijn en je wat meegeven.

We hebben haast. Ook in de kerk.

Eenzijds is het evangelie toch vooral een oproep om langzamer en aandachtiger te leven. We moeten ons voortdurend oefenen om tijd en ruimte voor God, voor de ander en onszelf te maken. We ruimen tijd/ zouden tijd moet inruimen voor de stilte, voor het aandachtige lezen van de Bijbel, voor het gesprek met onszelf en met de ander. Ook hier klinkt de roep om de 'slow'cultuur.

Anderzijds wordt er ook van ons gevraagd om het evangelie, in navolging van Jezus te doen.

Er wordt van ons gevraagd om het 'meteen', het 'terstond' van het evangelie te leven. Want we weten: het evangelie geeft richting.

ds. Guus A.V. Fröberg