

Zondag 10 januari

Deze zondag gaat ds. L. van Weijen uit Warnsveld bij ons voor.

Uit de gemeente

Op 4 december is Jolie Krijna Timmermans geboren, zusje van Jurre en dochter van Hugo & Milou Timmermans*). Wij wensen hen met elkaar veel vreugde toe.

*) Vanwege privacy redenen staan privé adressen alleen in Onderweg en niet op de site.

Ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen

BMZ 2016 BVZ

Muzikale leiding Simone Jager en Peter Knijn

Bethel Mannen Zingen zaterdag 16 januari 13.30

opgave: jbeekman256@gmail.com

Deelnemende mannen: 13.30 inloop, 14.00: start zingen o.l.v. Simone Jager.

Partners, belangstellenden, supporters: 16.30 Uitvoering. 17.00 Napraten

Bethel Vrouwen Zingen zaterdag 6 februari 13.30

opgave: bethelvrouwenzingen@hotmail.com

Zaterdagontmoeting over "Zorg in de wijk" en de rol van de kerk daarin

Op zaterdag 23 januari vertellen twee van onze gemeenteleden, Laura Meerman, wijkverpleegkundige en Loes van Hutten, maatschappelijk werkster, lid van het sociale wijkteam Holy, over hun ervaringen in de zorg sinds de invoering van de sociale wijkteams.

Allereerst informatie

Hoe werken de sociale wijkteams? Een simpel voorbeeld: "Waar kan ik terecht als ik mijn steunkousen niet zelf kan aantrekken?" "Of als ik niet alleen naar de polikliniek kan?"

Laura en Loes zullen hierover informatie verschaffen. In het verlengde hiervan vertellen ze over hun ervaringen als professional in dit nieuwe systeem. Wat loopt goed, wat zou anders moeten?

Een volgend belangrijk punt is welke rol zou de kerk in dit geheel kunnen vervullen?

Wat kan de kerk betekenen in deze tijd. Wat mogen we verwachten van een zorgzame kerk? Zorgzaam voor de leden van de gemeente, zorgzaam ook mensen daarbuiten?

En de professionals in de zorg. Wat verwachten zij van de kerk? Over deze vragen willen we met elkaar nadenken.

We nodigen ieder van harte uit daarover mee te denken.

Zaterdag 23 januari 16.00 in de Bethelkerk.

Terugblik op kerst

We mogen terugkijken op een heerlijke kerstnacht- en kerstmorgendienst. Het was beide diensten volle bak. De Messengers zongen in de kerstnacht de sterren van de hemel en op kerstmorgen speelden de kinderen met passie het kerstspel 'de kerstnar'.

Dank aan de vele, vele mensen die op enigerlei wijze betrokken waren bij de voorbereiding en uitvoering van deze diensten.

Foto's van de kerstmorgenviering zijn op de website terug te vinden.

Serious Request (terugblik)



Op zondag 20 december hebben jongeren van de provider en de jeugdkerk een actie gehouden voor Serious Request. Ze hebben hun kwaliteiten gebundeld en een lied, een doneerbox en een film en foto's gemaakt. Er kon voor het zingen gedoneerd worden. En daar hebben we het fantastische bedrag van €357,25 voor mogen ontvangen. Dit bedrag is door Julian naar Heerlen gebracht (zie foto).

[Op You Tube staat een filmpje.](#)

Dit is te vinden onder de naam: Yvar Buckers.

Niet voor iedereen was de tekst duidelijk.

De tekst van het lied is:

'Pijn, verdriet, dood
Elke dag weer aan bot
Hoe blijf je sterk,
Als je elke dag oorlog ziet, te erg
Er moet toch iets zijn, om verder te gaan,
Waarvoor je leeft

Met 't Glazenhuis
Helpen wij ieder jaar
Weer opnieuw
We doen ons best elke keer
Heeft een ander doel onze hulp nodig
We brengen deze hulp heel graag

We bieden deze kinderen, Educatie
We helpen ze
Te winnen van
De oorlog
We bieden ze een toekomst
Zij moeten weten, dat zij er niet
Alleen voor staan.'

Namens alle jongeren en leiding van provider en jeugdkerk: bedankt!!!!

Doppenactie



Bij de kerstmarkt is een begin gemaakt met het verzamelen van **plastic doppen**. Wij willen deze inzamelactie als Bethelkerk van harte ondersteunen want iedereen heeft ze thuis: plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflessen of zuivelpakken. Door doppen te sparen ontlasten we het milieu en steunen wij KNGF Geleidehonden. De ingezamelde doppen leveren namelijk geld op bij recyclebedrijven, die er plastic pallets van maken. De opbrengst gaat geheel naar de **opleiding** van de **geleidehonden**. Spaart u ook mee? Meedoen is heel simpel: gooi de plastic doppen niet weg in de oranje containers, maar **spoeel** ze even **schoon** en start met sparen.

Heeft u een zakje vol gespaard, dan gooit u dit zakje leeg in doppenbuizen in de glazen zaal. Alle ronde plastic doppen en deksels zijn welkom, van mineraalwaterflessen, frisdrankflessen, melk- of yoghurtzakjes, fruitsappakjes en sportdrink (zonder het kleine doorzichtige dopje). Maar ook doppen van slagroombussen, doseerdopjes (en schroefdoppen) van wasmiddelflessen en deksels van pindakaas- en chocopastapotten mogen worden ingeleverd, als ze maar schoon zijn! In heel Nederland is in totaal al 40.000 kilo ingezameld. Voor 1 hond heb je maar liefst 8 miljoen doppen nodig. Dus.... sparen in plaats van weggooien! Meer informatie is te vinden via Google: **doppen sparen voor KNGF geleidehonden**.

Hoort zegt het voort: veel doppen maken een kilo!

Giften

Via Coby Zuiderveld mochten we twee giften van €10.- en €20.- ontvangen, via Ellen Haas een gift €10.- en via Connie Koevoet een gift van €5.- voor de wijkkas ontvangen. En via Jet Tit ontvingen we een gift van €10.- voor de wijkdiaconie? Alle gevers heel hartelijk bedankt.

2016

1

Ook langs deze weg een gezegend nieuw jaar en bedankt voor alle kerst-nieuwjaarsgroeten die ons per post of digitaal bereikten.

Guus Fröberg, mede namens Nelleke Sloomweg.

2

We hebben elkaar al wel weer ontmoet, de meesten van u, om elkaar nieuw jaar te wensen op zondag 3 januari. Maar dat lukte niet bij iedereen en het mag tot 9 januari heb ik wel eens gehoord. Al het goede gewenst en dat we ook in 2016 als wijkgemeente met elkaar op weg mogen gaan om met elkaar te delen wat er op onze levensweg komt. Ook wil ik bedanken voor de mooie kaarten en wensen die ik ontvangen heb tijdens en voor de kerstdagen.

Ook dank namens Pieter, Elian en Daniël,
met een hartelijke groet,

Pastor Marja Griffioen

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

de scriba Anneke Vat: scriba@ambachtoost.nl of

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zaterdag 9 januari

Oud papier Goudenregenstraat	08.30 - 12.00 uur
Oud papier Verploegh Chasséplein	08.30 - 12.00 uur
Tevens boekenmarkt in de Windwijzer Buurtbezem	10.00 uur

Zondag 10 januari

Taizéviering H. Lucaskerk	19.00 uur
Tienerclub	19.00 - 20.30 uur

Maandag 11 januari

Klussenclub	09.30 - 12.00 uur
Jongensclub 8-12 jaar	19.15 - 20.15 uur
Pastoraal team	20.00 uur

Dinsdag 12 januari

Ouderensoos	14.30 - 16.30 uur
Meidenclub 10-12 jaar	19.00 - 20.00 uur
Cantorij	20.30 - 22.00 uur

Woensdag 13 januari

Leerhuis Verder met Marcus	10.30 - 12.00 uur
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar	18.45 - 19.45 uur

Donderdag 14 januari

Meidenclub 8-10 jaar	19.00 - 20.00 uur
Leerhuis Het kwaad en de Bijbel	20.00 - 22.00 uur
Glorious Touch	20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 15 januari

Messengers	20.00 uur
------------	-----------

Zaterdag 16 januari

Bethel Mannen Zingen	13.30 - 16.00 uur
----------------------	-------------------

Voor deze week en daarna:**Camino**

Leven is op weg zijn,
bergen beklimmen, waden door rivieren
bloemen plukken bij maanlicht.
dwalen door eenzaamheden en woestijnen,
een kaars branden tegen de storm,
op-lopen met anderen of hen dragen,
brood delen en vieren in de nacht.

Leven is pelgrimeren,
een tijdlang werken aan de weg,
een brug bouwen over zwart water,
rovers verjagen en duivels,
waken en bidden met zieken,
doden begraven bij de kapel.

Nooit raken pelgrims thuis:
'vreemdelingen' vestigen niet.
wanneer zij eindelijk aankomen,
weten ze wat ze vermoeden:
de weg is het doel.

Jan de Jongh

ds. Guus A.V. Fröberg

Het Christelijk Muziekgezelschap "Insulinde"

Sommigen van u hebben ze horen spelen in o.a. de Bethelkerk en het kerkcentrum Holy.

Ook kennen velen de muziekgroep nog van vroeger.

Dat is ook niet zo gek, want Insulinde is al in 1957 opgericht en komt voort uit de toenmalige Kuiperstraatkerk en bestaat dus al bijna zestig jaar. (Even voor de "jongeren" onder u; deze kerk stond waar nu de kledingzaak van C&A gevestigd is aan de Hoogstraat)

Daarmee is Insulinde één van de oudste muziekgroepen van Vlaardingen.

En nog altijd doen ze wat ze al zestig jaar doen: Het muzikaal omlijsten van kerkdiensten en het spelen in zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen in de Rotterdamse regio.

Het repertoire varieert sterk, van geestelijke muziek, licht klassiek tot aan populaire muziek toe.

Zo is Insulinde in staat om voor velerlei doeleinden te kunnen spelen.

De groep is in de loop der jaren telkens gewijzigd en aangepast aan de dan gangbare populaire muziekinstrumenten. Waren het vroeger veelal blokfluiten en mondharmonica's, tegenwoordig treft u dwarsfluiten en accordeons aan.

De grote verscheidenheid aan muziekinstrumenten maakt Insulinde tot een uniek orkest.

Trouwens; ook u kunt komen meespelen!

Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom.

Speelt u een muziekinstrument? Denk er dan eens over om onze groep te komen versterken. Ook als u iemand weet (kind, kleinkind, neefje of nichtje, vriend of vriendin) is hij of zij van harte welkom.

Blokfluiten, dwarsfluiten, slaguitaristen, basgitaristen, keyboardspelers, mandolinespelers... zijn allemaal van harte welkom en kunnen direct een plaatsje krijgen in onze groep. Aangezien wij nog altijd drie mondharmonicaspelers in ons midden hebben zijn ook zij die dit instrument nog bespelen of bespeeld hebben hartelijk welkom.

Bespeelt u een instrument wat niet hierboven is genoemd? Neem dan toch vooral contact op, want dan gaan we kijken of we dat toch kunnen inpassen. Maar al te vaak blijkt dit zeker te lukken.

Ook als u in het verleden een instrument heeft bespeeld bent u nog steeds welkom! Echt verleren doet u het immers nooit en binnen onze groep "pakt" u het gegarandeerd zo weer op.

Natuurlijk moet u even een drempel over... En dat is best lastig, dat weten wij maar al te goed.

Maar als u die drempel eenmaal over bent dan heeft u een geweldige vrijetijdsbesteding die u ook nog eens heel veel voldoening gaat opleveren. Kom een geheel vrijblijvend langs en luisteren.



Insulinde repeteert iedere vrijdagavond van 20:00 tot 22:00 in de Rehobothkerk aan de Billitonlaan 104 te Vlaardingen.

Telefonisch kunt u ons bereiken via de volgende leden:

Mw. I. Buitenhuis 010-4490171

Mw. T. Timmer 010-4677441

Dhr. S. Plomp 0186-693971

Taizéviering

Zondag 10 januari, 19.00 uur

In de Heilige Lucaskerk

Deze zondagavond zingen we de liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte.

In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.



Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, ervaringen te delen of wat na te praten.

Laatste Taizéviering van dit seizoen in Vlaardingen

- 6 maart 2016 Bethelkerk

Alle gebeden vangen aan om 19.00 uur.

Namens de voorbereidingsgroep:

Gezina van Bohemen

en

Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)

Tel.: 010 434 84 33

E-mail: predikant@ambachtoost.nl