

Zondag 24 januari

We lezen deze zondag (met Jezus mee). Hij is onze lector en predikant. Hij zet de zaken op scherp. 'Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.'

We lezen Jesaja 61: 1-9 en Lucas 4: 14-30.

Jezus begint volgens de evangelist Lukas zijn optreden te midden van mensen.

Hij doet dit in Galilea, in Nazaret, waar hij ooit als kind is opgevoed.

Hij begint in het hart van de gemeenschap, in de synagoge.

Zijn optreden maakt heel wat los in de mensen die hem horen. Het is zelfs zo dat ze hem 'verheerlijken'.

Maar als Jezus begint met de preek, met de uitleg gaat het mis.

Hij spreekt kritische woorden tot zijn vaderstad

De verwondering slaat om in boosheid, ze gooien hem de stad uit en zouden hem gedood hebben als....?

'Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok.'

Bedankt

Het heeft ons goed gedaan zoveel blijken van belangstelling en medeleven te hebben ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van onze moeder, oma en overgrootmoeder Wilhelmina van 't Hof-Verduyn.

Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen, klein kinderen en achterkleinkinderen

Henno en Riek van 't Hof
Gebke en Gerard de Visser
Carla en Maarten de Keijzer
Marga en John van Duijvendijk

BVZ 2016

Muzikale leiding Simone Jager en Peter Knijn

Bethel Vrouwen Zingen zaterdag 6 februari 13.30

opgave: bethelvrouwenzingen@hotmail.com

Korte terugblik BMZ

Waar vindt je het nog: een mannenkoor van 55 man?

Het is een soort flashmob maar dan anders. (Een flashmob (Nederlands: "flitsmeute") is een (grote) groep mensen die plotseling op een openbare plek samenkomt en iets ongebruikelijks doet).

Het was een heerlijke middag muziek studeren (Land van maas en waal, Kumbayah, bye, bye love, what a wonderful world) onder de enthousiaste en inspirerende leiding van Simone Jager en begeleid op de gitaar door Peter Knijn.

Wat is er leuker om voor een dolenthousiast publiek het ingestudeerde repertoire ten gehore te brengen? En daarna een gezellige afterparty met meegebrachte hapjes en drankjes.

Heeft u het gemist? Een herhaling maar geheel anders van toon is er op 6 februari als de Bethel vrouwen zingen.

En verder zullen er binnenkort foto- en filmimpressies op de website van ambacht-oost en de sociale media verschijnen.

Zaterdagontmoeting over "Zorg in de wijk" en de rol van de kerk daarin

Op zaterdag 23 januari vertellen twee van onze gemeenteleden, Laura Meerman, wijkverpleegkundige en Loes van Hutten, maatschappelijk werkster, lid van het sociale wijkteam Holy, over hun ervaringen in de zorg sinds de invoering van de sociale wijkteams.

Allereerst informatie

Hoe werken de sociale wijkteams? Een simpel voorbeeld: "Waar kan ik terecht als ik mijn steunkousen niet zelf kan aantrekken?" "Of als ik niet alleen naar de polikliniek kan?"

Laura en Loes zullen hierover informatie verschaffen. In het verlengde hiervan vertellen ze over hun ervaringen als professional in dit nieuwe systeem. Wat loopt goed, wat zou anders moeten?

Een volgend belangrijk punt is welke rol zou de kerk in dit geheel kunnen vervullen?

Wat kan de kerk betekenen in deze tijd. Wat mogen we verwachten van een zorgzame kerk? Zorgzaam voor de leden van de gemeente, zorgzaam ook mensen daarbuiten?

En de professionals in de zorg. Wat verwachten zij van de kerk? Over deze vragen willen we met elkaar nadenken.

We nodigen ieder van harte uit daarover mee te denken.

Zaterdag 23 januari 16.00 in de Bethelkerk.

Giften

Via Ina van der Vaart is een bedrag van € 20, - en via Bertus van Daltsen is een gift van € 40, - ontvangen voor de wijkkas.

Waarvoor onze hartelijke dank.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

de scriba Anneke Vat: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zaterdag 23 januari

Zaterdagmiddagontmoeting 16.00 - 17.30 uur

Zondag 24 januari

Tienerclub 19.00 - 20.30 uur

Maandag 25 januari

Klussenclub 09.30 - 12.00 uur

Jongensclub 8-12 jaar 19.15 - 20.15 uur

Basiscatechese groep 7 en 8 19.15 - 20.00 uur

Dinsdag 26 januari

Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur

Meidenclub 10-12 jaar 19.00 - 20.00 uur

Cantorij 20.30 - 22.00 uur

Woensdag 27 januari

Jongens-/meidenclub 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur

Donderdag 28 januari

Meidenclub 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur

Wijkdiaconie 19.30 uur

Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 29 januari

Messengers 20.00 uur

Voor deze week en daarna:

uit psalm 1 (Huub Oosterhuis)

Goed is dat je goede woorden
overweegt en wil:
heb je naaste lief die is als jij
de vluchteling, de arme, doe hen recht.
Prent ze in het hart van je verstand,
die woorden,
zeg ze voor je uit

gezegend ben je

een boom aan stromend levend water
vruchten zul je dragen
blad dat niet vergeelt
het zal je goed gaan.

ds. Guus A.V. Fröberg