

Zondag 31 januari
Bethelbijzonderdienst

VERTROUWDIENST



Vertrouwen

Wat betekent vertrouwen in deze tijd?

Kunnen we nog iemand vertrouwen?

Politici? Bank of woningcorporatiedirecteuren? Je buurman of -buurvrouw?

De foto's die je ziet in de krant of van bekenden? Zijn die nog wel te vertrouwen?

Zijn ze niet gefotoshopt?

De berichtjes die je op facebook ziet?

Laten die niet slechts de zonzijde van je leven zien?

Heb je nog wel vertrouwen in jezelf? Heb je nog genoeg zelfvertrouwen?

Vertrouw je op God?

Vertrouwen is misschien wel een van de moeilijkste woorden van deze tijd. Een woord dat we telkens opnieuw moeten herontdekken omdat anders verloren dreigt te gaan.

Het Bethelbijzonderteam durfde het aan om dit moeilijke woord aan de orde te gebruiken.

Aan de dienst werken de kinderen mee

en de band 'je zal het maar in Huis hebben' (voorheen het combo Ad de Hek)

en er is een 'WOORDENWINKEL'.

Van harte welkom.

Tip: print [dit plaatje](#) uit en hang het op, zodat iedereen het zien kan.
Tot in de VERTROUWDIENST!

Uit de gemeente

Wij delen u mede dat op 20 januari plotseling is overleden Gerben van Ravens, echtgenoot van Len van Ravens-Kuijper*).

Gerben is 77 jaar geworden. Volgende week verschijnt een In Memoriam.

*) I.v.m. privacy staan privé adressen niet op de site, alleen in Onderweg

Ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen

Wij gedenken Corrie Soeters

Wij delen u mede dat op 14 januari is overleden Cornelia Soeters op de leeftijd van 95 jaar. Na een sociaal en actief leven is zij, sneller dan verwacht overleden. Corrie woonde aan de van Hogendorplaan 34. Voor veel mensen was Corrie een bijzonder iemand. Zij had zeer veel contacten. En tot op het laatst was zij actief in het uitzoeken van familiestambomen. Ook was zij Lid in de Orde van Oranje-Nassau, drager van het Herinneringskruis 1939-1940 en 1940-1945 van het Nederlandse Rode Kruis. Boven de kaart staan de woorden 'Ik hef mijn ogen naar de bergen vanwaar mijn hulp zal komen'. Deze woorden waren een richting in haar veelbewogen leven, waarin zij twee kinderen overleefde. Wij leven mee met haar zoon Joppe en met haar broer Jos en de verdere familie.

De begrafenis heeft plaatsgevonden op woensdag 20 januari, na een dankdienst in de aula op begraafplaats Holy in Vlaardingen.

Marja Griffioen

BVZ 2016

Muzikale leiding Simone Jager en Peter Knijn

Bethel Vrouwen Zingen zaterdag 6 februari 13.30

opgave: bethelvrouwenzingen@hotmail.com

VOEDSELBANKACTIE

Steeds vaker wordt er een beroep op de Voedselbank gedaan om mensen die tijdelijk niet helemaal in hun eigen onderhoud kunnen voorzien een steuntje in de rug te geven door middel van een voedselpakket. Omdat er steeds meer aanvragen zijn en de voedselproducenten steeds economischer voeding produceren, wordt de spoeling dun.

In navolging van een paar plaatselijke kerken gaan wij daarom elke eerste zondag van de maand artikelen inzamelen voor de Vlaardingse Voedselbank, artikelen waarmee zij de voedselpakketten kunnen aanvullen.

Dit zal iedere maand een ander artikel zijn.

Op 7 februari willen wij van u graag een literblik fruit in ontvangst nemen. U kunt dit artikel achterlaten in de dozen bij de ingang van de kerk.

Het zou heel fijn zijn wanneer u hieraan wilt meewerken. Alles komt ten goede aan onze eigen Vlaardingse Voedselbank.

Meer informatie: Jos van den Boogert, 06-38315155

Op weg naar Pasen

De veertigdagen naar Pasen ook wel vastentijd - 1

We spreken van een vaste(n)tijd van veertig dagen naar Pasen vanaf

Aswoensdag (dit jaar 10 februari), maar we rekenen de zondagen niet mee:

Want elke zondag is een klein Pasen en op de dag van de Opstanding kun je niet vasten. De zondagen zijn geen vastendagen.

De veertig dagen, de week-, de werkdagen herinneren ons aan de pelgrimstocht van veertig jaar door de woestijn.

Veertig jaar was men onderweg naar het land van de belofte, een nieuwe toekomst.

In de veertigdagenpelgrimage naar Pasen vormen de zondagen de oasen, de plekken om bij te komen.

Veertig werkdagen zijn het.

Veertig.

Veertig is het getal van de woestijn waar Israël veertig jaar door heen trok vanuit het Angstland op weg naar het beloofde land.

Veertig is het getal van de dagen en nachten dat Mozes verbleef op de berg Sinai. In deze tijd at en dronk hij niet (Ex.34:28; Deut. 9:9,18)

Veertig dagen en nachten trok Elia door de woestijn, tussen het gebeuren op de Karmel en het gebeuren op de Horeb, in de kracht van die éne spijs van Godswege gegeven.

Veertig dagen en nachten overspoelde de grote vloed de aarde (Gen.7:12,17).

Veertig rechtvaardigen ontbraken in Sodom.

Veertig dagen vastte Nineve, in zak en as verkerend, na de prediking van Jona.

Veertig dagen levend van een karig rantsoen moest de profeet Ezechiël de ongerechtigheid van Juda dragen (Ez.4:6vv).

Veertig dagen werd Jezus in de woestijn beproefd en verzocht. Veertig dagen en nachten vastte hij daar.

Veertig dagen verkeerde Jezus tussen Pasen en de hemelvaart met de zijnen op aarde.

Veertig stond vanouds voor een mensenleven.

De veertig dagen naar Pasen kunnen we zien als een gelijkenis van de veertig jaren durende levensweg – een mensenleven lang – van leren uit Mozes en al de Profeten, uit het Evangelie, waarbij we iedere week een rustdag hebben, die ons in de kerk herinnert aan en doet leven uit de Opstanding van Christus.

Huispaaskaarsen bestellen

U kunt een huispaaskaars bestellen. De intekenlijst met afbeeldingen ligt in de kerk. Als u dezelfde kaars wilt als in de kerk is het goed te weten, dat voor de kerk een paaskaars is gekozen met paasrelief A, GAUDI.

Een veelkleurig recht kruis, geënt op de kleurige mozaïeken van de Spaanse architect Antoni Gaudi (1852-1926).

Hij ontwierp rond 1900 markante gebouwen en objecten, vooral in Barcelona, waarvan de kerk, de Sagrada Família het bekendste is.

Zie ook de website van de kaarsenmaker Papot en van Moorsel: www.papot.nl.

De 40 dagentijd in 2016: Water, bron van leven

Water speelt in de Bijbel een grote rol. Water als reinigende kracht, in doop en voetwassing. Water als bedreiging in stormen en watervloeden. Water als bron van leven voor wie dreigt van dorst te sterven in de woestijn.

De komende 40 dagentijd staat in het teken van water. We kiezen zeven Bijbelfragmenten om ons te verdiepen in wat de Bijbel daarover te zeggen heeft.

Avondgebeden vormen een moment van rust en bezinning in de drukte van de week. Wat zegt de tekst ons. Hoe geeft beeldende kunst een extra dimensie? Raakt poëzie een diepere laag? Muzikale momenten maken de stilte meer intens.

Wat kunt u in de komende periode in de Bethelkerk verwachten?

Een kleine greep: een avondgebed over Noach, die alles moest achterlaten. Een avondgebed over de doop van Jezus. Natuurlijk ontbreekt Jona niet. Kinderen en jongeren spelen een rol.

Houdt u vooral de berichten in Onderweg, op de website en op liturgie in de gaten.

Namens de voorbereidingsgroep,
Marian Kalmijn

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

de scriba Anneke Vat: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 31 januari

Bethel Bijzonderdienst 10.00 uur
Tienerclub 19.00 - 20.30 uur

Maandag 1 februari

Klussenclub 09.30 - 12.00 uur
Jongensclub 8-12 jaar 19.15 - 20.15 uur
Basiscatechese groep 7 en 8 19.15 - 20.00 uur

Dinsdag 2 februari

Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur
Meidenclub 10-12 jaar 19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 - 22.00 uur

Woensdag 3 februari

Jongens-/meidenclub 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Moderamen 20.00 uur

Donderdag 4 februari

Meidenclub 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 5 februari

Messengers 20.00 uur

Zaterdag 6 februari

Oud papier Goudenregenstraat 08.30 - 12.00 uur
Bethel Vrouwen Zingen:
 deelnemers 13.30 uur
 uitvoering voor publiek 16.30 uur

Voor deze week en daarna:

...worden woorden verhalen

heel langzaam worden woorden woorden,
worden woorden zinnen, worden woorden,
worden woorden verhalen, heel langzaam.

aan het vuur in de nacht,
in het hoofd, in het hart, in de handen,
in de ogen worden woorden verhalen.

stamelend proberen, zoekend,
druppels worden waterstromen,
waterstromen meren, meren zeeën.

heel langzaam worden woorden
worden woorden verhalen, heel langzaam
verzamelen woorden gedachten, ideeën,
worden zichzelf en breken open:

duizend dingen worden herkend
en geen mens brengt ze eindelijk thuis
ze leven
zwerfend onder ons als vrienden en
bekenden
als tekens van zeker weten,
als tekens van hoop.

J. den Ouden

ds. Guus A.V. Fröberg