

Bij de dienst van zondag 7 februari

Wij lezen Jesaja 6,1-8 en Lucas 5,1-11

De eigenlijke roeping van Petrus en indirect ook de roeping van Jakobus en Johannes komt tot uitdrukking in de woorden van Jezus: 'Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen'. De oproep om niet bang te zijn klinkt wel vaker bij Lucas en kan begrepen worden als een aansporing om vertrouwen te hebben. Het 'vangen van mensen' mag natuurlijk niet verkeerd begrepen worden. Met 'in hechtenis nemen' heeft dit niets te maken, evenmin als mensen van hun vrijheid beroven door ze aan de haak te slaan. Nee, Simon krijgt de opdracht om mensen te redden door hen op te vissen uit het water. Hoe actueel zijn deze woorden; er worden in de Middellandse zee tussen Afrika en Europa letterlijk iedere dag mensen uit het water gevist, mensen die voorbij de angst en onzekerheid hopen op een menswaardig bestaan.

Pastor Marja Griffioen

Woensdag 10 februari 19.30 1^e avondgebed.

Thema water, bron van leven

Noach, die gered werd uit de grote vloed. Aan de hand van dat verhaal verdiepen we ons in wat water hier betekent.

Een half uur van bezinning, stiltes en muzikale momenten met Marjan van Dorp op de piano met stukken van Satie.

Susan van der Ploeg en Wanda Werner gaan voor.

Nb. In de hal van de kerk hangen drie etsen die het verhaal van Noach verbeelden.

Wij gedenken Gerben van Ravens

Op 20 januari is onverwacht overleden Gerben van Ravens, getrouwd met Len van Ravens*) in de leeftijd van 77 jaar.

Gerben had al wel een poos COPD en daardoor was hij benauwd. Hij was sterk verzwakt en had steeds minder weerstand. Daar kwam nu een longontsteking bij, de longen hadden nog maar een inhoud van 30 % en konden dat niet aan. In het ziekenhuis is hij overleden.

Gerben was in de voormalige Oosterkerk vele jaren diaken. Ook was hij chauffeur voor mensen die moeilijk ter been waren. Hij was ook jaren aanspreekpunt en ophalen van gebruikt gereedschap en was vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Veel mensen kennen hem ook als bode bij het Stadhuis. Daarvoor was hij timmerman en klusjesman voor iedereen die een beroep op hem deed. Een man met twee rechterhanden en een hart van goud.

Gerben voelde zich verbonden met de mensen van de wijkgemeente en vond zijn geloof samengevat in de liefde van God en het goede doen. De crematie vond plaats op woensdag 27 januari om 9.45 uur in de Beukenhof. Wij leven mee met Len en de kinderen, nu zij een lieve man en trotse vader en opa zo zullen missen.

*) I.v.m. privacy staan privé adressen niet op de site, alleen in Onderweg

Pastor Marja Griffioen

Waarover spraken zij.....

- Korte impressie van de vergadering van de wijkkerkenraad van 21 januari jl. We hebben kennis gemaakt met Juliëtte Pol, de nieuwe jeugdwerker. Juliëtte heeft twee opdrachten in Vlaardingen: aandacht voor gezinnen en aandacht voor de vrijwilligers in het jeugdwerk. Samen met Loes van Hutten (onze coördinator jeugdwerk), zijn plannen gemaakt om een gezinsdag te organiseren.

Juliëtte is verheugd over het enthousiasme binnen het jeugdwerk in Ambacht-Oost en zij hoopt haar steentje te kunnen bijdragen.

- Vervolgens is, aan de hand van een door ds. Fröberg geschreven notitie, gesproken over de invulling van het jaarplan 2016, uitgaande van ons beleidsplan 2015-2019, getiteld 'Zorgzame kerk'. De notitie werd geschreven omdat de situatie in de wereld, in onze samenleving is veranderd. We denken dan aan de terroristische aanslagen en de vluchtelingenstroom. Daarnaast polariseert de samenleving. Ons omzien, onze zorgzaamheid, de plaats van de zorgzame kerk verandert daarmee ook. Dit jaar zullen we nog meer dan tot nu toe proberen open te staan voor mensen buiten onze eigen kring. Zie de notitie op de website: www.ambachtoost.nl/2016zorgzamekerkeenaarverder.
- We kijken terug op de advent- en kersttijd. Er waren vele activiteiten en diensten, waaraan heel wat mensen hebben meegewerkt. We zijn dankbaar voor de inzet van zo velen.
- De kerkenraad stemt van harte in met de bevestiging van Cees Kok tot ouderling en de benoeming van Trudie Poot tot pastoraal medewerker. Zij nemen samen de coördinatie van sectie 2 op zich. Bij instemming van de gemeente vindt de bevestiging/benoeming plaats in de dienst van 14 februari.
- Vervolgens werd er gesproken over de dienst op Witte donderdag. We komen dit jaar vroeger en anders bij elkaar en willen ook een eenvoudige maaltijd eten. We beginnen dan met stil te staan bij het bijzondere karakter van de Maaltijd, door Jezus zelf ingesteld. Daarna eten we samen een eenvoudige maaltijd. We lezen uit de Bijbel over de instelling van het Avondmaal. Welke betekenis heeft dit Bijbelgedeelte? En wat betekent het voor ons? We praten hierover met elkaar, maar je mag ook alleen luisteren en je gedachten voor jezelf houden. We sluiten af met gebeden. Binnenkort hoort u hier over meer in 'Onderweg' en er wordt een avond over belegd: maandag 29 februari.

Namens de wijkkerkenraad,
Anneke Vat, scriba

VOEDSELBANKACTIE

Op 7 februari voor de wijkactie voor de voedselbank ontvangen wij graag een literblik fruit.

Meer informatie: Jos van den Boogert, 06-38315155

Op weg naar Pasen

De veertigdagen naar Pasen ook wel vastentijd. 2

Het is dus niet gek dat de kerk deze periode voorafgaande aan Pasen het getal veertig heeft gegeven. Veertig dagen van vasten, van gebed, inkeer en vooral van leren. Een periode waarin wij ons bezinnen hoe wij door de woestijn van het leven gaan, hoe wij daarin waakzaam moeten zijn ('waakzaamheid' betekent dan heel nadrukkelijk ook: de analyse van de maatschappij waarin we leven en wat ons aandeel daarin is).

Men spreekt ook wel van de zeventig dagen tot Pasen (septuagesima). Dit in navolging van een oude christelijke onderstroom, berustend op de Joodse wortels van de christelijke telling van het jaar.

Men las dan de Thora doorgaande in de zeventig dagen op weg naar het Pascha.

In de liturgie horen we ook dat het de vastentijd is. Net als in die andere 'paarse tijd' advent zingen we na het 'Kyrie', het 'Heer ontferm U' geen Gloria.

De veertigdagentijd is een tijd van vasten.

Vasten is of kan veel meer zijn dan je natje en je droogje laten staan. Het is een vorm van geconcentreerder leven, op weg naar Pasen, in navolging van Jezus. Maar wat kan vasten betekenen?

- Vasten is een oefening in het nee-zeggen tegen jezelf.
- Vasten is een daad van inkeer.
- Vasten is een daad van solidariteit.
- Vasten is een oefening in een nieuwe levensstijl.
- Vasten is een leertijd.
- Vasten is een gebedshouding.
- Vasten is een oefening in vereenzelviging met Jezus.

De verleiding is groot deze punten praktisch te vertalen. Veel spannender is de uitdaging om zelf, in gesprek met, deze punten te vertalen naar uw eigen leven.

40dagentijd App

Een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste.

De 40dagentijd-app is gratis te downloaden via Google Play en de iTunes App Store.

Huispaaskaarsen bestellen

U kunt een huispaaskaars bestellen. De intekenlijst met afbeeldingen ligt in de kerk. Als u dezelfde kaars wilt als in de kerk is het goed te weten, dat voor de kerk een paaskaars is gekozen met paasrelief A, GAUDI.

Een veelkleurig recht kruis, geënt op de kleurige mozaïeken van de Spaanse architect Antoni Gaudi (1852-1926).

Hij ontwierp rond 1900 markante gebouwen en objecten, vooral in Barcelona, waarvan de kerk, de Sagrada Família het bekendste is.

Zie ook de website van de kaarsenmaker Papot en van Moorsel: www.papot.nl.

Verslag deel 1 van de Zaterdagontmoeting op 23 januari in de Bethelkerk over Zorg in de wijk

Laura Meerman, wijkverpleegkundige en Loes van Hutten, maatschappelijk werkster en lid van een sociaal wijkteam vertellen over hun werk.

In dit verslag allereerst informatie over de financieringsstromen in de zorg sinds 1 januari 2015. Volgende week over de ervaringen van Laura en Loes en de vraag welke rol de kerk kan spelen.

W.L.Z. Wet langdurige zorg financiert de intramurale (binnen muren) zorg.

Dat is landelijke financiering en een landelijk indicatiesysteem, C.I.Z.

Z.V.W. zorg thuis gericht op het lichaam. De zorgverzekeraar volgt de (goed onderbouwde) indicatie van de wijkverpleegkundige.

W.M.O. wet maatschappelijke ondersteuning.

De gemeente heeft budget. De indicatie verloopt via een "Keulen tafelgesprek".

Dit gesprek is gericht op de mogelijkheden voor zelfredzaamheid. De indicatie wordt uitgevoerd door ROG plus (regionaal orgaan gehandicaptenzorg).

Van de cliënt kan een eigen, inkomensafhankelijke bijdrage worden gevraagd.

Jeugdwet. De uitvoering valt en tweeën uiteen.

De thuissituatie, dan geldt de jeugdwet.

In de instelling. Hiervoor geldt de W.L.Z.

Het sociale wijkteam

In Vlaardingen zijn er 4 sociale wijkteams:

- West, (Westwijk en Indische buurt)
- Centrum, (Centrum, inclusief de Vettenoordse Polder, Oostwijk en Rivierzone)
- Ambacht (Vlaardinger Ambacht, Babberspolder)
- Holy

Je kunt met heel veel vragen terecht bij het sociaal wijkteam.

Telefonisch: **010 473 10 33, op werkdagen van 11.00-17.00 uur.**

Op de spreekuren, raadpleeg de website www.socialewijkteamsvlaardingen.nl/.

Het team bestaat uit hulpverleners van diverse disciplines, denk aan maatschappelijk werk, jeugdzorg, wijkverpleging, geestelijke gezondheidszorg, ouderenadviseurs. Een vraag kan meteen worden beantwoord, maar als dat nodig volgt er een huisbezoek.

Een huisbezoek wordt altijd door 2 hulpverleners afgelegd, degene die de aanvraag heeft ingenomen en degene die deskundig is op dat specifieke terrein. De bedoeling is dat zo kruisbestuiving van deskundigheid plaats gaat vinden. De gemeente Vlaardingen wil de hulpvrager zelf de regie in handen geven. Het gesprek is erop gericht daar stapje voor stapje naar toe te groeien. Door wie wil je het liefst geholpen worden. Het gaat om zgn. voorliggende zorg.

Terugblik op de Bethelbijzonderdienst

het Bethelwoordenboek

Het was een heerlijke dienst.

We hebben genoten van de band 'je zal het maar in Huis hebben'.

Er werden door de woordenwinkellier veel mooie woorden weggegeven. In de preek kon ik mij met de gegeven woorden aardig mee redden. En het was een geweldig gezicht te zien hoe een lange stoet van kinderen het vertrouwenspaar volgde.

Tijdens de dienst werden er in een groot boek allemaal woorden geschreven die het vertrouwenspaar meekreeg en die we elkaar willen meegeven.

Om over na te denken: Het eerste woord in het boek is 'humor'.

We noemen het boek: '**Bethelwoordenboek**'.

We hopen dat dit boek ter bemoediging, als steuntje in de rug, vol kostbare woorden door de gemeente gaat circuleren.

Het is een boek om stilletjes te lezen en elkaar er uit voor te lezen. Een boek dat uitnodigt om de woorden met anderen te delen. Misschien kun je er een gedicht, een tekening of schilderij of... een ander kunstwerkje bij maken

We hopen op een lange 'verborgen omgang' door Vlaardingen van dit rijke boek.

Als u het ontvangt, lees het door, geniet van de woorden, schrijf er met de speciale pen uw eigen gouden woord in en geef het boek weer aan een ander door.

Het is geen boek om niet te laten liggen. Het is geen koffietafelboek. Het is een boek vol onrust, het wil verder, door anderen gelezen, herlezen en doorgegeven worden. Geen boek om te hebben, maar om te lenen, om één woord in te schrijven.

Ten slotte: Iedereen ging 'met een hand vol vertrouwen' de week in.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

de scriba Anneke Vat: scriba@ambachtoost.nl of

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zaterdag 6 februari

Oud papier Goudenregenstraat	08.30 - 12.00 uur
Bethel Vrouwen Zingen:	
deelnemers	13.30 uur
uitvoering voor publiek	16.30 uur

Zondag 7 februari

Kerkdienst	10.00 uur
Jeugdkerk	10.00 uur
Tienerclub	19.00 - 20.30 uur

Maandag 8 februari

Klussenclub	09.30 - 12.00 uur
Jongensclub 8-12 jaar	19.15 - 20.15 uur
Basiscatechese groep 7 en 8	19.15 - 20.00 uur

Dinsdag 9 februari

Ouderensoos	14.30 - 16.30 uur
Meidenclub 10-12 jaar	19.00 - 20.00 uur
Cantorij	20.30 - 22.00 uur

Woensdag 10 februari

Leerhuis Verder met Marcus	10.30 - 12.00 uur
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar	18.45 - 19.45 uur
Avondgebed	19.30 - 20.00 uur

Donderdag 11 februari

Meidenclub 8-10 jaar	19.00 - 20.00 uur
Leerhuis 'Denken over het kwaad'	20.00 - 22.00 uur
Glorious Touch	20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 12 februari

Messengers	20.00 uur
------------	-----------

Zaterdag 13 februari

Oud papier Verploegh Chasséplein	08.30 - 12.00 uur
Tevens boekenmarkt in de Windwijzer	

Voor deze week top weg naar Pasen:**Bijna waar ik zijn moet (Bløf)**

Met de zegen van de hoop
Ben ik tot hier gekomen
En met de regen in mijn rug
Weet ik waar ik ben
Weet ik dat ik dromen mag
Ik ga nooit meer terug
Nee, ik ga nooit meer terug

Ik ben bijna waar ik zijn moet
Bijna waar ik zijn moet
Bijna op mijn plaats
Die ruimte is van mij

En mocht ik het niet halen
Dan was ik toch dichtbij
Ik ben bijna waar ik zijn moet

Dichter bij de grond
Heb ik me neergeschreven
En lichter in mijn hoofd
Weet ik wie ik ben
Weet ik dat ik leven zal
Ik ga nooit meer terug
Nee, ik ga nooit meer terug

Ik ben bijna waar ik zijn moet
Bijna waar ik zijn moet
Bijna op mijn plaats
Die ruimte is van mij
En mocht ik het niet halen
Dan was ik toch dichtbij
Ik ben bijna waar ik zijn moet

Bijna waar ik zijn moet...

ds. Guus A.V. Fröberg