

Bij de dienst van zondag 21 februari

De tweede zondag van de veertigdagentijd.

Deze zondag heeft in de kerk, in het Latijn, de naam 'Reminiscere' (zich herinneren, gedenken). Deze naam verwijst naar de intochtspzalm van de zondag, psalm 25:6 'Gedenk uw barmhartigheid, Heer, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid.'(Vert. NBG '51).

We vervolgen de lezing uit de Hebrreeënbrief. Deze zondag lezen we Hebrreeën 6: 11-20. Centraal thema in dit gedeelte is de onveranderlijke betrouwbaarheid van God. We horen fascinerende zinnen 'u mag niet lui worden' (NBV 'achterblijven') en 'die uitsluiten dat God liegt'. Een zin die me herinnert aan de uitspraak van Einstein 'God dobbelt niet'.

Met een hoopvol slot: 'Onze toevlucht is het vast houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt.'

Het wordt denk weer een spannende ontmoeting met een rijke tekst.

De evangelielezing voor deze zondag is Lucas 9: 28-36, de verheerlijking op de berg.

Deze zondag vieren we de maaltijd van de Heer.

Aan de dienst werken Guus Korpershoek en de cantorij o.l.v. Ed Saarloos mee.

Woensdag 24 februari, 19.30 uur 3^e avondgebed

Uittocht door doortocht.

Het volk Israël ontkomt aan de dreiging van de Schelfzee. Een filmfragment laat ons het meebeleven.

Guus Fröberg leidt dit avondgebed.

Nelleke Slootweg leest gedichten.

Muzikale momenten: Guus Korpershoek, orgel en Gerard Blok, viool

Op weg naar Pasen

De blauwe draad

bij het thema van de vastenactie: water, bron van leven.

Laat het water stromen door te breien.

Het begin is er. De eerste 50 centimeter zijn gebreid.

In de glazen zaal staat een mand met wol en breipennen. Daar mag u wat van meenemen om thuis een stuk beek of rivier te breien. Ook kunt u een rondje haken als bron.

Of u breit verder aan de strook die er al is. U kunt natuurlijk ook uw eigen wol gebruiken. Breedte en lengte kunt u zelf bepalen. Maar wel met de kleuren die water kan hebben. Voor jong en oud. Kinderen kunnen punniken of vingerhaken. U kunt uw creatie in de mand inleveren tot 20 maart, zodat er in de stille week een compositie van gemaakt kan worden. Wie weet hoe verrassend.

Voor vragen of overleg kunt u contact opnemen met:

ellenhaas@ambachtoost.nl, tel.: 010-4358606

Stap voor stap

Veertigdagentijd en kindernevendienst

De kinderen van de kindernevendienst zijn op weg met het project *Stap voor stap*. Elke zondag zal de wegwijzer ons de weg naar Pasen wijzen.

Natuurlijk leveren we ook onze bijdrage voor de Vastenactie. Er zijn veel creatieve manieren te vinden om (klein)geld in het spaarpotje te stoppen.

We helpen de kinderen door ze een 'strippen' kaart met ideeën te geven. Hoe voller de spaarpot, hoe beter het is. In plaats van elke week een activiteit om geld te verzamelen, organiseren we met de kinderen op zondag **13 maart** na de kerkdienst tijdens het koffiedrinken een **BINGO!** Iedereen is van harte welkom. De kaarten zijn ter plaatse te koop voor **€ 2,50** per stuk. We doen vier rondes op een kaart dus de kans op een prijs is heel groot. Doet u alle vijf de rondes mee? We hopen na afloop veel geld verzameld te hebben voor het goede doel dit jaar: **Oeganda.**

Zie hierover [een informatief filmpje](#).

Nog één vraag: mocht u thuis een cadeautje in de kast hebben staan waar u niets mee doet, dan houden wij ons aanbevolen om het te gebruiken als prijsje voor de bingo!

Leiding van de kindernevendienst.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

de scriba Anneke Vat: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zondag 21 februari

Jeugdkerk	10.00 uur
Tienerclub	19.00 - 20.30 uur

Maandag 22 februari

Klussenclub	09.30 - 12.00 uur
-------------	-------------------

Dinsdag 23 februari

Ouderensoos	14.30 - 16.30 uur
Cantorij	20.30 - 22.00 uur

Woensdag 24 februari

Avondgebed	19.30 - 20.00 uur
------------	-------------------

Donderdag 25 februari

Glorious Touch	20.00 - 22.00 uur
----------------	-------------------

Vrijdag 26 februari

Messengers	20.00 uur
------------	-----------

Voor deze week op weg naar Pasen:

LOF VAN HET ONKRUID (Ida Gerhardt)

Godlof dat onkruid niet vergaat.
Het nestelt zich in spleet en steen,
breekt door beton en asfalt heen,
bevolkt de voegen van de straat.

Achter de stoomwals valt weer zaad:
de bereklauw grijpt om zich heen.
En waar een bom zijn trechter slaat
is straks de distel algemeen.

Als hebzucht alles heeft geslecht
straalt het klein hoefblad op de vaalt
en wordt door brandnetels vertaald:

'gij die miljoenen hebt ontrect:
zij kòmen - uw berekening faalt.'
Het onkruid wint het laatst gevecht.

ds. Guus A.V. Fröberg

Mediatief Moment

Gebed om kalmte

*'God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden
wat ik niet kan veranderen,
moed om te veranderen wat ik kan veranderen,
en wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.'*

Ik kwam deze regels tegen in het boekje 'Mooi werk' van Ben Tichelaar. Ik had het boekje, dat uitgegeven is in het kader van de maand van de spiritualiteit nooit gekocht, als ik het interview met de auteur niet in TROUW had gelezen. Ik kende Ben Tichelaar alleen van grote advertenties en billboards waarin hij zijn waarschijnlijk dure cursussen voor managers aanprijst. Maar het is een mooi, doorleefd, met recht 'spiritueel' boekje.

Het gebed om rust trof mij.

Dit prachtige gebed werd oorspronkelijk in 1943 in het Engels geschreven door de Amerikaanse theoloog Reinhold Niebuhr (1892-1971), met de titel "Serenity Prayer" ("Gebed om kalmte").

Deze eerste regels zijn het beroemdste geworden, maar het gebed gaat verder.

*'Om één dag tegelijkertijd te leven,
om van één moment tegelijkertijd te genieten,
om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede,
om deze zondige wereld, net zoals Hij deed, te aanvaarden zoals het is,
niet zoals ik wil dat deze zou zijn,
om erop te vertrouwen dat Hij alle dingen zal rechtzetten
als ik me aan Zijn wil overgeef,
om in dit leven gelukkig genoeg te zijn en om met Hem overgelukkig te zijn:
voor altijd in het volgende leven.
Amen.*

Gebed om rust

Kalmte is een woord dat we nodig hebben in deze tijd van korte lontjes en opgewonden standjes. Kalmte om te aanvaarden dat niet alles maakbaar, niet alles beheersbaar en veranderbaar is. Kalmte om te ontdekken dat je een vrij mens bent, maar ook begrensd wordt door je lichaam, een gezin, een familie, een afkomst, een samenleven.

Kalmte om te aanvaarden dat er grenzen zijn aan wat je kunt realiseren voor jezelf en anderen. In alle rust kunnen genieten van vergezichten, van dromen.

Kalmte om te aanvaarden dat er grenzen zijn aan wat je kunt of aan wat mag in een samenleving, een land of tegenover vrouwen.

Maar die kalmte mag niet tot moedeloosheid, futloosheid, teneergeslagenheid leiden.

We hebben ook *moed* nodig: het vermogen om dingen te veranderen in onszelf, in onze omgeving, in de samenleving. Niet alles kun je alleen, je zult daarbij bondgenoten vinden, mensen die ook willen veranderen en ook overtuigd zijn dat het kan en moet.

Tenslotte is daar de wijsheid.

De wijsheid om tussen kalmte en moed onderscheid te maken.

Dat is misschien wel de belangrijkste regel van dit gebed.

Enerzijds heb je de wijsheid nodig om te aanvaarden dat er grenzen zijn, dat anderen anders denken, anders doen, anders leven dan jij. Maar ook heb je het besef, dat voor anderen die grenzen elders liggen, dat jouw grenzen geen absolute grenzen zijn.

Anderzijds de wijsheid het enthousiasme, de bevologenheid om veranderingen mogelijk te maken. Maar je tegelijkertijd bewust te zijn dat dit ideaal dat jij voor ogen hebt niet het enige is waarvoor we leven en sterven. Dat anderen dit niet zó, niet in jouw tempo of misschien geheel niet delen.

Het is daarmee een mooi gebed om in deze veertig dagen van bezinning en concentratie te overdenken, te reciteren, dag en nacht.

Ds. Guus A.V. Fröberg