

Bij de dienst van zondag 6 maart

Deze zondag staat in het teken van Geuzenzondag

Thema: Vluchtelingen

Jezus was een vluchteling

In de Bijbel zien we een lange stoet van vluchtelingen gaan.

De Israëlieten, door honger gedreven naar Egypte.

Het volk Israël vlucht voor de meedogenloze onderdrukking van de Faraó uit Egypte: 'Let my people go'.

Daarna begint een veertigjarige zwerftocht door de woestijn om uiteindelijk aan te komen in het beloofde land.

Ruth vlucht met haar moeder vanwege de honger uit Moab naar Bethlehem.

Het volk Israël keert van uit de gevangenschap 'by the rivers of Babylon' gehavend en geschonden naar het verwoeste land terug.

Jezus en zijn vader en moeder slaan op de vlucht naar Egypte uit vrees voor de massale slachting van kinderen in Bethlehem door koning Herodes.

Een lange stoet van vluchtelingen begeleid het verhaal van de kerk van alle tijden en plaatsen.

Nog dagelijks vluchten mensen vanwege discriminatie op gebied van gender, politieke of religieuze opvatting.

Door droogte en een zoektocht naar betere toekomst voor kinderen beginnen velen een onzekere reis.

Het wordt een Bethelbijzonderdienst, voorbereid door een groep mensen, die van een dienst met recht een bijzondere dienst maken.

Aan de dienst werken Gerard Blok viool en Guus Korpershoek orgel en piano mee.

In de dienst zingt een ad-hoc koor, begeleid door Guus Korpershoek op piano, 'Imagine' in vertaling 'Stel je voor, er zijn geen grenzen'.

Een lied uit het repertoire van De Messengers en zoals onlangs gezongen door BMZ en BVZ.

Het wordt 6 maart om 9.15 uur gerepeteerd.

Wil je meedoen? Zorg dat je er om 9.15 uur in de Bethelkerk bent.

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK



VOEDSELBANK
Vlaardingen

Op **6 maart** a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om een kilo-pak kristalsuiker in te leveren.

De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten zijn op zondag, kunt u de suiker ook nog naleveren.

Hartelijk dank voor de medewerking!

Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155

Paasgroetenactie 2016

Vanuit Kerk In Actie wordt er elk jaar gezorgd dat gevangenen een Paasgroet krijgen. Via het justitie pastoraat worden de kaarten gebracht bij gedetineerden die deze extra aandacht kunnen waarderen. Dit is in Nederlandse gevangnissen.

Zondag 6 maart kunt u een mooie kaart meenemen met een adres van een gevangenis in Nederland. U kunt er een boodschap opschrijven en deze kaart

verzenden. U weet niet precies wie de kaart ontvangt, maar het wordt zeker zeer gewaardeerd.

De diakenen hopen op uw medewerking.

Het vijfde avondgebed, vragen om water

Jezus treft een Samaritaanse vrouw bij de bron. Hij vraagt haar om water

Guus Fröberg en Ben van Dorp "hertellen" in dialoog dit verhaal.

Rob van Herwaarden zingt enkele liederen van Joh. Seb. Bach, Guus Korpershoek begeleidt hem daarbij.

Woensdag 09 maart, 19.30 uur in de Bethelkerk

Uit de gemeente

Mevrouw A. Lengton-Donker verblijft al een aantal maanden in revalidatiecentrum Marnix. Ze mist haar huisje en haar poes. Laten we haar verrassen met het sturen van een mooie poezenkaart.

Adres: Revalidatiecentrum Marnix, Marnixlaan 5, 3132 PL Vlaardingen, 1^e verd., kamer 22)

ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen.

Terugblik

Het was een feest om te zien hoe broertje Jurre actief meehielp bij de doop van zijn zusje Jolie Timmermans.



Bijbelleerhuis

Woensdag 9 maart 10: 30 uur gaan we verder in het evangelie naar Marcus.

We lezen en bespreken met elkaar Marcus 12.

Aanvang 10.30 uur

Het kwaad

Op deze laatste avond over het kwaad gaat het over 'de banaliteit, het alledaagse van het kwaad'. Hoe kan het dat een gewone burger zich laat meeslepen tot onmenselijkheden?

Donderdag 10 maart, 20:00 uur.

Op weg naar Pasen

De blauwe draad

Bij het thema van de vastenactie: water, bron van alle leven.

Het stroomt al rond het te maken wanddoek van breistukjes water. Sommigen hebben al een werkstuk in de mand gelegd of opgehangen. De een hangt een onaf werkstuk op, een ander neemt het weer mee om er verder aan te gaan. Zijn er al kinderen die iets maken? Spannend hoe het zich gaat ontwikkelen en wat voor geheel er met Pasen aan de wand hangt. Er ligt nog wol in het mandje. U kunt uw handwerk(jes) inleveren tot 20 maart.

Voor vragen of overleg kunt u contact opnemen met ellenhaas@ambachtoost.nl, 010-4358606.

Woensdag 9 maart: Hergebruiken van oude boeken

Een avond waarin we door u meegebracht oude atlanten, muziekboeken, prentenboeken, etc. (liefst met een beetje stevig papier) gaan hergebruiken. Met het papier kunnen enveloppen, doosjes en meer gemaakt worden. Zo krijgen boeken die u anders weg zou gooien een tweede kans.

We beginnen om 20.00 uur, na het avondgebed, in de Bethelkerk.

Annemieke Sterrenburg zal de avond begeleiden. U bent van harte welkom en u kunt gerust iemand meenemen. Opgeven is niet nodig, deelname is gratis.

We zien u graag op 9 maart!

Stap voor stap

Veertigdagentijd en kindernevendienst

De kinderen van de kindernevendienst zijn op weg met het project *Stap voor stap*. Elke zondag zal de wegwijzer ons de weg naar Pasen wijzen.

Natuurlijk leveren we ook onze bijdrage voor de Vastenactie. Er zijn veel creatieve manieren te vinden om (klein)geld in het spaarpotje te stoppen. We helpen de kinderen door ze een 'strippen' kaart met ideeën te geven. Hoe voller de spaarpot, hoe beter het is. In plaats van elke week een activiteit om geld te verzamelen, organiseren we met de kinderen op zondag **13 maart** na de kerkdienst tijdens het koffiedrinken een **BINGO!** Iedereen is van harte welkom.

De kaarten zijn ter plaatse te koop voor **€ 2,50** per stuk. We doen vier rondes op een kaart dus de kans op een prijs is heel groot. Doet u alle vijf de rondes mee? We hopen na afloop veel geld verzameld te hebben voor het goede doel dit jaar:

Oeganda.

Zie hierover [een informatief filmpje](#).

Nog één vraag: mocht u thuis een cadeautje in de kast hebben staan waar u niets mee doet, dan houden wij ons aanbevolen om het te gebruiken als prijsje voor de bingo!

Leiding van de kindernevendienst.

Vanuit de jeugdkerk

Beste betrokken gemeenteleden,

In het afgelopen jaar hebben wij, vanuit de jeugdkerk, een paar keer een oproep geplaatst voor nieuwe leiding van de jeugdkerk.

En het heeft geholpen! Marco en Susan zijn onze krachten komen versterken.

En dat is héél erg fijn!! We hopen en wensen dat zij zich snel thuis gaan voelen bij de jeugdkerk.

Op 2 maart zal de jeugdkerk een avondgebed verzorgen.

6 maart is er een gewone jeugdkerk.

Zondag 20 maart zullen we niet in de kerk zijn. We gaan met de jongeren naar de

democratie fabriek.

De jeugdkerkleiding

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

de scriba Anneke Vat: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zaterdag 5 maart

Oud papier Goudenregenstraat 08.30 - 12.00 uur

Zondag 6 maart

Bethel Bijzonderdienst in het kader van
de Geuzenmaand 10.00 uur
Jeugdkerk 10.00 uur
Tienerclub 19.00 - 20.30 uur
Taizédienst in de Bethelkerk 19.00 uur

Maandag 7 maart

Klussenclub 09.30 - 12.00 uur
Jongensclub 8-12 jaar 19.15 - 20.15 uur
Basiscatechese groep 7 en 8 19.15 - 20.00 uur

Dinsdag 8 maart

Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur
Meidenclub 10-12 jaar 19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 - 22.00 uur

Woensdag 9 maart

Leerhuis Verder met Marcus 10.30 - 12.00 uur
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
Avondgebed 19.30 - 20.00 uur
Creatief hergebruiken van o.a. boeken 20.00 uur

Donderdag 10 maart

Meidenclub 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Leerhuis 'Denken over het kwaad' 20.00 - 22.00 uur

Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 11 maart

Messengers 20.00 uur

Zaterdag 12 maart

Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur
Brocante in de Windwijzer 09.00 - 12.00 uur

Voor deze week op weg (op Pelgrimage) naar Pasen:

Lied na de maaltijd. (*Sytze De Vries*)

Hier proefden wij wat ooit zal zijn:
eens alles nieuw gemaakt!

Al even is de dag van nu
door morgen aangeraakt.

Als alle leed geleden is,
geen mens meer honger lijdt,
geen tranen meer,
niets dan de zee van UW gerechtigheid.

Dat uur, dat Gij uw hemel zelf
aan onze aarde huwt:
dan woont Gij midden onder ons,
dan maakt Gij alles nieuw!

Reisvaardig voor dat nieuw begin,
reikhalzend naar dat uur
dat liefde aller harten wint,
gaan wij op weg van hier.

Geleid ons met uw Morgenster,
genodigd zijn ook wij.
Al is de feestzaal nog zo ver,
muziek klinkt heel dichtbij!

ds. Guus A.V. Fröberg

Taizéviering

Zondag 6 maart, 19.00 uur
In de Bethelkerk



Dit is het laatste Taizégebed van dit seizoen.
We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we
delen de stilte.

In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.

Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te
drinken, ervaringen te delen of wat na te praten.
Iedereen van harte uitgenodigd!

Alle gebeden vangen aan om 19.00 uur.

Namens de voorbereidingsgroep:

Gezina van Bohemen

en

Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)

tel.: 010 434 84 33

E-mail: predikant@ambachtoost.nl.

MEDIATIEF MOMENT

Back to Basics

"Dit weet ik zeker: door de dood en opstanding van Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel hij van ons houdt. En niets kan dat veranderen: geen engel, geen geest, geen machthebber, geen mens of macht op aarde of in de hemel. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of we nu leven of sterven: God houdt van ons!" (Romeinen 8: 38-39 Bijbel in Gewone Taal)

Het is wel een beetje trendy in onze tijd om 'back to basics' te gaan. We gaan weer dicht bij huis tuinieren en groente verbouwen. We kunnen allerlei trainingen volgen om 'dicht bij onszelf te blijven', wanneer we vast dreigen te lopen in de drukte en de eisen die het moderne leven aan ons stelt. We brengen onze spullen bij de kringloop om ons huis leger te maken en zo ook weer ruimte te maken in ons hoofd. Want een opgeruimd huis geeft ook een opgeruimd hoofd volgens de opruimdeskundigen. In het rapport "Kerk 2025" van de Landelijke Protestantse Kerk wordt een poging ondernomen om 'back to basics' te gaan: Waar gaat het in de kerk om? Hoe kan de kern van de kerk (steeds weer) oplichten. Wat nemen we allemaal mee in de rugzak van de kerk en wat kan eruit?

Een mooie gedachte om terug te gaan naar de basis. Het is ook wel wat we doen in de veertigdagentijd, waarin we versoberen door te vasten. Van oorsprong wordt met vasten sober eten bedoeld, maar steeds meer verstaan we onder vasten je onthouden van enige luxe, en tijd maken voor andere dingen. In de 40-dagenapp van Kerk in Actie lees ik tips om een kaartje te sturen naar iemand die het nodig heeft, of iemand te nodigen op het eten of kijk eens om je heen en groet iemand die je tegen komt, ook al ken je hem of haar niet.

In de krant lees ik vorige week een artikel over de vraag of je het bestaan van God kunt bewijzen. Christiane Berkvens-Stevelink, emeritus hoogleraar Europese Cultuur en emeritus studentenpredikant, zegt dat we over de vraag of je het bestaan van God kunt bewijzen snel uitgepraat zijn. "Bewijzen dat God bestaat is ongelooflijk vaak geprobeerd, maar gelukt is het nooit", zo stelt zij in het dagblad Trouw (25/02/16). Daar voegt zij aan toe: "Toch geloven miljoenen mensen dat er een God bestaat. Gelovigen ervaren dat zij gedragen worden door iets groters. En er zijn mensen die dit benoemen als een kracht of een bron van liefde. Veel pubers hebben op zeker moment zo'n 'numineuze' (bovennatuurlijke) ervaring, maar ook op latere leeftijd komt die vaak voor." Zij zegt: "Als God samenvalt met het onzegbare, dan is hij niet te bewijzen. Waar het mij om gaat is dat ik eruit leef. Zelf heb ik iemand nodig tot wie ik kan bidden, iemand die ik kan adresseren en die noem ik God."

Misschien betekent 'back to basics' wel dat we niet persé het bestaan van God hoeven te bewijzen. Maar brengt 'terug naar de basis' ons bij de vraag wat het voor ons betekent als wij ons richten op het besef te weten dat God van ons houdt.

Pastor Marja Griffioen