

Bij de dienst van zondag 13 maart

Deze zondag gaat ds. Ruben van Zwieten uit Amsterdam bij ons voor. Ds. van Zwieten is predikant van 'De Nieuwe Poort' te Amsterdam.

Het zesde avondgebed, Jezus in de storm

Carla van Ee presenteert hoe zij met kinderen van de Jan Ligthartschool gewerkt heeft aan dit verhaal.

Loes van Hutten speelt en zingt.

Karin van Ee speelt met haar orkestje Baba Yetu (Afrikaans voor "Onze Vader")

Woensdag 16 maart, 19.30 uur.

Uit de gemeente

Wij feliciteren de heer en mevrouw Teerds-Borsboom*) die op zondag 21 februari j.l. hun 55 jarig huwelijk mochten gedenken.

*) Om privacy redenen staan privé-adressen alleen in Onderweg en niet op de website.

ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen

Op weg naar Pasen

Water, bron van alle leven.....

Weet u hoeveel water u per dag gebruikt?

In ontwikkelingslanden is voor veel vrouwen het halen van water in kruiken bij de put nog steeds een dagelijkse bezigheid. Soms moeten ze er kilometers voor lopen. Dat maakt natuurlijk wel dat ze zuinig omspringen met water.

Hoe anders is dat bij ons! Wij draaien de kraan open, gewoon thuis, en het stroomt in overvloed. We denken er vaak niet bij na hoeveel water we gebruiken en waarvoor allemaal. Toch zouden we dat wat vaker moeten doen, want water wordt schaars.

En dan te bedenken dat het directe watergebruik thuis, uit de kraan, slechts 2% vormt van ons werkelijke watergebruik. Het meeste water is voor ons onzichtbaar water. Water dat wordt gebruikt in de industrie, landbouw en veeteelt. Nederland importeert veel onzichtbaar water (ook wel indirect water genoemd) uit het buitenland. Ook uit landen waar water schaars is. Dan moet je denken aan import van koffie, thee, veevoer, katoen, plantaardige olie, fruit, noten, wijn enzovoort.

Wat we eten, heeft veel meer invloed op ons watergebruik dan het directe water dat we gebruiken om te douchen en onze tanden te poetsen. We zouden veel kostbaar water kunnen besparen door ons menu te veranderen. Door bijvoorbeeld minder vlees te eten.

Bijkomend voordeel is dat u met een vleesloos menu, maar ook met een korte douchebeurt, geld uit kunt sparen. Dit geld kunt u kwijt in de 'vastenpotten' bij de uitgang. Wilt u het liever overmaken? Dan kan natuurlijk ook, via: NL04INGB 0000023325 t.n.v. Vastenactie Schiedam, Vlaardingen, Maassluis te Vlaardingen. Vastenactie zegt toe dat 15% van de opbrengst van de regionale Vastenactie gaat naar het Project dichtbij: Noodfonds Vluchtelingen.

De blauwe draad

Bij het thema van de vastenactie: water, bron van alle leven. Er hangt al heel wat gebreid "water" aan en over de lijn. Voor wie nog bezig is met breien: neemt u

het uiterlijk 20 maart mee naar de kerk? Na de kerkdienst gaan we het dan uitleggen op een tafel in de kleine zaal om er een watercompositie van te maken. Maandag 21 en dinsdag 22 maart kunnen we het in elkaar zetten, zodat het met Pasen hangt. Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met ellenhaas@ambachtoost.nl, tel.nr. 010-4358606.

Bingo

Aanstaande **zondag 13 maart** organiseert de kindernevendienst zoals u weet met de kinderen na de kerkdienst tijdens het koffiedrinken een **BINGO!** Dit is in plaats van iedere week een activiteit. Iedereen is van harte welkom. De kaarten zijn ter plaatse te koop voor **€ 2,50** per stuk. We doen **vier rondes** op een kaart dus de kans op een prijs is heel groot. Doet u alle vijf de rondes mee? We hopen na afloop veel geld verzameld te hebben voor het goede doel en dat is dit jaar zoals u heeft kunnen lezen de afgelopen weken: **Oeganda!** We hopen dat **veel** gemeenteleden na afloop van de dienst onder het genot van een kopje koffie of thee mee willen spelen voor het goede doel. Tot zondag!

Paasviering ouderensoos

Op dinsdag 22 maart is de Paasviering van de ouderensoos in de Bethelkerk. Ouderen uit de wijk worden van harte uitgenodigd om deze dienst mee te vieren. Het Adhoc koor onder leiding van Guus Korpershoek, verleent haar medewerking. We beginnen om 11 uur. Na de dienst ontmoeten we elkaar in de glazen zaal.

Cobie van der Vlies

De maaltijd op Witte Donderdag

Dit jaar hebben geen kerkdienst, maar een maaltijd op Witte Donderdag.

Aanvangstijd 18.30 uur.

Ter inleiding een paar gedachten

In de Bijbel gaat het vaak over eten en drinken.

Soms is er te weinig. Zoals in de woestijn of tijdens de lange tochten op het meer, soms is er teveel, zoals op het verjaardagsfeestje van Herodes.

Wie zullen verhalen vertelt, moet zelf aan den lijve ervaren hebben, wat het is om gebrek aan voedsel te leven terwijl anderen in overvloed leven.

De eerste christenen gingen daarom ook bewust om met hun eten en drinken.

Ze baden om het dagelijks brood omdat hun leven er van afhing en ze wisten dat God zou belonen wie hun onderweg iets te eten of drinken gaf.

Als ze aan tafel gingen kwamen die zaken ter spraken.

We weten niet veel over de eerste bijeenkomsten van de christelijke gemeente.

Er leven verschillende beelden:

1. Gemeenteleden nodigden elkaar wekelijks in kleine groepen aan tafel.
2. Ze vierden jaarlijks het Paasmaal.
3. Ze verlangden hun hele leven naar een wereld waar voedsel genoeg was voor iedereen.

1. Een kleine groep gemeenteleden komt wekelijks bijeen voor gebed, Bijbellezing en uitleg.

Om beurten nodigen ze elkaar uit om 's avonds na de dienst de maaltijd te gebruiken. Dat is de gewoonte in die dagen. Een groep mens die samen iets hebben eten regelmatig met elkaar. De ene keer is het bij iemand die het breed heeft en dus ruim woont, de andere keer is het wat krapper bemeten.

Een christelijke gemeente zit vreemd in elkaar. Het zijn mensen uit verschillende sectoren en lagen van de samenleving. Dat wordt ingewikkeld als de maaltijd begint. Wie tafelt hier samen met wie? Mannen samen met vrouwen? En hoe gaan ze dan gekleed? Joden samen met mensen die geen idee hebben van joodse Tafelmanieren? Mag de slaaf naast meneer zitten? Wachten tot iedereen er is? Wat komt op er tafel, wie bedient, wie wast wiens vuile voeten, wie heeft de leiding, wie voeren de gesprekken, wie erop dat iedereen genoeg krijgt, niemand te veel neemt?

Tafelmanieren

Over elk onderwerp afzonderlijk kun je een stevige discussie voeren, over allemaal tegelijk wordt het ruzie. Het is duidelijk: er moeten nieuwe tafelmanieren worden uitgevonden om dit zootje ongeregeld bij elkaar te houden. Wel nu daar heeft de gemeente haar verhalen voor!

In de evangelieverhalen wordt verteld hoe Jezus regelmatig tafelde bij mensen thuis. Zeker, bij de rijken waar de wijn rijkelijke vloeide, maar ook in woningen waar gebrek, ziekte en dood om de hoek loerden. En altijd gebeurde er iets onverwachts. Waar Jezus verscheen, daar deed hij iets vreemds, iets dat stoorde, iets dat daardoor juist te denken gaf.

In die scènes aan tafel moesten de eerste christen veel herkend hebben. Ze bewaarden die verhalen, omdat ze er wat van konden leren met het oog op de omgang met elkaar.

Wat er ook allemaal gebeurt aan tafel, *ze beginnen*, met het ronddelen van brood en *ze eindigen* met een gezamenlijke beker wijn. Ze zeggen dat ze delen in de gemeenschap met Jezus. Zo worden ze – hoe verdeeld ze onderling ook zijn – één geheel. In hun taal één lichaam, één messiaans lichaam, lichaam van Christus.

Zo wordt een ruimte geschapen, waar hun sociale verschillen en hun zakelijke geschillen, hun grieven en hun onvervulde verlangens aan het licht kunnen komen *en* kunnen genezen. Hun bijeenkomsten zijn er vol van. Als hier geen verzoening mogelijk is, dan kan dat nergens en blijft gemeenschap ziek.

Wordt vervolgd

Mededeling namens de kerkenraad

De kerkenraad deelt u mee, dat we op **20 maart**, Palmzondag Irene van Katwijk hopen te bevestigen tot ouderling met de bijzondere opdracht van scriba van de wijkkerkenraad.

Wij zijn dankbaar dat zij deze taak op zich wil nemen.

Het spreekt voor zich dat leden van de wijkgemeente conform de Kerkorde bezwaar kunnen aantekenen tegen de voorgenomen bevestiging.

Op deze zondag willen we tevens Anneke Vat bedanken voor haar werkzaamheden als scriba. Om gezondheidsredenen ziet zij zich gedwongen te stoppen met haar werkzaamheden als ouderling en scriba.

Zaterdagontmoeting 19 maart

Frans Assenberg vertelt over zijn ervaringen als schuldhulpmaatje.

'Schuldhulpmaatje' is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek.

Lees ook het artikel in Trouw van 7 maart jl.

In Vlaardingen werkt 'Schuldhulpmaatje' samen met de Windwijzer.

U bent allen welkom op 19 maart vanaf 16.00 uur.

UITNODIGING

BOOTTOCHT SCHOONHOVEN 3 JUNI 2016

Hierbij willen wij alle Vlaardingse gemeenteleden van 65 jaar en ouder uitnodigen voor de jaarlijkse boottocht.

Vanaf 8.30 uur wordt u verwacht aan de Maasboulevard, waarvandaan wij om 9.00 uur gaan varen naar Schoonhoven. Onderweg krijgt u koffie of thee met gebak en gebruiken wij de lunch. Voor extra drankjes tussendoor kunnen consumptiemunten á € 2,35 worden gekocht.

In Schoonhoven krijgt u 's middags een paar uur de tijd om te wandelen en het één en ander te bekijken en op de terugreis wordt u een warme maaltijd aangeboden. Rond 18.30 uur zijn wij weer in Vlaardingen.

Deze dag kost € 57,00.

Graag zo spoedig mogelijk **opgeven bij: Cobie Plantinga.**

Na opgave genoemd bedrag s.v.p. storten op bankrekening nr. : NL18 INGB 0005 34 4105 t.n.v. Diaconale Wijkkas.

Giften

Wij mochten ontvangen € 10,- voor de wijkkas.
Waarvoor onze dank.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

de scriba Anneke Vat: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zaterdag 12 maart

Oud papier Verploegh Chasséplein	08.30 - 12.00 uur
Brocante in de Windwijzer	09.00 - 12.00 uur

Zondag 13 maart

Tienerclub	19.00 - 20.30 uur
------------	-------------------

Maandag 14 maart

Klussenclub	09.30 - 12.00 uur
Jongensclub 8-12 jaar	19.15 - 20.15 uur
Basiscatechese groep 7 en 8	19.15 - 20.00 uur

Dinsdag 15 maart

Ouderensoos	14.30 - 16.30 uur
Cantorij	20.30 - 22.00 uur
Meidenclub 10-12 jaar	19.00 - 20.00 uur

Woensdag 16 maart

Jongens-/meidenclub 6-8 jaar	18.45 - 19.45 uur
Avondgebed	19.30 - 20.00 uur

Donderdag 17 maart

Meidenclub 8-10 jaar	19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch	20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 18 maart

Messengers

20.00 uur

Zaterdag 19 maart

Zaterdagmiddagontmoeting

16.00 uur - 17.30 uur

Voor deze week op weg naar Pasen:**Wandelaar**

*Wandelaar, je sporen
zijn de weg, en zij alleen;
wandelaar, er is geen weg,
de weg ontstaat in het gaan*

*Gaandeweg ontstaat de weg,
en als je omkijkt
zie je het pad dat nooit meer betreden zal worden.
Wandelaar, er is geen weg,
slechts een kielzog in de zee.*

Antonio Machado (1875-1939)

ds. Guus A.V. Fröberg