

Bij de dienst van zondag 20 maart

Palmzondag

We lezen deze zondag: Hebreëen 10: 1-10; Lucas 19: 29-40.

Palmzondag is een dag van gemengde gevoelens. Enerzijds de vreugde om de intocht, een vreugde die wordt versterkt door de kinderen die de kerk inkomen met hun versierde palmpaasstokken.

Anderzijds weten we dat de intocht ook de gevangenneming van Jezus, de veroordeling en de dood van Jezus inhoudt.

Zo lijken ook de beide lezingen tegenover elkaar te staan, als zwart en wit. In de Hebreëenbrief horen we van het offer van het leven, in het evangelie van de feestelijke intocht. De laatste regel van lied 556 slaat de brug tussen deze twee. Het zijn dichtregels van Willem Barnard waarvoor we altijd weer even diepmoet ademhalen: 'Heden hosanna, morgen kruisig Hem!'

De opgang van Jezus naar Jeruzalem wordt volbracht door zijn neergang, door zijn offer.

In deze dienst wordt Irene van Katwijk bevestigd als ouderling met de opdracht van scriba. Tevens bedanken we Anneke Vat voor haar grote inzet en vele werkzaamheden als ouderling/scriba.

In de dienst tijdens de collecte en na de dienst wordt aandacht geschonken aan de te plannen musical 'Maria'.

Woensdag 23 maart, 19.30 uur

"Als een boom, geplant aan stromend water"

Psalm 1 vormt de inspiratie voor het laatste avondgebed.

Ellen Haas leidt dit avondgebed.

Ym de Rover "zegt" gedichten

Cora de Koning zingt liederen.

In de hal tegen de toren schilderijen over dit thema van Tinie Nobel, Cobie van der Vlies, Gerry van der Heiden.

Witte donderdag

Dit jaar hebben geen kerkdienst, maar een maaltijd met viering op Witte donderdag.

Aanvangstijd 18.30 uur. Iedereen jong en oud is van harte uitgenodigd voor deze maaltijd.

Om een idee te hebben hoeveel mensen deel nemen aan deze maaltijd is het wel goed u/ je op te geven bij Cobie Plantinga: cobieplantinga@ambachtoost.nl, tel. 010 4347162 of op de intekenlijst in de kerk.

De maaltijd op Witte donderdag 2

Paasmaal

Eenmaal per jaar wordt de *paasmaltijd* thuis gevierd.

Dat hebben de eerste christenen van de joodse gemeenschappen geleerd. Met Pasen vieren de joodse families met alle huisgenoten, ouderen, kinderen en gasten, de bevrijding uit de wereld van dwang en sociale uitbuiting. Ze lezen de verhalen van Exodus, over de uittocht uit Egypte waar zijn als vreemdeling wonen en waar ze onder vernederende arbeidsvoorwaarden dreigen om te komen.

Ze leven zich in het verhaal in. Ze voelen zich vreemdeling en hunkeren naar een nieuw Jeruzalem, waar ze eindelijk vrij zullen zijn.

Mogen mensen die geen joden zijn, zomaar meedoen aan dit intieme feest? De gemeenteleden gaan er van uit dat ze allen zijn uitgenodigd in de naam van Jezus.

Jezus is de gastheer van hun paasmaal. Als ze aan hem denken, dan denken ze aan de laatste keer dat hij Pasen vierde in Jeruzalem. Dat paasfeest liep uit op het gewelddadige einde van zijn leven. En dat niet alleen: hij had hun verteld over zijn angstige visioen dat Jeruzalem en de tempel zouden worden verwoest in een grote oorlog. Ze herinneren zich dat hij er toen helemaal voor hen was. Hij gaf zich aan hen, zoals hij brood en wijn met hen deelde. Hij verzekerde hen dat dit niet het einde is, maar dat Gods rijk dichtbij is. Dat paasfeest in Jeruzalem is daardoor voorgoed verbonden met de komst van Gods rijk, met de droom van het nieuwe Jeruzalem, met de opstanding van mensen die dood en verslagen zijn.

De stille week

In de Stille week proberen we te raken aan het geheim van Christus' lijden, sterven en opstaan. We gedenken de weg van verlossing die Jezus Christus gegaan is. De weg door het donker van angst, gebrokenheid en dood naar het licht van de opstanding en bevrijding tot een nieuw leven.

Gedenken betekent niet alleen herinneren van gebeurtenissen uit het verleden. Door te gedenken, halen we het verleden naar het heden en verbinden wij ons met Christus die ook vandaag de Levende Aanwezige is.

Deze vieringen gaan terug op de manier van vieren in de eerste Christelijke gemeenten.

Goede vrijdag

Op deze dag van gedenken lezen we de passie zoals deze is vastgelegd in het Johannesevangelie, Johannes 18 en 19. Het is een dienst van luisteren, van zingen, bidden en waken.

1De cantorij zingt liederen uit 'The Crucifixion' van John Stainer. 'The crucifixion' is gecomponeerd in 1887 door Sir John Stainer en is een meditatie over het lijden van Jezus.

Bij de dienst van Stille zaterdag, de Paaswake

De viering van Pasen vormt de as van het kerkelijk jaar. Hier draait alles om. Op die as zijn de lezingen van de paasnacht als de kogellagers die het mogelijk maken dat de beweging kan blijven plaatsvinden. In de paasnacht gebeurt veel, zo niet alles wat het kerkelijk jaar draagt. We vieren met elkaar dat het licht van de opstanding weer brandt en willen dit delen. We hernieuwen de doopgedachtenis en vieren na afloop met brood en het sap van druiven het feest van de opstanding. In alle aspecten van de viering vieren we de doortocht door de dood naar het leven.

Meer dan anders worden we ons weer bewust van de hartenklop van de Bijbelse boodschap: 'De dood heeft niet het laatste woord'.

Aan de dienst werkt de cantorij o.l.v. Ed Saarloos mee. Aanvang 22.00 uur.

Op weg naar Pasen

De bingo

georganiseerd door de kindernevendienst afgelopen zondag heeft € 800, - opgebracht, met de bijdrage van de oud papieractie gaat er een bedrag van € 950, - het veertigdagenproject in Oeganda.

De blauwe draad

Bij het thema van de vastenactie: water, bron van alle leven. Er hangt al heel wat gebreid "water" aan en over de lijn. Voor wie nog bezig is met breien: neemt u het uiterlijk 20 maart mee naar de kerk? Na de kerkdienst gaan we het dan uitleggen op een tafel in de kleine zaal om er een watercompositie van te maken.

Maandag 21 en dinsdag 22 maart kunnen we het in elkaar zetten, zodat het met Pasen hangt. Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met ellenhaas@ambachtoost.nl, tel. 010-4358606

Paasviering ouderensoos

Op dinsdag 22 maart is de paasviering van de ouderensoos in de Bethelkerk. Ouderen uit de wijk worden van harte uitgenodigd om deze dienst mee te vieren. Het ad-hoc koor onder leiding van Guus Korpershoek, verleent haar medewerking. We beginnen om 11 uur. Na de dienst ontmoeten we elkaar in de glazen zaal.

Cobie van der Vlies

Zaterdagontmoeting 19 maart

Frans Assenberg vertelt over zijn ervaringen als schuldhulpmaatje. 'Schuldhulpmaatje' is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek.

Lees ook het artikel in Trouw van 7 maart jl.

In Vlaardingen werkt 'Schuldhulpmaatje' samen met de Windwijzer.

U bent allen welkom op 19 maart vanaf 16.00 uur.

Lentemarkt.....23 april

Ambacht-oost organiseert weer de jaarlijkse "rommel-", boeken- en planten markt. Er zijn ook mooie prijzen te winnen met het "rad van avontuur"!!

Dus ruim de kasten maar weer op, en maakt andere blij!

De opbrengst gaat dit keer naar METAKIDS.

Wieteke, dochter van Jos en Marja v.d. Boogert) zet zich hier voor in.

We hebben ook kennis gemaakt met gezin, waar van dochter Lotte deze stofwisselingsziekte heeft. Wat voor impact dit voor hun en haar zusje heeft!

We zijn blij dat we weer concreet doel hebben en hopen op mooie opbrengst!

Meer informatie www.metakids.nl.

Wedstrijd: wie maakt de mooiste, leukste cupcake?

Wil je mee doen? geef je op...

Ze worden beoordeeld door vakkundige jury.

Wil je meehelpen of bakken klaarzetten enz...?

Er komen intekenlijsten in de zaal te liggen! Bellen of @ mag natuurlijk ook,

Ook voor het inleveren van bijv. D.E spaarpunten [a.u.b. geteld] bij

Corrie Vellekoop tel. 4347575 of Marianne de Wilt 4343588 – j.wilt1@chello.nl.

Inleveren van div. voor de "rommelmarkt"

18 april 10-12 uur, 19 april 14-16 uur, 20 april 19-20.30 uur,

21 april 10-12 en 14-16 uur, 22 april 10-12 uur.

de MARKT wordt gehouden **zaterdag 23 april 9-12 uur!!**

We hopen op mooi weer, goede opbrengst...en veel gezelligheid!!

Giften

via Ellen Haas € 10,- voor de wijkkas en via Marja Griffioen een gift van € 20,- eveneens voor de wijkkas.

Waarvoor onze dank.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

de scriba Anneke Vat: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zaterdag 19 maart

Zaterdagmiddagontmoeting 16.00 uur - 17.30 uur

Zondag 20 maart

Jeugdkerk 10.00 uur
Tienerclub 19.00 - 20.30 uur

Maandag 21 maart

Klussenclub 09.30 - 12.00 uur
Jongensclub 8-12 jaar 19.15 - 20.15 uur

Dinsdag 22 maart

Paasviering Ouderensoos 10.30 - 15.30 uur
met een kerkdienst voor iedereen om 11.00 uur
Cantorij 20.30 - 22.00 uur

Woensdag 23 maart

Avondgebed 19.30 - 20.00 uur

Donderdag 24 maart (Witte donderdag)

Maaltijd met viering 18.30 uur

Vrijdag 25 maart (Goede vrijdag)

Kerkdienst 19.30 uur

Zaterdag 26 maart (Stille zaterdag)

Paaswakedienst 22.00 uur

Voor palmzondag en de stille week:

Het lastdier van de vrede

Het lastdier van de vrede draagt mijn Heer,
Gods knecht ten voeten uit rijdt bij ons binnen.
Zal nu de aangename tijd beginnen
en neemt voorgoed de vijandschap een keer?

De eigenmacht van mensen is nog groot;
Het lijfsbehoud verblindt ons aller ogen.
Dat hier Gods weg gegaan wordt blijft verborgen
en loopt gehoorzaamheid aan Hem dan dood?

Door dezer dagen heen voert ons de weg
van Hem, die toont hoe vrede bloeit uit lijden.
Waar rondom Hem verraad en leugen strijden
wordt Hij ons als de waarheid aangezegd.

Sytze de Vries

ds. Guus A.V. Fröberg