

De stille week

In de Stille week proberen we te raken aan het geheim van Christus' lijden, sterven en opstaan. We gedenken de weg van verlossing die Jezus Christus gegaan is. De weg door het donker van angst, gebrokenheid en dood naar het licht van de opstanding en bevrijding tot een nieuw leven.

Gedenken betekent niet alleen herinneren van gebeurtenissen uit het verleden. Door te gedenken, halen we het verleden naar het heden en verbinden wij ons met Christus die ook vandaag de Levende Aanwezige is.

Deze vieringen gaan terug op de manier van vieren in de eerste Christelijke gemeenten.

Goede vrijdag

Op deze dag van gedenken lezen we de passie zoals deze is vastgelegd in het Johannesevangelie, Johannes 18 en 19. Het is een dienst van luisteren, zingen, bidden en waken.

De cantorij zingt liederen uit 'The Crucifixion' van John Stainer. 'The crucifixion' is gecomponeerd in 1887 door Sir John Stainer en is een meditatie over het lijden van Jezus.

Bij de dienst van Stille zaterdag, de Paaswake

De viering van Pasen vormt de as van het kerkelijk jaar. Hier draait alles om. Op die as zijn de lezingen van de paasnacht als de kogellagers die het mogelijk maken dat de beweging kan blijven plaatsvinden. In de paasnacht gebeurt veel, zo niet alles wat het kerkelijk jaar draagt.

We beginnen in stilte. We zijn met stomheid geslagen.

We vieren vervolgens met elkaar dat het licht van de opstanding weer brandt en willen dit delen.

We lezen met elkaar de woorden van bevrijden, van opstaan.

We hernieuwen de doopgedachtenis en vieren na afloop met brood en het sap van druiven het feest van de opstanding. In alle aspecten van de viering vieren we de doortocht door de dood naar het leven.

Meer dan anders worden we ons weer bewust van de hartenklop van de Bijbelse boodschap: 'De dood heeft niet het laatste woord'.

Wie een doopkaars of huispaaskaars heeft, wordt van harte uitgenodigd deze mee te nemen en aan de paaskaars aansteken, deze bij de paaskaars te plaatsen om later het licht van Pasen thuis te delen.

Aan de dienst werkt de cantorij o.l.v. Ed Saarloos mee. Aanvang 22.00 uur.

*In de nacht van 26 op 27 maart vangt **de zomertijd** aan.*

De klok gaat een uur vooruit.

Bij de dienst van Paasmorgen

27 maart

Het is feest vanochtend.

We beginnen de dienst om 9.45 uur met het zingen van vertrouwde paasliederen.

Paasmorgen is de nagalm van de paasnacht. Maar wat voor een. Het is een krachtige finale van de Paasnacht en tegelijkertijd een heerlijke ouverture van de paasweek.

Pasen valt op zondag. Die twee horen onlosmakelijk bij elkaar. Iedere zondag is een klein Pasen, een herinnering aan het paasfeest, gesymboliseerd door de paaskaars die brandt.

De nieuwe paaskaars brandt deze morgen.

Pasen, paaszondag, er is veel dat de politiek de kerken kan afnemen, maar dit niet!

Tenzij wij in een dictatuur belanden en dat zal niet gebeuren.

Het is Pasen vanochtend en we lezen het verhaal van de opstanding.

Wat betekent de opstanding voor ons?

Dat we mogen herademen, dat we verder kunnen gaan, dat de dood niet het laatste woord heeft. Dit wordt treffend geïllustreerd door de afbeelding op de kافت van de Paasmorgenliturgie?

We lezen Marcus 16 : 1-8

Aan de dienst werkt o.a. de muziekgroep Jun mee.

Bij de dienst van zondag 3 april

De achtste dag van Pasen

Wij lezen deze zondag Genesis 28: 10-22, Jakobs droom te Bethel en Lucas 24: 13-35, het verhaal van de Emmaüsgangers. Wat hebben beide beeldrijke verhalen met elkaar te maken? Wat is de boodschap van deze achtste paasdag?

In beide lezingen ontmoeten we God in menselijke gedaantes. Hij is Jakob nabij wanneer deze op zijn eenzaamst is. Hij is de leerlingen van Jezus nabij, die radeloos en in verwarring zijn. Hun allen wordt toegezegd: Ik ben met je – in dood en leven, in brood en wijn.

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK



Na de actie van februari konden we 49 grote zakken suiker inleveren bij de Voedselbank. Op zondag 3 april a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om een pak rijst in te leveren.

De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten zijn op zondag, kunt u de rijst ook nog naleveren.

Hartelijk dank voor de medewerking!

Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155

Nokkie-beurs

Op zaterdag 9 april wordt voor de allerlaatste keer in de Windwijzer de bekende Nokkie-beurs gehouden: een kinderbeurs voor het goede doel. Vanaf 1999 is deze beurs meer dan 30 keer georganiseerd. Het is goed geweest, zeer goed! Nu is het tijd voor wat anders. Deze laatste keer gaat de opbrengst naar de Windwijzer zelf. Enige reparatiewerkzaamheden moeten het gebouw weer toekomstbestendig maken: klaar voor mooie, nieuwe initiatieven!

Als u wilt meehelpen bij de voorbereidingen (graag intekenen), spullen of kleding wilt brengen voor de verkoop, of misschien zelf wilt komen rondkijken op de beurs op zaterdag tussen 9 en 12 uur, neem dan uit de kerk een folder mee met alle tijden en informatie. Van harte welkom!



Vraag je dus niet bezorgd af:

"Wat zullen we eten?" of:

"Wat zullen we drinken?" (Matt 6;31)

Wij willen iedereen van harte uitnodigen om deel te nemen aan een gezamenlijke maaltijd waarin ieder zijn eigen inbreng heeft, een zogenaamd

RUNNING DINNER

Zaterdag 16 april a.s., tussen 16.30 uur en 21.00 uur.

Bij een Running Dinner wordt iedere gang op een andere locatie gegeten. Tussen de gangen door verplaatst men zich naar een volgend adres. Bij iedere gang verandert de samenstelling van de groep eters, zodat u aan iedere tafel andere mensen zult ontmoeten.

De start en de afsluiting vinden plaats in de Bethelkerk. Na inschrijving ontvangt u tijdig informatie over indeling, adressen en aanvangstijden.

Een Running Dinner vraagt ook gastheren/gastvrouwen. Van hen vragen wij om een gang van het diner voor te bereiden. Voorgerecht en hoofdgerecht worden thuis geserveerd, het dessert in de kerk. U kunt bij opgave aangeven welke gang uw voorkeur heeft.

Indien u opziet tegen het invullen van deze rol kunt u zich ook samen met anderen opgeven.

De groepsgrootte is ongeveer 6 personen (incl. de gastheer/gastvrouw). U bent vrij in uw keuze wat er geserveerd wordt.

De kosten van het gerecht zijn in principe voor de gastheer/gastvrouw zelf. Mocht dit voor u een probleem zijn dan kunt u zich vooraf richten tot de voorbereidingscommissie om een regeling te treffen.

LUNCH

Voor wie niet deelneemt aan het Running Dinner, organiseren wij twee keer een lunchbijeenkomst, op **woensdag 6 april** of **donderdag 21 april**, van 12.00 tot 15.00 uur. Voor de lunch vragen wij een bijdrage van € 3,50 per persoon, die op de dag zelf betaald kan worden.

We nodigen graag ook alle kinderen uit om deel te nemen aan een verrassingsprogramma dat voor hen tijdens het running dinner wordt georganiseerd in de Bethelkerk.

Ook voor jongeren is een aparte dinner-route in voorbereiding.

Vragen over diëten of voedingsvoorkeur kunt u aangeven bij uw opgave. Voor overige informatie kunt u terecht via de mail runningdinner@ambachtoost.nl of bij één van de onderstaande personen.

U kunt u opgeven via onze website www.ambachtoost.nl. Klik vervolgens bij "Activiteiten" op *Running Dinner*. Maar u kunt natuurlijk ook het bijgevoegde formulier gebruiken.

We hopen natuurlijk op uw en jouw komst!

Met een hartelijke groet,

<i>Ellen Haas</i>	<i>4358606</i>	<i>Guus Fröberg</i>	<i>4348433</i>
<i>Jeanette Vuik</i>	<i>4344211</i>	<i>Laura Meerman</i>	<i>06-51505862</i>

Lentemarkt.....23 april

Ambacht-oost organiseert weer de jaarlijkse "rommel-", boeken- en planten markt. Er zijn ook mooie prijzen te winnen met het "rad van avontuur"!!

Dus ruim de kasten maar weer op, en maakt andere blij!

De opbrengst gaat dit keer naar METAKIDS.

Wieteke, dochter van Jos en Marja v.d. Boogert) zet zich hier voor in.

We hebben ook kennis gemaakt met gezin, waar van dochter Lotte deze

stofwisselingsziekte heeft. Wat voor impact dit voor hun en haar zusje heeft!

We zijn blij dat we weer concreet doel hebben en hopen op mooie opbrengst!

Meer informatie: www.metakids.nl.

Wedstrijd: wie maakt de mooiste, leukste cupcake?

Wil je mee doen? geef je op...

Ze worden beoordeeld door vakkundige jury.

Wil je meehelpen of bakken klaarzetten enz... ?

Er komen intekenlijsten in de zaal te liggen! Bellen of @ mag natuurlijk ook,

Ook voor het inleveren van bijv. D.E spaarpunten [a.u.b. geteld] bij

Corrie Vellekoop tel 4347575 of Marianne de Wilt 4343588- j.wilt1@chello.nl.

Inleveren van div. voor de "rommelmarkt"

18 april 10-12 uur,

19 april 14-16 uur,

20 april 19-20.30 uur,

21 april 10-12 en 14-16 uur,

22 april 10-12 uur.

De MARKT wordt gehouden **zaterdag 23 april 9-12 uur!!**

We hopen op mooi weer, goede opbrengst...en veel gezelligheid!!

Giften

Via Connie Koevoet € 10, - en via Diny Zuidgeest € 20,00 voor de wijkkas.

Waarvoor onze dank.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

de scriba Anneke Vat: scriba@ambachtoost.nl of

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Donderdag 24 maart (Witte donderdag)

Maaltijd met viering 18.30 uur

Vrijdag 25 maart (Goede vrijdag)

Kerkdienst 19.30 uur

Zaterdag 26 maart (Stille zaterdag)

Paaswakedienst 22.00 uur

Zondag 27 maart (Pasen)

Paasmorgendienst 10.00 uur

Dinsdag 29 maart

Meidenclub 10-12 jaar 19.00 - 20.00 uur

Cantorij 20.30 - 22.00 uur

Woensdag 30 maart

Jongens-/meidenclub 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur

Donderdag 31 maart

Meidenclub 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur

Wijkkerkenraad 20.00 uur

Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 1 april

Messengers 20.00 uur

Zaterdag 2 april

Oud papier Goudenregenstraat 08.30 - 12.00 uur

Zondag 3 april

Jeugdkerk 10.00 uur

Tienerclub 19.00 - 20.30 uur

Maandag 4 april

Klussenclub 09.30 - 12.00 uur

Jongensclub 8-12 jaar 19.15 - 20.15 uur

Basiscatechese groep 7 en 8 19.15 - 20.00 uur

Dinsdag 5 april

Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur

Meidenclub 10-12 jaar 19.00 - 20.00 uur

Cantorij 20.30 - 22.00 uur

Woensdag 6 april

Lunchbijeenkomst voor gemeenteleden 12.00 - 15.00 uur

Jongens-/meidenclub 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur

Donderdag 7 april

Meidenclub 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur

Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 8 april

Messengers 20.00 uur

Zaterdag 9 april

Oud papier Verplough Chasséplein 08.30 - 12.00 uur

NOKKIE-beurs 09.00 - 12.00 uur

Boekenmarkt Windwijzer 09.00 - 12.00 uur

Voor de stille week en Pasen:

Het lastdier van de vrede (2)

Gestorven is er nu aan alle macht,
en onze pijn, die wij door 't leven dragen.
Waar wij elkaar mee blijven overvragen,
is door Hem afgebroken en volbracht.

In ademloze stilte stukt de tijd.
De zon verbergt zich, wachtend op een teken.
Zal Hij de koude kerkers openbreken,
de dood beroven van zijn liefste buit?

Ons dwalen in de dood is nu gestuit!
Nog zoeken wij er, zonder goed te weten
hoe wij de levenswoorden zijn vergeten
waarmee God de verlorenheid ontsluit.

God blaast zijn Geest door onze doodsvallei
en roept: Jij mensenkind, sta op je voeten!
Verrezen zal de Heer ons komen groeten.
De Schriften zijn vervuld, de weg is vrij!

Herboren nu, als kind'ren van het licht
zijn wij met Hem begraven en verrezen.
Gods trouw is nu voor altijd af te lezen
aan Hem, die hier een nieuwe schepping sticht.

Sytze de Vries

ds. Guus A.V. Fröberg