

Bij de dienst van zondag 24 april

Deze zondag zingen we het 'Ubi caritas' (waar vriendschap en liefde is, daar is God.) Witte donderdag komt terug in gedachten. Terwijl Judas naar buiten gaat, komt het liefde gebod naar binnen. We lezen en horen dit in het evangelie naar Johannes.

De oude naam van deze zondag is Cantate 'zingt' en zingen zullen we.

De kernboodschap van geloven voor Israël en de volkeren zoals we die horen in Deuteronomium 6: 1-9 en het liefdegebod in Johannes 13: 31-35 wordt omlijst door vreugdevolle zang.

In deze dienst zullen drie kinderen worden gedoopt:

Janneau Rubian Pieter Melchers, zoon van Frans Melchers en Esther van Zwieten, en broertje van Jochem,

Sophie Elise Meerman, dochter van Rik Meerman en Esther de Jong

en Lucas Jongeling, zoon van Paul Jongeling en Thu Ho.

Aan deze naar we hopen feestelijke dienst werkt de cantorij mee.

Uit de gemeente

Mevrouw N. van der Veen-Pols*) is verhuisd naar verpleeghuis Houtwijk, afd. Smaragd kamer 64; architect Duikerstraat 19, 2552 ZF Den Haag.

Een kaartje wordt zeer op prijs gesteld.

Berichten wij u vorige week dat mevrouw H. Spuybroek voor revalidatie was opgenomen in de 'Brede Vliet' in Hoogvliet. Deze week is mevrouw naar verzorgingshuis Soenda verhuisd.

*) Privé adressen staan niet op de website, alleen in Onderweg

ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen

'Dan komt er een bewindvoerder'

Zaterdagmiddaginloop 19 maart 2016

Op zaterdag 19 maart vertelde de heer Frans Assenberg over zijn ervaring als Schuldhulpmaatje (Shm). Het centrale punt in Vlaardingen is De Windwijzer. Vandaar uit wordt gewerkt. In Vlaardingen is een Stichting opgericht om dit werk mogelijk te maken. Hierin participeren diverse plaatselijke kerken en kerkelijke organisaties. Het geheel wordt aangestuurd door een landelijke vereniging. Het Shm moeten hier een test afleggen en volgen een driedaagse cursus.

Hoe komt men aan de adressen? Deze komen langs verschillende wegen zoals: de gemeente, de bezoekers van de Windwijzer, de huisartsen, de bijstand, enz.

De start is vaak moeilijk omdat men, de hulpvrager, zich vaak schaamt om te zeggen dat er schulden zijn. Is een adres bekend dan gaat een van de coördinatoren van De Windwijzer op bezoek voor een intake-gesprek. Daarna gaat het Shm op bezoek. Zij of hij wordt wel aangeduid als de 'ordner-brigade', want daarmee begint het eigenlijke werk: ordenen van brieven, oproepen, rekeningen, aanmaningen, enz. Dat is al een heel werk, want vaak is het een chaos. Tevens helpt men bij het invullen van formulieren. Dan gaat alles naar de schuldhulpverlening van de gemeente, want de aflossing gebeurt via de gemeente. Deze neemt contact met de diverse bedrijven, instellingen, organisaties, instellingen, waarbij men een schuld heeft. Nu moet er een contract worden opgesteld om te zien welk bedrag men moet aflossen. Het opstellen van zo'n contract kan 6 weken duren, maar het kan ook een jaar worden. Helaas.

Als het contract ondertekend is zit de schuldenaar vast aan het bedrag voor 3 jaar. De taak van het Shm zit er dan op. Is er daarna nog contact tussen de schuldenaar en het Shm? Helaas niet. Dan kunnen ze dus opnieuw in de fout gaan. Helaas wel. Maar ook halverwege het project kan het fout gaan: men lost de schuld niet op tijd af, men gaat dwars liggen, er is een gezins- of familielid die roet in het eten gooit door bijv. eigen inkopen te doen enz. Indien het niet goed gaat komt de schuldenaar in de Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP), dan wordt ook vaak het wijkteam ingeschakeld. En gaat het dan nog fout dan komt er een bewindvoerder die de financiën overneemt.

Alles bij elkaar zien we dat het werk van een Shm een enorme impact heeft. Men wordt geconfronteerd met allerlei problemen en soms heb je het gevoel water naar de zee te dragen. Gelukkig zijn er ook adressen waar je met succes werkt. Wel is het werk met allochtonen vaak moeilijker omdat er taalproblemen zijn, ze kennen de cultuur niet voldoende en zijn niet financieel bereikbaar. De mensen van het Smh Cproject kunnen ook stappen ondernemen met instanties als de woningcorporaties, deurwaarders enz. Als hen verteld wordt dat men in de schuldhulpverlening zit is er meestal de nodige coulance. Er kwam heel wat op ons af. Reële voorbeelden toonde Frans om te laten zien hoe divers het werk van een schuldhulpmaatje is en tegen welke moeilijkheden men oploopt. Respect voor deze hulpverleners.

Giften

Via Ria Korpershoek ontvingen we een gift van €10, -. Via Ina van der Vaart een gift van € 25, -. Beide giften voor de wijkkas.
Alle gevers heel hartelijk bedankt.

De agenda

Tot nu toe werd de agenda van de activiteiten verzorgd door de scriba. Dit houdt nu per 1 mei op.

Bij het herverdelen van de taken van de scriba is voor het beheer van de wekelijkse agenda geen opvolger gevonden.

Wilt u dat u dat een activiteit geplaatst wordt in Onderweg dan graag het bericht sturen naar: ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Wilt u de taak van het bijhouden het agendaoverzicht graag op u nemen dan horen we het graag.

Onderweg nr. 16 en 17

Gelieve de kopij voor Ambacht-Oost voor Onderweg nr. 16 en 17 naar Marja Griffioen te sturen. Zij is voor deze twee nummers de redactor. Mailadres: pastor@ambachtoost.nl.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zondag 24 april

Cantatedienst
Tienerclub

17.00 uur
19.00 - 20.30 uur

Maandag 25 april

Klussenclub
Jongensclub 8-12 jaar

09.30 - 12.00 uur
19.15 - 20.15 uur

Dinsdag 26 april

Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij

19.00 - 20.00 uur
20.30 - 22.00 uur

Donderdag 28 april

Meidenclub 8-10 jaar
Glorious Touch

19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 29 april

Messengers

20.00 uur

Voor deze week en daarna**Jaarringen** (*Greet Brokerhof van der Waa*)

De tijd draait door en jij wordt meegenomen;
je cirkelt met de aarde om de zon
je volgt de loop van maanden en seizoenen
en loopt als mens je eigen marathon.

De jaren trekken groeven door je leven;
belevenissen komen, dromen gaan,
soms zit het mee en dan weer even tegen
je groeit en hebt ervaring opgedaan.

Je leert de wereld gaandeweg goed kennen
je voelt als mens de warmte en de kou;
de sporen vormen ringen diep van binnen
herinneringen, vastgezet in jou.

En ieder jaar bereik je weer het startpunt;
dan sta je even stil waar je begon
maar niet te lang – het leven gaat weer verder
en jij draait weer je rondje om de zon!

Kinderkoor voor Pinksteren op zondag 15 mei 2016

Pinksteren vieren we dit jaar weer in de Grote Kerk.
Een feest van de Geest.

We willen voor dit feest een kinderkoor vormen onder de
enthousiaste leiding van Arlène Drenkelford.
Zaterdag 14 mei repeteren we van 15.30 – 18.30 uur in
de Bethelkerk.

Dus geen dagenlange repetities, maar in één middag met
elkaar iets moois maken. Tussendoor eten we gezellig
met elkaar pannenkoeken.



Zing je mee in de kerkdienst van Pinksteren in de Grote kerk van Vlaardingen?
Lust je pannenkoeken?
Durf jij het aan?

Meld je dan voor 3 mei aan bij:

Ds. Guus Fröberg:

Tel. 010 4348433, predikant@ambachtoost.nl

of

Ds. Erwin de Fouw:

Tel. 06 20775145, erwindefouw@telfort.nl

Graag tot 14 mei in de Bethelkerk!