

Bij de dienst van zondag 8 mei

Deze zondag wordt ook wel wezenzondag genoemd. De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren.

Jezus is weg van de aarde en de Geest is nog niet uitgestort.

Maar verweesd zullen de leerlingen zich niet hoeven voelen.

Jezus laat een soort geestelijk testament achter.

Daarbij gaat het ook en vooral over de liefde, de liefde tot de medemens.

Vandaag in Johannes 14: 15-21 gaat het over de liefde tót Jezus.

Daarnaast lezen we 1 Samuel 12 : 19-24. Samuel zal na zijn afscheid voor het volk blijven bidden.

Eindexamens

Op zondag 8 mei staan er in de kerk bloemen voor de examenkandidaten. Kent u in uw omgeving, familie of kennissenkring een jongere die examen gaat doen, neem dan zondag een bloem uit de kerk mee en geef deze aan de betreffende jongere. Hiermee willen wij alle jongeren die examen doen sterkte wensen en een hart onder de riem steken. De examenperiode is een (in)spannende tijd!

Uit de gemeente

Wij leven mee met Jan en Tonny Koster*). De zoon van Tonny overleed op 56-jarige leeftijd na een periode van ziekte. Een groot verdriet voor hen waarin wij met hen mee leven.

*) Om privacy redenen staan privé adressen alleen in Onderweg en niet op de site

ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen

Zaterdagontmoeting in het volgend seizoen, oproep om iets te vertellen

Drie maal per seizoen op zaterdagmiddag in de Bethelkerk een ontmoeting met medegemeenteleden. Persoonlijke verhalen over zaken waar iemand warm voor loopt. Dat kan zijn een presentatie van een project in Afrika. Of een verhaal over een hobby zoals bouwplaten van architectuur of het fokken van konijnen. En net zo goed een actueel onderwerp als 'zorg in de wijk'.

De laatste zaterdagontmoeting van dit seizoen ligt al weer achter ons.

Voor het komend jaar staan er weer drie middagen gepland. De eerste op 19 november. Die zal gaan over reanimatie. De twee volgende: op 21 januari en 18 maart zijn nog niet ingevuld. Wij roepen ieder die iets over zijn hobby of werk wil vertellen op om over de drempel te stappen en alleen of met iemand samen een middag te verzorgen. Een half uurtje wat vertellen, iets laten zien en vragen uit het publiek beantwoorden. Na afloop er nog tijd voor een drankje met elkaar.

We beginnen om 16.00 uur en om 17.30 is de bijeenkomst afgelopen. Schroom niet en laat het horen als je een idee hebt. Bel Marian Kalmijn 010 4349679 of **Wil Moll** 010 4349198.

Taalcoaches gezocht

Vluchtelingenwerk is op zoek naar taalcoaches. Ook in onze wijk zijn er taalcoaches nodig. Er wordt een vluchteling, die de taal moet leren en moet inburgeren, gekoppeld aan iemand die deze persoon elke week ongeveer een uur wil helpen met oefenen van de taal en andere dingen die belangrijk zijn voor het wonen en leven in Nederland. U kunt thuis oefenen met de lesnemer maar u kunt ook iets actiefs ondernemen. B.v. naar een museum gaan of naar de bibliotheek. Ervaring in lesgeven is niet nodig. Vluchtelingenwerk Maasdelta biedt ondersteuning, een tegemoetkoming in de reiskosten en een kleine vergoeding

om samen iets te ondernemen. U kunt zich aanmelden bij Eva Gelting. Tel. 010-2292369 of 06-12953655. Dit kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Het adres is: Floris de Vijfdelaan 150, Vlaardingen.

Namens de diakenen, **Cobie Plantinga**

LENTEMARKT 2016

We willen iedereen bedanken die er aan meegewerkt heeft. Sponsors, helpers, bakkers, speciaal de cupcake bakkers, er zaten hele mooie bij, kopers, en de mensen die hun spullen ingeleverd hebben. Met z'n allen hebben we het mooie bedrag van 2700 euro op gehaald!!

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zaterdag 7 mei

Oud papier Goudenregenstraat 08.30 - 12.00 uur

Woensdag 11 mei

Moderamen wijkkerkenraad 20.00 uur

Zaterdag 14 mei

Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur

Voor deze week en daarna

EN VERDER (Abel Herzberg)

Afscheid nemen is loslaten,
en toch iets van die persoon
of die plek (waar je geweest bent)
in je houden.

Je kunt iemand niet vasthouden.

Je moet afscheid nemen ook niet zien
als iets droevigs, eerder als blijdschap.

Die mens, die plek,
laat iets in jou achter,

opdat jij er mee verder kunt.

Je kunt blij zijn omdat je rijk bent
dat je die mens hebt mogen ontmoeten.

Dat je op die plaats bent geweest
en er vol van bent.

Afscheid nemen is dag zeggen en proberen
zonder hem verder te gaan met de steun,
die je hebt gekregen.

Ds. Guus A.V. Fröberg