

**Bij de dienst van 29 mei**

In deze dienst gaat pastor Marja Griffioen voor.

**Wij gedenken Antonia Lengton Donker**

Vrijdag 6 mei is overleden Antonia Lengton-Donker in de leeftijd van 88 jaar. Zij werd geboren in Wassenaar. Tonny was een lieve gelovige vrouw, die gehecht was aan mensen en de kerk. Ze vond het jammer dat ze de laatste jaren niet meer naar de kerk kon.

Na de dood van haar echtgenoot Izaäk kostte het haar moeite om de draad van het leven weer op te pakken maar het lukte haar om weer te genieten van de goede dingen van het leven.

Ze verbleef de laatste maanden in revalidatiecentrum Marnix en kon vorige maand eindelijk naar een appartement in de Meerpaal.

Ze heeft er niet lang van kunnen genieten.

De uitvaart vond dinsdag 17 mei. Eerst was er een dienst van Woord en gebed in de Bethelkerk, aansluitend vond de crematie plaats op Beukenhof te Schiedam.

Voor de uitvaartdienst had Tonny zelf de liederen en de te lezen tekst: 'In het huis van mijn Vader zijn vele kamers' (Lucas 14: 1-6a) uitgekozen.

Er werd gesproken door buurvrouw Maurice die jarenlang voor haar gezorgd heeft en twee nichten: Marianne en Petra. Zij alle drie spraken vol liefde en warmte over hun buurvrouw en tante.

Wij zijn met de familie.

**Ds. Guus A.V. Fröberg**

**Taalcoaches gezocht**

Vluchtelingenwerk is op zoek naar taalcoaches. Ook in onze wijk zijn er taalcoaches nodig. Er wordt een vluchteling, die de taal moet leren en moet inburgeren, gekoppeld aan iemand die de persoon elke week ongeveer een uur wil helpen met oefenen van de taal en andere dingen die belangrijk zijn voor het wonen en leven in Nederland. U kunt thuis oefenen met de lesnemer, maar ook iets actiefs ondernemen, bijv. naar een museum gaan of naar de bibliotheek.

Ervaring in lesgeven is niet nodig. Vluchtelingenwerk Maasdelta biedt ondersteuning, een tegemoetkoming in de reiskosten en een kleine vergoeding om samen iets te ondernemen.

U kunt zich aanmelden bij Evan Gelting. Tel. 010 2292369 of 06 12953655.

Dit kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Het adres is: Floris de Vijfdelaan 150, Vlaardingen.

Namen de diakenen, **Cobie Plantinga**

**Rondje Ambacht**

*Om alvast in de agenda te zetten.*

Op 10 en 11 juni doen we als wijkgemeente mee aan het 'Rondje Ambacht'.

Vrijdag de 10<sup>e</sup> is de kerk open van 16.00 uur tot 20.00 uur

Zaterdag de 11<sup>e</sup> van 11.00-16.00 uur.

Vrijdag 10 heten we ook Zuster Celine uit Kenia welkom.

**ACTIVITEITENOVERZICHT**

**Berichten kunt u sturen naar**

de scriba Irene van Katwijk: [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl) of  
ds. Guus A.V. Fröberg: [redactie@ambachtoost.nl](mailto:redactie@ambachtoost.nl)

**Woensdag 1 juni**

Moderamen wijkkerkenraad

20.00 uur

**Zaterdag 4 juni**

Oud papier Goudenregenstraat

08.30-12.00 uur

**Voor deze week en daarna**

Het volgende gedicht schoot mij te binnen bij de opening op vrijdag de 13<sup>e</sup> van 'De Nieuwe Poort Rotterdam'. Om twee redenen moest ik er aan denken: het verhaal van uittocht, doortocht, intocht speelde een grote beeldende rol in de opening. En er klonk poëzie. Niet om het een en ander op te leuken, maar als essentie, als noodzaak van het leven.

**Diaspora**

(Jan Wit)

En altijd uit het slavenhuis vertrekken  
en naar een land van melk en honing gaan,  
te middernacht de eerstgeboor'ne wekken  
haastig, stok in de hand, tafel dekken  
om huiv'rend rond het afscheidsmaal te staan

En altijd weer het meel dat niet wou rijzen,  
de vleespot van het zelfrespect viel om,  
de koeken en de ruggen trokken krom,  
het kleinste kind zal onderweg vergrijzen.

En altijd weer de oud hymnen zingen,  
zodat de droogste keel nog moet bewijzen  
dat ginds in Sion Zijn fonteinen springen.

**Ds. Guus A.V. Fröberg**