

Bij de dienst van 5 juni

We lezen vandaag Numeri 12: 1-16.

In de tijd tot de zomer volgen we het boek Numeri.

De Hebreeuwse naam van het boek Numeri is BeMidbar, 'in de woestijn'.

Het boek Numeri is geen 'historisch' verslag van de gebeurtenissen van het volk Israël op doortocht door de woestijn. Dat is in zekere zin al in het boek Exodus gebeurd.

Alle thema van Numeri zouden kunnen worden samengevat onder het thema 'ondertussentijd', een tijd van leren tussen slavernij en vervulde belofte.

DE lezing van vandaag, Numeri 12: 1-16 wijst op de kwetsbaarheid en het isolement van Mozes leiderschap, schetst één van de vele conflicten en maakt duidelijk dat óók Mirjam en Aäron belangrijk zijn voor het leidinggeven.

De aanleiding voor het conflict is er één van kleinmenselijke maat en tegelijkertijd telkens weer hoogst actueel.

Kan Mozes wel een goed leider van het volk zijn? Hij is tenslotte getrouwd met een Nubische, een vrouw uit donker gekleurde deel van Afrika, uit Ethiopië.

Dit wordt gekoppeld aan de vraag van Mirjam en Aäron naar het leiderschap.

Hoe menselijk, hoe kleinmenselijk.

Ook wij gaan in de 'ondertussentijd'.

Zegen voor de Numerizondagen zijn de woorden uit Nu 6:24-25.

Zonnebloemviering 5 juni

Voorganger is Ds. Guus Fröberg en muzikale medewerking wordt verleend door Muziekgroep "Jun". Het orgel wordt bespeeld door Guus Korpershoek.

Om **14:00 uur** begint de kerkdienst, waarbij ook belangstellenden, die niet tot de Zonnebloemgroep behoren, van harte welkom zijn!

Terugkeer clubs van kamp

Zondagmiddag 5 juni keren de clubkinderen en – jongeren terug van hun weekend in de 'Blauwe schuur' te Amerongen.

We willen ze omstreeks 17.00 uur van harte verwelkomen.

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Na de actie van mei konden we ongeveer 60 tubes tandpasta inleveren bij de Voedselbank.

Op 5 juni a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijks actie.

Dit keer willen we u vragen om een pot pastasaus in te leveren.

De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten zijn op zondag, kunt u de saus ook nog naleveren.

De Gemeente Vlaardingen heeft een groot aantal vluchtelingen toegewezen gekregen. Voordat alle formaliteiten voor deze mensen zijn geregeld, moeten zij vaak nog een periode doormaken met geen of heel weinig financiële steun. Ook bij de Voedselbank gaan er een paar weken overheen voordat er een pakket kan worden geleverd.

De Vlaardingse Voedselbank maakt daarom zelf "noodpakketten", zodat men toch iets te eten krijgt. Meestal bestaan die pakketten uit rijst, pasta's en brood.

Om dit voedsel een klein beetje aantrekkelijker te maken willen wij nu graag pastasauzen inzamelen.

Hartelijk dank voor de medewerking!

Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155

Zondag 12 juni

In deze dienst verwelkomen we zuster Celine uit Kenia.

Uit de gemeente:

We kregen een verhuisbericht van meneer J. de Jong. Hij woont nu in Driemaasstede, afd. Walvisch D12. Voorberghlaan 35, 3123 AX Schiedam. Postadres: postbus 4023, 3102 GA Schiedam. Drie keer in de week komt hij bij zijn vrouw thuis, burg. Van Walsumlaan 337. We hopen voor Riet en Jan, dat dit voor beiden een goede oplossing is.

Ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen

Taalcoaches gezocht

Vluchtelingenwerk is op zoek naar taalcoaches. Ook in onze wijk zijn er taalcoaches nodig. Er wordt een vluchteling, die de taal moet leren en moet inburgeren, gekoppeld aan iemand die de persoon elke week ongeveer een uur wil helpen met oefenen van de taal en andere dingen die belangrijk zijn voor het wonen en leven in Nederland. U kunt thuis oefenen met de lesnemer, maar ook iets actiefs ondernemen, bijv. naar een museum gaan of naar de bibliotheek. Ervaring in lesgeven is niet nodig. Vluchtelingenwerk Maasdelta biedt ondersteuning, een tegemoetkoming in de reiskosten en een kleine vergoeding om samen iets te ondernemen.

U kunt zich aanmelden bij Evan Gelting. Tel. 010 2292369 of 06 12953655.

Dit kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Het adres is: Floris de Vijfdelaan 150, Vlaardingen.

Namen de diakenen, **Cobie Plantinga**.

Rondje Ambacht

Op 10 en 11 juni doen we als wijkgemeente weer mee met "Rondje Ambacht" Vrijdag de 10^e is ook de kerk **van 16.00 tot 20.00 uur** open en bieden we onderdak aan een aantal bewoners die hun kunst(en) willen tonen. Zo is er de stand van de Wereldwinkel, het bewonersplatform Oud-Ambacht en de fotokaarten van Cobie.

Verder brocante, borduren, knopen, kettingen en Tupperware. Ook is er ieder heel uur de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding door het gebouw.

Heel bijzonder is het dat we vrijdagmiddag ook **Sister Celine uit Kenia** (weer) welkom heten in onze kerk en zij zal samen met Janiek v.d. Berg ons enthousiast maken voor haar project. Natuurlijk kunt u hen ook steunen door wat specifiek Keniaanse producten te kopen.

Op zaterdag, **van 11.00 tot 16.00 uur**, zijn de meeste standhouders er ook weer, maar dan is er ook de kans om te gaan genieten van een bijzondere High-Tea.

Wel even vooraf een tafeltje reserveren! (teaby3@gmail.com).

Op meerdere plaatsen en momenten kunt u muzikaal verrast worden door Natural Blend of the Jacob Harper Bluestrio!

De overige locaties van het rondje Ambacht vindt u in de flyer en zijn te herkennen aan de grote paarse vaan voor de deuren die dag.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zaterdag 4 juni

Oud papier Goudenregenstraat 08.30-12.00 uur

Zondag 5 juni

Dienst 10.00 uur
Zonnebloemviering 14.00 uur
Terugkeer clubs 17.00 uur

Vrijdag 10 juni

Rondje ambacht 16.00 uur-20.00 uur

Zaterdag 11 juni

Rondje ambacht 11.00-16.00 uur

Voor deze week en daarna

Na een weekje mijn oor geleend te hebben
aan helpdesken van bedrijven die de communicatie zeggen te bevorderen.
(*cursivering van ondergetekende*)

ROEPEND OM GEHOOR TE VINDEN (Guillaume van der Graft)

Roepend om gehoor te vinden
rep ik mij al heel mijn leven,
heb ik vers na vers geschreven,
werd ik koren om te zeven

op de molen van de winden,
roepend om gehoor te vinden
loop ik adem in te alen,
tetter ik initialen,

*tatoeëer ik tekens in de
oren van doofgezinden,*
roepend om gehoor te vinden
aan de bron en voor de poort,

elementen van mijn leven
heb ik met een mes gedreven
in de schors van Schuberts linde,
roepend om gehoor te vinden

ben ik braille voor de blinden
letterlijk plant ik mij voort,
met de hand wordt ik gehoord
als een brief van een beminde

roepend om gehoor te vinden.

Ds. Guus A.V. Fröberg