

Bij de dienst van 12 juni

'Ach was ik maar...'

Er zijn deze zondag tenminste twee redenen om naar de Bethelkerk te gaan. We lezen uit het boek Numeri en zuster Celine vertelt over haar werk in Kenia. We vervolgen deze zondag onze lezingen uit het misschien wat minder bekende, maar daarom niet minder boeiende boek Numeri.

Een boek stoffig door woestijnstof en gedateerd? Wel nee, altijd weer actueel. Deze zondag luisteren we naar het verhaal over 'de twaalf verspieders' die Mozes uitzond naar het beloofde land. Een prachtig verhaal vol menselijke emotie. We lezen deze zondag Numeri 13: 1,2 en 17 t/m 14:9.

Waar blijf je als de angst gaat regeren?

Uit het evangelie naar Lucas lezen hs. 9:1-6

De uitgangscollecte is voor het werk van zuster Celine in Kenia.

Sister Celine komt naar de Bethelkerk!



Ze is als het goed is bij u allen bekend...
Sister Celine uit Ruiru, Kenia.

Op vaste dagen in de week komt er een bepaalde groep straatjongens, alleenstaande moeders, ouderen, kinderen of andere inwoners van de krottenwijk naar haar terrein. Hier verzorgt ze naast voedsel, kleding en medicijnen ook een moment van samenzijn. Samen bidden, samen praten, met nieuwe hoop naar de toekomst kijken.

Sinds enkele jaren hebben Ab & Annemieke van Marrewijk samen met Albert & Ria van Leeuwen een werkgroep opgericht om Sister Celine financieel te ondersteunen. Inmiddels is de werkgroep iets uitgebreid en aangezien ik een aantal keer bij haar ben geweest, maak ik ook deel uit van deze werkgroep. Zie voor meer informatie de volgende website:

<http://www.weeshuissatellite.com/zuster-celine/>

Op zondag 12 juni verwelkomen wij Sister Celine in de Bethelkerk. Zij verblijft drie weken in Nederland om informatie te geven over haar project en zo op een bijzondere manier in contact te blijven met haar sponsoren.

Wij verheugen ons op haar bezoek en nodigen u van harte uit bij deze dienst aanwezig te zijn. Na de dienst is er in de grote zaal een PowerPoint presentatie over haar projecten en is er de mogelijkheid in gesprek te gaan met Sister Celine.

Hopelijk tot ziens!

Groeten namens de werkgroep,
Janniek

Uit de gemeente:

De heer A. van der Beek is vanwege zijn gezondheid verhuisd van xx*) naar de Marnixlaan 5, kamer 41, 3132 PL in Vlaardingen.

Wim van der Graaf*) gaat deze week van het Erasmus MC naar het revalidatiecentrum Rijndam. Wij zijn blij voor hem en voor Riet dat er zo snel een plekje is in Rijndam.

*) Vanwege privacy redenen staan privéadressen niet op de site, alleen in Onderweg.

Ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen

Rondje Ambacht

Op 10 en 11 juni doen we als wijkgemeente weer mee met "Rondje Ambacht" Vrijdag de 10^e is ook de kerk **van 16.00 tot 20.00 uur** open en bieden we onderdak aan een aantal bewoners die hun kunst(en) willen tonen. Zo is er de stand van de Wereldwinkel, het bewonersplatform Oud-Ambacht en de fotokaarten van Cobie.

Verder brocante, borduren, knopen, kettingen en Tupperware. Ook is er ieder heel uur de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding door het gebouw.

Heel bijzonder is het dat we vrijdagmiddag ook **Sister Celine uit Kenia** (weer) welkom heten in onze kerk en zij zal samen met Janiek v.d. Berg ons enthousiast maken voor haar project.

Op zaterdag, **van 11.00 tot 16.00 uur**, zijn de meeste standhouders er ook weer, maar dan is er ook de kans om te gaan genieten van een bijzondere High-Tea.

Wel even vooraf een tafeltje reserveren! (teaby3@gmail.com)

Op meerdere plaatsen en momenten kunt u muzikaal verrast worden door Natural Blend of the Jacob Harper Bluestrio!

De overige locaties van het rondje Ambacht vindt u in de flyer en zijn te herkennen aan de grote paarse vaan voor de deuren die dag.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl of

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Vrijdag 10 juni

Rondje Ambacht 16.00 uur-20.00 uur

Zaterdag 11 juni

Oud papier Verploegh Chasséplein 0.30-12.00 uur

Rondje Ambacht 11.00-16.00 uur

Voor deze week en daarna

Dit gedicht werd gisteren in Zonnebloemdienst in de Bethelkerk gelezen.

'Aandacht' van Marinus van den Berg

Aandacht is een
variatie van liefde.

Ze is een geschenk
dat je ontvangt
en geven kunt.

Ze is niet alleen
op zichzelf gericht.

Ze ziet ook de ander.

Ze verspreidt licht.
Ze heeft fantasie
en is verrassend.
Ze haalt mensen
uit de schaduw.

Ze is attent
en creatief.
Ze denkt aan wie
gemist wordt.

Ze kan stil zijn.
Maar ook stem geven
aan wat vergeten wordt.

Aandacht is voedsel
voor de ziel.
Onmisbaar als de liefde.

Ds. Guus A.V. Fröberg