

### **Bij de dienst van 19 juni**

Deze zondag gaat ds. Marjo Korpel uit Leusden voor. Zij is universitair hoofddocent Oude Testament aan de Protestantse Universiteit, vestiging Groningen.

Recent schreef zij met Johannes de Moor 'Adam, Evan en de Duivel', Kanaänitische mythen en de Bijbel.' Een naar het zich laat aanzien spannende zoektocht.

### **AMBACHT EN MIDSOMER**

'Kerk en wereld samen' (Lied 993)

#### **• Rondje Ambacht**

Vrijdagmiddag 10 juni liepen wij een deel van het 'Rondje Ambacht'.

Wat een heerlijke ervaring om gastvrij onthaald te worden in de tuinen van mensen die van bloemen en planten houden, beeldhouwen, mooie sieraden maken, curiosa en brocante verkopen.

Soms moest ik aan de dorpjes in Midsomer denken.

Ik ken ze van mijn geliefde detectiveserie 'Midsomer murders'.

In die plaatsjes heb je een actieve tuinenvereniging, er worden wedstrijden 'wie heeft de lekkerste taart gebakken' of 'wie de hoogste zonnebloem' gehouden.

Er worden toneeluitvoeringen georganiseerd, variërend van kluchten tot Shakespeare.

Ik zie - terwijl ik het 'rondje Ambacht' loop Ambacht al uitgroeien tot een soort Midsomer. Er zijn heerlijke dorpswedstrijden vergelijkbaar met Midsomer.

Op het opnieuw ingerichte Burgemeester de Bordesplein worden open lucht toneelvoorstellingen voor jong en oud, van klucht tot Vondel gegeven.

Iedereen heeft er plezier in om zijn rommel en de hondenpoep op te ruimen want je wil Ambacht toch blijven vergelijken met de altijd schone, zonovergoten dorpjes in Midsomer.

Ambacht is groen en dat merk je.

De granieten 'helikopterlandingsplaatsen' (uitdrukking van een wijkbewoner) die menig voor- en achtertuin ontsieren en tot een dode vlakte maken waar 'de hitte des daags' genadeloos is en het water geen weg weet, worden geleidelijk omgetoverd tot prachtige tuinen, waar je heerlijke kunt zitten en genieten van de vlinders.

#### **• En dan de kerk**

Het leuke van Midsomer murders is dat de kerk en de dominee gewoon hun rol hebben in de detective.

Ze zijn niet politiek correct weggeschreven.

Zo vond ik het ook een feest dat de Bethelkerk, nu al weer voor de tweede keer meedeed aan het 'rondje Ambacht'.

Er waren concerten, zuster Celine uit Kenia was er, Cobie verkocht kaarten, en in de grote zaal waren een paar kramen met stands waar o.a. zelfgemaakte sieraden, babykleertjes en andere leuke dingen om cadeau waren uitgesteld, in de tuin stonden standjes met informatie over zonnepanelen en de 'bewonersplatform oud Ambacht'.

We praten veel over kerk en samenleving, over de kerk midden in de samenleving. Zonder lange vergaderingen vooraf staat de Bethelkerk open en midden in het dorp *midsomer* Ambacht, of moet ik zeggen de stad Vlaardingen.

#### **• Een brandende vraag**

Midsomer is toch ook murders?

Gelukkig houdt elke vergelijking een keer op.  
Inspecteur Barnaby woont en werkt niet in Ambacht,  
en de dominee in Ambacht loopt niet met een priesterboordje.

## **ds. Guus A.V. Fröberg**

### **Zuster Celine**

Het was hartverwarmend zuster Celine tijdens het rondje Ambacht en in de kerkdienst van afgelopen zondag te ontmoeten.  
Dat haar werk een zegen zal zijn voor de kinderen en kansarmen in Kenia.  
De collecte bij de uitgang voor zuster Celine heeft **€ 772,93** opgebracht.  
Een prachtig bedrag.

### **Een paar weken geleden begaf een collectezak het en vlak daarna las ik dit: Collecteren met je mobiel**

De app Protestant is vernieuwd. In gemeenten die de app Protestant gebruiken (*Vlaardingen nog niet*), kunnen gemeenteleden nu ook via deze app een bijdrage geven aan de zondagse collecte, of aan projecten van de diaconie of de wijkkas. Ook het werk van Kerk in Actie kan via de app worden gesteund.

Twee jaar geleden ontwikkelde de Protestantse Kerk samen met De Zalige Zalm (bureau voor geloofscommunicatie) de app Protestant, speciaal voor plaatselijke gemeenten.

Met deze app kan een gemeente nieuws, aankondigingen en andere informatie snel en eenvoudig onder de aandacht brengen van gemeenteleden. Bovendien is landelijk nieuws van de Protestantse Kerk, Kerk in Actie en het Jeugdwerk ook binnen de app te bekijken.

Lees meer over de App Protestant op [www.protestantsekerk.nl/app](http://www.protestantsekerk.nl/app).

## **ACTIVITEITENOVERZICHT**

### **Berichten kunt u sturen naar**

de scriba Irene van Katwijk: [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl) of  
ds. Guus A.V. Fröberg: [redactie@ambachtoost.nl](mailto:redactie@ambachtoost.nl).

### **Donderdag 23 juni**

Moderamen wijkkerkenraad

20.00 uur

### **Aankondiging Kerkterras**

**Onder de naam 'kerkterras' wordt de eerste oecumenische zomerterraskerkdienst gehouden.**

Thema: **'THANK GOD!'**

Aan de dienst werkt de band 'Je zal het maar in huis hebben' mee.

De datum: **21 augustus om 10.30 uur.**

Locatie: op en voor het podium van het zomerterras in 'Hof/Oranjepark.

Nadere mededelingen volgen.

Van harte uitgenodigd.

Namens de organisatie,  
**Ds Guus A.V. Fröberg**

## **Voor deze week en daarna**

Na Parijs, na Brussel, na..., nu Orlando,

'Laten we durven' geschreven door Griet Op de Beeck na de aanslagen in Brussel.

### **Laten we durven**

*Laten we graag zien omdat we dat kunnen, en leven – voluit en gretig – omdat wij dat mógen en het daarom dubbel zo goed moeten doen.*

*Laten we beter leren weten, niet meer morsen met de dagen die al die anderen, daar, zomaar, opeens zijn kwijtgeraakt.*

*Laten we geen engelen zijn, maar als het kan toch ook geen duivels.*

*Laten we mensen zijn. En helemaal onszelf worden, niet wie we denken dat anderen wilden dat we waren.*

*Laten we moed houden, durven wankelen en redden wat er te redden valt. Onszelf bijvoorbeeld, en mekaar.*

*Laten we stoppen met hopen en doen wat moet gebeuren om het te doen gebeuren, en mild zijn voor wie dat nog niet kan.*

*Laten we ze openlaten: onze deuren, onze armen, onze geesten.*

*Laten we pantsers afleggen, en het en de andere tegemoet treden, telkens weer.*

*Laten we slapende honden keihard wakker maken.*

*Blijven geloven in dromen die ook uitkomen.*

*Veel verwachten, genoeg spijt hebben, in zeven sloten tegelijk lopen, alle dingen aankijken, ook dat wat ons verontrust.*

*En laten we minachting koesteren voor de hopeloosheid, weten wat we waard zijn, onszelf gunnen wat we verdienen, want dat is vaak meer dan we geneigd zijn te denken.*

*En laten we begrijpen wat de liefde is, onthouden dat dat alles is, of toch bijna.*

*Laten we durven. Ja.*

**Ds. Guus A.V. Fröberg**