

Bij de dienst van 26 juni

Deze zondag wagen Anne-Floor Brobbel, Jarno van der Kooij, Kimmy Roozendaal en Marian van der Linden de overstap van kinderdienst naar jeugdkerk.

Maar de overstap wil veel meer zeggen. Het is de overstap van kinderland naar de jongerenwereld, van basisschool naar middelbare school, van kindertijd naar volwassenheid.

Thema van de dienst is 'vriendschap'. We lezen Joh. 15: 12-17.

Aan de dienst werken Karin van Ee (gitaar), Marlieke Seij (gitaar) en Annelein Seij (zang) mee.

Na de kerkdienst

Na de dienst willen we het seizoen al weer met elkaar afsluiten. Direct na de koffie kunt u kiezen uit twee activiteiten:

In de grote zaal zal een kort filmpje vertoond worden over de Vlaardingse molen en de molenaar. In de hoge zaal kunt u genieten van een muzikale quiz....

Daarna kunnen we nog een poosje bij elkaar zijn en dan is er inmiddels ook iets te eten en te drinken... Lijkt dat u iets vergeet dan niet om aan uw naasten door te geven dat u de 26e later thuis zult zijn uit de kerk..!

Van harte uitgenodigd om nog even te blijven.

Wij gedenken Aart van der Houwen

Op 5 juni is overleden Aart Lourens van der Houwen op de leeftijd van 85 jaar. Aart woonde aan de Goudsesingel 77 met zijn vrouw Henny. Samen kregen zij twee zonen. Aart groeide op in een bakkersfamilie en werkte tot aan zijn pensioen in de bakkersbranche. Hij was trots op zijn kinderen, schoondochters en kleinkinderen. Het was voor hem belangrijk om met de kleine kring van het gezin bij elkaar te zijn. Hij kon genieten van het buiten zijn, de natuur en vooral de jaren in de stacaravan in Haamstede. Toen zijn gezondheid gebreken ging vertonen, vond hij dit aanvankelijk moeilijk, maar de laatste periode aanvaardde hij de eindigheid door tegen zijn gezin te zeggen: 'het is goed zo'. In zijn leven ervoer hij de trouw van God. Op vrijdag 10 juni vond de uitvaart plaats in de kleine kring van zijn gezin op de begraafplaats Emaus. Wij wensen zijn vrouw Henny en de kinderen en hun gezin veel sterkte in dit gemis.

Pastor Marja Griffioen

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Na de actie van juni konden we 47 potten pastasaus inleveren bij de Voedselbank.

Op 3 juli a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om aardappelpuree in te leveren.

De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten zijn op zondag, kunt u ook nog naleveren.

De artikelen worden op dit moment veelal gebruikt om "noodpakketten" te maken voor mensen die wachten op een officieel voedselpakket.

Hartelijk dank voor de medewerking!

Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155

Wandeling maandag 25 juli: Verkenning van Ambacht

Het bewonersplatform Oud Ambacht organiseert af en toe activiteiten voor oudere buurtbewoners van onze wijk.

Op **maandag 25 juli** kunt u deelnemen aan een **wandeltocht door Ambacht**. Heeft u zin om met ons mee te lopen?

We starten tussen **10.00 en 10.15** uur met een kopje koffie of thee aan Kethelweg 17 en gaan dan om **10.30** met elkaar een wandeling maken door de wijk.

We lopen van de Kethelweg via de begraafplaats naar de Trekkade en vandaar naar de Singels, het landje van Chardon, de Chrysantstraat met de scholen en dan weer terug naar de Kethelweg.

Tijdens de wandeling vertelt Jan Anderson over de geschiedenis van de wijk.

Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te gaan.

Als u met een rolstoel wilt deelnemen is dit mogelijk en wij begeleiden u graag. Dan graag van te voren een telefoontje. Verder is het niet nodig u aan te melden.

De kosten zijn 1,50 Euro, inclusief de koffie of thee natuurlijk!

Meer informatie?

Neemt u gerust contact met een van ons op.

Met vriendelijke groet,

Namens het bewonersplatform

Suzan Nout: 010-4 34 36 30

Hermine Koning: 010-4 35 32 26

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl of

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zaterdag 2 juli

Oud papier Goudenregenstraat 08.30 - 12.00 uur

Donderdag 7 juli

Wijkkerkenraad 20.00 uur

Zaterdag 9 juli

Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur
tevens boekenmarkt in de Windwijzer

Voor deze week en daarna

Een vriend

Een vriend is als een paraplu bij regen.

Hij vangt de grootste druppels voor je op.

En zit het in je leven eens wat tegen

dan maak je bij zo'n vriend gewoon een stop.

Een vriend is als de schaduw in de hitte.
Je blaast er stoom af als je ziedend bent.
Hij is de boom waaronder je kunt zitten.
Je voelt je daar begrepen en gekend.

Een vriend is als een spiegel in je leven.
Hij laat je zien wat goed is en verkeerd.
Hij is niet bang om jou kritiek te geven
en zegt je ook wat hij in jou waardeert.

Een vriend toont als een prisma alle kleuren.
Het leven lijkt opeens veel minder grauw.
En wat er verder ook zal gaan gebeuren,
hij geeft het leven kleur, speciaal voor jou.

Greet Brokerhof -van der Waa

Ds. Guus A.V. Fröberg