

Bij de dienst van 3 juli

We vervolgen onze korte serie lezingen van het bijbelboek Numeri.

Deze zondag Numeri 23 : 1-12.

De lezing van deze zondag is een gedeelte uit het veel langere Bileamverhaal (Num. 22: 2 – 24:24.) Het speelt zich af in de velden van Moab, waar Israël na negen eerdere 'opbrekingen' (21:10-20) is aangekomen. Na confrontaties met Edom (20:14-21), de Kanaäniet (21:1-3) en Sigon en Og, de koningen van de Amorieten en van Basan (21:21-35) is Moab het vijfde volk dat Israël op zijn tocht naar het beloofde land tegenkomt.

In deze geschiedenis gaat het om de confrontatie tussen Moabs koning Balak en de God van Israël.

Koning Balak doet een beroep op het profetisch orakel Bileam om Israël te vervloeken, maar dert weigert Bileam.

Uiteindelijk ontmoeten ze elkaar toch.

Bileam spreekt en zegent het volk Israël in plaats van het te vervloeken. Balak begrijpt er niets van. 'Zo spreekt de Heer'.

Heeft deze tekst ons nog iets te zeggen?

Daarnaast lezen we Lucas 9: 10-17. De leerlingen keren teug van hun opdracht en moeten vervolgen voor eten voor 5000 mensen zorgen. Ook hier speelt de zegen een grote rol.

Deze zondag staan de wereldwinkel en de stand van Amnesty er.

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Na de actie van juni konden we 47 potten pastasaus inleveren bij de Voedselbank. Op 3 juli a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om aardappelpuree in te leveren.

De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten zijn op zondag, kunt u ook nog naleveren.

De artikelen worden op dit moment veelal gebruikt om "noodpakketten" te maken voor mensen die wachten op een officieel voedselpakket.

Hartelijk dank voor de medewerking!

Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155

Afsluiting van het seizoen van de kindernevendienst

Hallo allemaal,

Zondag 3 juli sluiten we het seizoen, met het thema "Goede Buur" af met een speurtocht door de wijk.

Jullie zijn allemaal van harte welkom!

Mocht je een vriendje of vriendinnetje hebben die ook graag mee wil lopen, dan zijn ze van harte welkom.

We beginnen om 10 uur in de kerk en zijn aan het einde van de dienst weer terug. Namens leiding van de kindernevendienst.

Willy van Bree-Kreeft

Uit de gemeente

De heer A. Baauw verblijft na een kort tijd in het ziekenhuis nu in het Zonnehuis voor revalidatie.

ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen.

Wij gedenken Andries van der Beek

Op vrijdag 17 juni is overleden Andries van der Beek, hij is 87 jaar geworden. Enkele weken geleden kreeg Andries te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij verhuisde naar Marnix en hoopte dat hij nog een plek zou kunnen krijgen in DrieMaasHave waar zijn vrouw verblijft. Het heeft niet zo mogen zijn. De afgelopen jaren ging Andries dagelijks naar Maassluis om Adri zijn vrouw te bezoeken. Zo lang als voor hem mogelijk was bezocht hij ook de kerkdiensten in de Bethelkerk. Voorheen reed hij mensen naar de kerk, eerst in de Oosterkerk en later ook nog naar de Bethelkerk. Andries was een bescheiden mens. Hij was een natuurliefhebber, vooral de vogels hadden zijn hart. Hij schilderde graag en ook hierin komt zijn liefde voor de natuur naar voren. In het geloof zocht Andries naar ruimte. Wat bleef voor hem vond hij samengevat in de woorden van Huub Oosterhuis: 'Niemand weet wat leven is/ alleen dat het gegeven is/ en dat van dit geheimenis/ God het begin en einde is'. Met deze woorden namen we afscheid van Andries op vrijdag 24 juni bij Matrice in Schiedam. Daarna vond de begrafenis plaats op begraafplaats Beukenhof. Mag zijn nagedachtenis tot zegen zijn voor zijn vrouw die zijn zorgende aandacht nu moet missen en voor zijn kinderen met wie hij zo'n goede band had. Pastor Marja Griffioen

Activiteitengids

Momenteel worden weer de voorbereidingen voor de 'activiteitengids' 2016-2017 van de Bethelkerk getroffen.

Kijkt u vast eens wat u bij uw activiteiten wilt wijzigen. Veranderingen, aanvullingen en correcties graag voor 1 augustus aanleveren bij:

reproteam@ambachtoost.nl.

Redactie van de activiteitengids: Kees Sterrenburg en ds. Guus A.V. Fröberg

Giften:

Via Marja Griffioen ontvingen we een gift van €100,- voor de wijkkas.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Donderdag 7 juli

Wijkkerkenraad 20.00 uur

Zaterdag 9 juli

Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur
tevens boekenmarkt in de Windwijzer

Voor deze week en daarna

Dit gedicht is geschreven door de stadsdichter van Rotterdam, Hester Knibbe. Burgemeester Ahmed Aboutaleb vroeg haar in 2015 om haar visie op de stad poëtisch onder woorden te brengen.

Stad

Hoe maak je een stad zó dat hij
staat als een huis waarin je solide

kunt wonen. Wat je ziet is stenen decor
en allerwegen onder een leniger hemel

met velen de spelers. Stil of luidruchtig
bewegen ze zich over markten en bruggen
langs water, door parken voor luchtiger

adem. Ze hebben gezichten, namen,
kunnen elkaar raken en hoe ze

dat doen maakt de plek tot wijkplaats
of wak. De spelers maken de stad.

Hester Knibbe.

Een gedicht dat zich ook laat lezen voor Vlaardingen, want mensen maken de stad.

Ds. Guus A.V. Fröberg

MEDIATIEF MOMENT

Op verschillende manieren

Een inspirerend verhaal vind ik altijd weer het onderstaande verhaal van Elie Wiesel.

Het komt uit "**Vuur in de duisternis**" –chassidische portretten en legenden-.

'Telkens wanneer de grote Rabbi Israël Baal Shem-Tov zag dat er een ramp over het volk Israël zou komen, ging hij mediteren op een bepaalde plek in het woud; daar stak hij een vuur aan, zegde een gebed en het wonder geschiedde, de ramp werd herroepen.

Later, toen zijn leerling, de beroemde Maggied van Mezeritch, de hemel om voorspraak bad om dezelfde redenen, ging hij naar dezelfde plek in het woud en zei: "Heer van het heelal, luister. Ik weet niet hoe ik het vuur moet aanmaken, maar ik ben wel in staat om het gebed op te zeggen". En het wonder geschiedde. Nog later ging Rabbi Moshe Leib van Sassov naar het woud, om zijn volk te redden, en hij zei: "Ik weet niet hoe ik het vuur moet aanmaken, ik ken het gebed niet, maar ik weet de juiste plek te vinden en dat moet voldoende zijn". En het was voldoende: ook toen geschiedde het wonder.

Toen was Rabbi Israël van Rizhin aan de beurt om het gevaar te bezweren. In zijn stoel gezeten nam hij het hoofd in de handen, en hij sprak tot God: "Ik ben niet in staat om het vuur aan te maken, ik ken het gebed niet, ik kan zelfs de plaats niet terugvinden in het woud. Al wat ik kan is dit verhaal vertellen. Dat moet voldoende zijn". En het was voldoende.'

Ik vind dit verhaal een gelijkenis van de kerk, van wijzen van geloven, van betrokkenheid bij de geloofsgemeenschap.

Ik lees het verhaal momenteel als volgt.

In de kerken, wereldwijd en plaatselijk, in iedere wijk zijn er mensen die weten waar de plaats is, hoe het vuur moet worden aangemaakt en de gebeden moeten worden gezegd. Zij staan met hart en ziel in de traditie weten en leven vanuit de woorden, de regels van de kerk, ademen de liederen en gebeden in uit en weten het vuur in zichzelf brand te houden en andere aan te vuren.

Daarnaast zijn er mensen die minder zeker weten hoe ze het vuur moeten brandend houden. Ze geloven, ze horen bij de kerk, maar hebben anderen hard nodig om het vuur in henzelf brandend te houden.

Weer anderen weten niet meer zo zeker of de woorden uit de traditie van de kerk hen gegeven, nog wel hun eigen woorden zijn. Of ze ze nog wel begrijpen en kunnen delen. Maar ze weten de plaats nog wel te vinden. Op de één of andere manier blijf je verbonden met de kerk en misschien nog wel meer met de gemeenschap en de verhalen.

Tenslotte zijn er mensen die zich tot God wenden los van de woorden van de kerk, zelfs los van de kerk. Maar de verhalen zijn gebleven. Ze zouden ze niet kunnen missen.

Is het voldoende, ja het is voldoende.

Maar laten we elkaar dan wel de verhalen van de Bijbel, thuis, op school, in de kerk of waar dan ook, blijven vertellen.

Kerkterraskoor

Wie wil er een keer op het zomerterras zingen?



Die droom kan werkelijkheid worden op zondagochtend 21 augustus.

Op die zondag is er om 10.30 uur op het terrein van het zomerterras een oecumenische kerkdienst, onder de naam **kerkterras**.

Deze dienst wordt vormgegeven door de wijkgemeenten Ambacht-Oost, Holy en Centrum-West van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, deelgemeenschap Willibrord te Vlaardingen van de Goede Herderparochie en de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen.

Thema: 'THANK GOD!'

Aan de dienst werken o.a. de band 'Je zal het maar in huis hebben' en het **kerkterraskoor** onder leiding van Jaap van Toor mee.

Wil je/ wilt u meezingen?

Er wordt 2 keer een uur gerepeteerd voor dit kerkterraskoor.

Donderdag 11 en donderdag 18 augustus van 20.00 uur tot 21.00 uur in de Bethelkerk.

Wie mee wil doen met het kerkterraskoor kan zich opgeven bij:

ds. Guus A.V. Fröberg : predikant@ambacht.nl - tel. 010 4348433 of

ds. Erwin de Fouw : erwindefouw@telport.nl - tel. 06 20775145