

Bij de dienst van 10 juli

Over leiderschap gesproken

We vervolgen en besluiten onze korte serie lezingen van het bijbelboek Numeri.

Deze zondag Numeri 27: 12-23.

Het boek Numeri nadert zijn einde. Zowel Mozes als Aäron zullen het beloofde land niet binnengaan.

Is Mozes boos of teleurgesteld? Hij heeft tenslotte heel zijn leven gegeven om met het volk dit doel te bereiken. Mozes reageert groots, al een echte leider, en vraagt aan God om goed zorg voor het volk dat hij zo lang heeft geleid. Mozes verzoekt om een nieuwe leider aan te stellen. De nieuwe leider wordt getekend met herderlijke eigenschappen.

Bijbels gesproken: 'een mens die bewogen wordt en van wie beweging uitgaat'.

De nieuwe herder van het volk Israël wordt Jozua.

Daarnaast lezen we Johannes 10: 1-11, de gelijkenis van de goede herder.

Deze zondag vieren we de maaltijd van de Heer.

Activiteitengids

Momenteel worden weer de voorbereidingen voor de 'activiteitengids' 2016-2017 van de Bethelkerk getroffen.

Kijkt u vast eens wat u bij uw activiteiten wilt wijzigen. Veranderingen, aanvullingen en correcties graag voor 1 augustus aanleveren bij: repro@ambachtoost.nl.

Redactie van de activiteitengids: Kees Sterrenburg en ds. Guus A.V. Fröberg

Kindernevendienst tijdens de zomerweken

Er is iedere zondag kindernevendienst. Met dank aan de leiding.

Dus van harte welkom.

Zomerkoffie

koffieochtenden

Ook dit jaar organiseren we weer twee koffieochtenden, en wel op dinsdag **19 juli** en dinsdag **9 augustus**. Iedereen die niet weg gaat, iedereen die al weer thuis is en iedereen die er zo maar zin in heeft, wordt van harte uitgenodigd een kop koffie te komen drinken en elkaar te ontmoeten.

We ontmoeten elkaar in de Glazen Zaal.

Van 10-12 uur.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl of

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Voor deze week en daarna

010-020

Het kon niet uitblijven na een gedicht van de stadsdichter van Rotterdam ook een gedicht van Anna Enquist, de stadsdichter (2014-15) van Amsterdam.

Ik ben tenslotte geboren in Amsterdam.

Japanse duizendknoop

Getuchtigd en beknot in siertuin
en plantsoen; mismaaft, gemarteld
door de hovenier van dienst. Vlucht
is een vuile droom. Handlangers
van de vrijheid: vogels, wind.

Hij vestigt zich op allerarmste grond,
landjes met olievlekken waar geen kind
meer speelt, besmette waterlopen,
vuilnisbelt. Vernietig hem met vuur
en hij verschijnt als eerste uit de as.

Laat hem daar staan. Zijn stengels
reiken naar het blauw, sluier van witte
bloesem overdekt met trots wat vies
en overtollig was. Begroet de indringer,
de vreemdeling in groene jas.

Dit gedicht schreef Anna Enquist naar aanleiding van de vluchtelingenstroom. Het verscheen op 2 november 2015 in het Parool.

Ds. Guus A.V. Fröberg

Kerkterraskoor

Wie wil er een keer op het zomerterras zingen?



Die droom kan werkelijkheid worden op
zondagochtend 21 augustus.

Op die zondag is er om 10.30 uur op het terrein van
het zomerterras een oecumenische kerkdienst, onder
de naam **kerkterras**.

Deze dienst wordt vormgegeven door de
wijkgemeenten Ambacht-Oost, Holy en Centrum-
West van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen,
deelgemeenschap Willibrord te Vlaardingen van de
Goede Herderparochie en de Volle Evangelie
Gemeente Vlaardingen.

Thema: 'THANK GOD!'

Aan de dienst werken o.a. de band 'Je zal het maar in huis hebben' en het
kerkterraskoor onder leiding van Jaap van Toor mee.

Wil je/ wilt u meezingen?

Er wordt 2 keer een uur gerepeteerd voor dit kerkterraskoor.

Donderdag 11 en donderdag 18 augustus van 20.00 uur tot 21.00 uur
in de Bethelkerk.

Wie mee wil doen met het kerkterraskoor kan zich opgeven bij:

ds. Guus A.V. Fröberg : predikant@ambacht.nl - tel. 010 4348433 of

ds. Erwin de Fouw : erwindefouw@telfort.nl - tel. 06 20775145