

WIJKBERICHT 29 AUGUSTUS 2016 – jrg. 15 nr. 29
+ aankondiging Bethelkerk barbecue 10 september

Bij de dienst van 4 september

Deze zondag gaat ds. Jan de Geus bij ons voor.

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op zondag 4 september a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om een literblik groenten in te leveren.

De bakken blijven tot en met woensdag de 7e in de kerk, dus mocht u het vergeten zijn op zondag, kunt u ook nog naleveren.

De artikelen worden op dit moment veelal gebruikt om "noodpakketten" te maken voor mensen die wachten op een officieel voedselpakket.

Hartelijk dank voor de medewerking!

Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155

Startweekend Bethelkerk

We starten het weekend met de:

BARBECUE

Zaterdag 10 september

Van harte uitgenodigd voor de barbecue.

Dit jaar houden we aan het begin van het nieuwe seizoen weer een BBQ.

Iedereen is van harte uitgenodigd.

Van iedereen wordt een kleine bijdrage gevraagd, te weten € 5,-, kinderen half geld.



Je kunt je per email tot en met maandag **5 september** opgeven bij Irene van Katwijk: i.katwijk38@upcmail.nl of via de lijst die zondag in de kerk ligt.

Als je je opgeeft, geef dan aan:

- met hoeveel mensen je komt (volwassenen en kinderen),
- of je vegetarisch eet of een dieet hebt.

Tot zaterdag **10 september vanaf 16.30 uur.**

We sluiten het startweekend af met een viering in de Bethelkerk zondagochtend 11 september, thema van deze dienst 'Deel je leven'.

Activiteitenoverzicht

Berichten kunt u sturen naar

de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zaterdag 3 september

Oud papier Goudenregenstraat 09.00-12.00 uur

Woensdag 7 september

Moderamen wijkkerkenraad 20.00 uur

Zaterdag 10 september

Oud papier Verploegh Chasséplein 09.00-12.00 uur
BBQ 16.30 uur

Zondag 11 september

Startzondag 10.00 uur

Voor deze weken en daarna:

Vader,
Geef mij licht in mijn handen
om uit te delen.
Licht in mijn ogen
om een lach te ontlokken.
Licht in mijn oren
om Uw stem te vernemen.
Licht in mijn hartstocht
om liefde te zijn.
Licht in mijn denken
om Uw dag te zien dagen.
Licht op mijn schouders
om vrede te dragen.
Licht op mijn hoofd
om een teken te zijn.
Licht in mijn lied
om Uw goedheid te eren.
Licht in mijn tranen
om mensen te troosten.
Licht in mijn hart
om een licht te zijn.

Jaap Zijlstra

Ds. Guus A.V. Fröberg