

### **Bij de dienst van 25 september**

Deze zondag is een oecumenische dienst samen met de H. Lucasparochie.  
Het is vredeszondag.

Thema van de vredesweek is: 'Vrede verbindt'.

Nederland telt heel wat bruggen. Er zijn heel wat verbindingen over kleine en grote rivieren gelegd.

Er moeten nog veel meer bruggen komen. Laten wij duizend bruggen bouwen om ons in vrede te verbinden, om de haarscheurtjes die per jaar groter worden, de kleine en de grote kloven in de samenleving te overbruggen.

We lezen deze zondag Lucas 16: 19-31, de rijke man en de arme Lazarus.  
Arm en rijk, ook al zo'n voor het oog niet te overbruggen kloof.

Voorgangers: Ds. Guus A.V. Fröberg en Lidwien Meijer

Organist: Nel de Heer en koor o.l.v.: Lia Schlärmann

Het is een dienst van Schrift en Tafel waarin we brood en wijn met elkaar delen.

De derde collecte is bij de uitgang. Deze wordt gehouden aan het eind van de Actieweek van Kerk in Actie voor kerken in het Midden-Oosten.

### **Uit de gemeente**

Mevrouw A. van der Graaf-Van der Giessen is vanuit het Zonnehuis verhuisd naar de Meerpaal, kamer 213, Willem de Zwijgerlaan 2, 3136 AS Vlaardingen; tel: 010-2662053. In het verhuisbericht staat dat ze een kaartje of bezoekje zeker op prijs zal stellen. We hopen dat ze zich daar omringd door zorg en aandacht gauw thuis mag voelen.

### **Ds. Guus A.V. Fröberg en Pastor Marja Griffioen**

#### **Wij gedenken Gerrit Dirkzwager**

Op zondag 11 september is overleden Gerrit Dirkzwager\*). Hij is 79 jaar geworden. Gerrit zijn gezondheid was kwetsbaar en daarom verbleef hij in het Zonnehuis. Gerrit was een rustige man, hij had geduld en was relativerend. Hij was 54 jaar getrouwd met zijn vrouw Wil en genoemd werd ook dat hij trots was op hun dochter Annemieke. Tijdens zijn werkzame leven werkte hij bij de Shell. Hij had humor en zocht overal het positieve in. Een trouw kerkganger die in de omgang het contact zocht. Hij zong mee met Bethelmannen koor. Met zijn vrouw Wil deed hij jaren mee met koersballen in het Zonnehuis. Hij was een gastvrij en open mens. Tijdens de afscheidsplechtigheid lasen we de woorden van Jezus: 'Want mijn juk is zacht en mijn last is licht'. Gerrit droeg zijn ziekte en zijn pijn zonder klagen en wij geloven dat hij nu rust heeft. Mogen de goede herinneringen troost geven in het gemis om een geliefde man van Wil en vader van Annemieke.

\*) Privé-adressen staan niet op de website alleen in Onderweg.

#### **Pastor Marja Griffioen**

#### **WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK**

Hartelijk dank voor alle blikken groenten die in september werden ingeleverd voor de Voedselbank.

Op 2 oktober a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om een pak macaroni in te leveren.  
De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten zijn op zondag, kunt u de macaroni ook nog naleveren.  
Hartelijk dank voor de medewerking!

**Informatie:** Jos van den Boogert 06-38315155

## **Bijbelleerhuis**

### **We lezen Marcus uit**

Ook in het nieuwe seizoen gaat het Bijbelleerhuis verder.  
We lezen om te beginnen de passiegeschiedenis zoals deze verteld wordt in het Evangelie naar Marcus. We lezen vanaf hoofdstuk 14 tot en met hoofdstuk 16, de opstanding.

Daarbij lezen naast elkaar de Nieuwe Bijbel Vertaling en de Bijbel in Gewone Taal.

Ook wie niet eerder mee heeft gedaan met het Bijbelleerhuis mag zich van harte uitgenodigd weten.

**Wanneer:** eenmaal per maand op woensdagochtend:  
5 oktober; 9 november; 7 december

**Tijd:** van 10.30-12.00 uur

**Plaats:** Bethelkerk

**Leiding en opgave:** Ds. Guus A.V. Fröberg,  
tel. 4348433  
e-mail: [predikant@ambachtoost.nl](mailto:predikant@ambachtoost.nl)

## **Giften**

Voor de wijkkas mochten we een gift van € 18; - ontvangen.  
Heel hartelijk bedankt.

## **ACTIVITEITENOVERZICHT**

### **Berichten kunt u sturen naar**

de scriba Irene van Katwijk: [scriba@ambachtoost.nl](mailto:scriba@ambachtoost.nl) of  
ds. Guus A.V. Fröberg: [redactie@ambachtoost.nl](mailto:redactie@ambachtoost.nl)

### ***Zondag 25 september***

Taizégebed 19.00 uur

### ***Maandag 26 september***

Klussen in en rond de kerk 09.00 – 12.30 uur

### ***Dinsdag 27 september***

Cantorij 20.00 – 22.00 uur  
Bejaardensoos 14.30 – 16.30 uur

### ***Woensdag 28 september***

Wijkkerkenraad 20.00 uur

### ***Zaterdag 1 oktober***

Oud papier Goudenregenstraat 09.00-12.00 uur

## Voor deze zondag en daarna

### De kleinste vrede (Leo Vroman)

Als een musje van achttien gram  
met wat olijdrab aan zijn teentje  
op een ochtend bij ons kwam,  
en nog eentje, en nog eentje,

dan na onderling beramen  
keken zij mij even aan  
en tjlpten een verhaaltje samen,  
ik zou er geen tjlp van verstaan,

maar zou een vrede ondergaan en  
dan voelde ik alle haat en  
pijn dit land verlaten.  
En o mijn tranen.  
O mijn tranen.

**Guus A.V. Fröberg**

---

## Taizéviering

Zondag 25 september, 19.00 uur

In de Bethelkerk



Dit is het eerste Taizégebed van dit seizoen.

We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte.

In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.

De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.

Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken,  
ervaringen te delen of wat na te praten.

Iedereen van harte uitgenodigd!

Alle gebeden vangen aan om 19.00 uur.

### Namens de voorbereidingsgroep:

Gezina van Bohemen

en

Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)

tel.: 010 434 84 33

e-mail: <mailto:predikant@ambachtoost.nl>

---

## **MEDIATIEF MOMENT**

### **Normen en waarden**

Het gesprek over normen en waarden is weer terug in het politiek debat. Premier Mark Rutte deed tijdens de uitzending van Zomergasten de uitspraak dat het nodig is om normen en waarden te verdedigen. Ook kwam gedurende het eerste kabinet Balkenende in de politiek en in de Nederlandse samenleving een discussie op gang over normen en waarden.

Normen en waarden zijn belangrijk; we kunnen niet zonder. Toch is het wel nodig om dit uit te werken want anders leidt dit tot veel onbegrip.

Een norm is een regel voor een bepaald gedrag dat hoort op een bepaald moment. De waarde is hetgeen daarachter zit, waarop de norm is gebaseerd. Zo komt de norm dat je geen afval op straat gooit voort uit de waarde leefbaarheid. Het kan zijn dat normen tegenstrijdig zijn, ondanks dat ze uit dezelfde waarde voortkomen. Denk bijvoorbeeld aan beloning: de één vindt het rechtvaardig dat iemand meer loon verdient op basis van opleiding en werk, de ander vindt het rechtvaardig om de inkomens gelijk te verdelen. Uit respect voor het individuele leven vindt de één euthanasie geoorloofd, de ander vindt het juist niet geoorloofd uit hetzelfde respect voor het leven.

Het is wel te begrijpen dat we in ons land wetten en regels hebben waar we ons aan dienen te houden, en daar verwijst premier Mark Rutte mijns inziens naar. Je kan wel verwachten dat men zich houdt aan de wet, maar je kan niet verwachten dat iedereen dezelfde waarden deelt. Mensen hebben een verschillende inspiratiebron en daar komt hun handelen uit voort.

Tijdens de ramadan in de afgelopen maand juni deed ik boodschappen en liep tegelijkertijd met een jongen van ongeveer 8 jaar en zijn iets oudere zus de winkel uit. In de buurt waar de winkel staat wonen overwegend moslims en de hele wijk ademde de sfeer van de ramadan. Ik liep naast hen en vroeg of ze ook meededen met de ramadan. De jongen vertelde dat hij niet mee hoefde te doen, maar wel een paar dagen meedeed omdat hij dat graag wilde. "Het was goed om te vasten," zo vertelde hij vervolgens, "want", hadden zijn ouders hem verteld, "dan voel je hoe het is om honger te hebben. Want er zijn zoveel kinderen op deze wereld die altijd honger hebben." En als voorbereiding op de dag vasten moest hij zijn tanden poetsen. En dat was, zo vertelde hij, omdat "je mond zuiver moet zijn voor de profeet en er geen kruimeltje achter mag blijven tussen je tanden!" Ik heb de jongen en zijn zus sterkte gewenst met de ramadan. Dit gesprekje was voor mij een dierbaar moment, naast dat ik onder de indruk was van wat de jongen vertelde, leerde ik over het waarom van het vasten.

Ik hoop dat het daarover mag gaan in het gesprek over normen en waarden. Dat we met elkaar in gesprek raken over drijfveren. Wat beweegt jou, waarom doe je iets? Wat is voor jou belangrijk?

**Pastor Marja Griffioen**