

Bij de dienst van 2 oktober

Deze zondag gaat ds. Neely Kok bij ons voor.
Voor velen geen onbekende.

VAARTLAND

Een groot aantal bewoners van Vaartland is gemeentelid van onze wijkgemeente in de Bethelkerk.

Daarom is er een team van contactpersonen die hen bezoekt, meeleeft en kerst- en paasgroet brengt.

Wij zijn dringend op zoek naar een nieuwe contactpersoon die ons team wil versterken.

Het gaat om circa 10-15 gemeenteleden, die over het algemeen betrokkenheid en aandacht vanuit de Bethelkerk zeer op prijs stellen.

Heeft u/ heb je zin en tijd voor dit mooie vrijwilligerswerk? Dan graag even melden bij Harriëtte Burger (06-46310032) of via familieburger38@gmail.com voor meer informatie en concrete afspraken.

Alvast bedankt!

Bijbelleerhuis

We lezen Marcus uit

Ook in het nieuwe seizoen gaat het Bijbelleerhuis verder.

We lezen de passiegeschiedenis zoals deze verteld wordt in het Evangelie naar Marcus. We lezen vanaf hoofdstuk 14 tot en met hoofdstuk 16, de opstanding. Daarbij lezen we naast elkaar de Nieuwe Bijbel Vertaling en de Bijbel in Gewone Taal.

Ook wie niet eerder mee heeft gedaan met het Bijbelleerhuis mag zich van harte uitgenodigd weten.

Wanneer? eenmaal per maand op woensdagochtend:

5 oktober;

9 november;

7 december;

Tijd: van 10.30-12.00 uur;

Plaats: Bethelkerk

Leiding en opgave: Ds. Guus A.V. Fröberg,
tel. nr.: 010 4348433, e-mail: predikant@ambachtoost.nl

Tussen luthof en Bethel

Op de vrijwilligersmarkt van Vlaardingen kocht ik voor een luttel bedrag deel 37 van de onvolprezen serie 'van 't Oft naar 't Oofd'. Een prachtige serie – op initiatief van Jan Anderson - uitgegeven boekjes waarin een aantal jaren geleden het deeltje over de 75 jarige Bethelkerk verscheen. Om voortdurend in te burgeren in Vlaardingen zijn dit heerlijke boekjes.

Deel 37 heeft als titel 'Een Rederijkersfeest in Vlaardingen' 400 jaar geleden.

Van de middelbare school weet ik nog wel wat van de rederijkers zijn, maar ik heb mij daarna nooit meer gewaagd aan het lezen van de dichtkunst van de rederijkers.

'Wie het mooiste gedicht maakt en dat het best kan voordragen wint een zilveren beker en een kan wijn. Degenen die het beste toneelstuk spelen, krijgen drie zilveren schalen en een lauwerkrans. Ten slotte is er ook nog een prijs voor de nar die de toeschouwers het hardst kan laten lachen. Literatuur in wedstrijdvorm, het is misschien een vreemde gedachte, al doet het wel een beetje denken aan het eurovisie-songfestival. In de vijftiende en zestiende eeuw was het in elk geval de gewoonste zaak van de wereld.' (www.literatuurgeschiedenis.nl).

Nu heeft Joop van Dorp een heerlijk en vlot leesbaar boekje geschreven over een rederijkerswedstrijd in Vlaardingen in 1616. Uit 15 steden trokken groepen rederijkers naar Vlaardingen om daar hun kunsten te vertonen en ten gehore te brengen. In die dagen was dat wat nu een festival is, iets te vergelijken met het zomerterras in Vlaardingen, maar dan voor de dicht- en toneelkunst.

Naar zo'n feest, een landjuweel, namen de rederijderskamers uit de verschillende steden hun blazoen, hun houten herkenningsteken mee. De meeste daarvan hebben die 400 jaar overleefd en sieren nu de twee zalen van het stadhuis.

Deze blazoenen staan mooi gefotografeerd en omschreven in het boekje.

Na lezing van dit boekje verlang ik een beetje naar een nieuw Vlaardings landjuweel. Beeldschermen uit, het toneel op.

Er is weer jam te koop

Met verwondering verzameld... Al heel wat jaren maken we jam van wat we aan fruit vinden of krijgen. Ook dit jaar is de oogst bijzonder mooi en veel. Vanaf nu staan we zolang de voorraad strekt iedere eerste zondag van de maand naast wereldwinkel, voedselbank en Amnesty met jam, waarvan de opbrengst zonder aftrek van kosten gaat naar het project Mwanawaleza van Marcel en Mariska Westdijk in Malawi. Zo wordt die eerste zondag van de maand een diaconale zondag.

Zo langzamerhand is het jamproject van de hele gemeente, wat inzamelen van potjes, lapjes en fruit betreft, maar natuurlijk ook wat betreft het kopen van de jam.

Met plezier gedaan,
Kees en Ellen Haas

Giften

Voor de wijkkas mochten we via Ria Korpershoek een gift van € 10; - ontvangen. Heel hartelijk bedankt.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar:

de scriba Irene van Katwijk: scriba@ambachtoost.nl of
ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zaterdag 1 oktober

Oud papier Goudenregenstraat 09.00 - 12.00 uur

Zondag 2 oktober

Tienerclub 19.00 - 20.30 uur
Gespreksgroep jonge mensen 20.15 uur

Maandag 3 oktober

Klussen in en om de kerk 09:00 - 12:30 uur
Jongensclub 8-12 jaar 19.15 - 20.15 uur

Dinsdag 4 oktober

Bejaardensoos 14.30 - 16.30 uur
Meidenclub 10-12 jaar 19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 - 22.00 uur

Woensdag 5 oktober

Bijbelleerhuis 10.30 - 12.00 uur
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur

Moderamen wijkkerkenraad 20.00 uur

Donderdag 6 oktober

Meidenclub 10-12 jaar 19.00 - 20.00 uur

Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 6 oktober

repetitie Messengers 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 8 oktober 2016

Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur

NOKKIE-beurs 09.00 - 12.00 uur

Voor deze zondag en daarna

Omdat het toch eens herfst moet worden.

**Verdrietig kind,
verdrietig gedicht**

Ik ben de herfst.

Ik ben de regen.

Ik ben de storm.

w

Zoek mij maar op,
ik sta in alle gedichten.

Houd mij maar vast,
ik heb het koud en ik ben moe,
en nog zoveel bladeren aan de bomen,
nog zoveel bladeren overal.

Toon Tellegen

Guus A.V. Fröberg