

**Bij de dienst van 16 oktober
Een Bethel Bijzonder Doopdienst**

Op 16 oktober a.s. is er een hele speciale Bethel Bijzonderdienst! We staan de hele dienst stil bij een al eeuwen oude traditie van de kerk: *De Doop*.

Wat is de geschiedenis van de doop?

Waarom dopen we met water en hebben de dopelingen een witte jurk aan?

Wat is de zin van het dopen?

Je laat je kind dopen, je bent zelf gedoopt maar wat doe je er vervolgens mee?

En als je er nu voor kiest om je kind niet te laten dopen, hoor je er dan nog wel bij?

En als jezelf niet bent gedoopt?

Al deze vragen komen in de dienst op een hele bijzondere manier terug. In een rondetafelgesprek horen we vanuit verschillende generaties hoe de doop wordt ervaren en wat de doop betekent.

Als speciale gast hebben wij deze ochtend [baby Jolijn Immerzeel](#). Zij zal in aanwezigheid van haar ouders Lennart en Lilian Immerzeel en familie gedoopt worden.

Oproep:

- Heeft u nog een doopjurk van uzelf, van familie of een jurk waar uw kinderen in zijn gedoopt? Wilt u deze dan voor 16 oktober afgeven in de kerk. Wij zorgen ervoor dat de jurk een mooie, zichtbare plek krijgt in de kerkzaal. U kunt de jurk ook meenemen op de ochtend zelf.
- Heeft u nog foto's van de doopviering van u zelf, uw kinderen of andere bekenden? Wilt u deze dan inscannen en mailen aan l.immerzeel1@upcmail.nl. Wij verwerken deze foto's in een diavoorstelling die tijdens de dienst getoond zal worden.

We lezen deze zondag: Exodus 2 : 1-10 en Lucas 18 : 15-17.

Aan de dienst werken o.a. Guus Korpershoek en Kaya mee.

Wij kijken erg uit naar deze dienst en natuurlijk naar uw aanwezigheid!

Het team van de Bethel Bijzonderdiensten

Uit de gemeente

Na enkele maanden in het Zonnehuis te hebben verbleven, is mevr. A. van der Graaf-van der Giessen*) op 16 september verhuisd naar de Meerpaal. Adres: kamer 213, Willem de Zwijgerlaan 2, 3136 AS Vlaardingen. Tel. 010 2662053. Mevr. van der Graaf zal een kaartje of bezoekje zeker op prijs stellen.

*) *Privé-adressen staan vanwege privacy niet op de website, alleen in Onderweg*

Ds. Guus A.V. Fröberg en Pastor Marja Griffioen

Wij gedenken Nettie van den Pol – Heij

Op zaterdag 8 okt. hebben we in een afscheidsbijeenkomst Nettie van den Pol herdacht. Op 3 okt. is zij overleden op de hoge leeftijd van 97 jaar.

Na de Binnensingel en de Schiedamseweg kwam ze in de Oude haven aan de Oosthavenkade. Dat was best even slikken!

Het was een vrouw met een brede belangstelling die heel lang Franse boeken bleef lezen en over veel kon meepraten. Met name op theologisch en politiek gebied ging ze met haar tijd mee.

Haar huis stond voor iedereen open en voor kinderen en kleinkinderen was het een zoete inval. Op zaterdagavond was het voor ieder "patattijd bij oma". Boven haar kaart stond: 'Mijn oog is op U' (psalm 32: 8). Deze tekst kreeg ze op de lagere school op haar verjaardag mee en die heeft ze haar hele leven bij zich gehouden. De bijeenkomst is er dan ook mee begonnen en beëindigd. En met deze tekst werd ze aan het begin in het licht gezet door haar kleinkinderen met het aansteken van de kaarsen: zo stond ze in het Licht van de Eeuwige. Tijdens het samenzijn namen de kinderen de gang van haar leven door vanaf haar jeugd tot nu toe. Dat waren ontspannen en leuke herinneringen. De kleinkinderen vertelden wat ze van hun oma hadden geleerd en zongen tot slot samen, als volwassenen, 'Ik ga slapen ik ben moe'. Een ontroerend moment. Alles steeds afgewisseld met muziek waar Nettie van hield.

Bij het graf hebben we afscheid van haar genomen met het gedicht: Een witte roos en aan het slot samen haar naam hardop uitgesproken, waarna we de witte roos op haar graf legden.

Het was goed om zo haar leven af te ronden en haar te gedenken. De kinderen en kleinkinderen hebben haar heel lang mee mogen maken. Wat zullen ze haar missen. Dat de tekst van hun moeder en oma hen tot troost moge zijn.

Wil Moll-van den Beukel

Tijd en tijd

Vier avonden over het kerkelijk jaar

De schrijver Willem Jan Otten noemde het kerkelijk jaar 'het grootste, meest uitgebreide en sowieso langdurigste kunstwerk dat de westerse cultuur heeft voortgebracht. Het is een oneindig gedicht waarvan per mis of dienst een strofe wordt voorgelezen.'

Die hoog gegrepen uitspraak laat ons niet los.

7x24

We moeten tegenwoordig 'van deze tijd zijn'. Waar komt die op neer? We slopen de verschillen die er in de tijd zitten. Dag, avond, nacht: flauwekul. De economie is flexibel. Zondag? Feestdagen? Gewoon een dag als de andere. Voortaan is de tijd één doorgaande stroom. En waarom? Om de economie geen strobreed in de weg te leggen. Al dat onderscheid is een obstakel dat uit de weg geruimd moet worden. De tijd is van ons, dat wil zeggen van de economie, van de macht van productie en consumptie.

Het is denk goed om met elkaar weer eens stil te staan bij en tijd vrij te maken voor een bezinning op de 'adem van het kerkelijk jaar'.

De eerste avond is: woensdag: 19 oktober in de Bethelkerk aanvang 20.00 uur. Op deze avond hopen ds. de Fouw en ik een inleiding te houden en gesprek te hebben over het kerkelijk jaar en over Allerzielen, Allerheiligen, laatste zondag kerkelijk jaar

De vier avonden van deze serie zijn afwisselend in de Bethelkerk, het kerkelijk centrum Holy en de Rehobothkerk

Leiding en opgave: Ds. Erwin de Fouw

Ds. Guus A.V. Fröberg,

tel. 010 4348433

e-mail: predikant@ambachtoost.nl

Opbrengst Nokkiebeurs

Met een opbrengst van 1630,- euro (met een mooie 105,- euro van de jamverkoop van Ellen Haas!) kijken we met veel plezier terug op een geslaagde Nokkiebeurs op 8 oktober jl. Ontzettend mooi om te zien hoeveel spullen er zijn binnengebracht, en hoeveel mensen bereid zijn geweest een steentje bij te dragen in de voorbereidingen. Dank daarvoor! Blijkt maar weer...het concept werkt en is stevig neergezet door de vorige organisatoren. Niets is fijner dan hierop voort te kunnen bouwen!

Rianne van Dorp

Giften

Van NN mochten we een gift van € 50, - voor de bloemenpot ontvangen en via Marja Griffioen is een gift van € 100, - voor de wijkkas ontvangen. Alle gevers hartelijk bedankt.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 16 oktober

Tienerclub 19.00 - 20.30 uur

Maandag 17 oktober

Klussen in en om de kerk 09.00 - 12.30 uur

Dinsdag 18 oktober

Bejaardensoos 14.30 - 16.30 uur

Cantorij 20.30 - 22.00 uur

Woensdag 19 oktober

Tijd en tijd - over het kerkelijk jaar 20.00 - 22.00 uur

Donderdag 20 oktober

Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 21 oktober

Messengers – repetitie 20.00 - 22.00 uur

Zondag 23 oktober

Kerkdienst 10.00 uur

Cantatedienst 17.00 uur

Provider 19.00 - 20.30 uur

Voor deze zondag en daarna

Gedichten over de herfst 3

Liedjes van de herfst
zijn altijd somber,
zijn gemaakt van
okers en van omber.

Toch ken ik septembers
met een gouden glans,
Toch zijn er novembers
met een toverdans.

De zon heeft in december
mij al zo vaak verrukt
en dikwijls heb ik rozen
uit de sneeuw geplukt.

En daarom schrijf ik
dit kleine lied,
niet wachten op de lente,
want dan komt ie niet.

Toon Hermans

Guus A.V. Fröberg