

Bij de dienst van 23 oktober

Deze zondag lezen we Genesis 39

Dit is een hoofdstuk van verzwegen woorden, van vermoedens. Het is bijna een voorspelbare klassieke tragedie. Jozef verliest zijn laatste bescherming, zijn kleed blijft in de handen van de vrouw van Potifar achter. Jozef vlucht, wordt naar buiten gedreven. Buiten is zwart, zonder licht, zonder uitzicht, zonder veiligheid.

Hij wordt in de gevangenis geworpen, verliest zijn rang en stand, zijn naam en zijn gezicht. Hij is ten dode opgeschreven en is niet meer dan 'dié Hebreeuwse slaaf'. Hij is geworpen in de diepste diepte, de Egyptische duisternis wat beslist geen 'heldere afgrond' (Christian Wiman) is.

Is hier nog toekomst? Kan hier nog licht doorbreken?

Uit het evangelie lezen het verhaal van de Farizeeër en de tollenaar, Luc. 18: 9-14. De deugd wordt niet automatisch beloond.

Aan de dienst werkt de cantorij mee.

Bij de cantatedienst 17.00 uur, Bethelkerk

Deze zondag wordt Cantate BWV 115 (Mache dich, mein Geist, bereit) van J.S. Bach uitgevoerd.

De uitvoerenden zijn: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, het West-Nederlands Bach Orkest (o.l.v. Arno Bons), orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, de solisten Mariët Kaasschieter (sopraan) en Annette Vermeulen (alt). De algehele muzikale leiding heeft Bas van Houte. Voorganger: ds. Guus A.V. Fröberg.

Uit de gemeente

Geboren. Op 6 oktober is Louise Marie Prins geboren. Wij wensen Leon en Marije Prins en broertje Floris alle goeds toe met hun dochter en zusje. Wilt u een kaartje sturen: zie Onderweg voor het privéadres.*)

Overleden

Zondag 16 oktober is Greet Saarloos overleden, echtgenote van Ed Saarloos*). Zij is 76 jaar geworden.

Zaterdag 22 oktober vindt om 13.00 u. de dienst van woord en gebed plaats ter gedachtenis van Greet. Aansluitend is er gelegenheid om te condoleren. Daarna zal in besloten kring de crematie in het crematorium Beukenhof plaatsvinden. Volgende week willen we haar in Onderweg gedenken.

Wij zijn in deze dagen van verdriet bij Ed en de familieleden.

*) Om privacyredenen staan privéadressen alleen in Onderweg en niet op de site

Ds. Guus A.V. Fröberg en Pastor Marja Griffioen

Terugblik op de Bethelbijzonderdienst

In het voorjaar waren we als immer enthousiaste voorbereidingsgroep van de Bethelbijzonderdienst bij elkaar om het nieuwe seizoen te bespreken en plannen. Eén van de thema die genoemd werd was de doop. Want: hoor je nu wel of niet bij de kerk als je *niet* gedoopt bent? We brainstormden verder over dit thema, de dienst begon wat vorm te krijgen en dan denk je natuurlijk als voorbereidingsgroep: wat zou het mooi zijn als er in deze dienst ook gedoopt wordt.

En ziedaar: daar was het verzoek van Lennart en Lilian om Jolijn te dopen en het kon, past in ieders agenda om haar op de 16^e, in de Bethelbijzonderdienst te dopen.

Het werd door de medewerking van heel veel mensen, ook al die mensen die de meer dan dertig doopjurken had meegebracht een geweldig doopfeest, een heerlijke dienst.

Alle medewerkers, heel hartelijk bedankt.

De door fotografe Conny Christiaansen gemaakte foto's van deze dienst staan nu reeds op de website.

Advent en kerst

.....**KINDERKOOR**.....

NA HET SUCCES VAN VORIG JAAR...

willen we ook dit jaar met de kinderen een *KERSTZANGAVOND* houden op zaterdag 17 december 2016 om 17 uur onder leiding van Arlene Drenkelford, die op geheel eigen wijze, er weer een "spetterend" gebeuren van wilt maken!!

Lijkt het je [weer] leuk om mee te doen?

Alle kinderen van basisschoolleeftijd zijn van harte welkom!!

Je kunt je **opgeven tot 30 oktober!**, maar vinden het fijn als je je kind (eren) zo snel mogelijk op geeft want dan kunnen we de leeftijden inventariseren, de liedjes op papier zetten en oefen cd maken.

Vanaf vrijdag 4 november repeteren we elke week van 15.45 uur tot 16.30 uur in de zaal van de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26.

Voor iets te drinken en wat lekkers wordt gezorgd.

Aanmelden kan via de e-mail bij:

Marianne de Wilt, j.wilt1@chello.nl

Corrie Vellekoop, tel. 010 4347575

Giften

Ikzelf mocht een gift van € 10, -, Diny Zuidgeest een gift van € 20, - en Jos van Waas een gift van €10, - ontvangen voor de wijkkas.

Hiervoor onze hartelijke dank.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 23 oktober

Kerkdienst	10:00 uur
Cantatedienst	17:00 uur
Provider	19:00 - 20:30 uur

Maandag 24 oktober

Klussen in en om de kerk	09:00 - 12:30 uur
--------------------------	-------------------

Dinsdag 25 oktober

Bejaardensoos	14:30 - 16:30 uur
Meidenclub 10-12 jaar	19:00 - 20:00 uur
Cantorij	20:30 - 22:00 uur

Woensdag 26 oktober

Jongens-/meidenclub 6-8 jaar	18:45 - 19:45 uur
------------------------------	-------------------

Donderdag 27 oktober

Meidenclub 8-10 jaar	19:00 - 20:00 uur
Glorious Touch	20:00 - 22:00 uur

Vrijdag 28 oktober

2016 Messengers – repetitie	20:00 - 22:00 uur
-----------------------------	-------------------

Zaterdag 29 oktober

Jubileumconcert The Messengers	19:30 uur
--------------------------------	-----------

Zondag 30 oktober

Kerkdienst - Avondmaal	10:00 uur
Tienerclub	19:00 - 20:30 uur

Voor deze zondag en daarna**Een tekst van Bob Dylan in vertaling**

(winnaar van de Nobelprijs voor de literatuur 2016)

Vertaling van: Bob Dylan - Ain't no man righteous (no not one)

Als een man de Heer dient,
maakt dat zijn leven de moeite waard.
Het doet er niet toe wat zijn positie is,
het doet er niet toe wat zijn leefstijl is.
Als je het over volmaaktheid hebt,
dan heb ik dat nooit gezien
En geen mens is rechtschapen, geen een.

Soms wil de duivel je
graag uit de buurt verdrijven.
Hij maakt zelfs gebruik van mensen
die goede bedoelingen hebben.
Sommigen aanbidden de maan,
anderen aanbidden de zon
En geen mens is rechtschapen, geen een.

Kijk om je heen, je ziet zoveel sociale huichelaars
Die regels voor anderen maken,
terwijl ze juist het tegenovergestelde doen.

Je kunt niet tot heerlijkheid komen
door het hijsen of laten zakken van een vlag.
Zet je goedheid naast die van God
en het blijkt een smerig vod te zijn.
In een stad vol duisternis
is er geen behoefte aan de zon.
En geen mens is rechtschapen, geen een.

Zoveel slechte dingen in de naam van de liefde gedaan,
het is een grote schande
Ik heb nog nooit een vuur gezien
dat een vlam uit kon doven.

Doe je muts naar beneden, schat,
doe de wol over je ogen,
Blijf praten, schat,
tot je geen uitvluchten meer over hebt.
Op een dag zul je rekenschap afleggen
voor de daden die je hebt gedaan.
Wel, en geen mens is rechtschapen, geen een.

God heeft de macht, de mens heeft zijn ijdelheid,
De mens moet kiezen voordat God hem vrij kan maken.
Weet je niet dat er niets nieuws
onder de zon is?
Wel, en geen mens is rechtschapen, geen een.

Als ik er niet meer ben,
vraag je dan niet af waar ik ben.
Zeg alleen dat ik op God vertrouwde
en dat Christus in me was.
Zeg dat hij de duivel heeft verslagen,
Hij was de uitverkoren Zoon van God.
En geen mens is rechtschapen, geen een.

Guus A.V. Fröberg