

Bij de dienst van 30 oktober

Deze zondag is de zondag van het dromen.

We luisteren met Jozef naar de dromen van de farao (Genesis 41).

Het zijn angstige dromen, dromen van vette en magere koeien, van volle aren en dunne aren. De voorspoed maakt plaats voor de schaarste.

Het lijkt een economische cyclus.

De uitleg en boodschap van Jozef is niet mis te verstaan: regeren is vooruitzien.

In de vette jaren dien je reserves aan te leggen voor de magere jaren. Dat klinkt als een makkelijke en duidelijke boodschap. Maar wat doe je als alle partijen nu al meer geld willen en de reserves willen gebruiken om nu de zorg of het onderwijs, of het leger of de infrastructuur te verbeteren?

De evangeliëlezing is al even aards: 'gelijkenis van de tien ponden' werd deze vroeger genoemd. (Lukas 19 : 11-27)

In verbondenheid met elkaar delen in de dienst we brood en wijn, vieren we de maaltijd van de Heer.

Weet u allen van harte uitgenodigd.

Wij gedenken

Op zondag 16 oktober is overleden Margaretha Saarloos-van der Burgh echtgenoot van Ed Saarloos.

Zaterdag 22 oktober vond de dienst waarin we 'het leven van Greet Saarloos vierden' plaats. Hierna vond in besloten kring de crematie in het crematorium Beukenhof plaats. Greet is 76 jaar geworden.

Greet was een stille werkster op vele terreinen, in de kerk en buiten de kerk. Ze was betrokken bij de avondgebeden, de Nokkiebeurs, De NCVB, Passage. Zij was altijd bereid om te helpen, om iets bij te dragen.

Zij was een van de vele engelen hier op aarde. Zij wist zich ook omringd door engelen, vele honderden in het huis waarin zij en Ed woonden en heel veel mensen als engelen om haar heen in de laatste twee jaren van haar leven, jaren van haar ziek-zijn.

Steunpilaar in dit alles, heel haar leven, tot het laatste toe, haar houvast in alle tijden was het geloof. Om die reden zongen we 'Zo vriendelijk en veilig als het licht'. Gods liefde en nabijheid is als een mantel om mij heen geslagen.

Daarom hebben we ook de tekst gelezen waaruit de trouwtekst is: 'Maakt u dan niet bezorgd'.

Wij zijn in deze dagen van verdriet bij Ed, de kinderen Frits, Niec en Annegreet hun partners en kinderen.

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op 6 november a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om een pak rijst in te leveren.

De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten zijn op zondag, kunt u de rijst ook nog naleveren.

Hartelijk dank voor de medewerking!

Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155

Advent en kerst

.....KINDERKOOR.....

NA HET SUCCES VAN VORIG JAAR...

willen we ook dit jaar met de kinderen een *KERSTZANGAVOND* houden op zaterdag 17 december 2016 om 17 uur

onder leiding van Arlene Drenkelford, die op geheel eigen wijze, er weer een "spetterend" gebeuren van wilt maken!!

Lijkt het je [weer] leuk om mee te doen?

Alle kinderen van basisschoolleeftijd zijn van harte welkom!!

Je kunt je **opgeven tot 30 oktober!**, maar vinden het fijn als je je kind (eren) zo snel mogelijk op geeft want dan kunnen we de leeftijden inventariseren, de liedjes op papier zetten en oefen cd maken.

Vanaf vrijdag 4 november repeteren we elke week van 15.45 uur tot 16.30 uur in de zaal van de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26.

Voor iets te drinken en wat lekkers wordt gezorgd.

Aanmelden kan via de e-mail bij: Marianne de Wilt, j.wilt1@chello.nl

Corrie Vellekoop, tel. 010 4347575

Orgel aangeboden

'Ik ga verhuizen. Ons orgel kan niet mee. Wie heeft er interesse in (gratis af te halen!)

Majo Stam, 06 51804255.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zaterdag 29 oktober

Jubileumconcert The Messengers 19.30 uur

Zondag 30 oktober

Kerkdienst - Avondmaal 10.00 uur

Tienerclub 19.00 - 20.30 uur

Maandag 31 oktober

Klussen in en om de kerk 09.00 - 12.30 uur

Dinsdag 1 november

Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur

Meidenclub 10-12 jaar 19.00 - 20.00 uur

Vorbereiding kerstmarkt 19.30 uur

Cantorij 20.30 - 22.00 uur

Woensdag 2 november

Jongens-/meidenclub 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur

Moderamen 20.00 uur

Donderdag 3 november

Meidenclub 8-10 jaar 19:00 - 20:00 uur

website bespreking 20:00 uur

Glorious Touch 20:00 - 22:00 uur

Vrijdag 4 november

Messengers - repetitie 20:00 - 22:00 uur

Zaterdag 5 november

Oud papier Goudenregenstraat 08.30 - 12.00 uur

Zondag 6 november

Dienst 10:00 uur

Provider 19:00 - 20:30 uur

Voor deze zondag en daarna

Gedichten over de herfst 4 (slot)

De pluk

Een dag in 't najaar zal het zijn
van blauwe lucht en zonneshijn.

'k Rust aan den warmen heuvelrand
en overschouw het brandend land.

en zie, hoe Gij U rekt en bukt
en vruchten in den bongerd plukt.

Dan treedt Gij toe en toont mij 't rood
van appels in Uw blauwen schoot.

Ze glanzen fel, ze knappen frisch
en temp'ren wat te gloeiend is.

Vanwaar die pracht? Vraag ik vol schroom.
Gij lacht: wel, van uw eigen boom.

Willem de Mérode (1887-1939)

Guus A.V. Fröberg