

Bij de dienst van 6 november

We lezen Jesaja 1:18-26 en Lucas 19:37-48. Hoe staat het er voor met Jeruzalem, het centrum van de macht en de godsdienst. Maakt ze haar naam, waarin sjaloom, vrede zit waar? Deze zondag worden op verschillende plaatsen in ons land vluchtelingen herdacht die op hun vlucht omgekomen zijn. Ook wij zullen daar bij stil staan.

Ellen Haas gaat bij ons voor.

Pompoenverkoop

Voor de aanschaf van flespompoen en andere pompoenen wordt u in de gelegenheid gesteld op **zondag 6 november** na de dienst, tegelijk met de jamverkoop en de wereldwinkel. De opbrengst is deze keer bestemd voor de wijkkas en de Windwijzer. De voorraad is beperkt... op is op!

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK



Op 6 november a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om een pak rijst in te leveren.

De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten zijn op zondag, kunt u de rijst ook nog naleveren.

Hartelijk dank voor de medewerking!

Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155

Zaterdag 19 november 15.30 uur

Martin van Wijngaarden over reanimatie

Drie maal per seizoen op zaterdagmiddag een ontmoeting met medegemeenteleden. Persoonlijke verhalen over zaken waar ze warm voor lopen. De eerste zaterdagontmoeting van dit seizoen gaat over eerste hulp en reanimatie.

Op vele plaatsen, ook in de kerk, is apparatuur voor reanimatie aanwezig. Hoe gaat dat in zijn werk. Martin van Wijngaarden zal daarover vertellen en een demonstratie geven.

Martin is al vele jaren instructeur op het terrein van eerste hulpverlening en reanimatie. U krijgt alle gelegenheid om daar meer over te horen. Vanaf half vier bent u welkom. Rond kwart voor vier start het programma. Daarna is er ruimte voor vragen en verder gesprek, met een drankje en een hapje.

Mis het niet. Let op: een half vroeger dan u gewend bent.

19 november, 15.30 – 17.30 uur

Clubleiding gezocht!

Voor onze club kinderen van 7 t/m 12 jaar in de Bethelkerk zoeken wij enthousiaste clubleiding die iedere week een uurtje tijd heeft om de kinderen te begeleiden bij spelletjes en knutselactiviteiten.

Wat wij bieden:

De CJV biedt training, gezelligheid, vrijwilligersbijeenkomsten, sociale contacten en nog veel meer!

Uren inzet per week: 1 uur

Overige informatie:

Op een van de volgende avonden zijn we op zoek naar leiding:
Dinsdag: meidenclub 10-12 jaar. 19:00-20.00 uur
Woensdag: jongens en meidenclub 6-8 jaar. 18:45-19:45 uur
Donderdag: meidenclub 8-10 jaar. 19:00-20:00 uur

Opgave bij: Michal Manoach, michal@ymca.nl
Sociaal cultureel werker bij de CJV

ACTIVITEITENOVERZICHT**Berichten kunt u sturen naar**

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zaterdag 5 november

Oud papier Goudenregenstraat 08.30 uur - 12.00 uur

Zondag 6 november

Dienst 10:00 uur
Provider 19:00 - 20:30 uur

Maandag 7 november

Klussen in en om de kerk 09:00 - 12:30 uur

Dinsdag 8 november

Ouderensoos 14:30 - 16:30 uur
Meidenclub 10-12 jaar 19:00 - 20:00 uur
Cantorij 20:30 - 22:00 uur

Woensdag 9 november

Bijbelleerhuis 10:30 - 12:00 uur
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar 18:45 - 19:45 uur
[lezing Gerda van Ham over Jeroen Bosch](#) 20:00 uur

Donderdag 10 november

Meidenclub 8-10 jaar 19:00 - 20:00 uur

Vrijdag 11 november

Messengers – repetitie 20:00 - 22:00 uur

Zaterdag 12 november

Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur

Zondag 13 november

Dienst 10.00 uur
Tienerclub 19:00 - 20:30 uur

Voor deze zondag en daarna

Het loopt tegen het einde van het jaar, het kerkelijk om te beginnen. (1)

Een gedichtje overgenomen uit 'Dood-gewoon' (Gouden Griffel 2015)
Een prachtig boek vol gedichten van Bette Westera en illustraties Sylvia Weve die lijken te gaan over de dood, maar toch vooral het leven beschrijven.

Sterren

Soms lig ik in bed naar de sterren te turen.
Wat zijn het er veel en wat lijken ze klein!
Ik zou willen weten hoeveel het er zijn.
Ze allemaal tellen, hoe lang zou dat duren?

Misschien wel zo lang als de rest van mijn leven,
misschien nog wel langer. Hoe lang zou dat zijn?
Ik voel me opeens ongelofelijk klein.
Een uur op de klok duurt opeens nog maar even.

Een jaar wordt een dag, wordt een halve seconde.
Mijn kamer en ik worden kleiner dan klein,
steeds kleiner, totdat ik tenslotte verdwijnt
en nooit meer door iemand kan worden gevonden.

Wie ben ik? Waar was ik? Waar ben ik gebleven?
Is dit nu de hemel? Hoe zou het daar zijn?
Dan hoor ik mijn moeder. Ze sluit het gordijn
en komt me voorzichtig een nachtzoentje geven.

Guus A.V. Fröberg