

Bij de dienst van 13 november

Het loopt tegen het einde van het kerkelijke jaar.

Op deze zondagen van gedenken – maar niet zonder verwachting, niet zonder licht want in het licht van advent, kijkt de kerk reikhalzend uit naar de wereldwijde doorbraak van het Koninkrijk van God op aarde.

Dit visioen is verschaald en verengd, doordat het geloof van de overgrote meerderheid is gefocust op ons eigen geluk hier en nu.

De lezing van vandaag is een krachtige correctie op dit hedendaagse denken.

Het spreekt van een Godsvertrouwen, dat veel collectiever denkt, gericht is op het welzijn van alle mensen

Het is inclusief en niet egoïstisch ingekleurd.

We lezen Lucas 20: 27 – 40 en Exodus 3: 1-15.

Het wordt een moeilijk gesprek.

Mantelzorgzondag



Het is goed om de mantelzorgers jaarlijks in het zonnetje te zetten (Zie ook mijn Meditatief Moment.)

We geven de mantelzorgers een bloem.

Sinds 2013 is dat de gerbera!

U weet wel, die prachtige bloem, die vaak gesteund wordt door een ijzerdraadje, dat kunstig om de steel is gewikkeld.

De gerbera staat voor ons symbool voor de mens die zorg nodig heeft, het ijzerdraadje voor de mantelzorg die steun geeft aan een prachtige bloem. Want hoewel je steun nodig hebt, hoef je nog lang niet uitgebloeid te zijn. Omgekeerd geldt hetzelfde.

De bloem is ook beeld van de mantelzorger zelf, die af en toe een steuntje, een duwtje, nee draadje in de rug nodig heeft.

Opdat ook de mantelzorger blijft bloeien.

Laat duizend gerbera's bloeien.

Tijd en tijd

Over het kerkelijk jaar

Na de eerste goede avond een tweede avond over advent, kerst, epifanie

Ook als u de eerste hebt gemist bent u van harte welkom.

16 november 20.00 uur in het Kerkelijk centrum Holy

Leiding en opgave: Ds. Erwin de Fouw

tel. 7860003

e-mail: erwindefouw@telfort.nl

Ds. Guus A.V. Fröberg,

tel. 4348433

e-mail: predikant@ambachtoost.nl

Creatieve middag op 18 november

Op vrijdag 18 november komt Annemieke Sterrenburg van 14.30 tot 16.00 knutselen met oud papier in de Bethelkerk.

Als u oude stripboeken, atlanten, kinderboeken, tijdschriften, kerstkaarten, etc.

meeneemt, dan gaat u naar huis met boekenleggers, doosjes, enveloppen en labels.



Ook als u denkt dat u niet creatief bent. Een leuke én gezellige vorm van recyclen! In het voorjaar was deze workshop een groot succes, u bent van harte welkom (weer) mee te doen.

Zaterdag 19 november 15.30 uur
Martin van Wijngaarden over reanimatie

Drie maal per seizoen op zaterdagmiddag een ontmoeting met medegemeenteleden. Persoonlijke verhalen over zaken waar ze warm voor lopen. De eerste zaterdagontmoeting van dit seizoen gaat over eerste hulp en reanimatie. Op vele plaatsen, ook in de kerk, is apparatuur voor reanimatie aanwezig. Hoe gaat dat in zijn werk. Martin van Wijngaarden zal daarover vertellen en een demonstratie geven.

Martin is al vele jaren instructeur op het terrein van eerste hulpverlening en reanimatie. U krijgt alle gelegenheid om daar meer over te horen. Vanaf half vier bent u welkom. Rond kwart voor vier start het programma. Daarna is er ruimte voor vragen en verder gesprek, met een drankje en een hapje. Mis het niet. Let op: een half vroeger dan u gewend bent.

19 november, 15.30 – 17.30 uur

KERSTMARKT VRIJDAG 9 DECEMBER

Ook dit jaar organiseren we weer een kerstmarkt.

Een gezellige avond en de opbrengst gaat dit keer o.a. naar "hospice de Margriet" in Vlaardingen.

Dus ruim kast en zolder of berging weer eens op voor dit goede doel!

Ook bezorgen we weer kerstpost in samenwerking met C.W.O met bestemming VLAARDINGEN.

Voor € 0,30 per kaart graag inleveren met gepast geld op zondag 4 december na de dienst, of bij Marianne de Wilt: Kievitlaan 20.

De inlevertijden voor uw kerstspullen en post zijn:

maandag 5 december 9-12 uur, dinsdag 6 december 14-16 uur, woensdag 7 december 19-20 uur, donderdag 8 december 13-16 uur en vrijdag 9 december 10-12uur.

Wilt U helpen met de markt of bloemstukjes maken of ijzerkoekjes of kerstkoekjes bakken?

Of iets lekkers bij de koffie?

Alles is welkom. Geef het door aan Corrie Vellekoop 4347575 of Marianne de Wilt j.w.ilt1@chello.nl.

We willen er met elkaar weer een fijne avond van maken...met een SUPER opbrengst

!!!

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zaterdag 12 november

Oud papier Verploegh Chasséplein

08.30 - 12.00 uur

Zondag 13 november

Dienst

10.00 uur

Tienerclub

19.00 - 20.30 uur

Maandag 14 november

Klussen in en om de kerk

09.00 - 12.30 uur

Dinsdag 15 november

Ouderensoos

14.30 - 16.30 uur

Meidenclub 10-12 jaar

19.00 - 20.00 uur

Cantorij

20.30 - 22.00 uur

Woensdag 16 november

Jongens-/meidenclub 6-8 jaar

18.45 - 19.45 uur

Tijd en tijd - over het kerkelijk jaar

Locatie. Kerkcentrum Holy

Over: Advent, kerst, Epifanie

20.00 - 22.00 uur

Donderdag 17 november

Meidenclub 8-10 jaar

19.00 - 20.00 uur

Glorious Touch

20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 18 november

Creatieve middag met Annemieke Sterrenburg

14.30 - 16.00 uur

Messengers - repetitie

20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 19 november

Zaterdagmiddagontmoeting

15.30 - 17.30 uur

Zondag 20 november

Kerkdienst, Laatste zondag van het kerkelijk jaar

10.00 uur

Provider

19:00 - 20:30 uur

Voor deze zondag en daarna

Het loopt tegen het einde van het jaar, het kerkelijk om te beginnen. (2)

ALLERZIELEN

Bij jouw graf vol witte bloemen
tussen afgevallen blad
moet ik weer de namen noemen
die ik al vergeten had.
Als de doden niet meer heten

zijn wij niet hun erfgenaam.
Leven is ook: willen weten
dat wij op hun schouders staan.

Sytze de Vries

Guus A.V. Fröberg

MEDIATIEF MOMENT

'Zoals een mantel om mij heen geslagen' (Lied 221)

11 november is het Sint Maarten

10 november is het Mantelzorgdag.

Mantelzorg is een bekend begrip. Toch nog even een korte definitie.

Mantelzorg is een aanvulling op professionele hulp en kan deze niet vervangen. Maar door bezuinigingen in de zorg wordt steeds meer en vaker een beroep gedaan op mantelzorgers.

Er zijn veel mantelzorgers die daardoor overbelast zijn.

Het woord 'mantelzorg' is een passend woord. Het woord mantel zit er in en een mantel staat voor warmte en bescherming. En je zou kunnen zeggen: dat is wat mantelzorgers in hun praktische hulp geven, dat de ander zich niet alleen en in de steek gelaten voelt, maar beschermd en veilig. Mantelzorg geeft en deelt warmte. Tegenwoordig is 10 november mantelzorgdag.



Misschien was wel de eerste mantelzorger degene van wie op 11 november het feest wordt gevierd: Sint Maarten. Sint-Maarten verwijst naar het verhaal van de Romeinse ridder Martinus van Tours (316-397), zoon van een rijke koopman. Op een koude dag reed Maarten met een groep soldaten naar de stad. Maarten had z'n warme soldatenmantel om zich heen geslagen. Bij de stadspoort zag hij een arme man die geen jas aan had en het zichtbaar koud had. Maarten aarzelt niet, snijdt zijn soldatenmantel in twee stukken en geeft de arme man het ene stuk. Ook geeft hij de arme man nog wat geld, die natuurlijk blij

en dankbaar is. Maarten kon de man niet de hele mantel geven omdat deze hoorde bij het uniform en zonder mantel zou hij de stad niet binnenkomen. (Als mantelzorger moet je ook jezelf niet vergeten!)

Letterlijk geeft Maarten met zijn mantel de arme man warmte en zorg. Als dat geen mantelzorger is! Het lijkt mooi: mantelzorg geven, maar het is ook zwaar. Sint Martinus behoefde maar eenmaal een stuk van zijn mantel af te snijden. Maar mantelzorgers snijden vaak dagelijks een stuk van hun tijd af. Die tijd en meer geven ze aan hulpbehoevenden in hun eigen omgeving.

Maarten deed zoals in het evangelie wordt gezegd om, als iemand twee stel onderkleden heeft, dit te delen met wie er geen heeft (Lucas 3:11).

Dus, al is het niet direct een (protestants) kerkelijk feest, het is goed om het feest van Sint-Maarten in ere te houden, als een feest van liefde en delen. Al was het alleen maar om recht te doen aan al de mantelzorgers die proberen hun naaste zo goed mogelijk zorg en warmte te geven.



Sint Maarten een vooral Noord Nederland een bekend figuur. Op zijn jaardag trekken kinderen langs de huizen en zingen een lied. Ze hopen dat de bewoners van de huizen zo vriendelijk zijn om hun wat snoep of kleingeld te geven.

Het is goed om af en toe eens al die mantelzorgers jaarlijks in het zonnetje te zetten. En dan is de 10e zo dicht bij 11 november, de dag van St Maarten de mooiste dag daarvoor.

Sint Maartenslied (Huub Oosterhuis)

Een leven ooit geleefd,
een naam in ons geheugen,
een mens, om wat hij deed
nog steeds in ons geheugen.

Die krijgsman hoog te paard
voor één verkleumde vreemde
zijn mantel scheurde in twee –
Sint Maarten luidt de naam.

Die toen het volk hem riep
tot bisschop, vriend-en-vader,
als Jona is gevluht –
te zwaar woog hem het woord.

Die, door uw woord verlicht,
vriend-vader aller mensen,
de wereldwaan weerstond –
gezegend Gij om hem.

Gezegend Gij die hier
ons mensenwerk doorademt.
Schenk vrede aan dit huis,
rondom uw woord gebouwd.

Ds. Guus A.V. Fröberg