

Advent

Maak het mee!

Stel je voor dat overal vrede komt.

Stel je voor dat mensen een nieuw begin kunnen maken.

Dat mensen wachten op de komst van de Heer.

Stel je voor dat alles goed komt.

En jij maakt het mee.

In de adventstijd leven we van de verwachting. Vier Bijbelse figuren vertellen daarover. We lezen uit Jesaja, die zegt dat de vrede zal komen. We horen Johannes de Doper vertellen over een nieuw begin. We lezen uit de brief van Jakobus, die schrijft: 'Heb geduld tot de Heer komt.' En op de vierde advent horen we een verhaal over Jozef, de aanstaande man van Maria. Hij hoort in een droom dat de Zoon van God geboren zal worden.

Hun verhalen zijn vol verwachting. Geen verwachting van iets dat ooit, ver weg in de geschiedenis zal gebeuren; Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef vertellen dat mensen het mee kunnen maken. Dat ze het met eigen ogen zullen zien. En dat ze mee kunnen werken om de toekomst waar te maken.

Projectverbeelding

De projectverbeelding van deze weken bestaat uit een grote ster. De ster is opgebouwd uit vijf puzzelstukken. Elke week wordt een nieuw puzzelstuk toegevoegd op de projectposter voor in de kerk. Zo krijgen we steeds meer te zien van de verwachting, we maken steeds meer mee van het licht dat doorbreekt in het donker.

En elke zondag is een couplet van het projectlied.

Van harte uitgenodigd op deze zondagen van verwachting.

Bij de dienst van 11 december

De lezingen zijn op deze derde zondag van Advent uit Jesaja 35, 1-10, Matteüs 11, 2-11 en Jakobus 5, 7-10. 'Heb geduld', zegt de apostel Jakobus, 'tot de Heer komt'. Vaak overvalt ons de twijfel, de onzekerheid, weten we niet goed waar we op wachten. Wordt er niet heel veel van ons geduld gevraagd? Hoe lang wachten wij nu al? En lukt het dan om de droom, het visioen vast te houden? Of geven we het op? Hoeveel geduld hebben we? Paul van Vliet zingt een lied over een oude droom en het gaat zo: "Een stokoude droom heeft nog heel veel te geven. Hij heeft een geheim en dat zijn wij soms kwijt. Maar hij zal ons ook allemaal overleven. Hij is zo oud als de wereld, maar zo jong als de tijd". En dan gaat het lied verder: "Maar je moet hem (de droom) beschermen, je moet hem verzorgen. Je moet hem koesteren onder de zon. Je moet hem vertrouwen, en vandaag al of morgen weet je het weer waar het ooit om begon". Lukt het ons om de droom te bewaren? Dat waar Jesaja van droomt?

Uit de gemeente

Wij zijn in onze gedachten en gebeden bij de heer A. Jumelet*), die ernstig ziek is. Wij wensen hem en zijn vrouw alle kracht en Gods zegen in deze dagen.

*) Privé-adressen staan niet op de website, alleen in Onderweg.

Ds. Guus A. V. Fröberg en pastor Marja Griffioen

Wij gedenken Nel Schilder

Op zondag 27 november is overleden Petronella Helena Schilder-van Rossen, echtgenote van Aad Schilder*). Zij is 74 jaar geworden. Nel was een zorgzame

vrouw die trouw was in de dingen die zij deed. Zij was voor haar gezin een zorgzame moeder. Ze was ook gek op haar kleinkinderen. Ze was niet alleen zorgzaam voor haar gezin, maar ook voor anderen. Ze liep oudtantes na en ook in de wijk konden de mensen op haar rekenen. Voor de kerk is zij jarenlang wijkwerker geweest en ze liep voor de kerkbalans, wat zij zeer zorgvuldig deed. Ze leverde ook een waardevolle bijdrage aan de administratie van het schildersbedrijf van haar man Aad. Je kon op haar rekenen, ze stond altijd klaar. Ze hield van handwerken en van lezen. Met Aad ging ze al 28 jaar naar de caravan en hier genoot zij van. Wat was het moeilijk voor haar en Aad dat dit niet meer kon. Haar geheugen liet haar steeds meer in de steek en er kwam een moment dat het echt niet meer kon, een moeilijk moment voor het hele gezin. De laatste drie jaar verbleef zij in de DrieMaasHave in Maassluis waar zij liefdevol werd verzorgd. Haar geloof was haar tot steun, vooral de psalmen, die ze tot het laatst bleef zingen. De afscheidsplechtigheid vond plaats op vrijdag 2 december in de Beukenhof in Schiedam waar ook de crematie plaatsvond. Dat Aad, de kinderen en de kleinkinderen troost mogen vinden.

*) Privé-adressen staan niet op de website, alleen in Onderweg.

Pastor Marja Griffioen

Solidaridad tijdens advent

*Een product
koop je van iemand.
Achter ieder product
schuilt een gezicht,
een naam,
een mensenleven...*

Daarom wordt er ook dit jaar tijdens advent weer aandacht besteed aan het werk van Solidaridad.

Afgelopen zondag was de eerste collecte bestemd voor Solidaridad, met speciale aandacht voor de loodzware arbeidsomstandigheden van suikerrietkappers in Midden Amerika.

De komende adventsweken kunt u, na afloop van de dienst, terecht bij de kraam van de wereldwinkel voor (h)eerlijke producten. In de laatste adventsweek wordt de kraam gevuld met allerlei kerstartikelen. Leuk om cadeau te geven!

Na afloop van de kerstnachtsdienst zal traditiegetrouw weer 'Brood en wijn' verkocht worden, ten bate van Solidaridad.

*Achter ieder product
schuilt een gezicht,
een naam,
een mensenleven...*

Uitnodiging kerstviering

U als gemeentelid nodigen we graag uit op dinsdag **20 december**, samen met de ouderensoos, voor de kerstliturgie in de kerkzaal van de Bethelkerk. De dienst is van 11 tot 12 uur. Er is veel samenzang, medewerking van een koor o.l.v. Guus Korpershoek en een korte meditatie.

Na afloop van de viering is er gelegenheid voor een aperitief in de glazenaaal. Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd.

Voor meer info belt u naar Marry v Wijk. Tel. 434.11.95

Kerstmorgen 1

Lieve kinderen,

Ook dit jaar kun je weer mee doen met het kerstspel van de kindernevendienst voor de kerkdienst op de eerste kerstdag om 10.00 uur.

Het gaat dit jaar over een dromenmuseum met Marc Brobbel als directeur. Het wordt erg spannend (zelfs de politie Vlaardingen werkt mee) en ook grappig.

We zingen 2 nieuwe liedjes, die je per mail thuis gestuurd krijgt en we gaan zelf dromen maken, die in het museum komen te hangen.

Die dromen kunnen gaan over je eigen leven, maar mogen ook gaan over de toekomst van de wereld.

Ook jullie ouders mogen een schilderij/ tekening maken over hun dromen, die we dan in het museum hangen.

We eindigen bij het mooie kerstverhaal van Jozef en Maria en de geboorte van Jezus.

De 4 zondagen voor kerst, de adventtijd, hebben ook met het kerstspel te maken.

Als je mee wilt doen, kun je me dan een mailtje sturen?

We oefenen iedere vrijdagmiddag van 16.30 tot 17.30 uur

Hieronder het schema:

16 december, tekst met Marc Brobbel

23 generale december – met geluid/ Bo Dortland/Jaap Beekman en Henk Peitsman, met decor

(en 24 extra generale indien nodig)

Ik hoop dat er weer veel kinderen mee doen!

Groeten Willy van Bree-Kreeft

lbree@chello.nl - 06 20402172 en 010-4744636

Kerstmorgen 2

Dromen voor kerst door de gemeente Ambacht-Oost

Graag zou ik voor de kerstmorgendienst in de Bethelkerk uw / jouw dromen willen weten.

Die dromen mogen over u /jezelf gaan, maar ook over de toekomst van de wereld.

U/Je kunt de dromen schrijven, tekenen, schilderen, appliceren, houtzagen, loodgieten, alles is goed.

We hangen uw/jouw dromen dan op in "het Dromenmuseum" waar het kerstspel van de kinderen overgaat.

Mocht u/je thuis een schilderij hebben dat u/jij in het Dromenmuseum vindt passen, dan lenen we dat graag voor een paar dagen van u/jou.

Uiteindelijk komen we terecht bij de geboorte van Christus en dat het licht zal worden voor ons allemaal.

Wilt u/jij meedoen of heeft u/heb jij vragen?

Stuur dan een mail naar lbree@chello.nl of spreek me in de kerk aan.

Willy van Bree-Kreeft

Giften

Via Harriëtte Burger mochten 2 x € 10,- ontvangen voor de wijkkas.

Waarvoor onze dank.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zaterdag 10 december

Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur

Zondag 11 december 2016

Dienst 10.00 uur

Maandag 12 december

Klussen in en om de kerk 09.00 - 12.30 uur
Jongensclub 8-12 jaar 19.15 - 20.15 uur

Dinsdag 13 december

Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur
Meidenclub 10-12 jaar 19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 - 22.00 uur

Woensdag 14 december

Jongens-/meidenclub 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur

Donderdag 15 december

Meidenclub 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 16 december

oefenen kerstmusical 16.30 - 17.30 uur

Zaterdag 17 december

Kinderkerstzang 2016 17.00 uur

Zondag 18 december

Kerkdienst (doopdienst) 10.00 uur
Provider 19.00 - 20.30 uur

Voor deze weken en daarna:

Het loopt tegen het einde van het jaar, het zijn de dagen van advent. (3)
Bij het feest van St. Lucia (13 december)

Santa Lucia,
ster in de duisternis
stralende geheimenis
vol vuur en gouden glans, warmte en luister.
Licht dat het donker breekt
van vreugd' en blijdschap spreekt.
Santa Lucia, Santa Lucia.

Zing met de zangers mee,
licht in de sterrenzee,
een lied van hoop en vreugd'
geluk en vrede.
Bid toch dat onze Heer
geeft licht en leven weer
Santa Lucia, Santa Lucia!

(melodie oud Napolitaans volksliedje; tekst J.R. van der Wal)

Ds. Guus A.V. Fröberg