

## **24 december**

### **Kerstnacht**

Van harte welkom in de Bethelkerk in deze nacht zo anders dan alle ander nachten.

De deuren staan open.

Buiten brandt het vuur.

Om 21.45 beginnen we met het zingen van bekende kerstliederen.

Om 22.00 uur begint de dienst.

Over de engelen en hun lied 'vrede op aarde' gaat het dit jaar. Het is het lied dat het engelenkoor de herders toezongen.

Het lied is op vele manieren en alle eeuwen herhaald gezongen. We zingen het ieder jaar weer. En ook dit jaar klinkt het aan het einde van de dienst.

Maar tegelijkertijd is 'vrede op aarde' voor vele miljoenen mannen, vrouwen en kinderen verder weg dan ooit.

In welke taal zongen de engelen hun lied?

Aan de dienst werken mee:

De cantorij o.l.v. Ed Saarloos, Guus Korpershoek orgel, Ria Korpershoek piano, Arlene Drenkelford dwarsfluit en Lieke van der Vlis en Rens en Femke Noordam zang en keyboard.

- Er wordt gecollecteerd voor Warchild [www.warchild.nl](http://www.warchild.nl)  
War Child zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden oorlogskinderen. Warchild helpt ze met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen.  
Warchild zorgt ervoor dat ze leren lezen, schrijven, rekenen of een vak leren. En creëert een veilige omgeving waar ze weer tot zichzelf kunnen komen en een stabiele en vooral vreedzame toekomst kunnen opbouwen. Dat doet de organisatie wereldwijd. Van Colombia tot Afghanistan.
- Na de dienst is er kerstbrood en glühwein.
- In de kerstnacht zal naar goede traditie weer brood en wijn verkocht worden ten bate van Solidaridad.

De deur staan open.

Wees Welkom!

## **Zondag 25 december**

### **Kerstmorgen**

Ook vanochtend van harte welkom in de Bethelkerk.

De deuren staan al vroeg open.

Om 9.45 beginnen we met het zingen van bekende kerstliederen.

Om 10.00 uur begint de dienst.

De voorbereidingen voor deze dienst zijn al weken aan de gang. Er is hard gestudeerd en gewerkt om er iets moois van te maken.

Maar vanochtend is het dan zover.

De kerstmusical '**het dromenmuseum**' wordt opgevoerd.

In de dienst lezen we het kerstevangelie: Lucas 2 : 1-20

Aan de dienst werken o.a. mee : heel veel kinderen, Claartje van Bree zang, Edwin Dortland gitaar en Guus Korpershoek orgel.

Van harte welkom!

## 31 december

### Oudejaarsavond

2016 willen we in de kerk besluiten met een avondgebed waarin we de liederen van Taizé willen zingen.

Aanvang 19.30 uur.

## Zondag 1 januari

### Nieuwjaarmorgen

We hopen elkaar alle goeds wensen, veel heil en zegen voor het nieuwe jaar te wensen tussen 10.00 uur en 10.30 uur wanneer er ook koffiedrinken is.

Om **10.30** uur willen we de eerste kerkdienst in het nieuwe jaar beginnen.

Hoe begin je zo'n jaar na een nacht die voor velen toch wat korter dan anders is en waarvan de kruitdampen nog niet geheel vervlogen zijn waardoor het zingen mogelijk(er)wijs wat bemoeilijkt wordt?

Een zangdienst? Hoe velen van ons zijn op 1 januari al zo goed bij stem dan ze heerlijk een uurtje voluit kunnen zingen?

Het zal in de vorm van een ochtendgebed zijn. Thema is 'Omzien en vooruitzien'.

We lezen het gedicht 'Echtpaar in de trein' van Willem Wilmink en Psalm 139 : 1-18 en Matteüs 6: 25-34. Met een *korte, niet te korte* overdenking.

### Uit de gemeente

De heer P. Dijkshoorn\*) hopelijk voor de kerst weer thuis zijn na een verblijf voor revalidatie in het Zonnehuis.

Wij zijn in gedachten bij de heer en mevrouw Jumelet. Ds. A. Jumelet zijn krachten nemen af.\*)

Sebo Poel, Korhoenlaan 58, is weer thuis gekomen na een ziekenhuisopname.

Van harte beterschap gewenst.

Mevr. Roodnat-Visser\*) verblijft voor revalidatie in Frankenland, Sint Liduinastraat 10, 3117 CS in Schiedam.

Mevr. v.d. Kooij\*) verblijft voor revalidatie in het Zonnehuis, afdeling Revalidatie 2, kamer 31. Wij wensen hen sterkte toe bij het revalideren en een kaartje is altijd welkom.

\*) Privé dressen staan niet op de website, alleen in Onderweg

**Ds. Guus A. V. Fröberg en pastor Marja Griffioen**

### Terugblik op de doopdienst



Gelukkig hielp broertje Floris bij de doop van Louise Prins.

### Een terugblik op de kinderkerstzang

We kunnen weer terug kijken op een geweldige avond!

Er waren veel kinderen, ouders en opa's en oma's.

Het was prachtig om de kinderen te zien zingen, en wat zongen ze mooi!

Ook de kinderen van de gitaarzolder deden hun best en lieten prachtige muziek horen.

We luisterden naar een mooi verhaal over een keizer die een mooie kerst wilde.

Na afloop was het een gezellige drukte en was er chocolademelk met iets lekkers erbij.

Alle kinderen bedankt voor het zingen en alle voorbereiders bedankt voor het organiseren van deze mooie kinderkerstzang!

### **Vooraan kondiging BMZ en BVZ**

De Bethel mannen en vrouwen gaan weer zingen. Opgave via onderstaande mail adressen.

Geef de data ook door aan anderen die onderweg niet volgen.

#### **BMZ 2017 BVZ**

**Muzikale leiding Simone Jager en Peter Knijn**

**Bethel Mannen Zingen zaterdag 14 januari - 13.30 uur**

**opgave: [jbeekman256@gmail.com](mailto:jbeekman256@gmail.com)**

**Bethel Vrouwen Zingen zaterdag 4 februari - 13.30 uur**

**[bethelvrouwenzingen@hotmail.com](mailto:bethelvrouwenzingen@hotmail.com)**

### **Kerst – en nieuwjaarswensen**

We wensen iedereen een paar heerlijke feestdagen en een gezegend en gezond nieuw jaar.

Dat er vooral vrede zal zijn.

Vrede in onze harten, vrede in onze verdeelde samenleving, vrede in deze wereld vol brandhaarden en schroeiplekken.

Dat wij tegen de overmacht aan feiten blijven verwachten, blijven hopen, blijven dromen.

'Vrede op aarde is niet ver!

De weg daarheen wijst ons een ster

en zij heeft in de diepste nacht

haar grootste kracht!

*Sytze de Vries*

### **Guus Fröberg en Nelleke Sloomweg**

#### **Kerst – en nieuwjaarswensen**

Mede namens mijn gezin wil ik u en jullie allen heel fijne dagen toewensen en voor het nieuwe jaar gezondheid en veel geluk. Dat kerst een op weg gaan mag worden, een op weg gaan naar het land van de belofte, waar we niet alleen van dromen, maar zelf ook voetstappen zetten door voor anderen een parel van liefde, een vindplaats van liefde te zijn.

Zoals verwoord in Lied 509:

*Kindje van vrede, dat op ons wacht,*

*jij bent gekomen als dauw in de nacht.*

*Parel van liefde, kwetsbare held*

*jij bent gekomen als dauw op het veld.*

*Vindplaats van liefde, dauwdruppels, kind*

*jij laat je vinden door wie je bemint.*

*Kindje van vrede, leer ons te zijn*

*vindplaats van liefde in deze woestijn.*

**Pastor Marja Griffioen**

## Giften

We ontvingen via Janny Weststrate € 12,- voor de bloemenpot. Voor de wijkkas ontvingen we: via Connie Koevoet tweemaal een gift van € 10,- , via Els Koevoet een gift van € 50,- en via Harriëtte Burger een gift van € 10,-. Alle gevers hartelijk bedankt.

## Serious Request actie



Beste lieve mensen,

Op zondag 18 december mochten wij dan eindelijk onze zelfgemaakte kerst spullen verkopen.

U heeft, tijdens onze serious request actie, gul gegeven.

Daar zijn wij u zeer dankbaar voor.

Dit jaar hebben wij een bedrag van € 423,- mogen inzamelen.

Dit wordt op kerstavond door Julian naar Breda gebracht.

Nogmaals heel erg bedankt!!!!

**Alle jongeren van provider en Jeugdkerk**

## ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: [redactie@ambachtoost.nl](mailto:redactie@ambachtoost.nl)

### **Vrijdag 23 december**

oefenen kerstmusical

16.30 - 17.30 uur

Messengers – repetitie

20.00 – 22.00 uur

### **Zaterdag 24 december**

Zingen kerstliederen

21.45 uur

Kerstnachtdienst

22.00 uur

### **Zondag 25 december**

Zingen kerstliederen

09.45 uur

Kerstmorgendienst

10.00 uur

### **Zaterdag 31 december Oudejaarsavond**

Avondgebed met Taizéliederen

19.30 uur

### **Zondag 1 januari Nieuwjaarsmorgen**

Koffie en nieuwjaar wensen

10.00 uur

Ochtendgebed

10.30 uur

## Voor deze weken en daarna:

### **Naar de winter** (Ida Gerhardt)

De waterkant wordt ruig verweerd,  
het rietland goud en roest van dracht;  
vandaag heb ik mijn boot gemeerd  
bij 't huis dat naar de winter wacht.

Van zwerfse tochten teruggekeerd  
draag ik in mij nog al de pracht  
der dagen, die thans ongedeerd  
over de drempel wordt gebracht.

Laat hier de winter en zijn macht  
mij vinden, op het werk gekeerd,  
in stilte, overrijk bevrucht, -  
het nutteloze afgeweerd.

**Ds. Guus A.V. Fröberg**