

Zondag 8 januari

Ik heb lang gearzeld. Twee richtingen zijn mogelijk in de (Bijbel)lezings op deze zondag in de kerk genoemd Epifanie. Dat betekent 'verschijning' of 'aan het licht brengen'. We kunnen kiezen tussen twee overbekende (ook door mij) veel besproken teksten. Allereerst het verhaal van 'de wijzen', de magiërs uit het oosten. Ten tweede het verhaal van de doop in de Jordaan.

Na wikken wegen heb ik toch gekozen het verhaal van de magiërs centraal te stellen, Matteüs 2:1-12.

Wie de kaart van het Midden-Oosten bekijkt wordt moedeloos bij de gedachte dat de wijzen hun tocht in deze tijd hadden moeten maken.

Hoe hadden ze moet laveren tussen al de strijdende partijen?

Hadden ze Bethlehem kunnen bereiken terwijl overal muren zijn gebouwd?

Maar ook: waarom gaan mensen zo'n spirituele zoektocht maken, volgen ze een ster?

We lezen daarnaast Jesaja 60 : 1-6.

(Her)bevestiging en afscheid

In de dienst zal Wilma van der Heul tot diaken worden bevestigd, Kees Sterrenburg zal worden herbevestigd tot ouderling-kerkrentmeester en Sebo Poel en Pieter Vellekoop zullen worden herbevestigd voor één jaar resp. tot ouderling en diaken.

Afscheid nemen we van Ellen Haas (sectiecoördinator) en Jan Willem Goedknegt (voorzitter) en beiden ouderling en Sjaak de Wilt als ouderling-kerkrentmeester.

Wij danken hen voor hun grote inzet en diensten aan de gemeente.

Met hun vertrek komen er wel een aantal belangrijk vacatures.

- Allereerst gaan wij op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de kerkenraad. Zolang er nog geen voorzitter is zal ik deze taak op mij nemen. De kerkorde biedt die ruimte. Gezien de noodzaak van een voorzitter voor de kerkenraad zal ik dat met volledige inzet doen, maar het is geen ideale situatie. Ook hier geldt: de tijd die je aan het een besteedt kun je niet gebruiken voor het andere.
- We zoeken ook naar een ouderling-kerkrentmeester, ook geen onbelangrijke taak en
- een nieuwe sectiecoördinator voor wijksectie 3 (Ambacht Noord (Kethelweg noord tot rijksweg) + voorkeurleden uit Holy Noord).
Laten we hopen dat we deze vacatures snel zullen vervullen.

In memoriam Mw. Magda(lena) Wapenaar-Don

Op vrijdag 23 december 2016 is overleden Magda(lena) Wapenaar-Don in de leeftijd van 96 jaar. De laatste periode van haar leven werd zij verzorgd in Zorgcentrum Vaartland. Tot op hoge leeftijd was Magda Wapenaar redelijk mobiel en ging zij er nog graag op uit, voor bezoek aan familie, vrienden en bekenden en ook ging zij, samen met haar vriendin Rina, jarenlang mee met de seniorenvakantie die georganiseerd wordt door de Centrale Diaconieën van Vlaardingen en Schiedam. Ze genoot ervan en stuurde stapels kaarten naar familie en vrienden. Ze ontving ook stapels kaarten, zeker zo rond de feestdagen. De laatste weken werden gekenmerkt door lichamelijke achteruitgang, haar geest bleef helder en betrokken. Op vrijdag 30 december kwamen we samen in de aula van de begraafplaats Holy, om afscheid te nemen in een dienst van Woord en Gebed. Kinderen, kleinkinderen en een nicht deelden mooie herinneringen en verhalen. De achterkleinkinderen staken een kaarsje aan

voor deze superoma. Boven haar kaart wilde ze enkele woorden uit Psalm 139 geplaatst hebben, als een motto boven haar leven: 'Heer, Gij weet alles, ook wat ik nodig heb. Heel bewust had zij gekozen voor deze mooie Psalm, over de innige verbondenheid van God met mensen en van een mens met God. Zorgvuldig waren liederen geselecteerd. Een oud lied, dat ze op de lagere school van een juffrouw had geleerd, vormde voor haar de basis voor haar geloofsweg 'Er gaat door alle landen een trouwe kindervriend'. Een geloofsweg die hoogten en diepten kende. In het vertrouwen dat God ons door het donker naar het Licht zal voeren hebben we haar uit handen gegeven en haar lichaam begraven. Een bijzondere vrouw, moeder, oma, superoma, vriendin en buurvrouw is heengegaan. Dat de grond onder haar bestaan, God die alles weet, ook allen die haar zullen missen, tot troost zal zijn.

Jacolien Immerzeel

Wij gedenken Adriaan Jumelet

Op zaterdag 24 december is in de leeftijd van 90 jaar overleden Adriaan Jumelet. Hij werd geboren in Pernis. In 1955 trouwde hij met Annie Groeneveld.

Het leven van Aad Jumelet stond altijd in het teken van geloof, kerk, pastoraat met vooral aandacht voor jeugd en later ouderen.

Hij heeft gewerkt als godsdienstleraar in IJmuiden, Gouda, Vlaardingen en Naaldwijk. Jaren was hij werkzaam als hulpprediker in Berkel en Rodenrijs.

In 1978 werd hij bevestigd tot predikant in de Grote Kerk van Vlaardingen. Hij was vervolgens werkzaam in de wijkgemeente van de Bethelkerk en daarna in Hoek van Holland.

In 1988 is hij in Hoek van Holland met emeritaat gegaan.

Vanuit zijn betrokkenheid op het geloof is hij doorgegaan met pastoraal werk in Wateringen en in Vaartland. Tot en met zijn 85ste bleef hij voorgaan in kerkdiensten.

Ruim een maand geleden werd geconstateerd dat Aad alvleesklierkanker had. Tot het laatst toe bleef hij belangstellend mens, een ware pastor.

Vrijdag 30 december was de dankdienst voor het leven van Aad Jumelet in de Bethelkerk en aansluitend vond de begrafenis plaats op de begraafplaats Holy.

In de dienst zongen we liederen en lazen we teksten die Aad Jumelet zelf had uitgezocht. De kleinkinderen staken kaarsen ter gedachtenis aan de Paaskaars aan en de kinderen spraken woorden te gedachtenis aan hun vader.

Wij gedenken een lieve, humorvolle man, een hartstochtelijk kerkmens en pastor tot het einde.

Wij zijn in onze gedachten en gebeden bij mevrouw Jumelet, de kinderen en hun gezinnen.

Ds. Guus A.V. Fröberg

Terugblik op de kerstvieringen

We mogen terugkijken op een paar mooie kerstvieringen. Allereerst omdat de kerk door een heel team prachtig versierd was en er op het liturgisch centrum een mooi opgetuigde kerstboom stond, die aan mij genoeg ruimte liet.

Dat komt ook door de mooie liturgische schikkingen in de adventstijd en met kerst verzorgd door Jacqueline Wapenaar.

Vervolgens omdat alles werkte en het naar behoren deed. Dank aan het team dat het geluid, licht en beeld verzorgde en het team dat de liturgieboekjes weer pracht verzorgden en tot verzamelaarsobjecten maakten.

Dan aan de kosters. Want je kunt nog zulke mooie kerstvieringen voor ogen hebben. Zonder een paar enthousiaste kosters.....

De vieringen waren een feest.

In de kerstnacht zong de cantorij prachtig met als hoogtepunt 'dat een nieuwe wereld komen zal'. Dank ook aan de musici: Guus Korpershoek, Arlene Drenkelford, Ria Korpershoek en Rens en Femke Noordam.

Ook de kerstmorgen heb ik als een feest ervaren. Wat een geweldig kerstspel, waaraan zoveel kinderen en in de organisatie zoveel volwassenen meewerkten. Goed te zien dat misdaad niet loont en dat de dieven die op de bewakingscamera's te zien waren aan het einde van de dienst ontmaskerd werden.

Dank in het bijzonder aan de beide regisseurs Willy van Bree en Astrid Rozendaal.

Dank aan iedereen deze diensten tot een feest maakten.

Vooraankondiging BMZ en BVZ

De Bethel mannen en vrouwen gaan weer zingen. Opgave via onderstaande mail adressen.

Geef de data ook door aan anderen die onderweg niet volgen.

BMZ 2017 BVZ

Muzikale leiding Simone Jager en Peter Knijn

Bethel Mannen Zingen zaterdag 14 januari - 13.30 uur

opgave: jbeekman256@gmail.com

Bethel Vrouwen Zingen zaterdag 4 februari - 13.30 uur

opgave: bethelvrouwenzingen@hotmail.com

Giften

We ontvingen via Cobie Plantinga een bedrag van € 100,- voor de wijkdiaconale kas en via Annie Doorduyn een gift voor de wijkkas van de kerk van € 10,-.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zaterdag 7 januari

Oud papier Goudenregenstraat 09.00 - 12.00 uur

Zondag 8 januari

Dienst 10.00 uur

Gespreksgroep Jonge Mensen

Bij één van de leden thuis 20.15 uur

Maandag 9 januari

Klussen in en om de kerk 09.00 - 12.30 uur

Jongensclub 8-12 jaar 19.15 - 20.15 uur

Dinsdag 10 januari

Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur

Meidenclub 10-12 jaar 19.00 - 20.00 uur

Cantorij 20.30 - 22.00 uur

Woensdag 11 januari

Bijbelleerhuis 10.30 - 12.00 uur

Jongens-/meidenclub 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur

Moderamen 20.00 uur

Vrijdag 13 januari

Messengers - repetitie 20.00 - 22.00 uur

Donderdag 14 januari

Meidenclub 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 14 januari

Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur

Zondag 15 januari

Dienst 10.00 uur

Voor deze weken en daarna:**Wie zal je dragen?**

Soms is een huis
een lange, eindeloze weg
om voort te gaan.

Soms is een huis
alleen nog het verlangen
om eindelijk ergens thuis te zijn.

Dan is dit kind,
gedragen op mijn rug,
het enige dat toekomst is.

Mijn voeten zijn zo over zand en water gegaan,
dit lichaam heeft angst en dorst doorstaan.

Wil je naar mijn woorden luisteren
ook al kan ik ze alleen maar fluisteren?

Want ik voel mij pas weer mens
als jij van harte naast mij gaat staan.

Felicia Dekkers

Ds. Guus A.V. Fröberg

MEDIATIEF MOMENT**2017 Een jaar van woedeloosheid**

Efese 4: 26:

'Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid'. (N.B.V.)

“weest toornig maar zondigt niet’ (Ps. 4,5):

laat de zon

over uw toorn niet ondergaan.” (Naardense Bijbel)

Ik wens iedereen een jaar van woedeloosheid toe.

Wat mij betreft wordt #woedeloosheid hét woord van 2017. Het zij maar vast gezegd. Het woord 'woedeloosheid' kwam ik voor het eerst tegen naar aanleiding van de Nederlandse presentatie van het boek 'Woede en vergeving' van de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum. Zij pleit voor een volkomen woedeloosheid. Het is een nieuw woord dat ik meteen omarmd heb.

Woedeloosheid is voor mij hét woord van 2017.

Maar het is meer dan alleen maar een woord dat gebruikt wordt en straks een plek vindt in de Dikke van Dale of weer in onbruik raakt.

Het is een woord zoals het Hebreeuwse DaBar. DaBar betekent woord maar wordt door de filosoof en vertaler Martin Buber in Duits met TatWort vertaald of wel een woord dat óók een daad is. Woord en daad zijn niet los van elkaar te denken. Zo is het met het nieuwe woord 'woedeloosheid'. Het woord is een daad, er ligt een programma in besloten.

Daarmee bedoel ik niet dat we voortaan zonder woede moede gaan leven en cursussen 'hoe kom ik van mijn woede af?' moeten volgen.

Woede zal best wel enig nut hebben. Het lucht op, maakt misschien ruimte voor een nieuw verhouden tot elkaar.

Maar de woede mag niet voort zieken in jezelf, in je verhouden tot de medemens en tot heel de wereld.

Het zal niet zo zijn dat je als een boze blanke man of vrouw naar bed gaat en ook weer opstaat als een boze man of vrouw vol boosheid.

Tot hoever moet de woede gaan?

De woede kan je niet met je meedragen. Er is een vergeven en vergeten. Dat wil de tekst van Paulus ook zeggen in de Naardense Bijbel vertaling misschien iets duidelijke en nadrukkelijker dan in de N.B.V. vertaling. Wat is de zonde van de woede, welke zonde is de woede? Het is zonde, een grote fout, dat je deze boosheid de nacht door met je meedraagt. Dat je wanneer je opstaat nog steeds woedend bent, dat je je boosheid niet achter je hebt kunnen laten. Dat je het niet hebt kunnen uitpraten en goed gemaakt hebt.

Opeens komt ook de psalmtekst 'Hij geeft het zijn beminden in de slaap' (Ps.127:4) ook in een nieuw licht te staan. Hij geeft ons de slaap, de nachtrust om te vergeven, te vergeten, om alles in andere verhoudingen te zien en om te ontdekken dat de woede voorbij is, dat jouw eigen woede lichtelijk tot zwaar overdreven was en voor jezelf en voor een ander weinig tot niets helend was en is.

Nee, de woede zal jou en de ander eerder kwaad dan goed doen

Eigenlijk zegt Paulus het nog wat scherper: de boosheid de woede zal er niet meer zijn voordat je gaat slapen, als de zon ondergaat.

Praat het (met elkaar) uit! Spoel het (met elkaar) weg!

De tekst van Paulus aan de Efeziërs is ook een boodschap aan allen die iets verkondigen, iets roepen of bijv. Facebook of twitter.

Natuurlijk de woede over wat er in de wereld gebeurt, wat iemand zegt is niet te vermijden en is soms nodig. Want met gelatenheid, onverschilligheid wordt geen nieuw verhouden tot stand gebracht. Maar om die woede in de overtreffende trap met lelijke, pijn doende, kwetsende woorden en gemanipuleerde foto's die een mens beschadigen, op social media te slingeren is iets anders.

Wanneer de zon is ondergegaan en de zon is opgekomen en je spijt hebt van je boze en onbeschofte reactie op facebook of twitter en je wilt deze verwijderen is de kans groot dat je woord en beeld geworden boosheid al tot in galactische verten op het World Wide Web ronddoolt, zonder er meer af te kunnen.

De zon gaat onder, de zon komt op.

Laten we van 2017 **het jaar van de woedeloosheid** maken.