

Zondag 15 januari

Deze zondag gaat ds. Laura van Weijen uit Nijverdal bij ons voor.

Bedankt

De kaarten met "van harte beterschap", ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en na mijn thuiskomst, hebben mij bijzonder goed gedaan. U, die op deze wijze blijk gaf van uw medeleven zeg ik dan ook hartelijk dank.

H.J. Kouwenhoven

Vacatures wijksecties

De Bethelkerk is verdeeld in 4 wijksecties. Iedere sectie heeft een aantal contactpersonen. Deze gemeenteleden zorgen voor de verspreiding van de Paasgroet, de Kerstgroet en het activiteitenboekje. Ook kunnen zij een luisterend oor zijn voor gemeenteleden die behoefte hebben aan een praatje.

Helaas kampen alle wijksecties met vacatures waardoor het "omzien naar elkaar" steeds moeilijker wordt.

Daarom willen wij aan u vragen; is dit niet iets voor u.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Trudie Poot, tel: 010-4491566,

trudie.poot@chello.nl

Zaterdagmiddagontmoeting

Het nieuwe programmaboekje van Diaconaal-Missionair Centrum 'de Windwijzer' is uit.

Wat is daar nou zo belangrijk aan?

Wel, dit hele indrukwekkende programma wordt in belangrijke mate gedragen door vrijwilligers. Vrijwilligers onder meer uit de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen.

Wat bezielt deze mensen? Waar lopen ze warm voor? Wat beleven ze eraan om te helpen bij "warm onthaal" of bij 'baanloos en dan..' Om de weggeefwinkel te runnen, beurzen en markten te organiseren. Aanwezig te zijn met een luisterend oor bij een kopje koffie. Ondersteuning te bieden bij bijeenkomsten rond zingeving en cultuur.

We hebben **zaterdagmiddag 21 januari** enkelen van hen te gast.

Medegemeenteleden die hun enthousiasme en hun vragen met u willen delen.

U bent vanaf 16.00 uur welkom in de Bethelkerk voor een kopje koffie of thee. Het programma start om ongeveer 16.15.

Theo Werner doet de aftrap met een inleiding over het werk van de Windwijzer als een manier om ook kerk te zijn.

Aansluitend zullen enkele vrijwilligers kort vertellen wat ze doen en waarom dat belangrijk en leuk is.

Onder het genot van een drankje kunt u het gesprek voortzetten.

De sluiting is om 17.30 uur.

Benut vooral deze mogelijkheid voor de ontmoeting met inspirerende medegemeenteleden.

Vooraankondiging BVZ

Na de Bethelmannen gaan ook de Bethel vrouwen gaan zingen. Opgave via onderstaande mailadres.

Geef de datum ook door aan anderen die 'Onderweg' niet volgen.

BMZ 2017 BVZ
Muzikale leiding Simone Jager en Peter Knijn

Bethel Vrouwen Zingen zaterdag 4 februari 13.30 uur
opgave: bethelvrouwenzingen@hotmail.com

Brood en wijn verkoop tijdens kerstnacht

De verkoop van 'Brood & Wijn', na afloop van de Kerstnachtdienst, heeft € 243,55 opgebracht. Het bedrag is overgemaakt naar de Kerkenactie 2016 van Solidaridad: 'Suiker, zoete belofte, bittere bijmaak'.

Alle afnemers van brood, wijn of sap worden hartelijk bedankt!

Is de wijn goed in de smaak gevallen? Dan kunt u bij de wereldwinkel terecht voor een nieuwe fles, om te toasten op een eerlijk en duurzaam 2017!

Wanda Werner

Woedeloosheid

Ik durf rustig te zeggen dat ik veel positieve reacties heb gekregen op mijn meditatief moment van vorige week. Na te lezen op:

<http://vanlusthofnaarbethel.blogspot.nl/2017/01/2017-eeen-jaar-van-woedeloosheid.html>

Ook bereikte mij de vraag of over dit thema en over het boek van de filosofe Martha Nussbaum 'Woede en vergeving' niet een avond georganiseerd kan worden. Dat wil ik graag doen.

Zodra zich zeven (zeven is voldoende) geïnteresseerden bij mij hebben aangemeld ga we een avond afspreken en organiseren.

Martha Nussbaum

'Woede en vergeving'

-Wrok, ruimhartigheid, gerechtigheid

2016 Ambo/Anthos

Allereerst dankbaar, maar ook een beetje trots

Dat was een mooie opbrengst van de kerstnachtcollecte in de Bethelkerk voor **Warchild**: € 1.214,47. Hiermee zijn heel veel kinderen in oorlogsgebieden geholpen.

Wie niet in de gelegenheid was of donateur wil worden: www.warchild.nl.

De opbrengst van de Bloemenpot

van zondag 8 januari is € 74,75.

Giften

We ontvingen via Corry Vellekoop een gift voor de wijkkas van de kerk van € 20,-.

Waarvoor onze dank.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zaterdag 14 januari

Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur
Bethel Mannen Zingen 13.30 uur
Concert BMZ 16.30 uur

Zondag 15 januari

Dienst 10.00 uur
Tienerclub 19.00 - 20.30 uur

Maandag 16 januari

Klussen in en om de kerk 09.00 - 12.30 uur
Jongensclub 8-12 jaar 19.15 - 20.15 uur

Dinsdag 17 januari

Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur
Meidenclub 10-12 jaar 19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 - 22.00 uur

Woensdag 18 januari

Jongens-/meidenclub 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur

Donderdag 19 januari

Meidenclub 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 20 januari

Messengers – repetitie 20:00 - 22.00 uur

Zaterdag 21 januari

Zaterdagmiddagontmoeting 16.00 uur

Zondag 22 januari

Oecumenische dienst in Lucaskerk 09.30 uur
Provider 19.00 - 20.30 uur

Voor deze weken en daarna:

Op het verzoek in de adventstijd je dromen in te sturen, bereikte ons verschillende reactie in de vorm van tekeningen of wensen. Maar ook het onderstaande gedicht van Coosje Vlaardingerbroek (pseudoniem).

Ik droomde
dat het vrede was
en niemand
liep er uit de pas
er viel geen woord verkeerd.

Ik droom
dat een rijke man
een arme bij de handen nam,
ze gingen samen naar huis.

Ik droomde... droomde
steeds maar door.
Er werd gezongen

één groot koor
en niemand zo er vals.

Ik droomde...
een ontploffing op Pernis,
opstand in een gevangenis.
Het is meteen weer raak
en nergens is er vree.
Ach Heer, heeft dan toch
uw kribbe en uw kruis
vergeefs op d'aard gestaan?

Maar nee, een nieuw dag breekt aan.
Dan zullen alle misdeelden, verlatenen
uw hemel binnengaan.

Wij hebben het paradijs al geleefd!

Ds. Guus A.V. Fröberg