

Zondag 22 januari

Oecumenische viering om 9.30 uur in de H. Lucaskerk

Deze zondag vieren we een gezamenlijk in het kader van de landelijke 'Week van Gebed voor de eenheid.

Thema van deze week is 'Jouw hand, mijn glimlach'. (naar 2 Korintiërs 5: 14-20) 'Sorry seems to be the hardest word' (Elton John), sorry zeggen blijft een lastige zaak.

Een conflict, een ruzie uitpraten is lastig. Wie zet de eerste stap? Hoe doe je dit zonder je gezicht te verliezen?

Sorry zeggen is maar een woord, maar staat voor vergeven, voor het met elkaar verzoenen. Daar zijn vaak veel meer woorden voor nodig. We hebben er soms bemiddelaars, mediators voor nodig, ook rituelen. Als kind toen ik nog leefde in de wereld van Winnetou vond ik de uitdrukking 'de strijdbijl begraven' of ook 'de vredespijp roken' altijd fascinerend.

Dat waren nog een mooie rituelen om de je met elkaar te verzoenen.

Ten overstaan van de hele gemeenschap begraaf je de bijl, waarmee kort tevoren de oorlog werd gevoerd, waarna de opperhoofden van de stammen of het opperhoofd met de blanken gemoedelijk de vredespijp gingen roken.

De witte kringetje van de rook vormde zich in de lucht tot een soort vredesduif.

In de kerk kennen we ook wel rituelen van verzoenen, maar toch zijn deze vaak zeer beladen.

Openbaar schuld belijden om weer deel te mogen nemen aan het de gemeenschap en het avondmaal te mogen vieren heeft meer iets van een vernedering dan van een verzoening, waarbij de beide partner elkaar in het gelaat zien en omarmen.

Ook het 'censura morum' is eerder een last dan een bevrijding geworden.

U begrijpt het. Het thema van deze dienst is 'verzoening'.

Dit thema is mede ingegeven door het herdenkingsjaar van de reformatie waarin we nu leven.

Vijfhonderd jaar geleden scheurde de kerk. Moeten we niet op weg om die kloof te overbruggen, om de muren te slechten?

Tijdens de viering delen we brood en wijn.

Aan de dienst werken o.a. de voorgangers pastoor Ch. Duynstee en ds G. Fröberg, de cantorij Bethelkerk o.l.v. Ed Saarloos en organist Guus Korpershoek mee.

Zondag 29 januari

Bethelbijzonderdienst

15 maart gaan we allemaal stemmen.

Laten we dat met elkaar afspreken.

Maar dan beginnen de problemen pas.

Wat te kiezen uit deze 'veelheid van geluiden'? Want er hebben zich 81 partijen ingeschreven.

Deze zondag staat het thema '**kiezen**' centraal.

Vraag is: zal deze dienst uitlopen op een ouderwets stemadvies van de dominee?

Aan de dienst werkt de band 'Je zal het maar in huis hebben' mee.

Uit de gemeente

Mevr. Riek Verboon*) is na een ziekenhuisperiode voor revalidatie in de Marnix. Wij wensen haar veel sterkte met de revalidatie. Adres: Marnixlaan 5, 3132 PL Vlaarding.

Mevr. J.G. de Vries-Spuijbroek*) gaat per 18 januari, na een periode in het Zonnehuis, verhuizen naar Dordrecht waar zij dichterbij haar kinderen woont. Het adres: *). Wij wensen haar een goede tijd toe in haar nieuwe woning.

*) Vanwege privacy redenen staan privéadressen niet op de site, alleen in Onderweg.

Ds. Guus A. V. Fröberg en pastor Marja Griffioen

Wij gedenken Jan de Jong

Hij is donderdag 12 januari in de leeftijd van 80 jaar is overleden.

Hij is geboren in Rotterdam en 12 december 1961 trouwde hij met Riet van der Sar, met wie hij drie dochters kreeg.

Hij werkte bij de bank en daarnaast heeft hij 55 jaar vol enthousiasme gezongen in een mannenkoor.

Tot voor een paar jaar werkte Jan als vrijwilliger bij de voedselbank.

In grote trouw waren Jan en Riet beiden, hun gezin lid van de kerk, eerst de Emmauskerk, later de Bethelkerk.

De Bijbel, het geloof was voor Jan de dragende kracht in zijn leven. Ook toen hij verbleef in de Marnix en Driemaasstede. Vele malen lazen we daar samen uit het Bijbels Dagboek.

Dinsdag 17 januari was er dankdienst voor het leven van Jan de Jong in de Bethelkerk, aansluitend vond de begrafenis plaats op de begraafplaats Emaus.

In deze dienst lazen we de trouwtekst: Exodus 33:15 (vertaling NBG 1951).

'En hij zeide tot Hem: Indien Gij zelf niet medegaat, doe ons vanhier niet optrekken.'

Wij zijn in onze gedachten en gebeden bij Riet de Jong, de kinderen en hun gezinnen.

Vooraankondiging BVZ

Na de inspirerende studiemiddag en het prachtige concert van de Bethel mannen gaan ook de Bethel vrouwen gaan zingen. Opgave via onderstaande mailadres. Geef de datum ook door aan anderen die 'Onderweg' niet volgen.

BMZ 2017 BVZ

Muzikale leiding Simone Jager en Peter Knijn

Bethel Vrouwen Zingen zaterdag 4 februari - 13.30 uur

opgave: bethelvrouwenzingen@hotmail.com

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op 5 februari a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om een ***pak aardappelpuree*** in te leveren.

De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten zijn op zondag, kunt u de rijst ook nog naleveren.

Hartelijk dank voor de medewerking!

Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zaterdag 21 januari

Zaterdagmiddagontmoeting 16.00 uur

Zondag 22 januari

Oecumenische dienst in Lucaskerk 09.30 uur
Provider 19.00 - 20.30 uur

Maandag 23 januari

Klussen in en om de kerk 09.00 - 12.00 uur
Jongensclub 8-12 jaar 19.15 - 20.15 uur

Dinsdag 24 januari

Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur
Meidenclub 10-12 jaar 19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 - 22.00 uur

Woensdag 25 januari

Jongens-/meidenclub 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur

Donderdag 26 januari

Meidenclub 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 27 januari

Messengers – repetitie 20.00 - 22.00 uur

Zondag 29 januari

Bethel Bijzonder dienst 10:00 uur
Taizéviering 19:00 uur
Koffiedrinken na afloop.
Tienerclub 19:00 - 20:30 uur

Taizéviering

Zondag 29 januari, 19.00 uur
In de Bethelkerk

Dit is het derde Taizégedbed van dit seizoen.
We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte.
In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.

Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, ervaringen te delen of wat na te praten.

Iedereen van harte uitgenodigd!

Aanvang om 19.00 uur.

Namens de voorbereidingsgroep:

Gezina van Bohemen
en
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
tel.: 010 434 84 33
E-mail: predikant@ambachtoost.nl



Voor deze weken en daarna:

Een psalm

Hij is een ontploffing.
Hij geeuwt en de werelden snellen uiteen.
Hij dacht nog en de zon vloog al in brand,
één woord, en de kristallen bouwden hun ruimtepatronen,
uit het niet ontvouwdend zich varens.
Hij ontwierp het paarse aderwerk
van het rodekoolblad van elke kool
en elk blad afzonderlijk.
Hij gaf noten hun goddelijk vorm
in de kleur van zeventig soorten hout.
Hij ordonneerde het netwerk op de meloen.
Hij friseerde het haar van iedere nieuwe neger.
Hij kalmeert de os en treitert de poema.
Hij kommandeert de termieten,
de bacteriën staan onder zijn bevelen,
die van de wijngist en die van de tbc.
Eer wij de kurketrekker hadden uitgevonden
was er de sirogeet al.

Hij vlocht het radarscherm van het bewustzijn
van Antonio Vivaldi en van Sydney Bechet.
Hij kan de mensen zegenen met het leed
dat zij elkander aandoen
en met hun goedheid straffen.
Hij alleen kan met een kromme stok
rechte slagen slaan, met onrecht
recht doen – want Hij is God,
en het kenteken van goddelozen is
dat zij bluffen: dat kunnen wij ook.
Spuug in het stof van de straat en wrijf
met een vingervol slijk onze ogen
open voor Uw grootheid.
Laat het Vlees de springlading zijn
en het Woord dynamiet, heilige Taal
bekruip de lont en wees,
God, nog één keer de explosie:
sla los wat zich vast wil zetten,
ruk uiteen wat zich consolideren wil,
zodat wij in zware verdrukking,
ja, in doodspaniek nog slechts uitbrengen:
'God, mijn Verrukking!'

J. B. Charles

Ds. Guus A.V. Fröberg

Avonden over het 'lijden'

De vraag 'waarom?' is van alle tijden en van alle culturen.

Telkens stellen we ons deze vraag: 'waarom dit lijden?'

Waarom dit geweld in ons lichaam, waarom dit geweld van mens tegen mens, van mensen tegen mensen, waarom dit geweld in de natuur?

Waarom dit geweld dat zoveel levens vraagt? Waarom deze zinloosheid en willekeur?



Over deze indringende vraag, over het lijden hebben we als predikanten en kerkelijk werkers van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen een vijftal avonden georganiseerd. We nodigen u van harte uit om deze alle vijf te volgen.

1^e AVOND DE BIJBEL EN HET LIJDEN - 31 januari

De serie over 'het lijden' begint op 31 januari met een avond over bijbelse visies op het lijden. Uit zowel het Eerste als het Tweede Testament halen we wijzen van omgaan met de grote vragen rond het lijden op. Hoe komt de waarom-vraag terug in de Bijbel? Wat kunnen wij nu nog hebben aan de manier waarop in de Bijbel wordt gesproken over ziekte, rampspoed, oorlogsleed en vooral: Gods betrokkenheid daarin? Of overvragen we de Bijbel dan? We gaan er graag met u over in gesprek.

Ds. Erwin de Fouw en ds. Guus Fröberg verzorgen de avond.
Hartelijk welkom op dinsdag 31 januari om 20.00 uur in de Bethelkerk

2^e AVOND GOD EN HET LIJDEN – 8 februari

'Goede Vader, zie hoe ik lijd...'

Hoe rijmen wij de goedheid van onze hemelse Vader met lijden in ons leven? Het blijft een vraag waarmee we kunnen worstelen. Er is altijd behoefte geweest dit 'te vangen' in woorden. Wellicht om het lijden begrijpelijker te maken? En is ons dit gelukt? En helpt dit echt? De Heidelbergse Catechismus is een aloude boekje uit de tijd van de Reformatie. In zondag 9 en 10 wordt gesproken over de goede Vader en het lijden. Helpt deze verwoording ons, of juist niet? Samen willen we hierover nadenken en er met elkaar over spreken.

Ds. Koos Snaterse verzorgt deze avond op woensdag 8 februari in De Dijk om 20.00 uur. Allen erg welkom!

3^e AVOND LIJDEN IN DE KUNST – 7 maart

Grote woorden. Het lijden van de wereld, het lijden van de mensen: het is ook in de allergrootste verscheidenheid in kunstvormen uitgedrukt: in de schilderkunst, in de muziek, in de literatuur. Enkele voorbeelden: de 'Witte Kruisiging' van Chagall, Händel die het deel over het lijden van de Messiah afsluit met het 'Halleluja-koor'. Zo een kennismaking, een ontdekkingsreis.

Petra Nijboer en ds. Nico Paap zullen de avond verzorgen.
Hartelijk welkom op dinsdag 7 maart om 19.30 uur in de Rehobothkerk.

4^e AVOND LIJDEN EN HET PASTORAAT – 21 maart

Mensen komen tijdens hun leven in aanraking met leed. Velen lijden onder de gevolgen van oorlog en geweld, van honger en droogte, maar ook ten gevolge van ziekte en het sterven. Daarnaast lijden mensen omdat zij zich afgewezen voelen, buitengesloten worden of omdat zij 'slecht' of 'zondig' zouden zijn. Hoe gaan mensen om met hun lijden en kunnen wij ons lijden beïnvloeden?

Arianne Lodder en Marja Griffioen verzorgen deze avond op dinsdag 21 maart om 20.00 uur in het kerkcentrum Holy. Van harte welkom!

5^e AVOND Theatervoorstelling 'Het verhaal van een traan' Kees van der Zwaard – 5 april

Ter afsluiting van en in aansluiting op een serie van vier leerhuisavonden over het thema 'God en het lijden' speelt Kees van der Zwaard in De Windwijzer de voorstelling 'Het verhaal van een traan'. In deze voorstelling besteedt hij o.a. aandacht aan het verhaal van Job. In de zwerftocht tussen ooit en eeuwigheid, gaat de mens een weg van verlangen en teleurstellingen. En hij probeert niet cynisch te worden over de liefde en te blijven geloven in de hemel als bondgenoot.



Job en vrienden

Kosten: € 7,50, aanmelden: via info@dewindwijzer.nl
Wanneer: woensdag 5 april, 20.00 uur.

Agenda:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Dinsdag 31 januari 20.00 uur
Ds. Erwin de Fouw en ds. Guus A.V. Fröberg | Bethelkerk |
| 2. Woensdag 8 februari 20.00 uur
Ds. Koos Snaterse | De Dijk |
| 3. Dinsdag 7 maart 19.30 uur
Petra Nijboer en ds. Nico Paap | Rehobothkerk |
| 4. Dinsdag 21 maart 20.00 uur
Arianne en Marja Griffioen | Kerkcentrum Holy |
| 5. Woensdag 5 april 20.00 uur
Kees de Zwaard theater | De windwijzer |