

## **WIJKBERICHT 23 JANUARI 2017 – jrg. 16 nr. 4 + Terugblik Lutheravond – Aankondiging Taizé – Aankondiging over avond over het 'lijden'**

---

### **Zondag 29 januari Bethelbijzonderdienst**

Heeft u nu al last van keuzestress?

Misschien dat we komende zondag wat verlichting kunnen bieden?

15 maart gaan we allemaal stemmen.

Laten we dat met elkaar afspreken.

Maar dan beginnen de problemen pas.

Wat te kiezen uit deze 'veelheid van geluiden'? Want er hebben zich 81 partijen ingeschreven.

Deze zondag staat het thema '**kiezen**' centraal.

Vraag is: zal deze dienst uitlopen op een ouderwets stemadvies van de dominee?

Kiezen is een thema dat door Jezus al heel snel ter sprake kwam. In Matteüs 7: 13 en 14 gaat het over 'de brede en de smalle weg'. Wie kent niet de plaat die daar van gemaakt is?

Welke weg ga je? De brede of smalle weg?

We hoeven gelukkig niet te kiezen welke band aan de dienst meewerkt: 'Je zal het maar in huis hebben'.

### **Uit de gemeente**

Mevr. Henny van Dalfsen, Lyceumlaan 64, onderging een schouderoperatie.

Zij is nu weer thuis en wij wensen haar heel veel sterkte met het herstel.

Een kaartje en/of een bezoekje is altijd welkom.

**Ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen**

### **Wij gedenken Ger Salomons-van Papeveld**

Op woensdag 18 januari is overleden mevr. Salomons- van Papeveld, wonende\*). Zij is 93 jaar geworden. Mevr. Salomons was al 35 jaar weduwe. Ger Salomons was een gezelligheidsmens, iedereen was welkom bij haar. Ze had veel belangstelling voor de mensen om haar heen en was ruimhartig en positief. Ze groeide mee in de tijd maar bleef in sommige dingen trouw aan de traditie. Het geloof gaf haar kracht en liefde en betekende veel voor haar. Daarom luisterde we tijdens het afscheid naar 'Vaste rots van mijn behoud'. De kinderen spraken woorden van herinnering over hun moeder die veel liefde gaf in haar leven. Zo namen wij afscheid van Ger Salomons op dinsdag 24 januari in de aula van crematorium Beukenhof in Schiedam. Mogen de kinderen en kleinkinderen troost vinden in de liefdevolle herinnering aan hun moeder, schoonmoeder en oma.

\*) Vanwege privacyredenen staan huisadressen alleen in Onderweg en niet op de site.

**Pastor Marja Griffioen**

### **Verslag ontmoetingsmiddag 21 januari, onderwerp: de Windwijzer**

Nu het nieuwe programmaboekje van de Windwijzer is uitgekomen was het prettig om wat meer over de activiteiten te horen en kennis te maken met diverse vrijwilligers.

Theo Werner nam kort door hoe de Windwijzer (WW) is ontstaan. Het kenmerk van de WW is voor hem: een huis met vele kamers, van waaruit de diverse activiteiten plaats vinden.

In 2003 werden de diverse wijkgemeenten samengevoegd tot 4 wijkgemeenten.

Voor de nieuwe -oosterkerk dacht men aan een andere vorm van kerk-zijn. In 2009/2010 kwam men tot de opzet van de WW: een missionair-diaconaal centrum met de kerndoelen: ontmoeting, bezinning, bezieling en dienstverlening. De algemene kerkenraad gaf 5 jaar om alles uit te proberen, daarna kwam de

vraag: kunnen we verder? Na allerlei bedenkingen werd het licht op groen gezet, maar in de financiën moest men zelf voorzien.

Na 5 jaar zal alles opnieuw worden gewogen.

Theo gaf als zijn eigen motief aan om bij de WW actief te zijn: je bent als kerk op een andere manier betrokken bij de samenleving. Kerk buiten de kerk, de luiken open naar buiten.

Daarna kwamen de vrijwilligers aan het woord, allereerst Els v.d. Most. Zij is het langst bij de WW betrokken en doet mee met de weggeefwinkel. Met haar acteertalent gaf ze aan met hoeveel diverse bezoekers zij te maken krijgt. Natuurlijk zijn ze afhankelijk van de spullen die worden ingeleverd. Gelukkig gebeurt dat regelmatig. Mooie en dure spullen worden apart gelegd, deze zijn voor de verkoop t.b.v. de financiën van de WW. Ze krijgen met allerlei bezoekers te maken, waaronder ook veel "buitenlanders". Het hoofddoel van de weggeefwinkel is: een luisterend oor zijn.

Daarna hoorden we de heer Wim 't Hoen. Hij doet mee met de maaltijdverzorging. Twee keer per maand kunnen mensen zich opgeven om deel te nemen aan een maaltijd van drie gangen. Hierbij is iedereen welkom. Ook hier gaat het om het contact. Per avond zijn er zo'n 40 gasten. Bij bijzondere gelegenheden zoals Kerst kunnen er meer mensen deelnemen, dan is het een zes-gangen menu. De onderlinge sfeer is prima en veel mensen zien elkaar hier regelmatig. Momenteel doen er ook leerlingen mee voor maatschappelijke stage.

### **Bethel Vrouwen Zingen**

**Muzikale leiding Simone Jager en Peter Knijn**

**zaterdag 4 februari - 13.30 uur**

**opgave: [bethelvrouwenzingen@hotmail.com](mailto:bethelvrouwenzingen@hotmail.com)**

### **WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK**

Op 5 februari a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om een ***pak aardappelpuree*** in te leveren.

De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten zijn op zondag, kunt u de rijst ook nog naleveren.

Hartelijk dank voor de medewerking!

**Informatie:** Jos van den Boogert 06-38315155

### **Giften**

Via Coby Zonneveld mochten we €10,- voor de wijkkas ontvangen.

Waarvoor onze dank

### **ACTIVITEITENOVERZICHT**

**Berichten kunt u sturen naar**

ds. Guus A.V. Fröberg: [redactie@ambachtoost.nl](mailto:redactie@ambachtoost.nl)

#### **Zondag 29 januari**

Bethel Bijzonder dienst 10.00 uur

Taizéviering 19.00 uur

Koffiedrinken na afloop.

Tienerclub 19.00 - 20.30 uur

#### **Maandag 30 januari**

Klussen in en om de kerk 09.00 - 12.00 uur

Jongensclub 8-12 jaar 19.15 - 20.15 uur

### **Dinsdag 31 januari**

Ouderensoos	14.30 - 16.30 uur
Meidenclub 10-12 jaar	19.00 - 20.00 uur
1e avond 'Lijden'	20.00 uur
Cantorij	20.30 - 22.00 uur

### **Woensdag 1 februari**

Jongens-/meidenclub 6-8 jaar	18.45 - 19.45 uur
------------------------------	-------------------

### **Donderdag 2 februari**

Meidenclub 8-10 jaar	19.00 - 20.00 uur
Wijkkerkenraad	20.00 uur
Glorious Touch	20.00 - 22.00 uur

### **Vrijdag 3 februari**

Messengers – repetitie  
Provider Sirkelslag!

### **Zaterdag 4 februari**

Oud papier Goudenregenstraat	08.30 - 12.00 uur
Bethel Vrouwen Zingen	13:30 uur
Concert BVZ	16.30 uur

### **Zondag 5 februari**

Dienst	10.00 uur
Gespreksgroep Jonge Mensen	
Bij één van de leden thuis	20.15 uur

### **Voor deze weken en daarna:**

#### **Winter (Ida Gerhardt)**

De sterren wintertintelen  
en de maan  
doorschijnt de melkwegnacht.  
Het kraakt van sneeuw op de aarde  
waar ik ga,  
een nieteling, een adem wit,  
een ademdamp van liefde en poëzie.

### **Ds. Guus A.V. Fröberg**

---

### **Luther 1517 – 2017**

#### **Tafelgesprekken**



*"VRIJE GENADE of VRIJE WIL? Vanavond (red.: 19 jan.) een scherp debat tussen Luther en Erasmus bijgewoond. Beide mannen namen duidelijk stelling en dienden elkaar flink van repliek. Zeer leerzaam voor de toehoorders!"*  
(Hans Treurniet)

Inderdaad het was een gesprek op het scherpst van de snede, maar gelukkig was er de door de heer en mevrouw Kleijwegt uitstekende verzorgde maaltijd met een heerlijke Oostenrijkse soep.

Het volgende tafelgesprek is 23 maart in de Bethelkerk (18.30 uur).  
Over: de rafelranden van het werk van Luther, aspecten die wij nu terecht verwerpen, zoals zijn anti-joodse geschriften, zijn steun aan het met geweld neerslaan van de boerenopstand en zijn houding tegenover mensen met een verstandelijke beperking afgesloten met een vesper.

Opgave bij ds. E. de Fouw

tel. 010 7860003

E-mail: [erwindefouw@telfort.nl](mailto:erwindefouw@telfort.nl)

**Erwin de Fouw en Guus Fröberg**

---

## Taizéviering

**Zondag 29 januari, 19.00 uur**

**In de Bethelkerk**



Dit is het derde Taizégebed van dit seizoen.

We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte.

In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.

De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.

Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, ervaringen te delen of wat na te praten.

Aanvang om 19.00 uur.

Iedereen van harte uitgenodigd!

Namens de voorbereidingsgroep:

**Gezina van Bohemen** en

**Ds. Guus A.V. Fröberg** (contactadres)

tel.: 010 434 84 33 - E-mail: [predikant@ambachtoost.nl](mailto:predikant@ambachtoost.nl)

---

## Avonden over het 'lijden'



De vraag 'waarom?' is van alle tijden en van alle culturen.

Telkens stellen we ons deze vraag: 'waarom dit lijden? Waarom dit geweld in ons lichaam, waarom dit geweld van mens tegen mens, van mensen tegen mensen, waarom dit geweld in de natuur? Waarom dit geweld dat zoveel levens vraagt? Waarom deze zinloosheid en

willekeur? Over deze indringende vraag, over het lijden hebben we als predikanten en kerkelijk werkers van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen een vijftal avonden georganiseerd. We nodigen u van harte uit om deze alle vijf te volgen.

### **1E AVOND DE BIJBEL EN HET LIJDEN - 31 januari**

De serie over 'het lijden' begint op 31 januari met een avond over bijbelse visies op het lijden. Uit zowel het Eerste als het Tweede Testament halen we wijzen van omgaan met de grote vragen rond het lijden op. Hoe komt de waarom-vraag terug in de Bijbel? Wat kunnen wij nu nog hebben aan de manier waarop in de Bijbel wordt gesproken over ziekte, rampspoed, oorlogsleed en vooral: Gods betrokkenheid daarin? Of overvragen we de Bijbel dan? We gaan er graag met u over in gesprek.

Ds. Erwin de Fouw en ds. Guus Fröberg verzorgen de avond.

Hartelijk welkom op dinsdag 31 januari om 20.00 uur in de **Bethelkerk**.