

Bij de dienst van zondag 26 februari

De lezingen zijn a.s. zondag uit Jesaja 38,1-6 en uit Lucas 18, 31-43. De eerste lezing geeft aan dat wie oprecht zijn leven aan God toewijdt, dat niet voor niets doet. 'Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien,' zegt God tegen de diep verslagen koning Hizkia. In de tweede lezing volgt het verhaal van de genezing van de blinde die keihard om ontferming roept; 'Kyrieleis!'. En zoals God Hizkia hoort, zo hoort Jezus de roep van de blinde. Tussen deze lezingen staat het epistel van de liefde uit 1 Korintiërs 13.

Dit Hooglied van de liefde is te mooi om niet te lezen en daarom geef ik het een plekje in de liturgie, zoals het hoort, voor de evangelielezing.

Pastor Marja Griffioen

Bij het avondgebed van 1 maart, Aswoensdag

Zeven maal een avondgebed in de veertigdagentijd

Iedere woensdag een half uur.

Woorden, poëzie, beelden, stiltes en muzikale momenten.

Zeven vormen van leven: 'Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder'.

Ramses Shaffy zong erover, wij staan erbij stil.

We beginnen de avondgebeden met 'Zing'.

Woensdagavond 1 maart 19.30 uur

Guus Fröberg, de woorden

Guus Korpershoek, orgel en Gerard Blok, viool, muzikale momenten.

Bij de uitgang staat de 'vastenpot' bestemd voor de projecten van KerkinActie in de veertigdagentijd. (Zie: www.kerkinactie.nl/40dagentijd/projecten.)

Van harte aanbevolen.

Uit de gemeente

We mochten een geboortekaartje ontvangen van Rik, Esther en Sophie Meerman. Op 9 februari is hun dochter en zusje Anouk Isabel geboren.

Wij wensen hen alle goeds.

U kunt natuurlijk een kaartje sturen: *).

Jan en Aad van der Kooij, verblijven beiden in het Zonnehuis voor revalidatie op afdeling Revalidatie afdeling 1, kamer 19. Wij wensen hen sterkte toe bij het revalideren en een kaartje is altijd welkom.

Om redenen van privacy staan privé adressen niet op de website, alleen in Onderweg.

Ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen

In Memoriam Riek Verboon

Op 11 februari is overleden Hendrika Verboon in de leeftijd van 88 jaar. Riek woonde op de Binnensingel in het huis waar zij is geboren als vierde kind in een gezin dat uit zeven kinderen bestond. Zij was lerares Engels M.O. A en C. Riek was over zichzelf niet spraakzaam, maar in haar mening kon ze wel uitgesproken zijn. Ze bouwde voor zichzelf een praktijk op als privélerares Engels, er waren tijden dat zij 60 leerlingen had. Toen zij niet meer werkte maakte zij zich verdienstelijk als vrijwilliger in o.a. de Groene Luiken en het Zonnehuis. Ook was zij een trouw kerklid met veel contacten. Vorig jaar nog zong zij mee met Bethelvrouwen zingen. Zij hield van orgelmuziek en ging jaarlijks mee met een orgelreis, vaak samen met haar zus Janny. In stilte heeft Riek veel betekend voor anderen, als het nodig was dan was zij er. Je kon aan kleine dingen merken dat ze aan je dacht. Het was haar gewoonte om mensen te verrassen met een bloemetje dat paste bij de tijd van het jaar, een narcisbolletje, hyacint, een

amaryllis. Het was mooi en passend dat er bij het afscheid bloeiende narcissen bij haar stonden. Wij herdachten Riek in een dienst in de Bethelkerk met de woorden van psalm 139 en noemden haar trouw en haar stille, maar dragende kracht, waarmee zij veel betekend heeft voor anderen. Hiermee staat zij in de traditie van de kerk om de grote liefdeskracht van die traditie aan elkaar door te geven. Mag zij zo in onze herinnering blijven.

Pastor Marja Griffioen

Bedankt

Voor de hartverwarmende belangstelling bij het afscheid, voor de fijne brieven en kaarten met mooie woorden die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze trotse pa en opa Jan de Jong zeggen wij u hartelijk dank. Het heeft ons erg goed gedaan.

Riet de Jong-van der Sar, kinderen en kleinkinderen

Op weg naar Pasen

I Huispaaskaarsen bestellen

U kunt een huispaaskaars bestellen. De intekenlijst met afbeeldingen ligt in de kerk. Als u dezelfde kaars wilt als in de kerk is het goed te weten, dat voor de kerk een paaskaars is gekozen met paasrelief B: LEVENSBOOM. Een in groen uitgevoerd recht kruis met daarin de levensboom ontspruitend uit een opengeslagen bijbel.

Zie ook de website van de kaarsenmaker Bocakaarsengroep: www.boca.nl.

II UITNODIGING bezoek Pauluskerk

Tijdens de inspiratieavond is afgesproken dat op zaterdagochtend **18 maart** vanaf half elf tot half één de Pauluskerk in Rotterdam geïnteresseerden en belangstellenden (max. 120 personen) graag ontvangt, ter inspiratie of om zich te laten informeren door mensen die sterk & dapper het kwade overwinnen door het goede.

Opgeven voor 15 maart via movzwo@hetnet.nl.

MOVZWO stuurt een bevestiging retour.

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op 5 maart a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om afwasmiddel in te leveren.

De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten zijn op zondag, kunt u ook nog naleveren.

Hartelijk dank voor de medewerking!

Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155

Volgende week verzorgt Marja Griffioen de redactie

Gelieve kopij voor nr. 9 naar haar toe te sturen: pastor@ambachtoost.nl.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Zondag 26 februari

Dienst 10.00 uur

Maandag 27 februari

Klussen in en om de kerk 09.00 - 12.30 uur

Dinsdag 28 februari

Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur

Cantorij 20.30 - 22.00 uur

Woensdag 1 maart

1e Avondgebed 19.30 uur

Donderdag 2 maart

Glorious Touch 20.00 – 22.00 uur

Vrijdag 3 maart

Messengers – repetitie 20.00 – 22.00 uur

Zaterdag 4 maart

Oud papier Goudenregenstraat 08.30 - 12.00 uur

Zondag 5 maart

Dienst 10.00 uur

Voor deze weken en daarna:**Zingen in de kerk** (Willem Barnard)

Viditque in somnis scalam stantem super terram (Genesis 28: 12*)

Wanneer ik zing met allen om mij heen,
dan wordt mijn adem van mij afgenomen.
Alleen zó kan ik weer op adem komen,
niet meer van mij alleen, maar al-gemeen.

Zingen, dat doe je niet uit volle borst, -
je zingt inademen, omdat je leeg bent,
tegen de eenzaamheid in zing je, tegen het 'nee',
je zingt zoals je drinkt: van dorst.

Het lied is daar wanneer ik nergens ben,
komt naar mij toe als een gezant van verre,
het neemt me op in het gezang der sterren,
het spreekt een taal die ik van-zelf niet ken.

Het telt niet mee, het geldt als nutteloos,
zijn waarde past niet in de aard der dingen,
- maar het wordt nieuw van gloed als wij het zingen,
al kwam het ook uit oeroude doos.

Het geeft bevrijding uit mijn smalle ik.
Uit een cocon ontpopt, opnieuw geboren,
zal ik tot de gevleugelden behoren,
er groeit een hallelujah uit een snik.

De toonladder* van Jakob daalde neer
waar ik verdwaalde. Hoor, sublieme schreden
gaan op en af en waar ik lig beneden
staat, mij vertroostende, naast mij de Heer.
De lofzang is een scala** van de vrede.

* 'Hij zag een ladder die op de aarde stond'

** Scala betekent in het Grieks: ladder

Ds. Guus A.V. Fröberg