

Bij de dienst van zondag 5 maart

De eerste zondag van de veertigdagentijd

Deze zondag heeft in de kerk, in het Latijn, de naam 'Invocabit': 'Roept Hij mij aan, dan antwoord ik' (Ps.91:15).

Een citaat uit dezelfde psalm wordt door de duivel ge-/misbruikt in de lezing van deze zondag, Matteüs 4: 1-11, Jezus' verzoeking in de woestijn. Dit verhaal is het begin van een aantal lezingen die in de oude kerk het onderricht vormden voor de leerlingen, die in de paasnacht gedoopt zouden worden.

Op deze eerste zondag leert de gelovige in navolging van Christus 'nee' te zeggen tegen de verzoeking van het kwaad.

Draait het deze zondag niet om de vraag, de vragen: Beproeft God de mensen of ze wel mens willen, kunnen zijn? En verzoekt de God niet voortdurend?

Wat betekent humaniteit in verhouding God?

Met elkaar vieren we deze zondag de Maaltijd van de Heer.

Aan de dienst werkt de cantorij mee.

Bij het avondgebed van 8 maart, Aswoensdag

Zeven maal een avondgebed in de veertigdagentijd

Iedere woensdag een half uur.

Woorden, poëzie, beelden, stiltes en muzikale momenten.

Zeven vormen van leven: 'Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder'

Ramses Shaffy zong erover, wij staan erbij stil.

Op 8 maart is het thema **"Vecht"**

Let op, dit avondgebed begint om **19.00 uur**.

Wanda Werner gaat voor.

Bij de uitgang staat de 'vastenpot' bestemd voor de projecten van KerkinActie in de veertigdagentijd (zie: www.kerkinactie.nl/40dagentijd/projecten).

Van harte aanbevolen.

In memoriam Dirk de Bruijn

Op 18 februari is overleden Dirk de Bruijn in de leeftijd van 92 jaar.

Lang woonde Dirk de Bruijn samen met zijn, in augustus 2016 overleden vrouw, Hennie de Bruijn- van Leeuwen aan de Sportlaan 47. Na het overlijden van

mevrouw de Bruijn bleek al snel dat Dirk de Bruijn niet langer zelfstandig aan de Sportlaan kon blijven wonen. Hij kreeg in oktober 2016 een kamer in Vaartland.

Dirk de Bruijn miste zijn geliefde plekje waar jarenlang zijn administratiekantoor gevestigd was geweest. Dirk de Bruijn mocht graag vertellen, hij sprak dan veel

over de oorlogstijd. Als jongeman was hij in de oorlog te werk gesteld in Duitsland. Een tijd die voor altijd een stempel heeft gedrukt op zijn leven. Op

vrijdag 24 februari hebben we in een dienst van Woord en Gebed afscheid

genomen van Dirk de Bruijn. De kinderen en kleinkinderen hebben over hun vader en opa gesproken als een lieve, zorgzame, eerlijke en betrouwbare man.

Een vader en opa die gemist zal worden om zijn oprechte belangstelling. De tekst uit Prediker 3: Alles heeft zijn tijd, stond centraal in deze dienst. Dat zijn tijd

gekomen was, daar had Dirk de Bruijn vrede mee. Aansluitend aan de dienst hebben we Dirk de Bruijn naar zijn laatste rustplaats op begraafplaats Emaus

begeleid.

Wij bidden om Gods nabijheid voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Rinske Schlebaum

Op weg naar Pasen

I

De veertigdagentijd

Op weg naar Pasen volgen we het project van KerkinActie:

Sterk&Dapper

Deel als Jezus

Overall ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. In makkelijkere en moeilikere omstandigheden. Dit vraagt om kracht en om doorzettingsvermogen. Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht hij krachtig zijn lijdensweg. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus. En delen zoals Hij deelt.

Rainbow is de duif van Kerk in Actie. Ze komt uit Wonderland, een land waar alles goed is. Rainbow vliegt de wereld rond om te zoeken naar plekken waar het net zo mooi is als in Wonderland. Elke zondag vertelt ze hierover. Er wordt gecollecteerd en activiteiten ontplooid voor de projecten die Rainbow noemt. De kinderen knippen elke week een baan van de regenboog uit en kleuren deze in. De ingekleurde banen worden op een groot vel geplakt. Zo wordt de regenboog steeds completer.

II

Huispaaskaarsen bestellen

U kunt een huispaaskaars bestellen.

De intekenlijst met afbeeldingen ligt in de kerk.

Als u dezelfde kaars wilt als in de kerk is het goed te weten, dat voor de kerk een paaskaars is gekozen met paasrelief B: LEVENSBOOM. Een in groen uitgevoerd recht kruis met daarin de levensboom ontspruitend uit een opengeslagen bijbel. Zie ook de website van de kaarsenmaker Bocakaarsengroep: www.boca.nl.

III

UITNODIGING bezoek Pauluskerk

Tijdens de inspiratieavond is afgesproken dat op zaterdagochtend **18 maart** vanaf half elf tot half één de Pauluskerk in Rotterdam geïnteresseerden en belangstellenden (max. 120 personen) graag ontvangt, ter inspiratie of om zich te laten informeren door mensen die sterk & dapper het kwade overwinnen door het goede.

Opgeven voor 15 maart via movzwo@hetnet.nl.

MOVZWO stuurt een bevestiging retour.

IV

Stiltewandeling Leger des heils 15 april, stille zaterdag.

Zoals elk jaar zal het Leger des Heils en "stille" wandeling organiseren.

Een wandeling door de Broekpolder. Als men het wil, met een gesprek over een thema.

10.00 u. Verzamelen bij het gebouw van het Leger des Heils.

10.30 u. Start wandeling (klauterwoud)

12.00 - 12.30 u. Napraten (met koffie en iets lekkers) in het gebouw van het Leger des Heils.

S.v.p. doorgeven wanneer men wil komen. 06-15518980

Bijbelkring

We vervolgen onze lezing in het verrassende boekje Tobit.

Woensdag 8 maart om 10.30 uur

Derde Avond

Tijd en tijd

Over het kerkelijk jaar

De derde avond over veertigdagentijd en Pasen is op donderdag **9 maart!**

Tijd: van 20.00-22.00 uur

Plaats: Bethelkerk

Leiding en opgave: Ds. Erwin de Fouw, tel. 7860003,
E-mail: erwindefouw@telfort.nl
Ds. Guus A.V. Fröberg, tel. 4348433,
E-mail: predikant@ambachtoost.nl

Nokkie-beurs - 18 maart 2017

Op zaterdag 18 maart staat weer een nieuwe Nokkie-beurs gepland in de Windwijzer. We hopen dit keer weer een mooi bedrag op te halen met de verkoop van kinderkleding, speelgoed en allerhande toebehoren als bedjes, badjes, boxen, fietsstoeltjes en positiekleding.

Opbrengrst van deze editie gaat naar Stichting Kind en Brandwond. Stichting Kind en Brandwond steunt kinderen met brandwonden en helpt ze het verleden te aanvaarden en de toekomst te omarmen. Het idee voor dit doel is aangedragen door de Jeugdkerk, vanwege een persoonlijke ervaring met deze stichting. Tijdens de beurs vertellen zij u hier graag meer over.

Als u wilt meehelpen bij de voorbereidingen, of spullen of kleding wilt brengen voor de verkoop, dan bent u welkom in De Windwijzer (Schiedamseweg 95) op:

woensdag 15 mrt. 09.00-12.00 u. en 19.30-21.30 u.

donderdag 16 mrt. 10.00-12.00 u. en 13.30-15.00 u. en 19.30-21.30 u.

vrijdag 17 mrt. 10.00-12.00 u. en 15.00-17.00 u.

Zet u het alvast in de agenda?

Aanmelden als vrijwilliger of bij vragen: Rianne van Dorp,
vandorpr@gmail.com.

Like ons nu ook op Facebook en blijf op die manier goed op de hoogte:
www.facebook.com/nokkiebeurs/.

Zaterdagmiddagontmoeting

Een duurzaam kerkgebouw, kan dat dan?

Duurzaamheid is meer dan een modewoord. Kerkgebouwen zijn energievervlinders.

Dat moet en kan anders en beter. Kees Sterrenburg en Jaap Beekman gaan u laten zien wat de mogelijkheden zijn om de Bethelkerk meer milieuvriendelijk te maken. Ze zullen vertellen over wat er tot nu toe op dat gebied al is gerealiseerd.

Mis het niet: **zaterdagmiddag 18 maart 16.00- 17.30 uur**

Herinnering: WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op 5 maart a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om afwasmiddel in te leveren.

De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten zijn op zondag, kunt u ook nog naleveren.

Hartelijk dank voor de medewerking!

Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zaterdag 4 maart

Oud papier Goudenregenstraat 08.30 - 12.00 uur

Zondag 5 maart

Dienst 10.00 uur

Maandag 6 maart 2017

Klussen in en om de kerk 09.00 - 12.30 uur
Jongensclub 8-12 jaar 19.15 - 20.15 uur

Dinsdag 7 maart

Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur
Meidenclub 10-12 jaar 19.00 - 20.00 uur
Avond over: Lijden in de kunst
Rehobothkerk 19.30 uur
Cantorij 20.30 - 22.00 uur

Woensdag 8 maart

Bijbelkring 10.30 uur
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur
2e Avondgebed 'vecht' 19:00 uur
Moderamen Wijkkerkenraad 20:00 uur

Donderdag 9 maart

Meidenclub 8-10 jaar 19:00 - 20:00 uur
Tijd en tijd - over het kerkelijk jaar 20:00 - 22:00 uur
Over: veertigdagentijd, Pasen
Glorious Touch 20:00 - 22:00 uur

Vrijdag 10 maart 2017

Messengers – repetitie 20:00 - 22:00 uur

Zaterdag 11 maart

Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur

Zondag 12 maart

Dienst 10.00 uur
Tienerclub 19:00 - 20:30 uur

Voor deze weken en daarna:**Vereenvoudigd (Ellen Warmond)**

Vereenvoudigd tot huid en haar
tot huid
tot ogen die alleen nog maar
licht vangen van binnen uit

tot handen zo vervuld van liefde dat
ze automatisch strelen wat
hen raakt

de adem binding tussen dag en nacht
het lichaam tot zichzelf teruggebracht
en vervolmaakt

Ds. Guus A.V. Fröberg