

Bij de dienst van Goede vrijdag

Deze viering willen wij met woorden, gebeden en muziek langs de mooie en indringende kruisweg die in 1991 door Joop van Dorp en Cor Maarleveld werd gemaakt, gaan.

'Met opzet werd een andere dan de gebruikelijke 'Katholieke' kruisweg samengesteld. De lijdensgeschiedenis in de evangeliën was leidraad, waardoor enkele andere afbeeldingen opgenomen werden, en andere vervielen.' (uit de inleiding)

De opeenvolgende staties worden met de beamer geprojecteerd.

Aan de dienst werkt de cantorij mee.

De dienst vangt aan om 19.30 uur

Stille Zaterdag

Bij de dienst van Stille zaterdag, de Paaswake.

De viering van Pasen vormt de as van het kerkelijk jaar. Hier draait alles om. Op die as zijn de lezingen van de paasnacht als de kogellagers die het mogelijk maken dat de beweging kan blijven plaatsvinden. In de paasnacht gebeurt veel, zo niet alles wat het kerkelijk jaar draagt.

We beginnen in stilte. We zijn met stomheid geslagen.

We vieren vervolgens met elkaar dat het licht van de opstanding weer brandt en willen dit delen.

We lezen met elkaar de woorden van bevrijden, van opstaan.

We hernieuwen de doopgedachtenis en vieren na afloop met brood en het sap van druiven het feest van de opstanding.

In alle aspecten van de viering vieren we de doortocht door de dood naar het leven.

Het is een feest van opstanding, van opstaan tegen de terneerdrukkende machten en krachten in deze wereld, tegen de doodsmachten.

Wie een doopkaars of huispaaskaars heeft, wordt van harte uitgenodigd deze mee te nemen en aan de paaskaars aansteken, deze bij de paaskaars te plaatsen om later het licht van Pasen thuis te delen.

Aan de dienst werkt de cantorij o.l.v. Ed Saarloos mee.

Aanvang 22.00 uur.

Paasmorgen

16 april

DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!

We beginnen met het zingen van paasliederen om 9.45 uur.

De dienst van aan om 10.00 uur.

Pasen begint in alle evangeliën met het open graf.

Dat is het begin, daarachter kun je niet terug. Dat is een feit, waar geen alternatieve feiten voor zijn.

In het evangelie van Marcus wordt zo sober als mogelijk verteld hoe drie vrouwen op weg gaan om de 'omgebrachte' Jezus de laatste eer te brengen.

Maar ze vinden hem niet. Het graf is leeg.

Een engelachtige jongeman vertelt de bevrijdende boodschap dat Jezus zich niet langer in het graf bevindt: 'Hij is opgewekt. Hij is niet hier...'

Niet in een graf, maar tussen de mensen, midden in de bewoonde wereld is hij te vinden.

Dat is de beweging van Pasen: van dood naar leven, van verdriet naar vreugde, van angst naar blijdschap, van duisternis naar licht.

We lezen deze morgen Ezechiël 37: 1-14 en Marcus 16 : 1-8.

Aan de dienst werken Guus Korpershoek, orgel en Chantal Vermeer en Sabine van der Duse op trompet mee.

Zondag 23 april

Deze zondag gaat ds. Erwin de Fouw uit Holy tweemaal bij ons voor.
Eerst in de ochtenddienst en 's middags in de cantatedienst om 17:00 uur

Uit de gemeente

Julian Roozendaal*) heeft tijdens het voetballen zijn arm gebroken. Het is een lastige breuk en het is ook pijnlijk.

Wij wensen Julian veel sterkte en hopen dat het snel beter gaat, zeker nu hij ook eindexamen voor de Havo moet doen.

*) Privé adressen staan vanwege privacyredenen niet op de site, alleen in Onderweg.

ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen

Vanuit de kerkenraad:

Wij hopen dat Marja Griffioen spoedig zal herstellen en haar taken in ons midden weer op zich zal kunnen nemen. Wij wensen haar heel veel sterkte toe.

Voor de tussentijd zijn er aantal afspraken gemaakt:

• De pastorale zorg

De pastorale zorg neemt het pastorale team op zich.

Voor de twee wijken waar Marja Griffioen mede zorg voor droeg zijn de coördinatoren:

Wijksectie 1: Oostwijk + voorkeurleden uit het centrum

Sectiecoördinator Sebo Poel: sebopoel@ambachtoost.nl, 010-4352335 en
pastoraal medewerker Ineke Berkhout: inekeberkhout@ambachtoost.nl, 010-4343722

Wijksectie 4: Ambacht Zuid + voorkeurleden uit Holy Zuid

Sectiecoördinatoren Harriëtte Burger: harrietteburger@ambachtoost.nl, 010-4600229

Nienke Korpershoek nienkekorpershoek@ambachtoost.nl

En voor beide secties ben ik **tijdelijk** beschikbaar: ds. Guus A.V. Fröberg: predikant@ambachtoost.nl, 010 4348433.

Als achterwacht voor de dagen dat ik verhinderd ben zijn ds. Erwin de Fouw en kerkelijk werker Petra Nijboer beschikbaar.

• De bloemengroet vanuit de kerkdienst

Trudie Poot is bereid de coördinatie van de bloemengroet tijdelijk over te nemen.

Suggesties voor de bloemengroet kunt u aan haar doorgeven.

Het emailadres van Trudie Poot is: trudie.poot@kpnmail.nl.

LENTEMARKT 22 APRIL 2017 9 -12 uur!

Ambacht-oost organiseert weer de jaarlijkse "rommel-", boeken- en plantjesmarkt!

Dus.... ruim uw kasten weer eens op, en maak anderen blij!

Er zijn mooie prijzen te winnen met het rad van avontuur!

Deze keer is er een.... Wie bakt de lekkerste CAKE wedstrijd!

Hij wordt beoordeeld door vakkundige jury. Wil je meedoen?

Geef je op bij Corrie. 4347575 of Marianne - j.wilt1@chello.nl.

Ook het inleveren van bv. DE punten (a.u.b. geteld) bij Corrie!

De opbrengst gaat dit keer o.a. naar Jeugdorp de Glind!

Meer info: www.glind.nl.

Wil je mee helpen: bakken voor bij de koffie...klaarzetten en opruimen enz.?

Geef u op! Bellen of mailen en er komen intekenlijsten in de zaal te liggen!

Inleveren voor de markt:

Dinsdag 18 april 10-12 en 14-16 uur,
Woensdag 19 april 19-20 uur,
Donderdag 20 april 10-12 en 14-16 uur,
Vrijdag 21 april 10-12 uur.

We hopen op mooie spullen, prima weer, goede opbrengst en veel gezelligheid!

LENTEMARKT

Bethelkerk

Wijkgemeente Ambacht-Oost
Burg. Verkadesingel 26
Vlaardingen

zaterdag 22 april
9.00 uur – 12.00 uur

Rommelmarkt

Opbrengst o.a.:
Jeugdorp
De Glind

Rad van avontuur!!!

Bokenmarkt

Tuinplanten

Wie maakt de leukste, lekkerste, mooiste cake?
De cake's worden beoordeeld op smaak en uiterlijk en worden bij de koffie geserveerd!

Giften

Ellen Haas en Edith de Lange mochten beiden gift van €10,- voor de wijkkas ontvangen.

Waarvoor onze hartelijke dank.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Vrijdag 14 april

Passiedienst

19.30 uur

Zaterdag 15 april

Paaswakedienst 22.00 uur

Zondag 16 april

Paasviering zingen 9.45 uur
Dienst 10.00 uur

Dinsdag 18 april

Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur
Meidenclub 10-12 jaar 19.00 - 20.00 uur
Cantorij 20.30 - 22.00 uur

Woensdag 19 april

Jongens-/meidenclub 6-8 jaar 18.45 - 19.45 uur

Donderdag 20 april

Meidenclub 8-10 jaar 19.00 - 20.00 uur
Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 21 april

Messengers – repetitie 20.00 - 22.00 uur

Zaterdag 22 april

Lentemarkt 09.00 - 12.00 uur

Zondag 23 april

dienst 10.00 uur
cantatedienst 17.00 uur

Maandag 24 april

Klussen in en om de kerk 09.00 - 12.30 uur

Dinsdag 25 april

Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur
Cantorij 20.30 - 22.00 uur

Donderdag 27 april

Glorious Touch 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 28 april

Repetitie Messengers 20.00 - 22.00 uur

Voor deze week en daarna:**Pasen** (*Ida Gerhardt*)

Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, onverwacht
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag.
Waar onderdijks een stukje moestuin lag
met boerse rijtjes primula verfraaid,
zag ik, zondags getooid, een kindje staan.
Het wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse regen had het 's nachts gedaan:
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.

Ds. Guus A.V. Fröberg

MEDIATIEF MOMENT

Vertel mij wat! (bij Lucas 24:13-35)

'Vertel mij wat, stop met die verhalen!'

'Je kletst maar wat.' 'Dat is onzin.' 'Jezus is opgestaan, zeg je, laat me niet lachen.' Zo zullen de mannen broeders gereageerd hebben op de eerste berichten van een paar vrouwen die kwamen vertellen van een open graf, van wit licht, van een tuinman.

'Vrouwenpraat'.

Ach, wij zouden waarschijnlijk niet anders hebben kunnen reageren. Met dezelfde scepsis, met een door eeuwen wetenschap verder ontwikkeld ongeloof en cynisme, zouden wij zo mogelijk nog scherper reageren dat Petrus en de zijnen. Daarom is mij het vertaal van de Emmaüsgangers zo lief. Ten diepte is dat voor mij hét paasverhaal.

We zijn wat verder, de afstand is wat groter, maar het verhaal.



Twee mannen gaan teleurgesteld naar huis, ze hadden hoge verwachtingen. Alles zou anders worden. Hij was hun grote leider. Maar alles liep uit op een mislukking. Hun leider werd verraden, kreeg een schertsberegting en werd gekruisigd en de pas ontstane beweging viel uiteen. Terug naar huis, naar Emaus, de draad van het gewone leven oppakkend.

En dan loopt er zomaar iemand met je mee. Geen oortje in, niet verdiept in zijn telefoon is er zomaar de mogelijkheid van gesprek en het ontstaat.

De twee praten deze man bij over alles wat er gebeurd is.

Vervolgens begint hij over Mozes en de profeten te spreken en de Schriften uit te leggen.

Wonderlijk, dat zo iets zomaar gebeurd, dat hij ze kennelijk raakt, want ze nodigen hem uit te blijven. Het is bijna avond.

Als zij dan gedrieën aan tafel zitten, als de wijn is ingeschonken en hij het brood gebroken heeft, verschijnt Hij, om wie ze boos, verdrietig, in wie ze misschien wel teleurgesteld waren in hun midden. Hij liep al met hen op, hij sprak over woorden, maar nieuw, maar ze herkenden hem niet. Door hun verdriet, door hun woede waren ze tot dan toe verblind. Pas aan tafel -brood en wijn- worden hun ogen geopend en zij herkennen hem.

Dat ene moment.

Het leven op zijn kop.

Huib Oosterhuis noemde dat lang geleden 'zien soms even'. Zo'n moment, dat ene moment dat je nodig hebt om weer verder te kunnen.

Eventjes een glimp van de andere mogelijkheid en zien en weten waarvoor je het doet, weten wat je krachtbron is, wat je energie geeft, wat er toe doet en wat niet en weer richting geeft aan je leven.

En dan...dan zijn ze niet meer te houden. Ze zijn er vol van. De stoelen vallen om. Beide mannen hollen overstuur, vol vreugde weg om in Jeruzalem hun verhaal te vertellen. In hun enthousiasme slepen ze het tafelkleed een stuk mee, stoten ze tegen de beker en de bekers en de kruik vallen om. De wijn die nu gaat stromen is nu met recht 'toekomstsap'. (Willem Barnard)

De dood heeft niet het laatste woord en als de beide Emmaüsgangers dat zien, willen ze het vertellen. Ze hollen, ze gaan op gevleugelde voeten, als boodschappers van de Heer naar Jeruzalem.

Nu is het Pasen.

De disgenoten (*Ida Gerhardt*)

Het simpele gerei,
het brood, dat is gesneden,
de stilte, de gebeden –
Want de avond is nabij.

Uit tranen en uit pijn
dit saamenzijn verkregen:
bij sober brood de zegen
twee in ùw naam te zijn.

Waar aan de witte dis
uw teken wordt beleden
verschijnt Gij – : 'u zij vrede'.
gij Brood – gij Wijn – gij Vis.

ds. Guus A.V. Fröberg