

### **Zondag 30 april**

Deze zondag heet in de kerk 'de goede herder'.

Op deze zondag lezen we Ezechiël 34: 11-16 en Johannes 10: 11-16.

De goede herder die zich bekommert om zijn(haar) schapen is een geliefd beeld.

Ons meest geliefde psalm zingt er van en wij zingen deze psalm vele malen.

En toch: is het een beeld van deze tijd? In de Broekpolder heb je een herder met zijn schapen, je kunt kudde schapen tegenkomen op de Veluwe of in Drenthe.

Maar de herder en de kudde zijn strak georganiseerd. Je hebt een opleiding voor herder, je moet solliciteren en bent in loondienst.

De romantiek is weg.

Maar het blijft een mooi beeld van de gemeente als gemeenschap.

Het bijzondere is, dat de 'goede herder' niet alleen verbonden is met schapen uit 'deze stal, maar ook andere schapen zal leiden.

Dit een breder perspectief dan slechts die ene kudde!

### **Uit de gemeente**

#### **Wouters Wetters geridderd!**

Burgemeester Annemiek Jetten heeft een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Wouter Wetters in het onderkomen van buurtpreventie in de Cornelis

Houtmanstraat. Hij ontving de onderscheiding bij zijn afscheid van het

Bewonersplatform/Leefbaarheidsplatform en het Buurtpreventieteam.

Hij was lid van het Leefbaarheidsplatform en hij was vrijwilliger bij en

medeoprichter van het Buurtpreventieteam Oostwijk. Vooral op het gebied van Buurtpreventie heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt.

Wouter is lid van de klussenploeg Van 1998 tot 2016 was hij coördinator van de Indië herdenking te Vlaardingen.

Namens de kerkelijke gemeente Ambacht-Oost feliciteren wij Wouter Wetters van harte met deze Koninklijke onderscheiding.

### **ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen**

#### **De bloemengroet vanuit de kerkdienst**

Trudie Poot is bereid de coördinatie van de bloemengroet tijdelijk over te nemen.

Suggesties voor de bloemengroet kunt u aan haar doorgeven.

Het emailadres van Trudie Poot is: [trudie.poot@kpnmail.nl](mailto:trudie.poot@kpnmail.nl)

#### **Bijbelleerhuis**

Woensdag 3 mei vervolgens onze lezing uit het boekje Tobit.

10.30 uur.

#### **Kort terugblik Stille Week**

We mogen terugkijken op een paar mooie vieringen in de Stille Week.

Als eerste de **viering van de ouderensoos**. Het was een prachtig geheel van teksten en liederen en medewerking van het koor o.l.v. Guus Korpershoek. de waardering was groot.

Daarna was er de paasmaaltijd die door de dames van de soos perfect was verzorgd.

Op **Witte Donderdag** deelden we brood en wijn en hadden een maaltijd met elkaar. Het was goed om zo aanwezig te zijn.

Dank met name aan de diakenen die dit alles organiseerden.

Op **Goede Vrijdag** was het goed om in afwisseling met zang en medewerking van de cantorij o.l.v. Ed Saarloos en organist Guus Korpershoek langs de afbeeldingen van de kruiswegstatie te gaan. Velen werden geraakt door de actualiteit van de teksten.

### **De paaswake**

Het licht van de opgestane Heer brandt weer in de ogenschijnlijke duisternis. In deze nacht zo anders dan alle nachten zongen we met de cantorij samen. Het was daarna goed om paasbrood en wijn met elkaar te delen.

**De paasmorgenviering** was zoals een paasmorgenviering hoort te zijn. Vol vreugde en met veel zang., uitbundig begeleid Guus Korpershoek en de trompettisten Chantal Vermeer en Sabine van der Dusse.

Dank aan de vele, vele mensen die al deze diensten mogelijk maakten.

### **Terugblik voorjaarmarkt**

We willen iedereen bedanken, die meegeholpen heeft met de organisatie van de Lentemarkt!

Ook de mensen die spullen gebracht, gemaakt, gebakken, gesponsord.... en gekocht hebben!

De markt heeft ruim € 2100,- opgebracht!

Met elkaar hebben we dit voor elkaar gekregen! Geweldig!

En.... de cakebakwedstrijd is gewonnen door mevr. de Graaf!

### **Marianne de Wilt**

### **WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK**

Op 7 mei a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om een pak **koekjes** in te leveren.

De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten zijn op zondag, kunt u ook nog naleveren.

Hartelijk dank voor de medewerking!

**Informatie:** Jos van den Boogert 06-38315155

### **De inzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood**

vindt dit voorjaar plaats op: zaterdag 13 mei 2017

Locatie: Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26

Tijd: zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

Deze actie wordt lokaal georganiseerd door vrijwilligers. De opbrengst van de kleding gaat naar de 'Ontheemden' in Nepal. Een steunproject voor 500 families welke nog in opvangkampen verblijven van Cordaid Mensen in Nood. Er is een voorzichtige start gemaakt met de bouw van huizen maar er is nog veel steun nodig. Zeker voor de families die niets meer hebben en niet meer terug kunnen naar hun 'oude' dorp. Ook voor hen is Cordaid, samen met de overheid aldaar, een oplossing aan het zoeken zodat ook deze ontheemden weer een toekomst hebben.

Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood zamelt al ruim 45 jaar kleding in voor het goede doel. Wij worden hierin ondersteund door tal van vrijwilligers. U geeft hen én ons echt een steuntje in de rug als u deze inzamelactie zou willen publiceren.

Voor meer informatie over de kledinginzamelingsactie of over onze organisatie kunt u terecht bij ondergetekende en zie voor projectinformatie onze website: [www.samskledingactie.nl](http://www.samskledingactie.nl).

Mocht u tot plaatsing over gaan, dan danken wij u daar hartelijk voor.

Met vriendelijke groet,  
**Namens Teams Sam's**

### **Giften**

Via Ria Korpershoek mochten we een gift van €10,- ontvangen voor de wijkkas. Waarvoor onze hartelijke dank.

### **ACTIVITEITENOVERZICHT**

**Berichten kunt u sturen naar**

ds. Guus A.V. Fröberg: [redactie@ambachtoost.nl](mailto:redactie@ambachtoost.nl)

#### **Vrijdag 28 april**

Repetitie Messengers 20:00 - 22:00 uur

#### **Maandag 1 mei**

Klussen in en om de kerk 09:00 - 12:30 uur

#### **Dinsdag 25 april**

Ouderensoos 14.30 - 16.30 uur

Cantorij 20.30 - 22.00 uur

#### **Woensdag 3 mei**

Bijbelleerhuis 10.30 uur

Moderamen Wijkkerkenraad 20.00 uur

#### **Zaterdag 6 mei**

Oud papier Goudenregenstraat 08.30 - 12.00 uur

### **Voor deze week en daarna:**

#### **Is dit een mens – Primo Levi**

Gij die veilig leeft  
In uw beschutte huizen,  
Gij die 's avonds thuiskomt  
Bij warme spijs en dierbare gezichten:  
Bedenkt of dit een man is  
Die werkt in de modder  
Die geen vrede kent  
Die vecht om een stuk brood  
Die sterft om een ja of een nee.  
Bedenkt of dit een vrouw is  
Zonder haar en zonder naam  
Zonder herinnering aan wat was  
Met lege ogen en koude schoot  
Als een kikkvors in de winter.  
Bedenkt dat dit geweest is:  
Ik beveel u deze woorden.

Grift ze in uw hart.  
Waar ge gaat waar ge staat  
Bij het opstaan bij het slapen gaan:  
Zegt ze voort aan uw kinderen.  
Of uw huis begeve u,  
Ziekte verlamme u,  
Uw nageslacht wende zich van u.

*Primo Levi, een Joods-Italiaanse dichter en schrijver, werd in 1919 in Turijn geboren. Voor de Tweede Wereldoorlog was hij een industrieel chemicus. In 1943 werd hij gearresteerd en gedeporteerd naar Auschwitz, waar hij in leven bleef door zijn 'nut' voor de nazi's als chemicus. Zijn meest bekende prozawerk is het boek 'Is dit een mens', waarin hij zijn ervaringen in Auschwitz beschrijft. In 1987 stierf hij door onbekende oorzaak.*

**Ds. Guus A.V. Fröberg**