

Zondag 7 mei

Dit is de zondag van de jubel.

In de traditie van de kerk Jubilate genoemd, naar de woorden van psalm 66: 1,2. Maar hoewel de grondtoon volop paasjubel is, worden er ernstige gesprekken gevoerd.

In het evangelie (Johannes16: 16-24) worden geen lichte zaken besproken. De leerlingen komen bij Jezus met hun onzekerheid en onbegrip.

Het slotakkoord van de lezing is de vreugde, maar de weg daarheen is een weg vol vragen, twijfels en moeilijkheden.

Het licht van Pasen maakt pas goed duidelijk in wat voor een soms lichtarme wereld we leven en wat onze opdracht is.

Daarnaast lezen we Jesaja 40: 26-31. Een bemoedigende tekst voor het volk Israël.

Aan de dienst werd de cantorij mee, want de grondtoon blijft het dansende juichen.

Uit de gemeente

Koninklijk onderscheidingen

Nadat Wouter Wetters vorige week werd vermeld, zijn er deze week drie Koninklijke onderscheidingen te vermelden.

In alfabetische volgorde een bescheiden bloemlezing van hun werkzaamheden (met misschien een lichte nadruk op hun de kerk gerelateerde onderwerpen).

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

Henk Peitsman

Henk Peitsman heeft zich actief en langdurig (bestuurlijk) ingezet als vrijwilliger op het terrein van techniek, van scouting en van het kerkelijk leven. Vanaf 1997 is hij actief in de Emmauskerk, later in de Bethelkerk.

Van 1986 tot 1989 is hij vicevoorzitter geweest van de Scoutinggroep Maurits-Viool in Vlaardingen en van 1989 tot 2002 voorzitter. Ook als lid van het klusteam levert hij nog steeds een belangrijke bijdrage aan het scoutingcentrum. Vanaf 1991 tot heden was Henk in diverse functies actie betrokken bij de scouting Vlaardingen

Niet onvermeld mag blijven dat Henk sinds 2007 secretaris is van Landelijke Organisatie Kerktechniek in Zwolle. Dit is een landelijke vereniging die een optimale weergave van beeld en geluid voor kerkgangers en kerkbesturen tot doel heeft.

Ina Van der Sar-Keijzer

Mevrouw Van der Sar is vanaf 1975 actief in eerst de Emmauskerk, later in de Bethelkerk. Zij deed en doet bezoekwerk en is medewerkster van de soos.

Van 1978 tot 2000 was zij vrijwilliger bij het verpleeghuis Het Zonnehuis. Als vrijwilliger van het Rode Kruis Nederland zette zij zich van 1988 tot 2013 in bij creatieve activiteiten en hield zij zich bezig met de verkoop van de gemaakte artikelen. Verder is zij vanaf 1989 tot heden vrijwilliger bij het Longfonds Nederland.

Kees van der Sar

Kees van der Sar is vanaf 1991 tot heden vrijwilliger en penningmeester van het G.J.O. van de C.J.V. Vlaardingen. Hij gaf leiding aan de tienerclub en heeft nu de leiding over de jongensclub. Tevens organiseert en begeleidt hij activiteiten en het jaarlijkse kampweekend.

Kees had een actieve rol bij het samengaan van het GJO met de CJV en is de schakel met het centrale bestuur van de CJV.

Kees geeft in de Bethelkerk de kinderen basiscatechese en werft en coördineert de vrijwilligers. Tevens zet hij zich in voor de oud papier actie van de Bethelkerk. Vanaf 2011 tot heden is de hij voorzitter van het koor The Messengers.

Moeder en zoon zijn nu lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wij willen Henk, Ina en Kees namens de gehele kerkelijke gemeente heel hartelijk feliciteren met deze Koninklijke onderscheiding.

ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen

De bloemengroet vanuit de kerkdienst

Trudie Poot heeft de coördinatie van de bloemengroet tijdelijk overgenomen. Suggesties voor de bloemengroet kunt u aan haar doorgeven. Het emailadres van Trudie Poot is: trudie.poot@kpnmail.nl.

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op 7 mei a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om een pak **koekjes** in te leveren.

De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten zijn op zondag, kunt u ook nog naleveren.

Hartelijk dank voor de medewerking!

Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155

Roosevelthuis

Vanaf zaterdag 6 t/m zaterdag 13 mei gaat een groep gemeenteleden en medewerkers naar het Roosevelthuis.

We wensen hen allen een schitterende week met heerlijk weer toe!

Een kleine 'competitie' is altijd weer het aantal kaartjes dat vanuit Schiedam en vanuit Vlaardingen wordt gestuurd. Natuurlijk doen we aan zoiets niet mee. Dat is niet meer van deze tijd.

Maar het is wel erg leuk als u een kaartje stuurt aan de mensen uit Vlaardingen die meegaan.

Adres: Dribergsestraatweg 50, 3941 ZX Doorn.

Giften

Via Ria Korpershoek mochten we een gift van € 10,- ontvangen voor de wijkkas. Waarvoor onze hartelijke dank.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl.

Zaterdag 6 mei

Oud papier Goudenregenstraat 08.30 - 12.00 uur

Zondag 7 mei

Dienst 10.00 uur

Provider/Tienerclub 19:00 -20:30 uur

Maandag 8 mei

Klussen in en om de kerk 09:00 -12:30 uur
Jongensclub 8-12 jaar 19:15 -20:15 uur

Dinsdag 9 mei

Ouderensoos 14:30 -16.30 uur
Meidenclub 10-12 jaar 19:00 -20:00 uur
Cantorij 20:30 -22:00 uur

Woensdag 10 mei

Jongens-/meidenclub 6-8 jaar 18:45 -19:45 uur

Donderdag 11 mei

Meidenclub 8-10 jaar 19:00 -20:00 uur
Glorious Touch 20:00 -22:00 uur

Vrijdag 12 mei

Messengers -repetitie 20:00 -22:00 uur

Zaterdag 13 mei

Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 -12.00 uur

Zondag 14 mei

Dienst 10.00 uur
Provider/Tienerclub 19:00 -20:30 uur

Voor deze week en daarna:

Deze week geen echt gedicht, wel een poëtische teks uit het boekje 'Een Jihad van liefde' van Mohamed El Bachiri.
(Geboren in Molenbeek, België; metrobestuurder van beroep, de man van Loubna Lafquiri, die op 22 maart 2016 bij de aanslagen in Brussel om het leven kwam. In het indrukwekkende 'Een jihad van liefde' praat hij over zijn jeugd in Molenbeek, de liefde voor zijn vrouw en zijn leven na de aanslagen.)

Liefde

Liefde, dat wat mij drijft, me laat leven en overleven.
Liefde, de basis, de sokkel waarop ieder geloof moet rusten.
Liefde, de bron waar iedere mens uit moet kunnen putten.
Liefde, het begin van elke bloei.
Liefde, het schuiloord voor wie in zijn tranen verstikt.
Liefde, de omhelzing voor een onbekende ziel.

Liefde kan niet leiden tot haat, want vreugde leidt nooit tot pijn.
Liefde kent alleen genade en vergeving.
Liefde oordeelt niet, liefde is onschuldig.
Liefde kun je uitdrukken en voelen.
Liefde is niets dan delen en aanvaarden.
Liefde kan intiem zijn en toch overal.
Als jij Liefde bent, heb ik dezelfde godsdienst.
Het hart van ieder mens is groot genoeg om heel de mensheid te omvatten.
We hoeven het alleen maar open te stellen, zonder vrees.

Onze jongeren moeten vanaf hun vroegste jeugd opgroeien in liefde.
Zonder liefde kan een kind niet openbloeien.
Als een kind niet openbloeit, kan het later geen liefde geven.

Een leven zonder liefde is een wereld zonder zon.
Ik heb liefde nodig als de lucht die ik adem.
Als het water dat ik drink.

Loubna,
Liefde van mijn leven,
Tot aan mijn laatste snik
Blijf jij in mijn geest.

Ds. Guus A.V. Fröberg