

Zondag 21 mei

Deze zondag, "Rogate", ofwel "bidzondag", gaat een oude bekende, ds. Geb van Doornik uit Maassluis bij ons voor.

Hemelvaartsdag

Donderdag 25 mei

We komen deze morgen bij elkaar in een ochtendgebed en we lezen en staan stil bij Genesis 5: 18-24 en Handelingen 1: 1-11, het verhaal van Henoch die wandelde met God en verdween en de geschiedenis van de hemelvaart van Jezus.

Twee momenten waarop hemel en aarde nauwer met elkaar verbonden zijn dan we kunnen denken. Aanvang 10.00 uur

Uit de gemeente

De gasten en vrijwilligers die de vorige week mee waren naar het Roosevelthuis laten weten dat ze een geweldige week hebben gehad en ze bedanken u allemaal voor de aandacht in de vorm van kaarten en berichtjes.

Da's met die vlammen toch?

Pinksteren!

Het laatste feest uit het kerkelijk jaar. Veel volwassenen vinden dat al een lastig feest, hoe vier je dat dan eigenlijk met je kinderen? Daarover gaan we met ouders van kinderen tussen 0 en 12 over in gesprek.

Welkom om aan te haken! Neem je kinderbijbel mee, dan zullen we een aantal versies van het Pinksterverhaal lezen en daarover in gesprek gaan.

Woensdag 24 mei om 20.00 uur in de Bethelkerk.

Tot dan!

Juliëtte Pol en ds. Guus Fröberg

Giften

De Bloemenpot heeft afgelopen zondag €68,85 opgebracht.

Er is via Jet Tit nog €10,- binnengekomen voor de Bloemenpot.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar:

redactie@ambachtoost.nl

Zondag 21 mei

Dienst 10.00 uur

Terugkeer clubs GJO 17.00 uur

Maandag 22 mei

Klussen in en om de kerk 09:00 -12:30 uur

Dinsdag 23 mei

Ouderensoos 14:30 -16.30 uur

Cantorij 20:30 -22:00 uur

Woensdag 24 mei

Kring jonge ouders 20.00 uur

Donderdag 25 mei

Dienst hemelvaartsdag 10.00 uur

Vrijdag 26 mei

Messengers –repetitie

20:00 -22:00 uur

Zondag 28 mei

Dienst

10.00 uur

Cantatedienst

17.00 uur

Voor deze week en daarna:**Polderland** (*J.W. Schulte Nordholt - 1920-1995*)

De verten komen eindeloos mij tegen,
gaan door mij heen en achter mij teloor.
Ik rijd zo blank langs altijd nieuwe wegen,
recht en gelukkig, en weet niet waarvoor
ik zoveel hemel heb van God gekregen,

met zoveel wolken en met zoveel dromen,
met zo'n oneindig aantal kleuren grijs.
Dit zijn de luchten waar God weer zal komen,
dit is het landschap voor zijn paradijs.

Ach, d' avond valt. – Rijd ik het donker door,
dan is het groot geluid van wind en regen
het enig landschap in mijn diepe oor.

Ds. Guus A.V. Fröberg