

Zondag 18 juni

Deze zondag gaat ds. mw. M.C.A. Korpel voor.

Wij gedenken mevrouw Neeltje van der Veen – Pols

Zoals al eerder vermeld is op 28 mei mevrouw N. van der Veen overleden op de leeftijd van 92 jaar. Op 2 juni hebben wij de afscheidsdienst gehad in de aula van de begraafplaats Holy. Mevrouw van der Veen was een bekende in de "vroegere" Oostwijk als in de Emmauswijk. Een korte tijd heeft ze de diensten in de Bethelkerk nog meegemaakt, maar na een jaar ging dat niet meer. In de afscheidsdienst stonden we stil bij Jesaja 42: 6

"In gerechtigheid heb ik, de Heer, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden".

Dat was destijds haar trouwtekst. In de kerk is ze werkzaam geweest als scriba van de Centrale Diaconie, een taak die ze nauwgezet en met plezier vervulde. Het laatste jaar van haar leven werd ze verzorgd in verpleeghuis Houtwijk in Den Haag. Ze kon niet veel meer, maar accepteerde dat. Als er bezoek uit Vlaardingen kwam, genoot zij ervan. Daar had ze een vast woord voor; "kostelijk". Als ze dat gebruikte dan wist je dat het goed was. Ondanks de beperkingen genoot ze nog van de goede dingen.

We wensen haar drie zoons, schoondochter en twee kleindochters veel sterkte toe.

Wil Moll

Nacht van de Vluchteling, de nacht van 17 op 18 juni

Om 12 uur 's nachts start op de Erasmusbrug 1500 mensen voor een 40 kilometer lange voettocht van Rotterdam naar Den Haag. Paul Burger, Lianne van Rijn en Theo Werner proberen namens de Windwijzer via deze tocht geld in te halen voor Stichting Vluchteling. Een bijzondere tocht, door de duisternis, naar het licht. Hopelijk kunnen we via deze wandeling en het bijbehorende sponsorgeld, iets bijdragen aan de verbetering van de situatie waarin vele vluchtelingen wereldwijd zich bevinden

Wanneer u ons ook wilt sponsoren kan dat via de site www.nachtvandeavluchteling.nl/dewindwijzer. Ook kunt u een donatie aan een van ons contant geven. Wij zorgen dan het bedrag op de juiste plek komt. Iedere donatie telt en is welkom.

Theo Werner, Lianne van Rijn, Paul Burger.

De bloemenpot

De opbrengst van de Bloemenpot was € 74,85.

Giften

Waarvoor onze hartelijke dank.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Maandag 19 juni

Klussen in en om de kerk

09:00 - 12:30 uur

Dinsdag 20 juni

Ouderensoos Dagje uit.
Cantorij

20:30 -22:00 uur

Donderdag 22 juni

Glorious Touch – repetitie

20.00 uur

Vrijdag 23 juni

Messengers –repetitie

20:00 - 22:00 uur

Zondag 25 juni

Dienst

10.00 uur

De redactie van Ambacht-Oost nr. 23 neemt Marja Griffioen
redactie@ambachtoost.nl waar.

Voor deze week en daarna:

Een voorproefje - met dank aan Piet George Klootwijk - van de liederen die we zingen op het **kerkterras (20 augustus)**.

Een prachtige vrije vertaling van Sytze de Vries van 'Let love be real, in giving and receiving' op de mooie, ijzersterke en tijdloze Ierse melodie 'Londonderry air'

Maak liefde waar, in geven en aanvaarden

Maak liefde waar, in geven en aanvaarden,
belangeloos en zonder elke dwang,
een schuilplaats waar geen doen alsof kan aarden,
waar kwetsbaarheid geen pantser meer verlangt.
Geef mij je hand en ongebaande paden,
geef mij liefde, waarlangs wij ook gaan.
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde:
de open hand alleen als grond van ons bestaan.

Maak liefde waar, door nimmer te begrenzen,
maar als omarming die ons juist bevrijdt,
de steun die helpt gevaren te trotseren,
als moede die naar ons ware zelf toe leidt.
Geef mij je kracht, als woorden gaan bezwijken,
geef liefde, ondanks wat ik heb gedaan.
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde:
de open hand alleen als grond van ons bestaan.

Maak liefde waar, maar nooit als macht of invloed,
als wapen dat de ander overspeelt.
Aanvaarden wij elkaar juist met gebreken,
en deel de vreugde om wat wordt geheeld.
Geef mij jouw hoop in angsten en in dromen,
wanneer ik faal, geef dan je trouw ruim baan.
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde:
de open hand alleen als grond van ons bestaan.

Ds. Guus A.V. Fröberg