

### **Bij de dienst van 9 juli**

We hadden afgelopen zondag een mooie afsluiting van het seizoen. De fotoreportage is te zien/ zal te zien zijn op de website.

Deze week vroeg iemand mij of er in de zomertijd ook diensten in de kerk zijn? Natuurlijk gaan we door! Alle zondagen, weer of geen weer, vakantie of niet. Je kunt er de klok op gelijk zetten: alle zondagen 10.00 uur.

Deze zondag lezen we Zacharia 9: 9-12 en Matteüs 11: 25-30.

De evangelielezing begint met de woorden 'in die tijd'. In de oorspronkelijke Griekse tekst staat het woordje kairos. Dat is de toegespitste, de beslissende tijd. Het is de tijd, het gebeuren, het moment dat tegenover de gewone kloktijd - in het Grieks kronos staat, die de kloktijd doorkruist.

Er gebeurt iets. Iets wat het alledaagse doorbreekt.

Het is geen kennis van en voor wetenschappers en geleerden maar voor gewone mensen.

De woorden die volgen zijn tegelijk revolutionair en troostrijk.

### **Bij de dienst van 16 juli**

Deze zondag gaat ds. Casper van Dorp bij ons voor.

Bij sommigen misschien bekend van zijn werk als begeleider bij Jop/HGJB.

In die hoedanigheid was hij verschillende keren in de Bethelkerk.

### **Bij de dienst van 23 juli**

Deze zondag gaat Marja Griffioen bij ons voor.

### **Huwelijk**

Donderdag 6 juli trouwen Jeroen van Spronsen en Florentine van der Stoep (Prins Hendriklaan 4) in de Bethelkerk (15.00 uur). Wij wensen hen en alle bruiloftsgasten een gezegende dag toe.

### **Zomerkoffieochtenden**

Ook dit jaar organiseren we weer twee koffieochtenden, en wel op dinsdag 25 juli en dinsdag 8 augustus.

Iedereen die niet weg gaat, iedereen die al weer thuis is en iedereen die er zo maar zin in heeft, wordt van harte uitgenodigd een kop koffie te komen drinken en elkaar te ontmoeten.

We ontmoeten elkaar in de Glazen Zaal.

Van 10-12 uur.

*WELKOM!!*

### **KERKTERRAS**

#### **Gezocht 5 vrijwilligers voor het kerkterras van 20 augustus**



Op de ochtend van het kerkterras moet voorafgaande aan het kerkterras dat om 10.15 uur begint één en ander klaar gezet worden. Na afloop moet er weer opgeruimd worden zodat het zomerterras verder kan met haar programma. Er worden vijf mensen van iedere wijk gevraagd om stoelen klaar te zetten, te verwelkomen en liturgieën uit te delen, te collecteren en te helpen koffie- en/of limonade te schenken.

Bij slecht weer wordt uitgeweken naar 'de grote kerk'.

Wie meldt zich van de Bethelkerk? Geef je tel nr. en zo mogelijk emailadres door.

Opgave bij ds. Guus A.V. Fröberg - [predikant@ambachtoost.nl](mailto:predikant@ambachtoost.nl)

## **Kerkterraskoor**

Wie wil er een keer op het zomerterras zingen? Je kunt je [nog opgeven](#).

Op zondag 20 augustus is er om 10.15 uur op het terrein van het zomerterras in het Oranjepark een oecumenische kerkdienst, onder de naam **kerkterras**.

Aan de dienst werken o.a. de band 'Je zal het maar in huis hebben' en het **kerkterraskoor** onder leiding van Jaap van Toor mee.

### **Wil je / wilt u meezingen?**

Er wordt 3 keer een uur **gerepeteerd** voor dit **kerkterraskoor**.

Dinsdag 1, 8 en 15 augustus van 20.00 uur tot 21.00 uur  
in de Bethelkerk.

Wie mee wil doen met het kerkterraskoor kan zich opgeven bij:  
ds. Guus A.V. Fröberg: [predikant@ambachtoost.nl](mailto:predikant@ambachtoost.nl) - tel. 010 4348433.

## **ACTIVITEITENOVERZICHT**

### **Berichten kunt u sturen naar**

ds. Guus A.V. Fröberg: [redactie@ambachtoost.nl](mailto:redactie@ambachtoost.nl)

#### **Zondag 9 juli**

Dienst 10.00 uur

#### **Maandag 10 juli**

Klussen in en om de kerk 09:00 - 12:30 uur

#### **Zondag 16 juli**

Dienst 10.00 uur

#### **Maandag 17 juli**

Klussen in en om de kerk 09:00 - 12:30 uur

#### **Zondag 23 juli**

Dienst

#### **Maandag 24 juli**

Klussen in en om de kerk 09:00 - 12:30 uur

#### **Dinsdag 25 juli**

Zomerkoffieochtend 10.00-12.00 uur

## **Voor deze week en daarna:**

### **Tijd** (*Rutger Kopland*)

Tijd - het is vreemd, het is vreemd mooi ook  
nooit te zullen weten wat het is

en toch, hoeveel van wat er in ons leeft is ouder  
dan wij, hoeveel daarvan zal ons overleven

zoals een pasgeboren kind kijkt alsof het kijkt  
naar iets in zichzelf, iets ziet daar  
wat het meekreeg

zoals Rembrandt kijkt op de laatste portretten  
van zichzelf alsof hij ziet waar hij heengaat  
een verte voorbij onze ogen

het is vreemd maar ook vreemd mooi te bedenken  
dat ooit niemand meer zal weten  
dat we hebben geleefd

te bedenken hoe nu we leven, hoe hier  
maar ook hoe niets ons leven zou zijn zonder  
de echo's van de onbekende diepten in ons hoofd

niet de tijd gaat voorbij, maar jij, en ik  
buiten onze gedachten is geen tijd

we stonden deze zomer op de rand van een dal  
om ons heen alleen wind

**Ds. Guus A.V. Fröberg**