

Bij de dienst van 30 juli

In Marcus 6: 32-44 wordt verteld hoe Jezus het brood brak voor een grote groep mensen. Vijfduizend waren er bij elkaar en ze hadden aan vijf broden en twee vissen genoeg. In de lezing van vandaag - Marcus 8 : 1-9- gebeurt iets vergelijkbaars opnieuw.

Het lijkt alsof de leerlingen het eerde wonder alweer vergeten zijn, hun verlegenheid met de situatie is net groot, zo niet groter.

Waar Jezus het brood breekt, heeft iedereen genoeg.

Voor het breken en delen van het brood vraagt Jezus de mensen te gaan zitten.

Voor het breken en delen is rust nodig en ruimte om te ontvangen.

Bij de dienst van 6 augustus

Deze zondag lezen we Matteüs 7 : 24-27.

De tekst van vandaag is het einde van de Bergrede. Vandaag gaat het over het bouwen van een huis: op een rots of op zand. En het gaat over standhouden als er regen en storm komt.

Wat betekenen deze zo op het eerste gehoor zo simpele woorden?

Bij de dienst van 13 augustus

Deze zondag gaat ds. Casper van Dorp bij ons voor.

En zondag 20 augustus 10.15 uur **KERKTERRAS**



KERKTERRAS
Cultuur, Muziek & Theater, Kerk
't Hof / Oranjepark Vlaardingen

Oecumenische Zomerterraskerkdienst

**All you need
is love**

20 augustus om 10.15 uur

Locatie: op en voor het podium
van het zomerterras in 't Hof / Oranjepark
(bij slecht weer is de 'Grote kerk' de schuilkerk)

Aan de dienst werken o.a. de band
'Je zal het maar in huis hebben' en het kerkterraskoor
onder leiding van Jaap van Toor mee.

Deze kerkdienst wordt vormgegeven door:
de wijkgemeenten Ambacht-Oost, Holy en Centrum-West van de Protestantse Gemeente
te Vlaardingen, deelgemeenschap Willibrord te Vlaardingen van de Goede Herderparochie,
de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen, kerk van de Nazarener Vlaardingen
en Remonstranten te Vlaardingen.

Uit de gemeente

Wij zijn 'gelukkig en blij' met Jacco en Marieke van der Geer - Kruijswijk Jansen en zoon Kees om de geboorte op 12 juli van Aron Elias.

Het adres van het gezin is: *)

*) I.v.m. privacy staan privé adressen alleen in Onderweg en niet op de site.

Wij gedenken Willem Smaal

Op 29 juni is de heer Willem Smaal overleden. Wim was de echtgenoot van Ali Smaal-Werner. Hij woonde op de Maasboulevard.

Heer Smaal is leraar op een ambachtsschool geweest. Naar Rotterdam ging hij altijd op de fiets. Alles wat hij deed, gebeurde met zijn volledige inzet. Getuige het kunstwerk, dat op de overlijdenskaart afgebeeld was.

Op de kaart stond een klein gedicht:

'Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent,
als je mensen ziet maar ze niet echt meer herkent,
als je toch blijft strijden om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu de rust is gegeven.'

De heer Smaal is 93 jaar geworden. Vrijdag 7 juli is hij na een dienst in de aula, begraven op Emaus.

Wij leven mee met zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen en verdere familie.

Cobie van der Vlies

Wij gedenken Everdina Johanna Weij-te Pas

Dinsdag 11 juli is Everdina Johanna Weij-te Pas in de leeftijd van 91 jaar overleden.

Ze was 14 jaar toen de 2e Wereldoorlog uitbrak. Dat vertelde ze mij een paar keer. Want juist in die periode heeft zij geluk gevonden in de persoon van Bas, een onderduiker in Varsseveld waar zij woonde. Kort na de oorlog trouwden zij en gingen in Schiedam wonen en kregen een zoon. Samen met haar man heeft mevrouw Weij veel gereisd. Nadat haar man overleed, voelde ze zich alleen.

Na een tia werd ze blind aan één oog en nam het zicht in het andere sterk af. Na een val, waarbij ze haar bovenbeen brak, bleek in het ziekenhuis dat mevrouw 3 hartinfarcten had gekregen.

Zij is overleden in de Marnix.

Vrijdag 14 juli is mevrouw Weij-te Pas, na een dienst in de aula, begraven op Holy.

Wij leven mee met haar zoon, schoondochter en kleinkinderen.

Cobie van de Vlies

Wij gedenken Pieter Spruit

Op woensdag 12 juli is Pieter Spruit overleden. Hij woonde op de Churchillsingel 765. Hij is 102 jaar geworden. Hij overzag vaak zijn leven en zag dat dan als door God geleid.

Dat wil niet zeggen dat hij een gemakkelijk leven heeft gehad. Het overlijden van 2 kinderen viel hem zwaar. Ook wil het niet zeggen dat hij God alles liet doen en het er zelf bij liet zitten. Hij dacht veel over de dingen na en had een uitgesproken mening. De krant heeft heel wat ingezonden brieven van hem ontvangen. Meer dan eens had hij het over I Kor. 13:12: Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.

Tot het laatst toe heeft hij de regie over zijn leven gehouden, zoals dat bij hem paste.

Ellen Haas

Zomerkoffieochtend

Op dinsdag 8 augustus is de tweede koffieochtend.

Iedereen die niet weg gaat, iedereen die al weer thuis is en iedereen die er zo maar zin in heeft, wordt van harte uitgenodigd een kop koffie te komen drinken en elkaar te ontmoeten.

We ontmoeten elkaar in de Glazen Zaal.

Van 10-12 uur.

VAN HARTE WELKOM!!



Startzondag 2017

Zondag 10 september

Zondag 10 september wordt naar we hopen een bijzondere startzondag.

Dit jaar is het thema van de startzondag 'een open huis'.

Hiermee sluit onze startzondag aan bij de landelijke campagne 'Kerkproeverij' (Raad van Kerken, EO en PKN) die kerken uitnodigt begin september de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen.

(Zie o.a. www.eo.nl/geloven/programma/kerkproeverij/)

Ook de Bethelkerk is een open gastvrij huis.

In een open huis zijn gasten welkom.

We gaan daarom mensen van harte uitnodigen om deze dienst met ons te vieren. Wie kun je uitnodigen?

Mensen die je kent, burens, kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan en met wie je een relatie hebt, die jou vertrouwen.

Dus: noteer de datum en bedenk wie wil je, wie wilt u uitnodigen voor deze dienst?

Wilt u/wil je meedenken over de vormgeving van deze gastvrije dienst? Geef het mij door.

Iedereen van harte welkom.

(wordt vervolgd)

Ds. Guus A.V. Fröberg

PELGRIMAGE

Om alvast in de agenda te noteren:

Drie avonden naar aanleiding van het veel besproken boek '**Heilige onrust**' -

Een pelgrimage naar het hart van de religie - van Prof. Frits de Lange.

Prof. de Lange gaat op zoek naar de kern van de joods-christelijke traditie en actualiseert haar door zich te identificeren met de hedendaagse pelgrims.

Met andere woorden het gaat niet zozeer om het doel maar om de spirituele en fysieke ervaring van de reis zelf.

Wat is het doel van de geloofsweg, van het zoeken naar zin en gaat het wel om het (eind)doel?

Het is een prikkelend, goed geschreven boek dat vraagt om gesprek.

De data:

donderdag 19 oktober

donderdag 23 november

donderdag 25 januari

20.00 uur in de Bethelkerk

De Bloemenpot van zondag 9 juli heeft € 81,90 opgebracht.

Ontvangen gift:

Via Ellen Haas is er € 15,- ontvangen en door Bertus van Daltsen € 10,-
ontvangen voor de wijkkas; waarvoor dank.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 30 juli

Dienst 10.00 uur

Maandag 31 juli

Klussen in en om de kerk 09:00 - 12:30 uur

Dinsdag 1 augustus

Repetitie Kerkterraskoor 20:00 - 21:00 uur

Zaterdag 5 augustus

Oud papier Goudenregenstraat 08.30 - 12.00 uur

Zondag 6 augustus

Dienst 10.00 uur

Maandag 7 augustus

Klussen in en om de kerk 09.00 - 12.30 uur
Moderamen wijkkerkenraad 15.30 uur

Dinsdag 8 augustus

Koffieochtend 10.00 - 12.00 uur
Repetitie Kerkterraskoor 20.00 - 21.00 uur

Zaterdag 12 augustus

Oud papier Verploegh Chasséplein 08.30 - 12.00 uur

Zondag 13 augustus

Dienst 10.00 uur

Maandag 14 augustus

Klussen in en om de kerk 09.00 - 12.30 uur

Dinsdag 15 augustus

Repetitie Kerkterraskoor 20.00 - 21.00 uur
Cantorij 20.30 uur

Donderdag 18 augustus

Repetitie Messengers 20.00 uur

Voor deze week en daarna:

Een huis van doek (Riet Wille)

(Uit *DICHTER* jrg.1 nr.3,
gedichten voor kinderen van 6 tot 106)

We wonen even
in een huis van doek.
We slapen op lucht
en de meubels zijn zoek.

Mij ouders knielen
voor het kleine fornuis.
Alle dagen vers,
de diepvriezer bleef thuis.

De deur doet van rrr...
om naar binnen te gaan.
's Avonds knippen we
onze zaklampen aan.

Dag maan, dag sterren,
dag krekels in de wei.
Voor één keer hoor ik
er weer helemaal bij.

Ds. Guus A.V. Fröberg