

Bij de dienst van 27 augustus

De eerste lezing is uit de deuterocanonieke boeken. Dit is de lezing van één van de drie toevoegingen aan het boek Daniël ook wel aangeduid met Daniël 3: 34-35. Het is een gedeelte uit het gebed van Azarja, één van de joodse jongemannen die door koning Nebukadnessar tot de dood in de vooroven waren veroordeeld. Het zijn woorden vol schuldbesef, die getuigen van een nederige houding tegenover God. Hier klinkt een groot vertrouwen.

Nauw hierop aan sluit de evangelielezing over de farizeeër en de tollenaar (Lucas 18:9-14). De farizeeër heeft, zo weet hij, het Godsvertrouwen in zijn zak. De tollenaar durft nauwelijks te vertrouwen op genade.

Deze dienst willen we in verbonden met God, met elkaar en met de wereld brood en wijn met elkaar delen.

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Na een korte zomerstop gaan we in september weer verder met de actie voor de Vlaardingse Voedselbank.

Op 3 september a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om een pot of pak pastasaus in te leveren.

De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten zijn op zondag, kunt u ook nog naleveren.

Hartelijk dank voor de medewerking!

Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155

Briefje over het kerkterras

'Een feest van de Geest'

Vlaardingen, 21 augustus

Beste lezers,

Vorig jaar lukte het nog niet: Het kerkterras op het zomerterras, in het Oranjepark, in de open lucht.

Toen moesten we vanwege het 'hemels hosanna' gebruik maken van de Bethelkerk als schuilkerk.

Dit jaar mochten met een heerlijk zonnetje het kerkterras vieren op het zomerterras.

Het was een uitdaging om aan het thema 'all you need is love' vorm en inhoud te geven.

Het werd een overweldigende ervaring voor de naar schatting ruim meer dan 800 aanwezigen.

Ik heb het als een feest van de Geest ervaren.

Om te beginnen: al het organisatorische was meer dan in orde.

Het praktische draaiboek was op orde en werkte. Van de diverse kerken en wijken waren er vrijwilligers om de stoelen klaar te zetten, de mensen naar hun plek te helpen, liturgieën uit te delen, te helpen met de collectes en koffie en limonade te schenken.

Dank aan al de vrijwilligers en hun grote inzet.

Het koor had voorafgaande aan het kerkterras drie avonden enthousiast gerepeteerd o.l.v. Jaap van Toor.

De band Je zal het maar in huis hebben' o.l.v. Ruud Halkes was er meer dan klaar voor.

We konden dankbaar gebruiken maken van de faciliteiten van het Zomerterras. Alles was meer dan in orde.

Iedereen wist wat hij of zij doen moest en was enthousiast.

Maar er is meer nodig.

Er is meer nodig om een oecumenisch kerkenfeestje tot een Feest van de Geest te maken.

En dat - als ik dat onbescheiden mag zeggen - gebeurde. Het werd een **feest van de Geest**. We wist ons gedragen, ge-inspireerd, gedragen door de Geest van God.

We zongen met elkaar liederen uit verschillende tradities, hoorden woorden uit uiteenlopende tradities, maar - hoe verschillend ook - het werden stuk voor stuk bouwstenen voor een viering die ons over de verscheidenheid heen droeg en tot eenheid bracht.

We mogen in dankbaarheid terugzien op dit kerkterras.

Ondanks de overmacht aan feiten, ondank alles wat er in de wereld om ons heen gebeurt, was dit een bemoedigend teken, dat ons de kracht geeft om in verbondenheid, gedragen door de Geest van God verder te gaan om aan aan het werkwoord 'liefhebben' gestalte te geven.

We hopen elkaar volgend jaar weer te zien op het kerkterras.

Ds. Guus A.V. Fröberg

Bethelbeach

Dat was een tegenvaller.

De nieuwe metrolijn tussen Rotterdam en Hoek van Holland zou 1 september gebruik worden genomen. Nu mogen we hopen dat het 1 februari wordt.

Maar 'elk nadeel, heb z'n voordeel' om een beroemde Amsterdammer te citeren, want ook Amsterdam kent z'n tegenvallers (noord-zuidmetrolijn).

Van de nood een deugd maken.

We zullen het vijf maanden langer met elkaar in Vlaardingen zien uit te houden omdat de metro er nog niet is.

Laten we van die vijf maanden verlenging een gezellige tijd met elkaar maken, door leuke dingen in Vlaardingen te organiseren.

Om te beginnen.

Kunnen we niet naar het strand met de metro, dan halen we het strand gewoon naar Vlaardingen.

In het weekend van 9 en 10 september organiseren we als start van het seizoen de Bethelbeach.

Achter de kerk ontstaat dan aan de oever van de Vlaering een strandje, de eerste kubieke meters zand liggen al klaar.

Op deze Bethelbeach willen we onze start van het seizoen houden.

Zaterdag 9 september tussen 16.00 en 20.00 uur is iedereen op het strand van harte welkom.

Wat we nog nodig:

- mooi weer, zo niet de kerk is open.
- Strandstoelen en parasols?
Wie heeft ze te leen voor deze zaterdag en voor de zondag na de dienst?
- Muzikanten, volleyballers.
- Het is een american-party.
Dat betekent dat iedereen wat meeneemt. Frisdranken, salades, sandwiches, lekkere hapjes, hartige taarten enz.

- Een heleboel mensen jong en oud, gemeenteleden en gasten, want we doen mee aan de kerkproeverij (zie hieronder)
- In kleurige kleding, want het is een Beachparty.
- Wie ontwerpt een affiche?

Noteer de datum vast, denk mee hoe u/je er een echt strandfeest van kunt maken, wie je uitnodigt.

Leuke ideeën: mail ze naar predikant@ambacht.nl of keessterrenburg@ambachtoost.nl

Let op de komende berichten.

Startzondag 2017

Zondag 10 september

Zondag 10 september wordt naar we hopen een bijzondere startzondag.

Dit jaar is het thema van de startzondag 'een open huis'.

Hiermee sluit onze startzondag aan bij de landelijke campagne 'Kerkproeverij' (Raad van Kerken, EO en PKN) die kerken uitnodigt begin september de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen.

(Zie o.a. www.eo.nl/geloven/programma/kerkproeverij/)

Ook de Bethelkerk is een open gastvrij huis.

In een open huis zijn gasten welkom.

We gaan daarom mensen van harte uitnodigen om deze dienst met ons te vieren. Wie kun je uitnodigen?

Mensen die je kent, burens, kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan en met wie je een relatie hebt, die jou vertrouwen.

Dus: noteer de datum en bedenk wie wil je, wie wilt u uitnodigen voor deze dienst?

Wilt u/ wil je meedenken over de vormgeving van deze gastvrije dienst? Geef het mij door.

Iedereen van harte welkom.

Ds. Guus A.V. Fröberg

Ontvangen gift:

Harriëtte Burger mocht € 10,-- voor de wijkkas ontvangen.

Waarvoor onze dank.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 27 augustus

Dienst 10.00 uur

Maandag 28 augustus

Klussen in en om de kerk 09:00 - 12:30 uur

Dinsdag 29 augustus

Ouderensoos 14.00 - 16:30 uur

Cantorij 20:30 uur

Vrijdag 1 september

Repetitie Messengers

20:00 uur

Zaterdag 2 september

Oud papier Goudenregenstraat

08.30 - 12.00 uur

*Een gedeelte van het gedicht 'Goddank, ik ben een christen'
Een gedicht als een preek over de farizeeër en de tollenaar
Tekst Jan Wit.*

De wereld door de ogen van hij die is als de farizeeër:

'Die Jansen van de overkant heeft al z'n geld verdaan:
een deel met wijn en vrouwen en de rest verspeculeerd.
Zijn dochter is, naar hij beweert, aan het 'toneel' gegaan.
En in de oorlog waren ze natuurlijk ook verkeerd!
Gelukkig ben ik anders, ik zoek het al den dag
bij goede vaderlanders en zedelijk gedrag.
Ik werk graag, ik kerk graag, ik bid graag, ik vit graag
op wereldse vermaken, omdat zij mij niet smaken.
Zo'n Jansen gaat te gronde. Hij krijgt zijn verdiende straf.
Daar is de kous mee af. Er moet ook koren zijn en kaf.
Goddank! Ik ben een christen.'

Ds. Guus A.V. Fröberg