

### **Bij de dienst van zondag 17 september**

Wij lezen deze zondag 2 Koningen 17: 24; 29-34 en Lucas 17 : 11-19.

In de evangeliëlezing gaat Jezus dwars tegen de gangbare meningen en heersende conventies in.

Jezus zoekt de grenzen op.

Hij gaat naar mensen die buitengesloten worden. Deze mensen horen er niet bij vanwege hun etnische achtergrond, hun normen en waarden, cultuur en religie, lichamelijke kenmerken. Dit alles komt aan bod in de ontmoetingen van Jezus. Wat is er voor nodig om er bij te horen? De taal spreken, de normen en waarden delen, de cultuur en religie delen en/of die van een ander respecteren, niet afwijken naar lichaam en geest?

Wat leren we van de ontmoeting van Jezus en de vreemde(ing).

Het is goed om aan het begin van de vredesweek stil te staan bij onze verhouding tot de mens die anders is dan wij, die als een vreemde voor ons is, die wij tot vreemdeling benoemen en behandelen.

En tenslotte: wat betekenen die slotwoorden van Jezus: 'Sta op en ga, uw geloof heeft u behouden'?

Zijn dat nu insluitende of uitsluitend woorden?

### **Terugblik startweekend**

Je kunt dromen van een heerlijk strandje achter de kerk. Je kunt het zand, de strandstoelen, parasols en andere spullen klaar hebben liggen, maar als het stortregent, dondert en bliksemt kun je het wel vergeten.

Zoals vele evenementen in den lande ging ook ons evenement in sterk gewijzigde vorm door.

Met veel creativiteit werd de glazen zaal omgetoverd tot een strandpaviljoen.

Daar werd het een ontspannen instuif en american party.

Er was een overvloed aan eten: pannenkoeken, salades, hartige taarten en kazen, te veel om op te noemen en op te eten.

Ondanks de donkere wolken was het een gezellige start van het seizoen.

De zondag, de startzondag stond in het teken van de landelijke actie **kerkproeverij**.

Een aantal mensen kwamen weer eens proeven van de Bethelkerk.

Hopelijk smaakt het naar meer.

Ondertussen blijft het een moeilijke zaak, het evangeliseren zit niet in ons. Maar hoe kun je nu aan die open, uitnodigende en gastvrije kerk gestalte geven?

Hoe stap je zelf over de drempel om een ander daar enthousiast en uitnodigend daarvan te vertellen?

We gaan er het komende seizoen mee verder.

### **Diensttafeltje**

Uit de preek: "Ik ga bijna iedere zondag naar de kerk.

Het is als een warm bad.

Iedere keer is anders.

De ene keer raakt de preek me, de andere keer het orgelspel of het zingen.

Soms is gewoon het feit dat ik er ben voor mij genoeg.

En dan de mensen, de ontmoetingen.

Ze moesten wennen dat ik steeds maar over de dienst wilde praten, maar al snel vormde zich een tafeltje met wisselende contacten, waar we napraten over de dienst.

Het 'diensttafeltje' werd het als snel genoemd."

Dat 'diensttafeltje' kreeg ook na de dienst vorm.

Komende zondag staat het bordje er weer. Op een ander tafeltje.

Voor een goed gesprek over de dienst, over de preek.

## **Tentoonstelling 'Klankkleur'**

Schilderijen van Cobie van der Vlies.

Met elkaar vormen de schilderijen een symfonieorkest aangevuld met orgel en panfluit.

Zaterdag 9 september hebben we de expositie feestelijk geopend.

De werken blijven in ieder geval tot de adventstijd hangen in de 'glazen zaal'.

De werken zijn bij opbod te koop. Een deel van de opbrengst is bestemd voor de wijkkas.

In de glazen zaal ligt een map met nadere informatie.

## **Kijk op geloof**

Kring voor 18-35 jarigen

Om eventueel – maar niet noodzakelijk – belijdenis te doen.

Wat geloven we?

Wat hebben mensen met elkaar, als ze in de kerk komen om de Bijbel te lezen, te bidden of te zingen?

Over welke God gaat het en waarom zou je God met een hoofdletter schrijven?

Wat betekent het als je zegt dat je een volgeling bent van Jezus en wat doet de heilige Geest met mensen?

Waarom is er een kerkelijke gemeente?

Wat heeft geloven met je leven te maken?

Zo veel vragen.

Het lijkt me leuk om met jullie in gesprek te gaan over deze en andere vragen rond geloof en kerk en wat dit allemaal voor je leven hier en nu betekent.

En misschien wil je dit af ronden door het doen van belijdenis.

We willen op **woensdag 11 oktober**, 20.00 uur starten.

Met elkaar bespreken we dan wat de beste avond is om samen te komen en hoe vaak we dit zullen doen.

Ben je verhinderd en wil je toch meedoen?

Geef je gewoon op.

20.00 uur in de Bethelkerk

Bel of mail naar: ds. Guus Fröberg, 010 4348433, predikant@ambachtoost.nl

## **Oud Papier Actie (OPA)**

**OPA** heeft 3x € 100,00 gegeven voor de volgende doelen:

1. Als aanvulling op de extra collecte van zondag voor Kerk in Actie t.b.v. de watersnood in Nepal en Bangladesh.
2. Een bijdrage voor Nederland helpt Sint Maarten, vanwege de schade door orkaan Irma.
3. Een zelfde bedrag is onlangs gegeven voor "The ride for he roses", een jaarlijks fietsevenement t.b.v. KWF kankerbestrijding.

U ziet dat we, door oud papier te sparen, óók voor goede doelen iets kunnen betekenen.

Dus: blij vooral iedere 1e en 2e zaterdag van de maand uw gespaarde papier inleveren bij de containers resp. aan de Goudenregenstraat en het Verploegh Chasséplein!

Met vriendelijke groet,

**Kees Brouwer**

## **Giften**

Voor de wijkkas ontvingen we via Els Koevoet een gift van € 50, - , via Ria Korpershoek en Corry Vellekoop beiden een gift van € 10, - en via Marja Griffioen een gift van € 20, -. Waarvoor onze hartelijke dank.

## **ACTIVITEITENOVERZICHT**

### **Berichten kunt u sturen naar**

ds. Guus A.V. Fröberg: [redactie@ambachtoost.nl](mailto:redactie@ambachtoost.nl)

#### ***Zondag 17 september***

Dienst 10.00 uur  
Provider/tienerclub 19:00 - 20:30 uur

#### ***Maandag 18 september***

Klussen in en om de kerk 09:00- 12:30 uur  
Clubs: jongens 8-12 jaar 19:15 - 20:15 uur

#### ***Dinsdag 19 september***

Ouderensoos 14.30 - 16:30 uur  
Clubs: Meisjes 10-12 jaar 19:00 - 20:00 uur  
Cantorij 20:30

#### ***Woensdag 20 september***

Clubs: Gemengd 6-8 jaar 18:45 - 19:45 uur

#### ***Donderdag 21 september***

Clubs: Meisjes 8-10 jaar 19:00 - 20:00 uur

#### ***Vrijdag 22 september***

Repetitie Messengers 20:00 uur

#### ***Zondag 24 september***

Vredesdag  
Oecumenische Dienst 10.00 uur  
Walk of Peace 13.00-16.00 uur

## **Voor deze week en daarna**

### **Bij het begin van de vredesweek**

(in plaats van een gedicht)

#### **'Gaaf nu allen heen in vrede'**

Dat is de eeuwenoude groef waarmee christen na de viering de wereld ingezonden worden. Met de vrede die in het samenzijn ervaren is op het hart gebonden, in de wereld verder bouwen aan vrede, samengebald in het begrip 'Koninkrijk Gods'. Dat er enerzijds al is en waar samen met Gods hulp aan gebouwd moet worden.

Vrede is een actief woord, wordt ons gegeven vanuit de hoge, daarom bidden we voor vrede.

Maar ze ligt evenzeer in onze handen, is en blijft verbonden met gerechtigheid, ons hele doen en laten, kiezen en delen.

Vrede omvat het ideaal van: alle mensen een reële kans van bestaan, de armoe bestrijden, gelijkwaardigheid en zelfs méér: die acht gaat vooraan, voor de geringe een erzetel, een omgekeerde wereld waar de goederen eerlijk verdeeld zijn.

Vrede als een situatie waarin alle bergrede, de tien geboden, alle magnificats ter wereld tot concrete zaligsprekingen zijn geworden voor alle mensen.

Gaat nu allen heen in vrede als een opdracht en richtingwijzer, als uitnodiging en uitdaging.

**Ds. Guus A.V. Fröberg**