

**Bij de dienst van zondag 24 september  
Vredeszondag**

**Oecumenische viering**

Samen met de parochie van de H. Lucaskerk is deze dienst voorbereid.

Thema van deze zondag is 'de kracht van verbeelding'.

We lezen Jesaja 56 : 1-8 en Lukas 14 : 1-11.

Om deze dagen van geweld in diverse delen van de wereld, van voortdurende dreiging van terrorisme en van toenemende argwaan tot haat wordend, van bevolkingsgroepen onderling van vrede blijven spreken vraagt moed en verbeelding. Gelukkig zij er nog steeds plaatsen, zijn er nog steeds mensen die van vrede dromen.

Zo zijn er musici die van vrede dromen en met hun muziek proberen verbindingen te slaan i.p.v. verdeeldheid te zaaien.

Een mooi voorbeeld daarvan was te horen in het onvolprezen TV programma 'Podium Witteman', waar de wereldberoemde sopraan Eva Maria Westbroek vertelde mee te werken aan 'Musicians without borders'. Motto van deze organisatie is 'War divides, music connects' (oorlog verdeelt, muziek verbindt).

De beide lezingen vanochtend vragen nogal wat van onze verbeelding.

De Jesajalezing spreekt van een 'huis van gebed voor alle volkeren'. Dat vraagt wat fantasie en meer dan dat. een huis waar volkeren, religies in verbondenheid samenkomen. Geen huis dat tot op de millimeter verkaveld is en waar iedere groep gelovigen zijn eigen zwaar afgescheiden ruimte heeft.

Nee, één huis van gebed voor iedereen.

De evangelielezing vraagt net zoveel verbeelding van ons. Gaan we aan tafel om in vrede met elkaar woorden, gezang, brood en wijn te delen of kijken we eerst in de agenda of het ons uitkomt, wie er wel en niet zijn, of we er profijt van hebben en waar we zullen zitten? Is het een tafel van in vrede elkaar ontmoeten of van belangen afwegen en al min of meer gewapend met hersenspinsels aan tafel gaan. In deze dienst delen we in vrede brood en wijn met elkaar en gaan in vrede de nieuwe week om (?) om te beginnen de 'walk of peace' te lopen.

**Aan de dienst werken mee:**

Ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Kees Koeleman en het koor 'The Balance' o.l.v. Tatiana Mitrokhina. Piano Roberto Guijarro, orgel Guus Korpershoek

Van harte uitgenodigd!

**Nokkie-beurs - 7 oktober 2017**

Op zaterdag 7 oktober staat weer een nieuwe Nokkie-beurs gepland in de windwijzer. We hopen dit keer weer een mooi bedrag op te halen met de verkoop van kinderkleding, speelgoed en allerhande toebehoren als bedjes, badjes, boxen, fietsstoeltjes en positiekleding.

Opbrengst deze editie gaat naar Stichting Proplan. Stichting Proplan wil middelen en mogelijkheden aanreiken voor de allerarmsten waardoor het voor hen (weer) mogelijk wordt hoop voor de toekomst te krijgen ongeacht geloof, ras of etniciteit. De spits van hun werk ligt hoofdzakelijk in Bosnië, Servië en Kroatië. Landen met enorme 'littkens' door de burgeroorlog in het toenmalige Joegoslavië. Tijdens de beurs vertellen wij u hier graag meer over.

Als u wilt meehelpen bij de voorbereidingen, of spullen of kleding wilt brengen voor de verkoop, dan bent u welkom in de Windwijzer (Schiedamseweg 95) op:

woensdag 4/10	09.00-12.00 en 19.30-21.30
donderdag 5/10	10.00-12.00 en 13.30-15.00 en 19.30-21.30
vrijdag 6/10	10.00-12.00 en 15.00-17.00

### **Zet u het alvast in de agenda?**

Anmelden als vrijwilliger of bij vragen: [nokkiebeurs@gmail.com](mailto:nokkiebeurs@gmail.com)

**Like ons nu ook op Facebook en blijf op die manier goed op de hoogte:** [www.facebook.com/nokkiebeurs/](http://www.facebook.com/nokkiebeurs/)

### **Zaterdagmiddagontmoeting**

#### **18 november**

Deze middag gaan we groen met de 'stichting voor boombehoud Vlaardingen'. Nelleke van de Luit zal vertellen hoe belangrijk groen voor ons allemaal is. Meer groen kan de wateroverlast beperken, brengt verkoeling bij warm weer, heeft een gunstige invloed op concentratie en nog veel meer. We kunnen daar zelf daadwerkelijk aan bijdragen, dat is wat de bomenstichting beoogt.

Bethelkerk

Zaterdagmiddag 18 november.

16.00 uur.

### **ACTIVITEITENOVERZICHT**

#### **Berichten kunt u sturen naar**

ds. Guus A.V. Fröberg: [redactie@ambachtoost.nl](mailto:redactie@ambachtoost.nl)

#### **Zondag 24 september**

Vredeszondag

Oecumenische Dienst 10.00 uur

Provider/tienerclub 19:00 - 20:30 uur

#### **Maandag 25 september**

Klussen in en om de kerk 09:00 - 12:30 uur

Clubs: jongens 8-12 jaar 19:15 - 20:15 uur

Wijkkerkenraad 20.00 uur

#### **Dinsdag 26 september**

Ouderensoos 14.30 - 16:30 uur

Clubs: Meisjes 10-12 jaar 19:00 - 20:00 uur

Cantorij 20:30

#### **Woensdag 27 september**

Clubs: Gemengd 6-8 jaar 18:45 - 19:45 uur

#### **Donderdag 28 september**

Clubs: Meisjes 8-10 jaar 19:00 - 20:00 uur

#### **Vrijdag 29 september**

Repetitie Messengers 20:00 uur

#### **Zondag 1 oktober**

Dienst 10.00 uur

Provider/tienerclub 19:00 - 20:30 uur

Taizégebed 19.00 uur

**Voor deze week en daarna**  
**Bij het slot van de vredesweek**

*(Uit PAX Vieren, suggesties voor vieringen in de Vredesweek)*

**Profeet van vrede** *(Felicia Dekkers)*

Profeten, profetessen, je hoort ze overal.  
Sommigen hebben hun 'waarheid' al in pacht  
en gaan daarbij te keer,  
anderen spreken volhardend en zacht.

Wat ze zeggen is geen gemakkelijk geluid,  
het schuurt, soms met een waarschuwend gebaar  
en brengt ons in verwarring:  
wat kies ik? Wat houd ik voor waar?

Dan komt er een, die spreekt van vrede  
en dan een ander, telkens weer...  
Zij vragen ons om op te staan  
en samen – niet morgen maar vandaag –

die moeilijk begaanbare weg van vrede te gaan.

**Ds. Guus A.V. Fröberg**

---

**TAIZÉVIERING**



**Zondag 1 oktober, 19.00 uur**  
**In de Bethelkerk**  
**(Burg. Verkadesingel 26, Vlaardingen)**

Dit is het laatste Taizégebed van dit seizoen.  
We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte.  
In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.  
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.

Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, ervaringen te delen of wat na te praten.

Iedereen van harte uitgenodigd!

Aanvang om 19.00 uur.

Namens de voorbereidingsgroep:  
Gezina van Bohemen en  
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)  
tel.: 010 434 84 33  
E-mail: [predikant@ambachtoost.nl](mailto:predikant@ambachtoost.nl)