

Bij de dienst van zondag 1 oktober

Vandaag is het **Israëlzondag**.

Waarom een Israëlzondag?

Omdat we *onopgeefbaar verbonden* zijn met Israël.

Omdat joden en christenen uit dezelfde Bron putten. "Die Bron vloeit over naar de gehele mensheid. Vanuit het hart van Tora, Profeten en Evangelie worden kernvragen gesteld. Hoe leef je? Ben je hoeder van je medemens? Waar ben je, mens? Vanuit Gods compassie worden Joden en christenen, samen met alle mensen van goede wil, geroepen om compassievol met alle levende schepselen om te gaan. De Tora en de Profeten en het Evangelie wijzen daarbij de weg."

Zie verder: www.protestantsekerk.nl/themas/kerk-en-israel/kerk-en-israel.

Israëlzondag is in de P.K.N. de eerste zondag van oktober omdat in die periode de grote feesten in het Jodendom vallen: Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhutten.

Deze zondag wijken we af van het leesrooster.

Eén belangrijke bron waaruit wij beiden, Israël en de kerk, putten zijn de Tien Woorden, of tien geboden.

Daarom willen we ze deze zondag centraal stellen en lezen in een vertaling van Marc-Alain Ouaknin (rabbijn en filosoof) die over de tien geboden een uitermate inspirerend boek schreef.

Het is onmogelijk om op alle tien de geboden in te gaan, dat zou tien zondagen vragen (Een uitdaging!?). Om te beginnen een soort inleidende preek over de zin en betekenis van deze verbindende woorden.

Naast de tien woorden (Exodus 20: 1-17) lezen we het grote gebod Matteüs 22:34-40.

Tegelijkertijd zien we dat Marc Chagall heel wat keren Mozes en de stenen met daarop de geboden heeft afgebeeld.

Wijkactie voor de vlaardingse voedselbank

Op 1 oktober a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om soep in te leveren.

De bakken blijven tot en met woensdag in de kerk, dus mocht u het vergeten zijn op zondag, kunt u ook nog naleveren.

Hartelijk dank voor de medewerking!

Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155

Jamverkoop

Vanaf 1 oktober is er weer op de eerste zondag van de maand (pruimen-, druiven, bramen- enz.) jam te koop van het afgelopen seizoen. De opbrengst gaat naar zuster Celine voor haar kinderen in de sloppenwijk van Nairobi. Tot ziens, Kees en Ellen Haas.

Hartelijk dank

aan alle lieve mensen die in de afgelopen 4 weken een blijk van steun en liefde per kaart, mailtje, telefoontje aan mij gestuurd hebben en voor mij gebeden hebben.

Het is een hele klus om iedereen persoonlijk te bedanken dus vandaar via deze dankbetuiging in de Onderweg. Het heeft mij heel goed gedaan. God zei met U. Het genezingsproces duurt nog wel een tijdje maar het gaat wel de goede kant op. Hartelijk bedankt en groetjes van

Connie Koevoet

Ouderensoos

Dinsdag 3 oktober gaan we pannenkoeken eten in Maasland, 12.30- 15.00 uur.

Bijbelleerhuis

Woensdag 4 oktober starten we weer.

We lezen delen uit het boek Job. Een boek dat altijd weer veel vragen losmaakt.

Aanvang 10.30 uur in de Bethelkerk.

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: redactie@ambachtoost.nl

Zondag 1 oktober

Dienst	10.00 uur
Provider/tienerclub	19:00 - 20:30 uur
Taizégebed	19.00 uur

Maandag 2 oktober

Klussen in en om de kerk	09:00 - 12:30 uur
Clubs: jongens 8-12 jaar	19:15 - 20:15 uur

Dinsdag 3 oktober

Ouderensoos	
pannenkoeken eten in Maasland	12.30- 15.00 uur
Clubs: Meisjes 10-12 jaar	19:00 - 20:00 uur
Cantorij	20:30

Woensdag 4 oktober

Bijbelleerhuis	10.30 uur
Clubs: Gemengd 6-8 jaar	18:45 - 19:45 uur

Donderdag 5 oktober

Clubs: Meisjes 8-10 jaar	19:00 - 20:00 uur
--------------------------	-------------------

Vrijdag 6 oktober

Repetitie Messengers	20:00 uur
----------------------	-----------

Zaterdag 7 oktober

Oud papier Goudenregenstraat	08.30 - 12.00 uur
------------------------------	-------------------

Zondag 8 oktober

Dienst	10.00 uur
--------	-----------

Voor deze week en daarna

Laat dat mogen gebeuren (Naomi Shemer (Israëlish dichteress, 1930-2004))

Laat dat mogen gebeuren

Is er nog steeds een wit zeil aan de horizon,
zich aftekenend tegen een zware zwarte wolk?

Laat alles waar wij naar verlangen, mogen gebeuren.

En is door de avondlijke ramen

nog steeds de schittering van feestelijk kaarslicht te zien?

Laat alles waar wij naar verlangen, mogen gebeuren.

Laat dat mogen gebeuren, laat dat mogen gebeuren,
laat dat toch mogen gebeuren.
Laat alles waar wij naar verlangen, mogen gebeuren.

Ds. Guus A.V. Fröberg

TAIZÉVIERING

Zondag 1 oktober, 19.00 uur

In de Bethelkerk (Burg. Verkadesingel 26, Vlaardingen)



Dit is het laatste Taizégebed van dit seizoen.

We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte.

In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.

De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.

Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken,
ervaringen te delen of wat na te praten.

Iedereen van harte uitgenodigd!

Aanvang om 19.00 uur.

Namens de voorbereidingsgroep:

Gezina van Bohemen en

Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)

tel.: 010 434 84 33

E-mail: predikant@ambachtoost.nl

Zie volgende pagina voor Aankondigingsflyer NOKKIE-beurs



**ZATERDAG
7 OKTOBER**
09:00-12:00

INFO

Verkoop van baby- en kinderkleding, positiekleding, speelgoed en andere zaken als ledikantjes, boxen, kinderwagens, auto en fietsstoeltjes en dergelijke.

Locatie: DMC de Windwijzer
Schiedamseweg 95
Vlaardingen

Opbrengst van deze editie gaat naar:

Stichting Proplan

INLEVEREN

woensdag 04/10
09:00 - 12:00
19:30 - 21:30
donderdag 05/10
10:00 - 12:00
13:30 - 15:00
19:30 - 21:30
vrijdag 06/10
10:00 - 12:00
15:00 - 17:00

Niet verkochte kleding en speelgoed wordt door stichting Spoetnik naar Oekraïne gebracht.



Volg ons op
Facebook

