

### **Bij de dienst van zondag 8 oktober**

Deze zondag is de eerste lezing uit het boek Baruch 2, 9-15 en de tweede lezing uit Lucas 14, 1-14.

In oktober viert de synagoge de grote dagen. Daar zit ook het verdriet bij, om de verwoesting van de tempel. Baruch weet ervan en trekt het zich aan. Hij brengt het voor het aangezicht van God. Vanaf hier kan er weer een weg omhoog leiden. En daar gaat het om in de tweede lezing. De waterzuchtige wordt genezen, een weg omhoog. Maar hoe zit het met de genodigden op het bruiloftsmaal? Een goede plaats kiezen lijkt niet zo eenvoudig. Waar ga je zitten, vooraan of achteraan? Jezus draait het om en zegt dat wie zichzelf verhoogt vernederd zal worden en andersom. De meeste kerkgangers zijn tevreden met een plek in het midden. 'Let maar niet op mij.' Die keus zit er eigenlijk niet bij in de Bijbel in de lezing van vandaag. Wat betekent 'genodigd' zijn? Waarom ga je naar een feest? En wie nodig jij uit? U bent van harte welkom!

Pastor Marja Griffioen

### **Uit de gemeente**

Fred Kal\*) verbleef in het ziekenhuis voor een knieoperatie. Gelukkig is de operatie goed gegaan, maar het zal wel enige tijd in beslag nemen om te revalideren. Wij zullen om die reden Fred wel weer een poosje missen in ons midden. Daarom heel veel sterkte gewenst met de revalidatie.

\*) Vanwege privacy redenen staan priv'adressen niet op de site, alleen in Onderweg

**ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen**

### **Kijk op geloof**

Kring voor 18-35 jarigen

Om eventueel – maar niet noodzakelijk – belijdenis te doen.

Wat geloven we?

Wat hebben mensen met elkaar, als ze in de kerk komen om de Bijbel te lezen, te bidden of te zingen?

Over welke God gaat het en waarom zou je God met een hoofdletter schrijven?

Wat betekent het als je zegt dat je een volgeling bent van Jezus en wat doet de heilige Geest met mensen?

Waarom is er een kerkelijke gemeente?

Wat heeft geloven met je leven te maken?

Zo veel vragen.

Het lijkt me leuk om met jullie in gesprek te gaan over deze en andere vragen rond geloof en kerk en wat dit allemaal voor je leven hier en nu betekent.

En misschien wil je dit af ronden door het doen van belijdenis.

### **We willen op woensdag 11 oktober, 20.00 uur starten.**

Met elkaar bespreken we dan wat de beste avond is om samen te komen en hoe vaak we dit zullen doen.

Ben je verhinderd en wil je toch meedoen?

Geef je gewoon op.

Woensdag 11 oktober om te beginnen.

20.00 uur; Bethelkerk

Bel of mail naar: ds. Guus Fröberg, 010 4348433, [predikant@ambachtoost.nl](mailto:predikant@ambachtoost.nl).

## Jaarlijkse pompoenverkoop

Op zondag **15 oktober** hebben we na de dienst weer pompoenen in de aanbieding. Zorgt u voor wat extra geld en tasruimte, dan zorgen wij voor de aanvoer van de (eetbare) pompoenen.

De grotere pompoenen kunnen we, **direct aansluitend** aan de verkoop, ook even met de auto langs brengen, wanneer meenemen lastig is. De opbrengst gaat deze keer naar Sint Maarten.

**Else en Hans van der Gaag**, tel.nr. 010-4356832.



## Taizégebed

Het was goed om 1 oktober met zoveel mensen bijeen te komen voor het eerste Taizégebed van dit seizoen.

Voor het eerst begeleiden Jaap en Joke van Toor ons. We hopen ze nog vele malen te horen.

Voor het eerst ook hingen de lange banen oranje stof langs de achterwand, waardoor weer iets meer van de sfeer van Taizé werd benaderd. Jan en Lotty van Heijzen bedankt!

Ondertussen kunnen we wel enige versterking gebruiken voor het groepje dat twee keer per jaar de spullen klaar zet en opruimt van de viering. Geschatte tijd 2x3/4uur en iemand die eventueel de beamer kan bedienen tijdens de viering in de Bethelkerk.

Laat het mij even weten.  
ds. Guus A.V. Fröberg

## Volgende Taizégebeden:

26 november Heilige Lucaskerk (Hoogstraat 26a/b, Vlaardingen),  
28 januari Bethelkerk en  
18 maart Heilige Lucaskerk

## ACTIVITEITENOVERZICHT

### Berichten kunt u sturen naar

ds. Guus A.V. Fröberg: [redactie@ambachtoost.nl](mailto:redactie@ambachtoost.nl)

### **Zondag 8 oktober**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Dienst              | 10.00 uur         |
| Provider/tienerclub | 19:00 - 20:30 uur |

### **Maandag 9 oktober**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Klussen in en om de kerk | 09:00 - 12:30 uur |
| Clubs: jongens 8-12 jaar | 19:15 - 20:15 uur |

### **Dinsdag 10 oktober**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Ouderensoos               | 14.30 - 16.30 uur |
| Clubs: Meisjes 10-12 jaar | 19:00 - 20:00 uur |
| Cantorij                  | 20:30 uur         |

**Woensdag 11 oktober**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Bijbelleerhuis          | 10.30 uur         |
| Clubs: Gemengd 6-8 jaar | 18:45 - 19:45 uur |
| Kijk op geloof          | 20.00 uur         |
| Gespreksgroep ouders    | 20.00 uur         |

**Donderdag 12 oktober**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Clubs: Meisjes 8-10 jaar | 19:00 - 20:00 uur |
|--------------------------|-------------------|

**Vrijdag 13 oktober**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Repetitie Messengers | 20:00 uur |
|----------------------|-----------|

**Zaterdag 14 oktober**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Oud papier Verploegh Chasséplein | 08.30 - 12.00 uur |
|----------------------------------|-------------------|

**Zondag 15 oktober**

|        |           |
|--------|-----------|
| Dienst | 10.00 uur |
|--------|-----------|

**Voor deze week en daarna**

De herfst is aangebroken

**Voorgoed** (Jean Pierre Rawie)

Dit is de herfst, dit zijn de mooiste maanden,  
maar ze ontgaan ons zoals ieder jaar,  
want wij zijn blinden in een wereld waar  
het blijvende niet geldt, alleen het gaande.

Wij tasten in het duister naar elkaar,  
een oogwenk dat wij ons onsterfelijk waanden,  
en zijn niet dan elkanders nabestaanden;  
het bed is ons niet nader dan de baar.

Geen troost valt aan het najaar te ontlenen,  
de bladeren verworden in de goot  
en de gelieven zijn voorgoed verdwenen.

Wie weet is ons vergund pas metterdood,  
door vreemde hemellichamen beschenen,  
iets vast te houden wat ons niet verstoot.

**Ds. Guus A.V. Fröberg**

---

**MEDITIEF MOMENT****'Maak liefde waar, in geven en aanvaarden'**

Voor mij zijn de mooie teksten op heerlijke, meest Engelse, Ierse en Schotse melodieën in de twee bundels 'Het liefste lied van overzee' een ware bron van inspiratie. De teksten zijn vertaald of geschreven door de theoloog, dichter, schrijver Sytze de Vries.

Het lied 'Maak liefde waar, in geven en aanvaarden' is uit de tweede bundel. Het is geschreven op de bekende Ierse melodie 'Londonderry air' en is de vertaling van het lied 'Let love be real, in giving and receiving' van Michael Forster.

Het omvat drie coupletten. Elk couplet eindigt in een tweeregelig, je zou bijna zeggen, refrein.

Tussen de regels van het eigenlijke lied en het 'refrein' is ook inhoudelijk een verschil.

De drie coupletten zingen van de mogelijkheden die je als mensen hebt om de liefde gestalte te geven, om liefde waar te maken.

Het 'refrein' zingt van het fundament van de menselijke liefde: Gods liefde.

Die laatste twee regels van ieder couplet maken het lied meteen tot méér dan zomaar een liefdesliedje, maken het tot kerklied. Daarin wordt verwoordt dat God ons zijn liefde geeft, dat Hij ons het beeld van ware liefde geeft. Dat wordt dan meteen verder ingevuld. De ware liefde is 'de open hand alleen als grond van ons bestaan.'

Waar herkennen wij die open hand? Laat ik het maar weinig omfloerst zeggen: in Christus! Hij is ons ware beeld van de liefde.

Meest indringende couplet is voor mij het derde.

'Maak liefde waar, maar nooit als macht of invloed, als wapen dat de ander overspeelt.' Als ik deze zin lees moet ik denken aan het interview dat Vlaamse schrijfster Griet Op de Beeck deze dagen (25-09-2017) in het televisieprogramma De Wereld Draait Door gaf en waarin zij vertelt hoe zij seksueel misbruikt is in haar jeugd.

Liefde als macht is geveinsde liefde, is 'liefde' in een ongelijkwaardige verhouding, is een wapen dat vernedert, verminkt voor het leven.

Liefde is ook en vooral: elkaar aanvaarden met gebreken en de vreugde delen om wat wordt geheeld.

Het is een lied over de liefde dat veel meer is dan wat vlinders in de buik in tijden van verliefdheid.

Het zingt van de liefde in zware en onzekere tijden, op 'ongebaande paden' als gevaren dreigen, in angsten en in tijden dat je het gevoel hebt te falen.

Maar steeds, aan het eind van ieder couplet kunnen we, ondanks alles, zingen en weten we ons gedragen door het 'refrein'.

'God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde:  
de open hand alleen als grond van ons bestaan.'

Maak liefde waar, in geven en aanvaarden,  
belangeloos en zonder elke dwang,  
een schuilplaats waar geen doen alsof kan aarden,  
waar kwetsbaarheid geen pantser meer verlangt.  
Geef mij je hand op ongebaande paden,  
geef mij liefde, waarlangs wij ook gaan.  
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde:  
de open hand alleen als grond van ons bestaan.

Maak liefde waar, door nimmer te begrenzen,  
maar als omarming die ons juist bevrijdt,  
de steun die helpt gevaren te trotseren,  
als moed die naar ons ware zelf toe leidt.  
Geef mij je kracht, als woorden gaan bezwijken,  
geef liefde, ondanks wat ik heb gedaan.  
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde:  
de open hand alleen als grond van ons bestaan.

Maak liefde waar, maar nooit als macht of invloed,  
als wapen dat de ander overspeelt.  
Aanvaarden wij elkaar juist met gebreken,  
en deel de vreugde om wat wordt geheeld.  
Geef mij jouw hoop in angsten en in dromen,  
wanneer ik faal, geef dan je trouw ruim baan.  
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde:  
de open hand alleen als grond van ons bestaan.

Het is een lied om op het hart te dragen.

**Ds. Guus A.V. Fröberg**